



Sn. Dr. Öğr. Üyesi. Adem Yulu,

Ne kadar güzeldi, ne kadar çabuk geçti.. Projenin başvuruya açılmasını ipe çektim, sürekli siteye bakıp bakıp heyecandan ölüyordum. Başvurular yapıldıktan sonra beni arayıp kabul alıp almadığımı söylemeden “projenin yol masraflarını öğrencilerin karşıladığını bunun bilgisini vermeniz gerektiğini söylemişsiniz”, bende başvurmadan önce sayfayı incelediğimi ve bilinçli olarak başvuru yaptığımı söyledim, sizde çok iyi zaten asil listedesin demiştiniz. Telefonu kapattıktan sonra “ohoo hocayla işimiz var” düşüncesi ile İğdır’a geldim😊. Her şey o kadar güzeldi ki, sohbetlerimiz, gülüşlerimiz, Ağrı Dağı, Gökkuşluğu Tepeleri, doğa, yıldızlar.. Çok yoğun ve stresli bir dönem içerisindeydim bu proje benim önceliklerimin neler olduğunu farkına varmamı sağladı. En önemlisi kendime bir rol model edindim. Gonçarov’un Oblomov kitabındaki “Batı’da hayaller gerçekleştirmek için kurulur, doğuda gerçeklerden kaçmak için” cümlesini ilk okuduğum zaman kendimden çok fazla parça bulabilmişim. Sürekli Batı’yı takip ederek hayatı ne kadar yaşayabilirdim? Bu soruyu sorup cevaplarını bulabileceğim bir serüvene ihtiyacım vardı ve bir rehber. Kabuğunuzu kırıp ardından başka insanların ön yargılarını, sahip oldukları eşsiz doğal güzelliklerinin farkına varmalarını sağlayacak bir yol bulmuşsunuz ve yüzlerce misafiriniz olacak bu süreçte. Sizinle ekip arkadaşarımla geçirdiğim güzel günlerden bahsettikten sonra, projenin geneli hakkında da bir geri bildirim yapmak istedim.



Bir haftanın dolu dolu ve en önemlisi projenin amacına uygun şekilde içeriklerle desteklenmesi beni şaşırttı, açıkçası beklemiyordum. Teorik eğitimlerin verilip, ardından pratiğe dökebileceğimiz, üzerine tartışabileceğimiz içeriklerin olması doğayı nasıl okumamız gerektiğini ve iklimin, toprağın, havanın ve İğdır'ı yeteri kadar öğrenmemizi sağladı diyebilirim. Bir jeolog olarak çevremi hep jeolojik olaylar ve evrim hikayelerini düşünerek incelerdim, şimdi ise biyoçeşitliliğinden tutun, tarımına, jeopolitik konumuna kadar alt başlıklar çerçevesinde nasıl sorular sormam gerektiğini öğrendim. Ağrı Dağı'mızı eşsiz takke buzulumuzu gören nadir jeologlardan olduğum için (kendimi bir kez daha sizlerin sayesinde) tebrik ediyorum 😊. Ve son olarak canım Doğa Benimle Ekibi "Rüzgarın yerlere saçtığı yapraklar gibiydik, Ağrı Dağı'nın ardından doğup savrulduk eteklerine, tohumlarımızı bıraktık ardımızda kocaman bir orman bırakarak gittik hayallerimize. Biz öğrendik, şimdi çevremize öğretme vakti. İyiki tanıdım sizleri, iyiki tanıdınız beni

Ayşe Güven
İstanbul Teknik Üniversitesi
Jeoloji Mühendisliği
26.09.2022

***Projemiz, katılımcılara doğayı koruma ve doğaya uyumlu yaşam bilinci kazandırmayı amaçlaması nedeniyle bu mektup dijital olarak hazırlanmıştır.**

