

FETULLAHCİ TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEĞİ



Yrd. Doç. Dr. Aİ KUYAKSİL

ORJON

2| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeđi

FETULLAHCİ TERÖR ÖRGÜTÜ GERÇEĞİ

Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL

4| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeđi

ORİON KİTABEVİ

ISBN: 978-605-9524-29-2

© Orion Kitabevi, Ocak-2018

Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeđi

Ali Kuyaksil

Baskı

Salmat Basım Yayın Ambalaj Sanayi Ltd.Şti

Zübeyde Hanım Mah.Sebze Bahçeleri Cad.Arpacıođlu İşhanı,

No:95/1 İskitler-Altındađ/ANKARA

Tel:0312 34110 20

Orion Kitabevi

Selanik Cad. No:72 06640 Kızılay/ANKARA

Tel: 0 312 417 78 35

Faks: 0 312 425 06 82

www.orionkitabevi.com.tr- orion@orionkitabevi.com.tr

ALİ KUYAKSİL

1966 yılında Mersin'in Anamur ilçesinde doğdu. İlkokulu köyünde, İ.H.Lisesini Erzincan'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1989 yılında, Polis Akademisini 1991 yılında bitirdi. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi Anabilim dalında Yüksek Lisans yaptı. 2006 yılında İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalında Doktorasını tamamladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda 3.Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine kadar İstanbul, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, Zülfi Açar Polis Okulu ve Gaziantep Polis Okulu kadrolarında çalıştı. 08.01.2010 tarihinden itibaren Gaziantep Polis Meslek Yüksek Okulu, Öğretim Üyesi kadrosuna Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 28.04.2016 tarihinden itibaren Gaziantep Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Öğretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir. Kuyaksil'in 30'un üzerinde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde bildirili olarak sempozyumlara katılmıştır.

Avrupa Komisyonunca gerçekleştirilen İnsan Hakları Eğitici Eğitimcilerinin kursuna katılarak, Danimarka'da İnsan Hakları uygulamalarını incelemiştir. 2000 yılında Polis Akademisi, Polis Meslek Yüksek Okullarında okutulacak olan "İnsan Hakları" ders kitabı yazım komisyonunda görev almıştır. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün değişik birimlerde hizmet içi eğitimlerde, "İnsan Hakları" dersi eğitmeni olarak görev almıştır. Ayrıca 2003-2010 yılları arasında Gaziantep Valiliği İnsan Hakları İl Kurulu, İnsan Hakları Eğitimi Komisyonunda görev yapmıştır. Gaziantep Üniversitesi bünyesinde ön lisans düzeyinde "Özel Güvenlik ve Koruma" bölümünün; Yüksek Lisans düzeyinde "Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi" ana bilim dalının açılmasında katkısı olmuş ve misafir öğretim üyesi olarak görev almıştır.

Kişisel Gelişimle ilgili olarak, NLP Başlangıç, NLP Pratisyener ve NLP Mastır Pratisyener sertifikalarına sahiptir.

6| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeđi

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Kitapları:

- Türkiye’de Yönetimi yeniden Düzenleme Çalışmaları 1945-1963, (Yıldızlar Basın Yayın 1994 / İstanbul)
- 75. Yılda Zülfü Ağar Polis Okulunda Konferanslar, (Editör: Ali Kuyaksil), (Başkent Klişe Matbaacılık 1999 / Elazığ)
- İnsan Hakları Bilgileri (Eylül Kitap ve Yayınevi 2002 / Ankara)
- İnsan Hakları Kavram, Tarihçe, Korunması ve Geliştirilmesi (Ada Kitabevi 2012 / Gaziantep)
- Türkiye’de Siyaset Biliminin Gelişimi ve Tarık Zafer Tunaya (Orion Kitabevi 2014 / Ankara)
- Demokratik Polislik ve İnsan Hakları (Hukuk Yayınları 2017 / Ankara)

İÇİNDEKİLER

Önsöz	9
1.GİRİŞ.....	13
2. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN ZAHİRE BAKARAK ÖRGÜT HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNDÜĞÜ SIRALARDA YAZILAN DEŞİFRE EDİCİ KİTAPLAR	
2.1. Işık Evlerinden Darbeye Fetullah'ın Copları.....	19
2.2. Köstebek	31
3.TAMAMEN ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLMAYIP ONLARA KARŞI İYİ NİYET SAHİBİ, DOST KİMSELERİN YAZDIĞI KİTAPLAR	
3.1. Cemaat'in İflası Hoca'nın Ayağının Kaydığı Yer	46
3.2. Müslüman Darbeci Olamaz Musibet Mektebi.....	60
4. BİR DÖNEM ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLUP, SAPMA VE İHANET GİDİŞATININ FARKINDA OLAN KİŞİLERİN YAZDIĞI KİTAPLAR	
4.1.Feto'nun Günah Piramidi.....	73
5. ÖRGÜTLE BAĞLANTISI OLMAYAN İNSANLARIN YAZDIKLARI KİTAPLAR	
5.1. İN Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar	120
5.2. 15 Temmuz İhanet Darbesi PDY ve Nur Cemâ'ati Tartışmaları.....	137
5.3.Yeni Nesil Terör FETÖ'nün Analizi.....	169
6. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU'NUN HAZIRLADIĞI KİTAP	
6.1. Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY	179

7. RİSALE-İ NURUN KAMU DÜZENİ VE ASAYİŞE KATKISI OLARAK MÜSBET HAREKET ANLAYIŞI

7.1. Giriş	208
7.2. Bazı Temel Kavramlar	210
7.3. Türkiye’de Kamu Düzeni ve Asayişin Korunması	212
7.4. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyyatı	214
7.5. Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatında Müsbet Hareket	216
7.6. Risale-i Nur Külliyyatı’nda Müsbet Hareket.....	220
7.7. Değerlendirme ve Sonuç	223

8. RİSALE-İ NUR TALABELERİNİN FETÖ’DEN FARKLARI

8.1. Giriş	225
8.2. Üst Düzey Devlet Yetkililerinden Bazılarının Görüşleri.....	228
8.3. Üsküdar Üniversitesi Rektörü’ Prof. Dr. Nevzat Tarhan’ın Görüşleri	239
8.4. TDV. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) / Gülen Yapılanması 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler.....	245
8.5. Bulgular ve Öneriler.....	258

9. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

9.1. Bulgular	261
9.2. F. Gülen ve Örgüt Mensupları İle Mücadele İçin Öneriler.....	274
9.3. Sonuç.....	288
Kaynaklar.....	293

ÖNSÖZ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), günümüzde Türkiye'nin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-psikolojik sorunlarından bir tanesidir. 15 Temmuz gecesi ve öncesinde gerçekleştirdikleri eylemlere bakıldığında örgütün yapabileceklerinin herhangi bir sınırının olmadığı anlaşılmaktadır. FETÖ'nün örgüt yapısına ve eylemlerine bakıldığında verilen her emri harfiyen yerine getiren bir insan kaynağına dayandığı görülmektedir.

FETÖ'nün kırk yıllık geçmişine baktığımızda örgütlenmesini gerçekleştirme ve kendini meşrulaştırma konusunda en çok dinî değerleri kullandığı ve kendisine dinî bir cemaat görüntüsü vermeye çalışmıştır. Örgüt üyelerinin anlattıkları rüyalara bakıldığında elebaşının dinsel pozisyonunun Hz. Peygamberle bazen eşit bazen ise üstün olarak kurgulandığı görülmüştür. FETÖ elebaşının sahip olduğu bu otorite üzerinden kendisini sözde dinî bir yapı olarak tanımlayan bu örgütün İslam'ın temel kurallarına aykırı birçok eylemi ve suçu kolaylıkla işleyebildikleri görülmüştür. Bu nedenle de en çok zararı tıpkı DEAŞ gibi İslam'a ve İslam'ı yaşamaya çalışan, ona hizmet etmek isteyen Müslüman kişi ve gruplara olmuştur.

Hayatın her alanına ve devletin her kurumuna sızan FETÖ ile mücadeleyi tek bir alan üzerinden gerçekleştirmek mümkün değildir. FETÖ ile daha etkin mücadele edebilmek için onun yapısı ve eylem biçimlerini anlamak önem arz etmektedir. Mücadelenin politik, ekonomik, bürokratik, hukuki, ekonomik, teolojik, sosyolojik ve psikolojik yönleri vardır. Bu alanların her biri kendi içerisinde ayrı önem sahiptir. Bu sorunu aşmak için devlet olarak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve her alanda bu yapı ile sürekli olarak mücadele etmeliyiz. Burada dikkat edilmesi gereken unsur mücadele ederken, bilerek ve kasten mağduriyetlere neden olunmamasıdır.

10| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Bu süreçte en önemli husus, örgüte yönelik taban desteğinin nasıl eritileceği, yeni eleman teminin önüne nasıl geçileceğidir. Bu nedenle FETÖ tarafından kullanılmış vatandaşların ıslahı önem kazanmaktadır. Bir akademisyen olarak biz bu çalışmamızla FETÖ ile mücadelede "*tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet*" şuuru ile devletimizin yanında, milletimizin milli birlik ve bütünlüğüne imkânlarımız ölçüsünde katkıda bulunmaya çalıştık.

Bir hususu da kitabın başında baştan belirtmekte fayda görüyorum. Kitabı hazırlarken farklı siyasi görüşlere sahip kişilerin kitaplarından faydalandık. Bunlar arasında başından beri FETÖ'ye yada belirli siyasi partilere karşı önceden olumsuz tutumları olanlar vardır. Bunun yanında FETÖ'ye veya belirli siyasi partilere aşırı sevgi besleyenler de vardır. Dolayısı ile kitapta geçen "hocaefendi", "AKP / AK Parti", Sayın Cumhurbaşkanımızın sadece soyadını kullanma veya "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi / Sarayı" gibi ifadeler ifade durumları aldığım kaynaklardan dolaydır. Benim kullanımında bir FETÖ övgüsü veya imali bir hakaret değildir. Kripto FETÖ'cülerin bir yerlere iyi görünmek ve kendilerini daha iyi gizleme, FETÖ ile mücadele eder görünerek aleyhime kullanma taktiklerine karşı bunu önceden belirtmeyi zaruri buluyorum. Çünkü bu kadar araştırma sonucunda artık neler yapabileceklerini tahmin etmek gayet doğal geliyor.

Bu eserin esas amacı FETÖ'nün iyi ve doğru tanınmasını sağlayarak, mağduriyetlerin minimum düzeye çekilerek, adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır. Bu nedenle aşağıda belirteceğimiz kimselere faydalı olabilmeyi ümit ediyoruz:

1-Başta devletin FETÖ ile mücadele eden Hâkimler, Cumhuriyet Savcıları, Güvenlik Güçleri personeli ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki yöneticiler ile yöneticilere yardımcı olan komisyon/kurul üyelerine,

2-Ülkemize, devletimize zarar veren ve tehdit oluşturan oluşumlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, onları tanıyarak uzak durmak ve devletimize destek olmak isteyen vatandaşlarımıza,

3-FETÖ'ye, *“İslam'ı ve Türkçe'yi dünyaya tanıtıyor”* dış görünüşünden dolayı sevgi beslemiş ama örgütün gerçek yüzünü tanıyıp, örgüt üyeliğinden kurtulmak ve *“biyonik robota”* dönüşmek istemeyenlere,

4- Bundan sonra örgütle ilgili akademik çalışmalar artacaktır. Özellikle, İlahiyat, Sosyoloji, Tarih, Güvenlik gibi bilim alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmaları olacaktır. Fetullahçı Terör Örgütü ile ilgili akademik çalışmalar yapmak isteyenlere.

Yukarda saymış olduğumuz bu grupların adaleti gerçekleştirmelerine, vatandaşlarımızın yurttaşlık bilincinin gelişmesine ve örgütten uzak durmasına, örgüt hakkında akademik çalışma yapmak isteyenlere küçük de olsa bir katkımızın olması bizleri mutlu edecektir.

Bu eserin ortaya çıkmasında başta Polis Akademisindeki eski ve yeni sıralı amir ve hocalarıma teşekkür ederim. İkinci olarak bu çalışmanın bazı kısımlarını okuyarak kitap halinde basılmasını teşvik eden değişik kurumlardan hocalarıma ve dostlarıma teşekkür ederim. Üçüncü olarak, karşılaştığımız çeşitli sıkıntılarda daima sabır ve teşvik ile desteğini hissettiğim eşim Fahriye'ye özel olarak teşekkür ederim. Son olarak, kitabın basımında emeği geçen Orion Kitabevi personeline teşekkür ederim.

Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL

1 Ocak 2018,
Gaziantep

12| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeđi

1. GİRİŞ

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), dış güçlerin Truva atıdır. Görünüşte Müslüman ve Türkçe konuşmaktaydı. Zahire göre hüküm veren Türkiye ve birçok İslâm ülkesi, “Türkiyeli” kisvesine bürünmüş FETÖ ve işbirlikçilerine herhangi bir engel çıkarmadı. Devlet kurumlarına bu örgüt yanlıları sızmaya başladı.1960’lı yılların sonlarında çıkan ve karanlık yabancı eller tarafından büyütülen FETÖ işbirlikçileri; “Türkçeyi yayıyoruz, ahlaklı ve dindar insanlar yetiştiriyoruz” diye halkı yanılttılar. Özellikle 1980’den sonra değişik siyasi iktidarların desteğiyle emniyet, yargı, ordu, eğitim müesseseleri başta olmak üzere devletin değişik kurumlarında kimliklerini gizleyerek yapılandılar. Paralel bir devlet yapılanması kurdular. Bin yıl önce Ortadoğu’da terör estiren Hasan Sabbah’ın fedailerini Haşhaşilere benzeyen FETÖ’cüler, 2007’den itibaren devleti tamamen ele geçirmek için harekete geçtiler. Erge-
nekon, Balyoz, Askeri Casusluk gibi davaları kendi yandaşlarının önünü açmak için kullanarak ve birçok subayı bu davaya katarak tasfiye ettiler. Orduda stratejik yerlere ve operasyonel birliklerin başına getirilen, askerlik gibi şerefli bir mesleği hak etmeyen FETÖ yanlıları, 15 Temmuz 2016’da Pensilvanya’daki lideri Fetullah Gülen’den aldıkları emirle seçilmiş olan iktidarı devirip Türkiye’yi işgal etmek için harekete geçtiler (Afyoncu: 2016:7-8).

Ülkemiz 15 Temmuz 2016 gecesi, siyasi tarihimizin en büyük ve en kanlı ihanet girişiminden birine maruz kalmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızan Fetullahçı Terör Örgütü üyesi asker elbisesi giymiş bir grup terörist, milletimizin ve devletimizin kendilerine emaneti olan silahları, asıl sahiplerine doğrultarak milli iradeyi gasp etmeye ve ülkemizi teslim almaya çalışmıştır (Erdoğan, 2016: 1).

FETÖ’nün bu kanlı, hain ve alçak teşebbüsüyle 250 civarında masum insan evladı şehit edilmiş, 2200 civarında kişi yaralanmıştır. Bu ihanet şebekesi TBMM’imizi bombalamış, TRT kurumunu, Genel Kurmay Başkanlığı’nı, Jandarma Genel Komutanlığı’nı, Emniyet Özel Harekat Daire Başkanlığı’nı vb. yerleri ele geçirmeye

14| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

çalışmıştır. Boğaziçi Köprüsü'nü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) tanklarla tutmuş, masum insanları gözünü kırpmadan jetler ve helikopterlerle havadan taramakla insanlık tarihinde rastlanmayan kanlı bir ihanet sergilemişlerdir. Vatan haini bu canavarlar, milletin malı olan tank, uçak ve helikopterlerle namlularını çocuk, ihtiyar ve kadın demeden silahsız insanlara çevirmişlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza da suikast teşebbüsünde bulunmuşlardır. Yapılan bu hain girişimi, bu alçak ihaneti, vatan, millet, devlet ve hükümet düşmanlığını lanetle kınıyor ve adaletin gerekli cezayı vereceğine inanıyoruz. Bu arada vatan için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimize Allaktan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz.

O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Meydanlara Çıkmın" emri ile bu vatan evlatları, o şehadet sevdalıları, Çanakkale ruhunu yaşatan bu milletin fedailerini, meydanları doldurmuştu. O zalim ve malum küresel güçlerin ve bunların işbirlikçileri olan PDY/FETÖ'nün ihaneti bertaraf edilmiştir. Bu yüce vatanımıza, aziz milletimize devlet ve hükümetimize karşı girişilen bu menfur saldırıya karşı Cumhurbaşkanımız keskin feraseti ve dirayeti ile dik durmuştur. Bu hain saldırı milletimizin ve kahraman şehitlerimizimizin cansiperane feda kârlıkları sayesinde akim kalmış, durdurulmuştur. Kırk yıldır kendi tabirleri ile devletin kılcal damarlarına kadar nüfus etmiş olan FETÖ ahtapotunun kolları Allahın yardımıyla bir gecede açığa çıktı. Devlet bünyesine sızan bu virüsler temizlenmeye başlandı. İnşallah geleceğin Türkiye'si daha şeffaf, daha adil, daha güçlü ve ekonomisi daha gelişmiş olarak insanlığı ile dünyaya örnek bir devlet olacaktır.

Ama asla unutmamak gerektir ki, bu iç ve dış mihraklar, o vatan hainleri, o zulüm şebekeleri ellerine fırsat geçtiği an, aynı ihaneti sergilemek isteyeceklerdir. Bu itibarla topyekûn bir millet olarak, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tam bir kardeşlik, birlik ve beraberlik içinde devlet ve halkın seçmiş olduğu hükümetimizin arkasında durmalıyız. Atalarımızdan aldığımız manevi ruh ve miras gereği, her ne pahasına olursa olsun, istiklaliyetimizi, devlet

ve hükümetimizi canımız pahasına, kanımızın son damlasına kadar muhafaza etmeye mecbur ve mükellefiz. Vatandaşlar olarak bu gayeye matuf vatani görev ve sorumluluğu getirirken asla karğaşa, terör ve anarşiye meydan vermeden asayiş muhafaza etmeliyiz. Adalet ve hukukun sağlıklı işleyebilmesine ve güvenlik görevlilerinin vazifelerini yerine getirmesine bütün gücümüzle yardımcı olmaya çalışmalıyız. Vatandaş olarak bu görev, fevkalade önemli milli, manevi, ahlaki, tarihi bir görevdir ve vatan borcudur. Çünkü ibadet ve Allah'a kulluğumuz, namus ve şerefimiz, tek kelime ile topyekûn mutluluk ve sevincimiz ancak ve ancak devletimizin varlığı, asayiş ve emniyetin devam ve bekasına bağlıdır. Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda dedelerimiz bu görevi layıkıyla yaptıkları için biz, bugün kendi ülkemizde hür ve bağımsız olarak yaşıyoruz. Biz de evlatlarımızın ve torunlarımızın bağımsız, hür ve inandığı gibi yaşayabilecekleri bir ülkeye sahip olmalarını istiyorsak, bayrağı düşürmeme, dik tutarak dalgalandırma görevi, bugün bizlere düşmektedir.

15 Temmuz ruhu bu topraklarda diri olduğu müddetçe, terör örgütlerini maşa olarak kullanan hiçbir vesayet odağı ülkemizi teslim alamayacaktır. Ülkemizi kutlu yürüyüşünden alıkoymak isteyen hiçbir güç, bugüne kadar başarılı olamamıştır ve olamayacaktır. Bu ülkenin en büyük sermayesi; karakteri sağlam, özgür düşünebilen, tarih ve kimlik bilinci yüksek, öz güven sahibi gençlerdir (Erdoğan, 2016: 2).

Bu araştırmamızla Sayın Cumhurbaşkanımızın belirttiği "*karakteri sağlam, özgür düşünebilen, tarih ve kimlik bilinci yüksek, öz güven sahibi*" gençlerin yetişmesine katkı da bulunmak istiyoruz. Bu gaye doğrultusunda, başlığımızda da ifade ettiğimiz gibi, 15 Temmuz sonrası FETÖ'nün gerçek iç yüzünü açığa çıkaran kitaplar hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Böylelikle önce bu kitapların içerikleri ve ana fikirleri hakkında bilgi verilecektir. Sonra da isteyen, fırsat bulunca bunları okuyarak, FETÖ'nün gerçek yüzü hakkında bilgilerini geliştirebilirler.

16| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Niye böyle bir yöntem seçtiğimizi kısa açıklamakta yarar görmekteyiz. 15 Temmuz öncesi, yazılan kitapların beklide yüz tane-den doksanbeşi o zaman cemaat olarak bilinen yapının zahiri yüzüne göre, yani “*Türkçeyi ve Türk kültürünü yayan, ahlaklı ve dindar insanlar yetiştiren*” bir hizmet hareketi olarak anlatılmaktadır. Bu yapının aleyhinde kitap yazarlar ise, mahkemelerle uğraşmak zorunda kalmıştır. Bazıları yazdığı kitap yüzünden hayatını kaybetmiştir. Bazıları da yazmayı düşündüğü bir kitap yüzünden öldürülmüş olabileceği araştırılmaktadır. Bu nedenle FETÖ yapılanmasının iç yüzünü anlatan kitaplar daha çok 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü bu yapılanmanın iş dünyasını, sivil toplumun çeşitli kesimlerini, eğitim camiasını, dini cemaatleri, güvenlik ve yargı bürokrasisini ele geçirmeye çalışan iç ve dış uzantıları olan, Paralel Terör Örgütü olduğu anlaşılmaya başlanmıştır. Bunlarla hukuki ve idari mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla sürdürüleceği, devletle bilek güreşi tutuşmasına izin verilmeyeceği 65’inci Hükümet Programında yer almıştır (Yıldırım, 2016: 25).

Mevlana’nın *Mesnevi*’sinde anlatılan fil hikâyesi beni her okuduğumda şaşırtır, etkiler. Aslında bu çalışmanın metodolojik yaklaşımının belirleyicisi de bu hikâye olmuştur. Metodolojinin anlaşılabilmesi için “*Filin Şekli ve Niteliği Konusundaki Görüş Ayrılığı*” başlıklı hikâyeyi (Rumi, *Mesnevi* I, 345-346) aktarmakta fayda vardır:

“Hintlilerin halka göstermek için getirdikleri fil karanlık bir yapının içindeydi. Birçok insan onu görmek için o karanlık mekâna giriyordu. O karanlıkta fili görmek mümkün olmadığından herkes onu eliyle yokluyordu. Birinin eli filin hortumuna geldi ve dedi, “*bunun şekli tıpkı bir boru*” gibi. Birinin eli de kulağına rastladı ve fil ona “*yelpaze*” gibi geldi. Bir başkası eliyle filin ayağını yoklayınca, “*bence filin şekli sütun gibi*” dedi. Bir başkası da elini filin sırtına sürüp “*bu fil tahtı andırıyor*” dedi. Böylece herkes bir organla ya da birinden duyduğu kadar fili tanıyordu. Bakışları yüzünden söyledikle-

ri farklıydı. Biri “dal” derken, öteki “elif” diyordu. Herkesin elinde bir mum olsaydı söylediklerinde farklılık söz konusu olmazdı. Duyu gözü ancak el ayası gibidir. Onun her yanına erişmesi olanaksızdır.”

Hikâyeden çıkacak sonuca göre; fil bunların hiçbiri değildir, belki hepsinin toplamıdır. Tek başına hiçbir parçası fili bütünüyle temsil etmez. Bunun gibi Fetullah’cı Terör Örgütü ile ilgili kitaplarda anlatılan hususlar tek başına o yazarın bakış açısı ile örgüte ait o hususlarda doğru olabilir. Ama bir yazarın bir kitabı örgütü eski tabirle “*efradını cami, ağyarını mani*” bir şekilde anlatabilmesi oldukça zor görünüyor. Çünkü bu örgütsel yapı, Türk-İslam tarihinde tıpa tıp benzeri görülmemiş bir yapıdır. Adeta tarihte ve günümüzde ülkemize ve İslâm’a ne kadar düşman yapılanmalar varsa onların her birinden bir şeyler almış ve gerektiğinde onları da kendi amaçları doğrultusunda kullanabilmek için de içlerine sızmışlardır.

15 Temmuz 2016 öncesinde FETÖ ile ilgili yazılan kitapların büyük kısmı, ya kendi yazarlarınca veya değişik yöntemlerle kendi taraflarına çekilen insanlarca yazılan kitaplardır. Bunlar adeta filin kulaklarını yelpaze gibi anlatan kitaplardır. Filin dişleri üzerine yazmaya çalışanlar çok az çıkmıştır. Bunlar çeşitli sıkıntılara maruz bırakılmıştır. Bu durum filin dişleri hakkında yazmak isteyenlere gözdağı vermiş ve caydırıcı olmuştur. Bu tehdit, gözdağı ve caydırma ortamı 15 Temmuz sonrası devlet kadrolarındaki özellikle polis, asker ve adliyedeki tasfiyeler sayesinde son bulmuştur. Bu nedenle adeta FETÖ ile ilgili bir kitap patlaması olmuştur.

İncelemeye çalışacağımız kitapları da, kendi içerisinde beş kategoriye ayırdık. Bu tasnif tamamen kendi düşünce ve yaklaşımına göredir. Konunun zihinlerde daha netleşmesi gayesine yöneliktir. Tenkit edilebilir, ya da daha iyi bir tasnif olması için önerilerde de bulunulabilir.

18| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Birincisi; büyük çoğunluğun zahire bakarak örgüt hakkında olumlu düşündüğü sıralarda yazılan deşifre edici kitaplardır. Bunlar içerisinde iki kitap tanıtılacaktır. Bunları tanıtmanın gayesi, birincisinin örgütü ilk deşifre eden kitaplardan olmasıdır. İkincisinin de örgütü ilk deşifre edici ve kamuoyunda ses getirici bir kitap olmasıdır. Ayrıca, günümüzde yazarının FETÖ tarafından öldürüldüğüne dair şüphelerin yoğunlaşması neticesi hala yargıda olan bir konudur.

İkincisi; tamamen örgüt içerisinde olmayıp onlara karşı iyi niyet sahibi, dost kimselerin yazdığı kitaplardır. Bu kimselerde örgütün dış görünümüne aldanarak, örgüt hakkında iyi niyet sahibi, onlara taraftar, dost ve zaman zaman yardımcı olmaya çalışanların örgütün iç yüzünü fark ettikten sonra ayrılanların yazdıkları kitaplardır.

Üçüncüsü; bir dönem örgüt içerisinde olup, ihanet gidişatının farkında olan kişilerin yazdığı kitaplardır. Esas olarak FETÖ'nü deşifre eden kitaplar bunlardır. Çünkü örgüt ve örgüt mensupları kendilerini devamlı içerde ve dışarıda farklı göstermişlerdir. Bunlar Hazreti Mevlana'nın "*ya olduğun gibi görün, ya görüldüğün gibi ol*" deyimine ters olarak ülkeyi ele geçirecek güce ulaştıklarını zannettikleri duruma kadar devamlı içi başka dışı başka olmuşlardır.

Dördüncüsü; örgütle bağlantısı olmayan insanların yazdıkları kitaplardır. Bunlar emniyetçi, gazeteci, araştırmacı veya yazar olan kimselerdir. Bunların çalışmaları da aydınlatıcı olmaktadır.

Beşincisi; Diyanet İşleri Başkanlığının, Olağanüstü Din Şurası Kararlarından oluşan, "Dini İstismar Hareketi FETÖ / PDY" isimli kitaptır. Bize göre bu kitap, 40 yıl din ve dini kavramları kullanarak, halis Anadolu insanımızı saptırması olan din kisveli bu örgütün gizli yönlerini açığa çıkarma açısından daha önemlidir.

FETÖ, kendisine taban oluşturmak için birçok manevi değerleri araç olarak kullandığı gibi Risale-i Nurları da kullanmıştır.

FETÖ'nün devlete karşı yapmış olduğu yargı ve askeri darbe girişimlerinin bu eserlerin ruhu ile ters düştüğünü ortaya koymak için yeni bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüm, "Risale-i Nurun Kamu Düzeni ve Asayişe Katkısı Olarak Müsbet Hareket Anlayışı" ismini taşımaktadır.

FETÖ ile mücadele esnasında yine aynı sebeplerden dolayı Risale-i Nur Talebeleri de aradaki farkı bilmeyenler tarafından mağduriyete uğramaktadır. Bu nedenle bu bölüme, "Risale-i Nur Talebelerinin FETÖ'den Farkları" ismi verilmiştir.

2. BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN ZAHİRE BAKARAK ÖRGÜT HAKKINDA OLUMLU DÜŞÜNDÜĞÜ SIRALARDA YAZILAN DEŞİFRE EDİCİ KİTAPLAR

Bu başlık altında iki kitap hakkında bilgi verilecektir. Bu dönemin özelliği genel olarak Fetö, Allah yolunda İslam'a hizmet eden, vatanını, dinini ve devletini seven, temiz insanlar olarak algılanmıştır. Bu konuda uyarılara, eleştirenlere pek inanılmamış ve hoş karşılanmamışlardır. Bunlardan birincisi, Zübeyir Kırdıra tarafından ilk defa Emniyette Polis Koleji ve Polis Akademisindeki Fetullahçı yapılanmayı anlatan, 1999 yılında basılan "*Fetullahın Copları*" isimli kitaptır. İkincisi, yayınlanamadan önce öldürülen Dr. Necip Hablemitoğlu tarafından hazırlanan "*Köstebek*" isimli kitaptır.

2.1. Işık Evlerinden Darbeye Fetullah'ın Copları

(Zübeyir Kırdıra, (2016), 4. Baskı, Ankara: Altaylı Yayınları, ss.1-384)

Bu kitap bugün Fetö olarak isimlendirilen, önceki dönemlerde Fetullahçılar, Gülenciler, Fetullah Gülen Cemaati, Hizmet Hareketi, F tipi yapılanma vb. gibi isimlerle anılan yapı hakkında bilgi vermektedir. Özellikle bu yapının Polis Koleji, Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü içerisindeki yaklaşık 40 yıllık bir gelişim serüvenini anlatmaktadır. Bahsettiğimiz eğitim kurumları içerisinde yaklaşık 7 yıl eğitim gördükten sonra bilinen yapı tara-

20| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

fından disiplinsizlik nedeniyle öğrencilikten atılmıştır. Bu nedenle anlattıkları bir bakıma otobiyografi gibidir. Ayrıca o dönemde okuyanların birçoğunu tanıdığı için ve bu tanıdıklarından elde ettiği bilgiler ve çeşitli belgeler vasıtasıyla kitabı güncelleyerek baskılarını yapmıştır. Böylelikle kitap zaman açısından gelişmeleri göstermiş ve roman gibi bir akıcılık da kazanmıştır. 1999 yılında hazırlanan kitabın 1. baskısı 2000 yılında “*Fetullah’ın Coplari*” adı ile basılmıştır. 2010 yılında genişletilerek “*Cemaatin Coplari*” adı ile 3. baskısı yapılmıştır. 4. Baskısı ise Ağustos 2016 tarihinde “*Işık Evleri’nden Darbeye Fetullah’ın Coplari*” ismi ile basılmıştır. Biz çalışmalarımızda bu baskıyı esas aldık.

2.1.1. İçindekiler

Kitabın içindekiler kısmında bölüm belirtilmemiştir. Ancak içeriği incelendiğinde kendi içinde bazı bölümlerin olduğunu görülmektedir. Bu nedenle kitabın içindekiler kısmını tespit ettiğimiz dokuz bölüme göre sunacağız. Önsözü 4. baskı için yazmıştır. Kitabı yenilemesi gerektiği ve sebeplerini anlatarak, 17 yıl önceki anlatarak inandırmak istediği bir çok hususun artık çoğunluk tarafından kabul edildiğini, yeni güncel bilgilerin parantez içerisinde verildiğini belirtmektedir. Sunuş başlığı altındaki kısım ise, birinci baskıya 2010 yılındaki yapmış olduğu geliştirilmiş halini içermektedir.

Birinci bölüm “*Tohumlar*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Çiçeğe Besmele, Secdede Çiçek, Yüzüme Bak Be Çocuğum, Çiçeğin Arkasındaki Giz, Şarj Evleri, Hafta İzinlerinde Nurculuk Dersi, Fetullah’ın duasını Oku Sınıf Geç, 21 Kuru Üzüm, Işık Evi Çengeli, Işık Evindeyiz, İyi Gezmeler Çocuklar, Sıkılana Hacı Bayram Gezintisi, Sen Misin İhbar Eden!, Kâhya’nın İğnesi, Hem Yeşilaycı Hem Komünist, ‘Işık Evin’den Kaçan İrticacı Olur..., Cemaatin Sınav Oyunları, Az-Can, “Kazmanın Sapını Getir”, Ve Olay Unutuldu, Yalvaç, Hacı, En Tepeye Giden İsim: Akyürek

İkinci bölüm *"Tohumlar Yeşeriyor"* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Rus Cini, Sarı İmam, Güven Hep Güven Verdi, Aşık, Cemaat Peşimde, Davacılar, Karantinayı Cinler Basar, Fetullahçı Değilim, 'Kulak'a Başbakanın Özel İlgisi, Özcan İşlek, Kemalettin Demirci, Bahçivan İsmail Yıldızhan..., Hüsrev ve Kardeşi, Mehmet Tüzel, Cihangir Çelik, Adımı Yazdın Yerimden Oldun, Ve A.İ.A, F.B..., Evler Boş Kalmadı, 12 Eylül Zemini, Saçan, Avcının Cemaate Mesajları, Yanan Risaleler, 'Bir Ceza Avukatının' Cezası, 'Ada' İle Tuzak, Yıldızsızlar, O TMBB'deydi, "Çalışan Kadınların Hepsisi Orosputur...", DGM'lik Polis Öğretmenleri, Karatepe Olayı, "Sahte Peygamber Ders Verdi", Ümit Erdal'ın Direnci.

Üçüncü bölüm *"Meyve Dönemi"* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Akademi Yasası Cemaate Yaradı, Örgütlenmenin temel taşları, İmamlar Akın Etti, Kuralarda Cemaat Oyunu, Cemaatçilere Özel Torba.

Dördüncü bölüm *"Fotoğraf"* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Örgütün Fotoğrafı, Bölge İmamı, Üç Gün Sonra Kaçtı, Atılınca Çözüldü, Örgüt Gizli İhbarı Öğrendi, Örgüt Şeması ve İsimler, İmamlar, Kod İsimler.

Beşinci bölüm *"Fotoğraf Yargıda"* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Müfettiş Raporları, Altı Yıl Sümenaltı, Kolejin yüzde 50'si Cemaatin, Kaza 1: Polisin Ajandası, Kaza 2: Camideki Çanta, Tehlikeli Polisler Dinlendi, Devlet Az Kalsın Uyanıyordu.

Altıncı bölüm *"Çatışma"* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Müfettişler Devrede, Listeler Dönemi, Gülen De Uyandı, Cemaatin Hiyerarşik Yapısı, 200'lük Tarikatçı Polis Listesi, Karşı Atak, Tantan'ın Parmağı, Kulak İçinde Kulak, Bilican'ın Dökümleri Tetikledi, Bilican'a Nasıl Takıldılar, Cemaate Fırsat, Arslan Bir Zamanlar Emin Değildi, Almam Onun Selamını, Koltuk Korkusu, Cemaat Korkuyu Körüklüyor, İki Elim Yakanızda Olur, Bilgiler Aktı Ortalık Karıştı, Senin Yetiştirmelerin, İkinci

22| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Rapor Sızdı, Deşifre Olan Başka Önemli Göreve, Polisi Eğiten Fetullahçılar, MİT'ten Doğrulama, Bilgisayarcı Fetullahçılar, Personel Dairesinin Tarikatçıları, Kura Çekiminde Fetullahçıya Destek, Cemaat İntikamını Alıyor, Karşı Rapor, Hangi Şerefsiz Bu Soruyu Soruyor, Saral İskender Yılmaz, İçimizdeler, Cemaat Çok Öfkeli Abi, Listeyi Yırttı, 10'da 9'u Cop, Yanlış Tuşlara Bastı, Terfiler İkinci Kez, Recep Beye Mi Bağlısınız?, Gren Card-FBI-CIA,

Yedinci bölüm "*Yargılanamayan Yargı*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Hocaefendi'nin Yargı Macerası, Mahkemede Ret Kitapta itiraf, Gülen'i Yalanlayan Belgeler Belalı, Kağıt Üstünde Tutuklama, Karar ve Kararları Etkileyen Af, Af Oyunu, Beraat İsterim, Yargının Son Sözü, Yasa değiştiren ve Bakan Deviren Cemaat.

Sekizinci bölüm "*Ağaç*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Hocanın Yaşamından kesitler, Nurculuk Faaliyetleri, Siyasi Faaliyetleri, Askerlere Dokundu, Ve Gülen Amerika'ya Gitti, Son Sözler (2010).

Dokuzuncu bölüm "*KÖZ / KOZ*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cemaat'teki Çatla 17/25/15, İmam Değişti, Cemaat Çatladı, Yeni İmama Operasyon, Tek Belge Gülen Mektubu, Uzun'un Uzun Yolculuğu, Uzun Kendi Kendini Yalanlıyor, Erdoğan'ın Mahremindeydi, Neden 15 Temmuz, Son öz (3 Ağustos 2016).

2.1.2. Özeti

Bugün FETÖ olarak bilinen yapının o dönemlerde Polis Koleji'ne Anadolu'dan gelen öğrencilerin Ankara gezmesi, yemek, sivil elbise giyme, hemşerileri ile tanıştırma, disiplin suçlarını görme, derslerden geçme için dua ezberletip notun yarısının garantilenmesi vb. yollarla öğrencileri nasıl kendilerine çektiklerini örnekleriyle anlatmaktadır. Kendilerini bırakan, ihbar eden ya da hiç yanaşman kimselerin de atılması için nasıl disiplin cezaları verildiği örnekleri verilmektedir. Hatta kitabın yazarı olan Zübeyir

Kırdıra da bu örneklerden birisidir. Hafta sonları Şarj evleri denilen ışık evlerine götürülmeleri ve orada yaşananlar şahitlerin hatıraları ile anlatılmaktadır.

Polis Kolejindeki komiser ve komiser yardımcılarının, kendilerine verilen bizden olan (Fetullahçı) ve olmayan listelerine göre öğrencilere davranışları anlatılmaktadır. Ayrıca kendilerinden olmayanların, okuldan atırma haricinde yıldızsız mezun edilmeleri de anlatılmaktadır. Kitabın yazarı daha kitabın yazıldığı duyulduğunda önce tehdit alıyor, sonra arabasının camı kırılarak telefonu ve bazı evrakları alınıyor, daha sonra aleyhinde davalar açılmaya başlıyor. Hatta yıldırılmak için “Atatürk’e hakaret” suçlamasıyla da yargılanıyor.

3 Yıllık Polis Enstitüsü 6 Aralık 1984 tarihinde dönemin İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu’nun çabaları ile Polis Akademisi Yasası çıkarılarak, 4 yıllık Akademi haline getirildi. Böylece sivil öğretim elemanları alındı. Daha sonra öğrenci olarak “Özel Sınıflar” alınıyor. Bunların arasında her türlü dini gruba mensup insanlar olduğu belirtiliyor. Fetullahçı mezunların öncelikle Akademi ve Koleje atıldığı, bu gruba mensup kimselere yurt dışı sınavlarında gereken yardımın yapıldığı belirtilmektedir. Mezuniyet kuralarında da bunların oyunlarının olduğu anlatılmaktadır.

Fetullahçı örgütün yapılanması Rafet Yılmaz tarafından yapılan bir ihbar sonucu ortaya çıkıyor. Bunun da nedeni Rafet’e “Nişanlını araştırdık. Cemaate uygun biri değil” denerek nişanı bozmasını istemeleridir. Refet de kabul etmeyince malum yapı tarafından dışlanmıştı. Bundan sonra her fırsatta ve oluşturulan her gerekçeyle disiplin cezası almaya başladı. Birkaç ay içinde Rafet’in disiplin cezası okuldan atılmasına yetecek boyuta ulaştı. Mezun olmasına bir gün kala örgütün yönetimindeki temsilcilerinin de yardımıyla, dosyası ve disiplin komisyonunun hakkında aldığı ilişik kesme kararı elden dolaştırılarak onaylandı. Daha sonra itirafta bulunuyor. İtiraflarında öğrenci sınıf imamları, devre imamları, öğrencilerle ilgilenenler dâhil 46 kişi hakkında bilgi veriyor.

24| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Rafet Yılmaz müfettişlere verdiği ifadesinde, örgüt elemanlarının kot isimleri bulunduğunu ve kendisinin kod adının "Ragıp" olduğunu da söylemiştir. İlerde bölge sorumlularının 'Vali' diye adlandırıldığı, bu kişilerin yerlerinin de doğrudan F.Gülen tarafından değiştirildiği de ifade edilmiştir.

Rafet Yılmaz müfettişlere verdiği ifadesinden sonra müfettişlerde bu ifadeyi genişleterek bir rapor hazırlamışlardır. Bu raporda, Ankara Polis Koleji öğrencilerinin yüzde 50'sine yakın bir kesimi ile çeşitli şekillerde temas kuran örgüt elemanları, kendilerine yakın olanlar üzerindeki ajitasyon çalışmalarını sistemli olarak yürüttükleri belirtilmektedir. Ayrıca öğrencilerin dışarıda temas kurduğu 7 isim ve adres de verilmektedir. Kemalettin Özdemir'in himmet toplantıları yaptığı, kendisine Ankara Valisi denildiği, amaçlarına hizmet için önlerine çıkabilecek engelleri aşmak amacıyla değişik kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolaşmaları, işlerini yaptırabilmek için rüşvet ve hediyeye başvurdukları belirtilmektedir. Bu rapor 6 yıl bekletilerek eski TCK 163'üncü maddenin kaldırılması dolayısıyla takipsizlik kararı verilmiştir. Benzer şekilde yapıyı ele veren 1997 yılında Personel Daire Başkanlığında görevli bir polis memuru bir asayiş suçu iddiasıyla gözaltına alınıyor. Üzerinden çıkan ajanda da "Gülen Örgütüne destek için para toplandığına" ilişkin kayıtlar bulunuyor. Şifreler çözülüyor, listede adı bulunan 30 personelin atamasının başka birimlere yapılıyor, başka bir işlem yapılmıyor. Elazığ merkez camiinde unutulmuş bir çantada cemaatin çalışmalarını içeren bir defter bulunuyor. Defter yapılanmayı da, gizli ve derin çalışma ve bağlantıları da deşifre ediyordu. Bu defter de DGM'deki davaya ek delil olarak sunulmanın dışında bir işe yaramıyor. Bu arada MİT'in hazırladığı bir rapor Aydınlik Dergisi'nde yayınlanıyor. Burada ilginç olan bir husus, 28 Şubat 1997 kararlarından sonra cemaatin "tedbir ve parola" sisteminin değiştirilmesidir. Yıllarca kendini dine hizmet ediyoruz diye tanıtan yapının alınan önlemleri arasında çevreye "Atatürkçü bir görüntü" sergilemek, gerekirse rakı içmek, eşlerin başlarının açılması gibi radikal önlemler var.

Başbakanlık Sivil Çalışma Grubu, Fetullah Gülen ve tarikati ile ilgili bir soruşturma emri veriyor. Ortalığı karıştıran bu soruşturma sonucunda ortaya çıkan raporda, *“Eğer önlem alınmazsa Türkiye Cumhuriyetine karşı sinsi bir örgütlenme içinde olan bu hareket geçmişteki Şeyh Said benzeri isyanlardan daha tehlikeli bir kalkışmaya dönüşebilir”* deniliyor. Bu soruşturma emrinden sonra Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral’dan *“Emniyetteki Fetullahçı örgütlenme”* ile ilgili yaptıkları çalışmalarda kendilerine destek verilmesini rica ediyorlar. Ankara Emniyet çalışmak için 6 kişilik bir ekip kuruyor. Bu ekiplerle 82 kişilik bir isim listesi hazırlanıyor. Bu listede açığa çıkmış, deşifre olmuş FETÖ’cülerin yanında alakası olmayanların veya kendilerine engel çıkarıp ayağını kaydırmak istedikleri kişiler de listeye ekleniyor. Çünkü bu 6 kişilik oluşturulan gizli ekibin 2 kişisi de FETÖ’cü olduğu sonradan anlaşılıyor. Hatta bunlar bilgi sızdırarak, karşı operasyon yapılmasını ve İstihbarat Dairesi ile Ankara Emniyeti birbirine düşürerek, dolayısıyla iki kurumda da istemedikleri kimselerin ayağını kaydırmış oldular. Emin Arslan Cevdet Saral’a; *“Ben bunların bu kadar tehlikeli olduğunu 2000 yılına kadar fark etmedim. Ne zaman AKP iktidara geldi, hepsi açığa çıktı ve gemi azıya aldılar. Çok tehlikelilermiş meğer”* diyor.

Kanal 6 televizyonunda yayınlanan Hulki Cevizoğlu’nun yönettiği Ceviz Kabuğu programında Eyüp Kaya isimli eski bir Fetullahçı bazı itiraf ve suçlamalarda bulunmuştur. Bu programın çözümü de Ankara Emniyet Müdürlüğüne DGM’ne ve MGK’na gönderilmiştir. Bu yazıda örgütün hiyerarşik yapılanması ayrıntılı bir şekilde yer almıştır: İstişare Grubu, Dünya İmamı, Coğrafi Bölge İmamı, Ülke İmamı, Bölge İmamı, İl İmamı, İlçe İmamı, Semt İmamı, Mahalle İmamı, Ev İmamı, Serrehberler, Belletmenler, Öğrenciler ve Cemaat Mensupları.

F.Gülen, Ankara 2 Nolu DGM’nde 2000/124 Esas sayılı dosyadan yargılandı. ABD’de olan Gülen’in savunması 6 Kasım 2001 tarihinde alındı. Savunmasında; *“herhangi bir örgüte üye olmadığını, cemaat örgütlenmesinden haberi olmadığını, kendi adına böyle bir örgüt kurulduğu iddiasının doğru olmadığını, devlet*

26| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yanlısı olduğunu, TSK'yı sevdiğini, laikliğe karşı olmadığını, okullarla ve dershanelerle kendisinin ilgisi bulunmadığını, televizyonlarda yayınlanan kasetlerin montaj olduğunu, Said-i Nursi'nin varisi olmadığını, şeriat istemediğini..." anlatmıştır. Devlet ve özellikle Emniyet teşkilatı içinde kadrolaşığına dair iddiaları kesin bir dille reddetmiştir. Fakat Gazeteciler ve Yazarlar Vakfınca 2008 yılı başında yayımlanan "Ölümsüzlük İksiri" adlı kitabında; "Teşvik edilen insanlar da o müesseseler de bu ülkeye ait... bir milletin ferdi, kendi milleti için var olan müesseselere sızmaz; hakkıdır girer oraya; mülkiyeye de girer adliyeye de, istihbarata da girer hariciyeye de ..." daha önce inkar ettiği kadrolaşmayı kabul etmiştir. DGM sürecinde Gülen hakkında 11.08.2000 gıyabi tevkif kararı alındı. Ankara 2 Nolu DGM 10 Mart 2003 tarihinde mahkeme oy birliğiyle kararını verdi. Özetle, "... kamu davasının 4616 sayılı yasanın 1. maddesinin 4. fıkrasına göre kesin hükme bağlanmasının ertelenmesine. Sanığın 5 yıl içinde aynı cins veya daha ağır şahsi hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir suç işlediğinde davaya devam edilerek hüküm verilmesine. Bu süre suç işlemeyen geçirilirse davanın ortadan kaldırılmasına ..." karar vermiştir. DGM'ler tarihe karışınca, Gülenin avukatları 7 Mart 2006'da "beraatına hükmedilmesi" istemiyle Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulundular. Mahkeme 2003/20 sayılı kararı ile 5 Mayıs 2006 tarihinde beraat kararını verdi. Cumhuriyet Savcısı Salim Demirci 2006/7 temyiz numarası ile kararı temyiz etti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi 5 Mart 2008 tarihinde kararını verdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Ancak Yargıtay Ceza Genel Kururu; 11. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği beraat kararını onandı. Tüm bu süreçler içerisinde F.Gülen örgütünün yasa değiştirecek ve bakan devirebilecek bir güce ulaştığı da ortaya çıkıyordu. Cemaat gücünü devlet kurumlarındaki gizli örgütlenmesinden ve bu örgütün gücünü devlet içinde bir baskı unsuru olarak kullanmasından kaynaklanıyor. Ama yasalarda devlet içinde örgütlü bir güce karşı bir müeyyide yok.

DGM'ye verdiđi savunmasında Nurcu olmadığını, Said-i Nursi'nin varisi olmadığını söyleyen "Hocaefendi" ile Said-i Nursi'nin bir farkları vardı. Said-i Nursi hep uhrevi dünya ile ilgilenmiş, dünyevi işlere, maddi dünyaya neredeyse hiç bakmamıştı. Ama Gülen, uhrevi dünyadan çok maddi dünya ile ilgileniyor, bugün milyarlarca dolarlık bir gücün kontrolünü yürütüyordu.

Tüm bu müfettiş raporları, ihbarlar, açık ve gizli izleme sonucunda hakkında "F.Gülen örgütü mensubu" olduğu yolunda bilgi bulunan hemen hemen hiçbir emniyet mensubu hakkında ciddi bir işlem yapılmadı. Örgüt dışında kalan birçok müdür, amir, komiser, memur haksız suçlamalarla cezalandırılıp sürülürken, örgüte sırtını dayayan hemen tüm polisler keyif sürdü. En kritik ve kariyerli makamların yıllarca sahipliğini yaptılar. Dahası Fetullahçı olmayan polislerin yaşam hakkı bulunmadığı düşüncesi polis içinde yerleştiği için cemaate yakınlaşmak, ilişki kurmak ve hizmet etmek için birçok polisin çaba gösterdiği de görülüyor (Bu değerlendirmeler 17/25 Aralık 2013 öncesine ait olduğunu unutmayalım).

AKP iktidara gelirken cemaatin büyük desteğini aldı. AKP yalnız ve her an bir darbe ile yok olacağı tedirginliği ile ilk yıllarını geçirdi. AKP kapatılmamak için mücadele verirken yanında cemaat vardı. Cemaat elindeki tüm imkânları kullanarak AKP'nin kapatılmasını engelledi. Cemaat sonunda Erdoğan ve AKP'nin 'kadim ve vazgeçilmez dostu' haline geldi, getirildi. Erdoğan'ın "Ne istedilerse vermedik mi?" sözünün altında yatan da buydu. Cemaat bu sayede devletin tüm kılcal damarlarına kadar ulaştı. Cemaat öylesine güçlendi ki, MİT'i de ele geçirince ülkenin hâkimi gibi hareket etmeye başladı. Cemaat artık Kürt sorunu, uyuşturucu trafiği, vergilendirme biçimi, eğitim sistemi dahil hemen her konuda istediği gibi at oynatır hale geldi. Erdoğan Cemaate ayar vermeye kalkınca da; karşısında nasıl bir düşman olduğunu anladı. Bu MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmasıyla ayyuka çıktı. Erdoğan 'mahremine kadar girildiğini' o zaman anladı ve Erdoğan Cemaate savaş açtı. Bunun temelinde Kürt sorununun çözümüne ilişkin

28| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yöntem farklılığı vardı. Erdoğan'ın daha milli bir duruşta olduğunu, CIA ve ABD kontrolündeki cemaatin ise emperyalizme hizmet eden bir yaklaşımda olduğunu da kabul etmemiz gerek. Cemaate yönelik operasyonlar başladı. Erdoğan ayar vermeye çalışıyordu, cemaat ise ayarlanabilir bir örgüt değildi. Cevabı sert oldu, 17/25 operasyonu başladı. Bu operasyonları yapanlarının tümünün Fetullah'a bağlı polis ve savcılar olduğu kayıtlarda belliydi. Cemaat ne istediye vermişti ama verdiklerini de not etmişti. Görevden almalar yetmezdi, yasal düzenlemeyle zorunlu emeklilik getirilerek örgüte bağlı polis müdür ve amirleri emekli edildi. HSYK eliyle de savcı ve hâkimleri. Bunu yaparken kurunun yanında yaş da yandı. Erdoğan sert kaya çıkmıştı. Sonra Cemaat karşı atağa geçti. Ama artık eskisi gibi istihbarat ve operasyonel gücü olmadığını gördü. Çaresiz olarak, uyuyan ve yıllar sonra harekete geçecek kadrolar uyandırıldı. Yani TSK içindeki güçler devreye sokuldu ve 15 Temmuz kalkışması gerçekleşti.

Cemaatin polis içerisindeki zayıflamasına da kısaca değinmekte yarar var. Cemaatin polis imamı Kemalettin Özdemir, Cemaatin önde gelen imamlarından İsmail Büyük Çelebi'ye yakındı. Büyükçebe, F. Gülen'in ölümünden sonra yerine gelecek kişiyi açıklaması isteğinde bulundu. Bu istek ABD'de tedavisini sürdüren (!) Hocaefendiyi üzdü. Adeta ölümünü davet eden bir istek gibi algıladı. Büyükçebe ve dolayısıyla da onu destekleyen Kemalettin Özdemir de gözden düştü. Polis imamlığından uzaklaştırıldı ve yerine Hanefi Avcı'nın kitabında deşifre ettiği Kozanlı Ömer yani Osman Hilmi Özdil atandı. Kemalettin Hoca, polis içindeki bağlarını bırakmadı. Her ne kadar bir imam olarak talimat veremiyorsa da, polis içindeki bazı coplara hala kendisine gizli gizli bağlılık ve hizmet gösteriyorlardı. Yeni imama bağlılık tam değildi. Eski imamla dostluğu olan ve onun koruyup kolladığı bazı isimler, yeni imamı istemiyorlardı. Bu değişikliğin iptal edilmesi için de çaba gösterdiler. İşte çatlak burada başladı. Yani KOZ'cular ve KÖZ'cüler oluştu. Yeni imama yakın duran Recep Güven başta birçok isim yani KOZ'cular, yeni imamı istemeyen birçok eski

isme yani KÖZ'cülere karşı operasyon yapmaya başladılar. Atamalarda, yeni görevlendirmelerde KÖZ'cüler dışlanıyor, KOZ'cular korunuyordu. Bu gelişme KÖZ'cülerini harekete geçirdi. Bu kavga cemaat için operasyonlarda kullanıldı. İddiaya göre; Hanefi Avcı ve ona bağlı isimler Kemalettin Özdemir'in bu intikam alma operasyonuna hizmet etti. Kemalettin Özdemir, polis imamlığından alındıktan bir süre sonra bir cemaat yemeğinde zehirlenince, öldürüleceği endişesine kapılarak itiraftı oldu. MİT'e teslim olan Özdemir, savcılığa da ifade verdi. Özdemir MİT'in kontrolünde KOZ'cu Gülen elemanlarının listesini ve yaptıkları operasyonları deşifre etti. Bu itiraflar Erdoğan'ın Gülen örgütü ile savaşında çok işe yaradı. 15 Temmuz kalkışması sonrasında yapılan operasyonlarla ilgili bilgilerin büyük bir bölümü de yine bu itiraflardan elde edildi.

Cemaat ya da cemaatin üst aklı karar verdi. Ya 40 yılda oluşturulan bu organizasyonun Erdoğan tarafından yok edilmesine seyyirci kalacaklar ya da karşı atağa geçeceklerdi. Cemaat artık o kadar güçlenmişti ki, yerinde sayma ya da gizliliğe bürünme gibi taktiklerini bir yana bırakıp, açıktan savaşma kararı aldı. Uyuyanları uyandırıp, en büyük hamlesini yani 15 Temmuz kalkışmasını yaptı. Bu bir kamikaze saldırısıydı. Ya başaracak ya yok olacaktı, sonuç ortada... Ancak ilginç bir durum var. Türkiye'deki darbecilere uluslararası destek var. Ülke içinde de gözaltı sayıları, kapatılan dernek, şirket, yurt, vakıf, üniversite sayısına bakınca olayın vahameti, bu örgütün ne kadar büyük bir güce ulaştığı net olarak anlaşılabilir.

2.1.3. Bulgular ve Önerileri

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitaptan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- Bugün FETÖ diye adlandırılan bu yapı 1979'lu yıllarda Polis Koleji'ne el atmıştır.

30| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

2- Polis Koleji öğrencileri anne babalarından, evlerinden ve doğup büyüdükleri Anadolu'nun değişik yerlerinden gelmişlerdir. Bu yapı öğrencilerin bu psikolojik durumundan faydalanılarak, hemşerinle tanıştıracamız, evde yemek yiyeceğiz, Ankara'yı gezdireceğiz vb. tekliflerle öğrencileri kendilerine bağlamışlardır.

3- Daha o dönemde bile sınavda başarı duası ezberletme bahanesiyle, kendilerine çektikleri öğrencilerin derslerinde hak etmedikleri notları vermişlerdir. İşledikleri disiplin suçları görmemelikten gelinerek işlem yapılmamıştır. Hatta mezuniyet kurasında, kolej, akademi, genel müdürlük, istihbarat gibi birimlere atamalarının yapılmasını sağlamışlardır.

4- Kendi yanlarına çekemedikleri veya kendilerinden ayrılan öğrencileri özel olarak takip edip, her fırsatta ceza almalarını sağlayarak disiplin puanını doldurtup attırmaya veya yıldızsız mezun ettirmeye yani Komiser Yardımcısı olarak değil, sade Polis Memuru olarak mezun ettirmeye çalıştıkları görülmüştür.

5- Göreve başladıktan sonra önemli birimlerde kendilerinden olmayanları değişik ihbar ve kumpaslarla o birimlerden uzaklaştırdıkları, kendilerinden olmayanlara nerdeyse mesleki yaşam hakkı ve gelecek ümidi bırakmadıkları tespit edilmiştir.

6- Teşkilat içerisinde Hanefi Avcı, Sabri Uzun, Emin Arslan gibi birçok insanın ilk başta bu yapı mensupları hakkında olumlu düşündükleri, özellikle 2000 yılından sonra bunların tehlikeli yüzlerini görerek, bunlar hakkında kitap yazdıkları ve yazacakları tespit edilmiştir.

7- Devletin kılcal damarlarına kadar elemanlarını yerleştirdince, artık hükümetin politikasını değil, kendi politikalarını uygulamaya kalkmaları sonucu AKP ile araları açılarak 17/25 Aralık olayları meydana gelmiştir.

8- Hükümetle çatışmaları sonucunda, Emniyette ve Hâkim Savcılar arasında eski operasyonel güçlerini yitirmişlerdir. Kırk yıllık birikimlerinin göz göre göre yok olmasını seyretmektense,

uyuyanları uyandırıp, en büyük hamlesini yani 15 Temmuz kalkışmasını yaptı. Bu bir kamikaze saldırısıydı. Ya başaracak ya yok olacaklardı, sonuç ortada...

2.2. Köstebek

(Necip Hablemitođlu, (2003), 1. Baskı, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları, ss.1-416)

"Başka Türkiye yok" diyerek yola çıkmış ve bunun bedelini canıyla ödemiş gerçek bir vatanseverdir. 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayata gözlerini kapadı. Bu cinayet ile FETÖ hem emniyet teşkilatındaki ağları üzerine çalışan bir yazarı öldürdü hem de bu konuda yazacak diğer yazarlara gözdağı vermiş oldu. İlk baskısı katledildikten 3 ay sonra yayınlanan bu kitabı okurken, Hablemitođlu'nun yıllar önce bugünlere nasıl ışık tuttuđuna hayret edeceksiniz. Köstebek isimli araştırma kitabında Gülen hareketinin örgütlenmesini, devletin nasıl ele geçirildiđini, devlet-paralel devlet çekişmelerini ve açacağı sonuçları yazdı. Kitap, vefatından sonra bitirilememiş haliyle yayınlandı. Kitapta Fethullahçılarının amaçlarını bu yolda neler yaptıklarını ve neler planladıklarını anlatan gerçekten kaynak bir kitap. Fethullahçılarının polis teşkilatındaki gücünü, polis kolejlerini nasıl ele geçirdiklerini, telekulak olayına nasıl bulaştıklarını, kendilerine karşı olanları nasıl karaladıklarını anlatan özel bir kitap. Necip Hablemitođlu gibi çok değerli bir aydının öldürülmesine neden olacak kadar da güçlü bir eserdir. Bu kitabında Fetullahçılarının yabancı devletler adına gönüllü casusluk yaptıklarını o zamandan iddia etmiştir. Şengül Hablemitođlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası FETÖ çatı davasına müdahil olma talebinde bulundu ve bu talebi kabul edildi.

Kitabın 15. Baskısı Pozitif Yayınları tarafından 16.08.2016 tarihinde 312 sayfa olarak yapılmıştır. Biz tanıtımımızda, ilk baskısının yapıldığı 416 sayfalık Toplumsal Dönüşüm Yayınlarını baskısını esas aldık.

32| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

2.2.1. İçindekiler

Kitap; önsöz ve beş bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölüm *“Fetullah Gülen’in İstihbarat Tutkusu ve Hedefi: Söylemler ve Eylemler”* başlığını taşımaktadır. Bu bölümde alt başlıklar bulunmamaktadır.

İkinci bölüm *“Resmi Belgelerde İstihbarat Savaşımı: Cumhuriyetçiler ve Müritler”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Fetullah Gülen’in İstihbaratçılara Özel İlgisi; İstihbarat Daire Başkanlığı’nın “İstihbarat Bülteni”; D.G.M. ve Fetullah Gülen Örgütü Hakkında İddianame; Devlete ve Cumhuriyete Bağlı Bir Emniyet Müdürü’nün Savunma Belgesi Ya Da İsyanı; Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün Fetullahçılar Raporu; Emniyet Genel Müdürlüğümün Değerlendirme Belgesi; Raporlarla Polis Akademisi ve Diğer Eğitim Kurumlarındaki Fetullahçı Kadrolaşma; Etki Ajanları-Nüfuz Casusları ve Fetullahçılar Raporu; M.İ.T. ve Diğer İstihbarat Birimlerinin İlgili Raporları.

Üçüncü bölüm *“Fetullah’çı İstihbaratçıların Operasyon Örnekleri”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Üniversitelerdeki Fetullahçı Operasyonları; İnternet Üzerinden Yürütülen Operasyonlar; Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Operasyonlar; “Adliye”de Yürütülen Operasyonlar; “Emniyet”te Yürütülen Operasyonlar.

Dördüncü bölüm *“Fetullahçı İstihbaratçılarla İlgili Olarak Basında Yer Alan Suç Duyuruları”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Fetullah Hoca’nın Emniyet Planı; Hoca Nereye?; İçişleri Bakanlığı 38 Emniyetçiyi Cezalandırdı, Montaj O Kadar İyi ki Hayrete Düştüm; Emniyetçileri “Fetullah Gülen Raporu” Çarptı; Fetullah Hoca İçişlerini Ele Geçirmiş; 3 Bin Polislik Bir Liste; Silah Oyunu Tutmadı; Müfettişlerin Raporunu Açıkıyoruz; Polis’in Bilgisayarı Tarikatçı Şirketlerden Alınıyor; Fetullah Emniyet’i Ele Geçirdi; Türkiye’yi Sarsan Belge; Fetullahçılar Örgütleniyor; Emniyette Gülen Parmağı; Emniyette Çifte Skandal; Cemaatler

Emniyeti Kuşattı; Fetullahçılık Devlet Eliyle Devletin Gözünden Kaçırılıyor; Savaş Baltaları; Valiye Çirkin Tuzak; Vali'nin Gazabı.

Beşinci bölüm *Sönsöz*" başlığını taşımaktadır. Bu bölümde alt başlıklar bulunmamaktadır.

2.2.2. Özeti

"Köstebek" adlı bu çalışma, devletin altının nasıl oyulduğunu, nasıl zaafa düşürüldüğünün binlerce örneğinden sadece birine ışık tutuyor: Türk Devleti'nin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış fetullahçılara!

Fetullahçılar, Türkiye'de Mevleviler, Bektaşiler, Cerrahiler gibi salt dinsel inançlarını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Uluslararası alanda at koşuturan, son derecede tehlikeli bağlantılarıyla, ekonomik kaynakları ve eğitim kurumlarıyla Türkiye'nin yüzyüze olduğu en tehlikeli tehdit odağıdır. Örgütlenme modeli itibariyle Türkiye'de bir eşi yoktur. Örgütlenme modeli olarak tamamı C.I.A. denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir. Fetullahçılar, mevcut ekonomik kaynaklarını, yapılabilecek en akılcı ve en değerli alana, eğitim yatırımına tahsis ettiklerinden diğer şeriatçı yapılanmalara kıyasla, ülkemizin sadece bugünü değil, daha çok geleceğini tehdit etmektedir. Eğitimin yanında birtakım stratejik gerekçelerle istihbarat alanına da yönelmişlerdir.

Devlete karşı silahlı mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en iyi kavrayan dinsel organize suç örgütü Fetullahçılar'dır. Mevcut sistemi yıkmak yerine, takıyyeyi ön plana çıkararak, devlet yapısıyla çatışmayacak bir örgütlenmeyle, zaman içinde devletin stratejik kurum ve kuruluşlarının içine sızmak ve ele geçirmek, bu yasadışı yapılanmanın "ılımlı" görünümünün altındaki en önemli neden ve etkidir.

Fetullahçılar, istihbarat birimlerine sızmakla, kendilerine gelebilecek her türlü operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma imkânına sahip olmaktadırlar. Bu du-

34| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

rum, onlara sadece savunma değil, saldırı olanağı da sağlamaktadır. Fetullahçılar, istihbarat birimlerindeki kadrolarını, alternatif silahlı kuvvet olarak algılamaktadırlar. Bu durum, onların kendilerini güvende hissetmelerine yol açmaktadır. Nitekim, emniyet mensubu fetullahçıların toplanma ve eğitim merkezlerine “ışık kışlaları”, emniyet içindeki kadrolarına da “ışık orduları” denilmektedir. (Bu değerlendirme, askeriye içerisinde üst yönetimin komutanlıkların çoğunluğunu ele geçirecek aşamaya gelmeden önce 2000’li yıllar içindir.)

Fetullahçılar, Türkiye’nin tek özel istihbarat birimine sahiptirler. Devletin istihbarat birimlerinin tüm imkanlarını kullanan bu örgüt, gerek kendi “hasımları” gerekse, hedef siyasilere, gazetecilere, mafya babalarına, bürokratlar, akademisyenler, askerler ve diğer önemli meslek mensuplarının “açıklarını” içeren, şantaj malzemesi olarak her türlü görsel ve işitsel bant kayıtlarından, bu kayıtlara ait çözümlerden, fotoğraflardan, her türlü resmi belgeye, hatta kişisel anekdotlara kadar her şeyi içeren bir arşive de sahip bulunmaktadırlar. Parayla satın alamadıklarına, hatta korkutamadıkları “hasım”larına karşı, çarpıtılmış, fabrikasyon bilgi ve belge tanzimi de bu örgütün ilgi ve uzmanlık alanı içindedir. Aynı şekilde fetullahçılar, kendi şirketlerine rakip şirketleri bertaraf etmek için de bu özel istihbarat örgütünü kullanmaktadırlar. Aynı taktik, “hasım” vakıf, dernek ve şahıslar için de kullanılmaktadır. Bu örgüt aynı zamanda, “hasım”ların enterne edilmesi, etkisizleştirilmesi ya da tasfiyesi; yandaşların ise önemli yerlere getirilmesinde işlevsel rol oynamaktadır.

Fetullahçılar, Gülen’in kaset ve kitaplarındaki “*tedbir ve temkin*”, “*taktik ve strateji*” içeren direktiflerinin gereğini yerine getirerek bugünkü güç düzeylerine erişebilmişlerdir. Bu direktifler mebzul miktarda suça azmettirme, kurnazlık, ikiyüzlülük, takiyye gibi ögeler içermektedir. Bunlardan birkaç örnek:

- “Adliye’de Mülkiye’de veya başka bir HAYATİ MÜESSESEDE bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mev-

cudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim O ÜNİTELERDE GARANTİMİZDİR. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır.

- Bazen hasmından kaçmak bile çok önemli bir manevradır. Kuvvet dengesi yoksa kuvvete başvurmayın.

- Dava insanların münferit hareket etmeleri son derece sakıncalıdır... davaya zımni ve kapalı bir ihanettir.

- İşler en kötü duruma göre hesap edilmeli. İyi çıkarsa hızlı yürürüz. İyi bir maratoncu gibi koşarız. Bakarız ki tıkanmalar var bu defa da zıplarız, yerimizde zıplarız öyle durma yok bizde.

- Yani sivrilmeyen, mevcudiyetimizi hissettirmeden çok ilerilere gitmek, işte bu iki müessesede (Adliye-Mülkiye) olduğu gibi, hayati, dinamik bir kısım müesseseler de söz konusudur.

- Yanlış bir şey yapar kıvama ulaşılmadan, özleriyle tam bütünleşmeden, gereken mesafe alınmadan, bir kısım erken huruç (Ayaklanma, isyan) diyebileceğimiz çıkışlar yapılırsa, dünya başlarını ezer ve Müslümanlara Cezayir'deki hadise gibi yeni bir hadise yaşatırlar. Suriye'deki gibi 82 vak'ası gibi bir fecaat ve fezaat yaşatırlar...

- Türkiye'deki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğiniz ana kadar her adım (huruç için), erken sayılır, her adım 20 gününü doldurmayan yumurtayı kırma gibi bir şeydir...

- Dengeli bir hizmet eri, söyleyeceği şeyleri hemen söylemez. O bilir ki, söylenmesi gereken her şeyi şimdi söylese, kendisine hayat hakkı tanımayanlar çıkabilir. Şartlar aleyhine ağırlaştırılabilir, dolayısıyla da sıkıntılı bir atmosfere düşebilir.

- Nihai hedefe ulaşana kadar, yani SONUCA ULAŞIN-CAYA KADAR, HER YÖNTEM, HER YOL MÜBAHTIR.

36| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Bunun içerisine yalan söylemek de, insanları aldatmak da girer.

- Bir yandan hasım cepheyi, mükemmel işleyen HABE-TALMA TEŞKİLATIYLA içinden tanırken, öte yandan da hasım cephenin aynı faaliyetlerine kendi içimizde sürdürmesine müsaade edilmemeli ve imkan tanınmamalıdır... ve bilhassa HABER-ALMA hususunda her zaman hasım cephenin çok önünde olunmalıdır.

Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Fetullah Gülen İddianamesi hakkında bilgi verilmektedir. Emniyetteki Fetullahçılar hakkında rapor hazırlayan Emniyet Müdürü Osman Ak tanık olarak ifadesinde örgütün yapısı ile ilgili olarak "...Haşhaşileri andıran bir yapılanma olduğunu görüyoruz" diyor. Fetullahçıların teşkilat içerisindeki etkilerinden dolayı, "Bu soruşturma sonunda, soruşturmanın soruşturmasına dönüşmüştür... Benim teşkilatımın maa-lesef şu anda ZAPTEDİLDİĞİ kanaatindeyim" demektedir. Ak, Gülen örgütünün silaha gerek duymadığını, çünkü silahlı yanını polis içindeki örgütlenmenin oluşturduğunu savunmuştur.

Cemaat hiyerarşisine göre, bir polis memuru, bir bekçi ya da astsubay üst bir konumda ise, cemaat hiyerarşisinde daha altta bulunan bir Emniyet Müdürü'nün ya da General'in, devlet ya da kurum hiyerarşisini dikkate almaksızın, o kişiye "biat" etmesi, bir başka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uyması gerekiyor. (Bu durum, her rütbe ve kademedede yeteri kadar çoğalmadan önceydi. Sonradan her birimin, her sınıfın, her rütbenin, her devrenin ayrı sorumluları oldu.)

İstihbarat Daire Başkanlığının çıkardığı "*İstihbarat Bülteni*"nde Fetullahçılar tarafından F.Gülen ve hareketi hakkında olumlu bilgiler konularak, devlet eliyle aklanmaya çalışıldığından bahsedilmektedir. Ayrıca DGM iddianamesi, Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve İstihbarattan sorumlu Osman Ak ve ekibinin hazırladığı rapor hakkında bilgi verilmektedir. Fetullahçı yapılanma ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Değerlendirme Belgesi'nin

uzun bir deęerlendirmesi yapılmıřtır. Yazıda, “Ankara Emniyet M¼d¼rl¼ę¼’n¼n tespitlerinde de belirtildięi üzere, Fetullah G¼LEN ve cemaatinin ok iyi organize olmaları ve takiiye kurallarını m¼kemmell şekilde uygulamaları sonucu Teřkilatımız ierisindeki personelin cemaat elemanı olup olmadıęının tespiti ve bunların deęerlendirilmesinin g¼ olduęu anlařılmıřtır” denilmektedir.

Kitapta Polis Akademisi ve dięer eęitim kurumlarındaki fetullahı kadrolařmalardan da bilgi verilmektedir. Burada verilen bilgilerin b¼y¼k oęunluęu Z¼beyir Kındıra’nun “Fetullah’ın Copları” kitabındakilerle ¼rt¼řmektedir. İlaveten, yurtdıřına Akademi tarafından g¼nderilenlerden, hazırlanan ders kitaplarından ve “T¼rk Demokrasi Vakfı” ile ¼ye olan siyasilere hakkında bilgi verilmektedir.

Etki ajanı-n¼fus casusluęu kavramlarını tarihsel s¼rete anlatmayı ve ¼rneklendirmeyi amalayan raporda, “T¼rkiye’deki Etki Ajanı Borsası: Fetullahılar” ara bařlıęı altında bilgiler verilmiřtir. Burada ¼rg¼t¼n T¼rkiye’deki durumu, mal varlıkları, C.I.A. ile iliřkileri, ABD ye kaıřı, ABD, Avrupa ¼lkelerindeki faaliyetleri hakkında bilgi verilmektedir. Sonu olarak; “Fetullahılar, artık ulusal bir cemaat deęildirler. Olsa olsa uluslararası bir ajan borsası: Okul-řirket ama izni ver, istedięin kadar ajanı tepe tepe kullan.”

M.İ.T. raporundan alıntılarla deęerlendirmeler yapılmaktadır. Kısa, orta ve uzun vadede F.G¼len Grubunun yapabilecekleri deęerlendirilmektedir. G¼n¼m¼z aısından uzun vadeli deęerlendirmeler ilgi ekmektedir. Uzun vadede; ¼st d¼zey b¼rokratik makamlar d¼hil, y¼netimde kesin s¼z sahibi olacak şekilde devletin t¼m organlarında kadrolařabileceęi bildirilmiřtir. Kadrolařmanın saęlayacaęı avantajı da kullanarak, kendisine amaları doęrutusunda en b¼y¼k engeli teřkil eden T¼rk Silahlı Kuvvetleri’ne sızabilecektir. Uzlařmacı politikasıyla ve aynı zamanda saęlayacaęı dıř destekle T¼rkiye’deki t¼m tarikat ve mezhepleri eylem birlięine y¼nelterek, birleřtirici bir dini lider konumuna gelebilecektir. Bu ařamadan sonra kendi partisini kurarak veya ele geirdięi bir

38| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

siyasi partiyi destekleyerek, siyasi iktidarı ele geçirebileceği ve son aşamada; iktidarda esas amacı olan şeriat devletinin temellerini atarak Türkiye Cumhuriyetine uzun vadede bir tehdit olacağı değerlendirilmektedir.

Devletin gücünü, devlet savunucularına karşı kullanma aşamasına gelmiş olan fetullahçıların, operasyonel anlamda kayda değer başarıları mevcuttur. Kullandıkları yöntemler şöyledir: Telefon dinleme, tehdit, sahte belge üretimi ve montaj, çarpıtılmış bilgiye yönelik kampanyalar, hırsızlık, kundakçılık, şantaj amaçlı kadın pazarlama ve görüntü kaydı, her türlü illegal kayıt kullanımı (Böcek, gizli kamera vb.), rüşvet, gasp, darb, bilgisayar sahtekarlıkları, ev ve işyeri kurşunlama, emniyeti suistimal, “hâkim kiralama” ve diğerleri... Üniversitedeki fetullahçı operasyonlarından, internet üzerinden yürütülen karalama operasyonlarından örnekler verilmektedir. *Bugüne kadar, bir tek fetullahçı, dürüstlük gösterip, gerçek kimliğini kabullenmemiştir. Bu olgu takiyye denilen dinsel kılıflı sahtekarlık ve ikiyüzlülüğün, Fetullahçıların adeta iliklerine işlediği sonucunu ortaya koymaktadır.*

Kitapta, Fetullahçıların sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonları, “Sivil Toplum Kuruluşları Birliği” ve “Çağdaş Eğitim Vakfı” örneği üzerinden ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Adliye’de yürütülen operasyonlar Nuh Mete Yüksel’e yapılan kaset şantajı üzerinden örneklendirilmiştir. F.Gülen TV kanallarında teşhir edilen bir kasetinde adliye’de yapılabilecek operasyonla ilgili olarak; *“... bir milyar vereceksiniz, 10 milyon tazminat davası alacaksınız. Önemli olan mahkûm ettirmektir. Yani Avukat da kiralayacaksınız, HÂKİM DE KİRALAYACAKSINIZ...”* demektedir.

Emniyette yürütülen operasyonlar, “İstihbarat Daire Başkanlığı” ile Ankara Emniyet Müdürlüğü çatışması ve “Telekulak Operasyonu-Telekulak Deşifasyonu” üzerinden anlatılarak ayrıntılı teknik bilgiler verilmektedir. Bir olay veya kişi bahanesiyle önemli kişiler ve kurumların dinlenmiş olduğu ve teknik olarak takip edilmiş oldukları ortaya konulmaktadır. Ayrıca fetullahçıların,

resmi evrakta sahtecilik ve dezenformasyon yaptıkları örneklerle anlatılmaktadır.

Basında yer alan suç duyurularına 1991 yılı Akademide kura çekimi, Emniyet İstihbarat Dairesince hazırlanan “fetullahçı yapılanma” raporu hakkında bilgi verilmektedir. Raporun sonuç bölümü gelecekte tehlikenin boyutunu göstermektedir: *“Önlem alınmakta gecikildiği takdirde, tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Said’e kadar uzanan din görünümülü isyanların belki de en ciddi, en sinsisi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğine işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır!”*.

28 Şubat kararlarından sonra özellikle parola sistemlerini değiştiren cemaatin aldığı önlemler 21 madde halinde sayılmıştır. Bunlarda ilginç olan bazıları aşağıda sunulmuştur:

- Evlerden Hoca Efendi’nin kaleme almış olduğu eserler kaldırılacak. Kur’an-ı Kerim’den başka hiçbir dini kitap kalmayacak.

- Evlerin giriş kısmına, hatta dış kapı açıldığında görülebilecek yerlere Atatürk’ün fotoğrafları asılacak.

- Evlerde görünür kısımlarda Nutuk gibi kitaplar bulundurulacak.

- Telefonlar MİT tarafından dinlendiğinden telefonlarda kesinlikle dini konuşmalar yapılmayacak. Selam verilmeyecek. Hatta hayırlı sabahlar bile denilmeyecek. İyi günler, günaydın türü konuşmalar yapılacaktır.

- Eğer herhangi bir yerde buluşma olacak ise telefonlarda kodlu konuşulacaktır. Mesela: ‘Bu akşam maçı nerede seyrediyorsunuz?’. ‘Bu akşam bizde okey oynayalım mı? Gelirken şu isimleri de çağır’ gibi.

- Cuma namazına 3 hafta üst üste gidilmeye bilir. Bu nedenle birimlerde bulunan elemanlar 3 gruba ayrılacaktır. Her hafta bir grup gizlice Cuma namazına gidecek. Diğer kalan

40| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

iki grup birimlerinde kalacak. Birim amirlerinin gözleri önünde bulunularak dikkat çekilmeyecek...

- Kesinlikle hiçbir vakit namazı işyerinde kılınmayacak. Cem edilecek. Yatsı namazında evde topluca kılınacak.

- Önceden hanımlarının başları açık olup, sonradan kapanlar, eşlerinin başlarını açacak. Eşinin başını açan her eleman, eşiyile beraber birim amirinin görebileceği yerlere gidecek. Mesela; polis evinde yemeğe veya Bayramda bayramlaşmaya.

- Kurban bayramında hiçbir eleman kurban kesmeyecek. Deri toplama işine gitmeyecek. Fakat tam bir kurban parası imama verilecek ve bu para hizmete aktarılacak... Çevreye de kurban kesmedik denecek.

- İşyerinde ve çevrede laiklik ve Atatürkçülüğü öven konuşmalara iştirak edilecek. Dini öven konuşmaların olduğu gruplardan uzak durulacak.

- MİT amirlerin evlerine giderek bir adres sorma bahanesi ile kapılar çalınıp, hanımların kapalı olup olmadığı tespit etmektedir. Bu nedenle evlerde kadınlar başı açık duracak ve kapı çalındığında başlar açık olarak kapılar açılacaktır.

Sonsöz bölümünde kendi izlenim ve kanaatlerini aktarmaktadır. Biz de bu izlenimlerin bir kısmına özet olarak değineceğiz. Türkiye'deki cemaati yönetip yönlendirenlerin, F. Gülen'in Türkiye'ye dönmelerinden, büyük zarar görecektir olmaları nedeniyle, cemaate –sınırlı zarar verme riskini göze alarak- "hasım"ların geri dönmeyi önleyecek çalışmalarına elaltından, her türlü lojistik destek vermeye hazır olduklarını gözlemledim... Herhangi bir örgütte görülebilecek her türlü ihtirasın, ihanetin, kandırmanın, sömürmenin ve adam harcamanın burada da geçerli olduğunu; mistizmin yerini çoktan vahşi kapitalizmin katı kurallarına terk ettiğini keyifle izledim... Paranın girdiği yerde idealin, hem de uğruna can verilecek idealin gittiği varsayımı dikkate alındığında, Cum-

huriyetimizin gelmiş geçmiş en tehlikeli şeraitçi yapılanmasının dağıtılmasının hiç de zor olmadığına kanaat getirdim.

Yazar bu çalışmalar esnasında kendisinin de devamlı dinlendiğini bilgisayarının ve postalarının kontrol edildiğini, çalışmalarını internet bağlantısı olmayan bir bilgisayardan yaptığını ifade etmektedir. Bu arada kendisinin arabasının da gasp edildiğini içinden değerli eşyalar değil, içinde araştırma ile ilgili belgeler, ses ve görüntü kasetleri ile CD'lerin bulunduğu alelade iki plastik poşetin alınmış olduğunu belirtmektedir. Kendisinin "*Fetullah'ın Cipları*" kitabının yazarı Z. Kırdıra gibi karakola başvuruda bulunmadığını, çünkü aradan geçen yıllar zarfında failerin yakalanmamış olmasına da hiç şaşmadığını ifade etmektedir.

İnanıyorum ki, Devletin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış fetullahçı unsurların temizlenmesi, kesinlikle zor değildir. Ulusal Güvenlik Konseptinde değişiklik yapılması ve dış istihbarat servisleriyle ilişkileri çerçevesinde, fetullahçıların kontr-espiyonaj kapsamına dahil edilmesi gerekmektedir. (Günümüzde Milli Güvenlik Siyaset Belgesindeki değişikliklerle bu gerçekleşmiştir). Yazar iç güvenliğimizdeki ortaya çıkan zaafları Cumhurbaşkanlığı'nın ve MİT Müsteşarlığı'nın sivillere geçmesine bağlamaktadır.

Fetullahçılar, cemaate ait en az 25 Milyar dolarlık mal varlığı (2003 yılı itibariyle), milyarlarca dolarlık ciro, yüzmilyonlarca dolarlık himmet geliri ile, hemen herkesi ve her şeyi satın alabilecek dev bir organizasyona dönüşmüştür... Alternatif silahlı kuvvetleri (emniyetçi müritler), kamu görevlileri ile fetullahçılar, organize bir suç örgütü halinde çalışmaktadır... Türkiye'de fabrikalar sökülmemekte, Balkan ülkelerine, Orta Asya Cumhuriyetlerine, Azerbaycan'a ve Rusya Federasyonu'na bağlı Özerk Cumhuriyetlerine; ayrıca da cemaatin okullarının bulunduğu tüm ülkelere götürülmektedir. Fabrikalarla birlikte sermaye götürülmesi, Türk ekonomisine önemli darbe vurmuştur. Hiçbir devlet kurumu bu konu ile ilgilenmemektedir.

42| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Bu kitabı yazıp okurlara ulaştırmaktan dolayı başına gelebilecek birçok sıkıntıları saymaktadır. Sonuçta, belki de ödeyemeyeceğim tazminat hükümlerinden dolayı evime haciz gelecektir (İşin suikasta kadar gidebileceğini o dönemde kim bilebilirdi). Almanlardan fetullahçılara, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter ve laik yapısına göz diken tüm unsurlara karşı bunca zahmete ve mihnete değer mi, diyorsanız; Atatürk'ün manevi mirasçısı olarak evet değer, diyorum. Çünkü Türküm ve başka Türkiye yok!..

2.2.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitap-tan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- Kitaba "Köstebek" adının verilmesi, devletin altının nasıl oyulduğu ve zaafa düşürüldüğünü, Türk Devleti'nin istihbarat birimlerine sızmış, kadrolaşmış Fetullahçılardan bahsedilmesidir.

2- Fetullahçılar, salt dinsel inançlarını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Örgütlenme modeli olarak tamamı C.I.A. denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir.

3- Devlete karşı silahlı mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en iyi kavrayan dinsel organize suç örgütü Fetullahçılar'dır. Mevcut sistemi yıkmak yerine, takiiyeyi ön plana çıkararak, "ılımlı" görünerek zaman içinde devletin stratejik kurum ve kuruluşlarının içine sızarak ele geçirmeyi amaçlamaktadırlar.

4- Fetullahçılar, istihbarat birimlerine sızmakla, kendilerine gelebilecek her türlü operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma imkânına sahip olmaktadır. Bu durum, onlara sadece savunma değil, saldırı olanağı da sağlamaktadır.

5- F.Gülen bir konuşmasında; "*Adliye'de Mülkiye'de veya başka bir HAYATİ MÜESSESEDE bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar gelecek adına bizim O ÜNİTELERDE GARANTİMİZDİR. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır*" demektedir.

6- F.Gülen başka bir konuşmasında; *“Nihai hedefe ulaşana kadar, yani SONUCA ULAŞINCAYA KADAR, HER YÖNTEM, HER YOL MÜBAHTIR. Bunun içerisine yalan söylemek de, insanları aldatmak da girer”* demektedir.

7- Osman Ak Ankara DGM’ndeki ifadesinde; Gülen örgütünün silaha gerek duymadığını, çünkü silahlı yanını polis içindeki örgütlenmenin oluşturduğunu savunmuştur.

8- Cemaat hiyerarşisine göre, bir polis memuru, bir bekçi ya da astsubay üst bir konumda ise, cemaat hiyerarşisinde daha altta bulunan bir Emniyet Müdürü’nün ya da General’in, devlet ya da kurum hiyerarşisini dikkate almazsınız, o kişiye “biat” etmesi, bir başka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uyması gerekiyor.

9- Fetullahçılar, artık ulusal bir cemaat değildirler. Olsa olsa uluslararası bir ajan borsası: Okul-şirket açma izni ver, istediğin kadar ajanı tepe tepe kullan.

10- Bugüne kadar, bir tek fetullahçı, dürüstlük gösterip, gerçek kimliğini kabullenmemiştir. Bu olgu *takiyye* denilen dinsel kılıflı sahtekârlık ve ikiyüzlülüğün, Fetullahçıların adeta iliklerine işlediği sonucunu ortaya koymaktadır.

11- F.Gülen TV kanallarında teşhir edilen bir kasetinde adliye’de yapılabilecek operasyonla ilgili olarak; *“... bir milyar vereceksiniz, 10 milyon tazminat davası alacaksınız. Önemli olan mahkûm ettirmektir. Yani Avukat da kiralayacaksınız, HÂKİM DE KİRALAYACAKSINIZ...”* demektedir.

12- Fetullahçı yapılanmaya karşı, önlem alınmakta gecikildiği takdirde, tarih sayfaları arasında kalan Babailer isyanından, Şeyh Bedreddin ve Şeyh Said’e kadar uzanan din görünümlü isyanların belki de en ciddi, en sinsi, en kapsamlı ve en tehlikelisi olabileceğine işaret etmek yanıltıcı bir tahmin olmayacaktır.

13- Takiyye olarak yapılan bit tedbir örneği. Cuma namazına 3 hafta üst üste gidilmeye bilir. Bu nedenle birimlerde bulunan elemanlar 3 gruba ayrılacak. Her hafta bir grup gizlice Cuma namazına gide-

44| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

cek. Diğer kalan iki grup birimlerinde kalacak. Birim amirlerinin gözleri önünde bulunularak dikkat çekilmeyecek...

14- Hablemitoğlu cemaatin ilk evrelerindeki, dini bağlılık ve samimiyetin yerini kaybettiğini; *“Herhangi bir örgütte görülebilecek her türlü ihtirasın, ihanetin, kandırmanın, sömürmenin ve adam harcamanın burada da geçerli olduğunu; mistizmin yerini çoktan vahşi kapitalizmin katı kurallarına terk ettiğini keyifle izledim...”* diyerek ifade etmektedir.

15- Alternatif silahlı kuvvetleri (emniyetçi müritler), kamu görevlileri ile fetullahçılar, organize bir suç örgütü halinde çalışmaktadır.

3.TAMAMEN ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLMAYIP ONLARA KARŞI İYİ NİYET SAHİBİ, DOST KİMSELERİN YAZDIĞI KİTAPLAR

Bu grup içerisinde değerlendireceğimiz kişiler ve kitaplar da gün geçtikçe çoğalmaktadır. Çalışmanın hacmini büyütmemek için biz bu alt başlık altında iki kişinin iki kitabını değerlendirmeye çalışacağız. Bunlar; 1- Hanefi Avcı (2015), *Cemaat'in İflası*; 2- Hekimoğlu İsmail (2016), *Müslüman Darbeci Olamaz*.

Hanefi Avcının (2010), *“Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat”* isimli kitabının birinci bölümü mesleki hatıralarından oluşmaktadır. İkinci bölümü ise cemaate ayırmıştır. Bu kitap tamamen Cemaat hakkında olmasa bile onlara dost bir kişi tarafından verilen bilgileri içermesi bakımından bir ilktir. Bu kanaate daire başkanlığı döneminde *“vatanını, milletini seven iyi çocuklar”* diye ekibine aldığı kadrolardan ve kitapta geçen *“Bugün ışık evleri denen o evlerden birinde tahminen 5-6 ay kadar kaldım”* cümlesinden ulaşıyoruz (Avcı, 2010: 400).

Bu yapı tüm kamu kurumlarında sızma tekniğini uygulamış, kurum başındakilerin ilk başta güvenini sağlayarak, başka adamlarını yerleştirmeyi gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra yenileri ile kurumu daha da doldurmak için eskiler aleyhinde değişik, şikâyet, iftira ve sahte delillerle o birimden, o kurumdan uzaklaştırarak, tekrar kendi yeni elemanlarına yer açmışlardır. Alt birimler

dolduktan sonra, bir zamanlar onun sayesinde geldikleri en üst birim amirine de aynı yöntemi uygulamaktan geri durmamışlardır. Bunların emniyette, üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında çok örneğine rastlamak mümkündür. Adeta ele geçirdikleri birimlerde, kurumlarda başka görüşten, başka düşünce ve inançtan olan insanlara o kurumlarda yaşama, var olma hakkı tanıdılar. Bu tür mağduriyetler toplumda o kadar çoğalmıştı ki, bugün FETÖ ile mücadelenin arkasındaki büyük toplumsal desteğin arka planında bu gerçek yatmaktadır.

Cemaatin polis imamının değişerek *Kemalettin Özdemir* yerine Kozanlı Ömer'in (*Osman Hilmi Özdil*) geçmesi, eski imamı seven, yeni imamı kabullenemiyenler (KÖZ) ve Kozanlı Ömer (KOZ) taraftarları arasında bir gerginlik yaşanmıştır. Bir birlerini tasfiye süreci başlamıştır. Dolayısı ile Kemalettin Özdemir'e yakın olan kimseler bu süreçten nasiplerini almışlardır. Sakarya müdürü Faruk Ünsal, İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, KOM Daire Başkanı Emin Arslan arka arkaya KOZ'cuların gazabına uğradı. Bu ekip Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile bir toplantı yaptı. Eskişehir'deki bu toplantıda; bu operasyonun arkasındaki isimler belirlendi ve artık savaş yapıldığı sonucuna varıldı. Karşılık verilmesi gerekiyordu. Avcı "sıra bana geliyor" diyerek, "henüz bizimle ilgili kamuoyuna bir şey vermediler. Hemen bir karşı atak yapayım. Benim hazırlamakta olduğum bir kitap var. Oraya ek olarak bu cemaat olayını anlatan bir bölüm koyayım. Sizdeki bilgi ve belgeleri bana aktarın" dedi. Bilgi ve belgeler aktarıldı. Avcı kitabına ek bir bölüm yaptı (Kındıra, 2016: 366-367). Bu kitapta kendisinin fetö yapılanması ile tanışması, kendisinin daire başkanlığından alınması, Sabri Uzun, Emin Aslan ve Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Mustafa Gülcü ve Celal Uzunkaya hakkında yapılan kumpaslar anlatılmaktadır. Ayrıca ilk defa Kozanlı Ömer ve yapı içerisindeki ona karşı tepki ve eleştirilere de yer verilmiştir. Sonlara doğru da bu yapı ile nasıl mücadele edilebileceği hakkında görüşlerini dile getirmiştir.

3.1. Cemaat'ın İflası Hoca'nın Ayağının Kaydığı Yer

(Hanefi Avcı, (2015), 1. Baskı, İstanbul: Tekin Yayın Dağıtım San, ss.1-343).

Hanefi Avcı, Simonlar kitabı sonrası Eylül 2010'da Merkeze çekildi. Susurluk olayları sonrası TBMM Araştırma Komisyonu'nda, terörle mücadele adı altında güvenlik kuvvetleri içerisinde çeteler oluşturduğunu ifade etmesi üzerine hakkında davalar açıldı. Tahkikatları uğradı. Devlet içerisinde özellikle polis ve Özel Yetkili Yargıda örgütlenen Cemaat'ın devlet içerisindeki yapılanmasını, komplovari soruşturmaları ve hukuka aykırı dinlemeleri anlattığı "*Haliç'te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat*" isimli kitabı hakkında onlarca adli ve idari soruşturma açıldı. Tutuklandı... 3 yıl 9 ay tutuklu kaldı. Hakkında iki defa memuriyetten, dokuz defa meslekten ihraç olmak üzere yirmiden fazla disiplin cezası verildi. Bu kararlar üzerine emekli oldu.

Cemaat'ın gizlenen, kendisini yokmuş gibi göstermeye kalkan ama yaptığı eylemlerle her yerde, her zaman varlığını hissettiren, ülkemizin bütün değerlerine zarar veren yapısını anlatan, yani gözlerden ne kadar gizlenmeye çalışsa da akıl gözüyle görmek, göstermek amacını taşıyan, ikinci bölümü kitaplaştırmaya ve ardından da "ilk kitaptan sonra yaşananları" yazmaya karar verdim.

Yaşananlar ve tutuklananlar için üzgün olduğunu belirtmektedir Asıl üzüntüsünü ise şöyle ifade etmektedir: Konuşurken bile karşıdaki kişiden utanan, her söz ve davranışıyla saygılarını gösteren bu insanların, ülkelerine, insanlara zarar veriri hale getirilmelerine; başkalarını sahte isimlerle dinleyen, onların özel hayatlarına girerek mahrem sırları toplayan, herkese tuzak kuran, komplo hazırlayan kişilere dönüştürülmelerine, adeta melek iken şeytanlaştırıl malarına... Ama daha büyük üzüntüm yaptıklarının bu kadar yanlık ve hatalı olmasına, hiçbir inanç, itikat ve değer sistemine uymamasına rağmen, Cemaat'ın verdiği değer sistemine göre kendilerini haklı zannetmeleridir.

Mesele, bu devletin demokratik yollarla yönetime gelen kişi ve partilerce hukuka ve insan haklarına bağlı, Batı'daki ölçülerde bir anlayışla yönetilmesi yönünde en büyük engellerden olan Cemaat'ın faaliyetlerinin önlenmesidir. İnsanlarımıza, TSK, MİT, Emniyet gibi en önemli kurumlarımıza ve buralardaki yöneticilere komplo kuran, ülkede hukuku, hakkı, adaleti, insan haklarını yerle bir eden Cemaat yapısını; kendisini ne kadar saklasa da “*Nerede Cemaat*” dese de, Cemaat'ın aslında ne olduğunu tam bilmediği için tehlikenin farkında olmayanlara, Cemaat'ın ne olduğunu, neden önemsenmesi gerektiğini, yaptıkları belli olaylar, eylemler üzerinden kısa anlatımlarla analiz edilerek gösterilmeye çalışılmıştır. Bu sorun, herkesin sahip çıkıp birlikte karşı koyması gereken, çok önemli ve mücadelesi de çok zor bir konudur.

3.1.1. İçindekiler

Birinci bölüm “*Neden İkinci Kitap*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Bu konuda Yazmayacaktım; Gelişmeleri Teyit Eden Neler Yazmıştım?; Neden Yazdım?.

İkinci bölüm “*Cemaat'e Dair Değerlendirmeler*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cemaat, Demokratların ve Liberallerin Desteğini nasıl aldı?; Cemaat Hükümetin Desteğini Nasıl Aldı?; Cemaat Kamuya nasıl Sızdı, Kurumları Nasıl Ele Geçirdi?; Cemaat'ten Jandarm'ya Hüseyin Albay Komplosu; Cemaat'ın Operasyonel Basın Mensupları; Hukuka Aykırı Telefon Dinlemeleri; Cemaat Hedefleri İçin Yargıyı Silah Olarak Kullandı; Yargı Cemaat'e Bağlı Olursa; Cemaat ÖYM'ler Aracılığıyla Hukuku Ne Hale Getirdi?

Üçüncü bölüm “*Cemaat'in Eski Operasyonlarında Yeni Gelişmeler*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cemaat'ın Yaptığı Kumpaslarda Yeni Gelişmeler; Ergenekon Operasyonu; Cemaat'ın “Balyoz”u; Arınç'a Suikast İddiası ve Kozmik Oda'nın Aranması; Cemaat'ın Türkiye'de Siyaseti ve Geleceği Dizayn Etme Faaliyetleri; İzmir Casusluk Soruşturması, AGB Reyting Firması Operasyonu; Cübbeli Ahmet Hoca Hakkındaki Soruşturma.

48| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Dördüncü bölüm “*Cemaat’in Yeni Operasyonları*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: “Polis-Yargı Otonom Yapı”nın MİT’i Ele Geçirmesi; MİT TIR’larının Aranması; 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ve Arka Planı; Selam Tevhid ve İran Casusluğu İddiası; Devletin Tüm Gizli Toplantılarını Cemaat İzledi, Dinledi; Cemaat’in Çözmek İstemediği Olaylar; Cemaat’in Kullandığı Olaylar.

Beşinci bölüm “*Cemaat, Neden, Sonuç*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cemaat’le Hükümet Neden Karşı Karşıya Geldi?; Cemaat Hükümete Karşı Niye Başarılı Olamadı?; Eğer Bu bir Darbe İse Kim Nasıl Tavır Alacaktı?; Cemaat’in İttifak Arayışları; Cemaat’le Mücadelenin Gerçek Aracı: Yargı; Parçadan Bütüne Cemaat; Cemaat, Toplum ve Fertler; Hoca’nın Kutsallığı; Cemaat’in İflası; Son Söz Yerine; Dizin.

3.1.2. Özeti

Bu kitap “*Haliç’te Yaşayan Simonlar Diün Devlet Bugün Cemaat*” isimli kitabın devamıdır. Kitap yayınlandığı zaman bir çok kişi abartılı bulmasına rağmen bu sürede yaşananların yazarın yazdıklarını doğruladığını ifade etmektedir. 17 Aralık operasyonu sonrası gerek basında gerekse kamuoyunda “Hanefi Avcı bunların olacağını tahmin etmiş yazmıştı” deniliyor. Yazar bu kitabı yazma gerekçeleri olarak; Cemaat’in her türlü vasıtalarla kendisi hakkında yalan yanlış her şeyi yaydığını, tekzip edilse dahi yayınlanmasının şüpheli olması nedeniyle, kalıcı olabilmesi için yalanların cevaplandırılarak bir kitap şeklinde boşa çıkarılabileceğini belirtmektedir. Cemaat’in artık kendi sorunu değil, kamuya mal olmuş, Türkiye’nin bir sorunu olduğunu belirtmektedir. Cemaat’in Emniyet, Yargı içerisindeki gücünün ve nereleri etkileyerek, neler yapabildiklerinin görülmesini sağlamanın ancak kitap ile mümkün olabileceğini belirtmektedir.

“*Gelişmeleri Teyit Eden Neler Yazmıştım*” başlığı altında ilk kitabında değindiği önemli konuları hatırlatmaktadır. Bunlardan en ilginç bugün “*Paralel Devlet Yapılanması*” olarak adlandırılan du-

rumu o zaman “Devlet İçinde Devlet Kurmak” diye ifade etmiş olmasındır.

“Neden Yazdım?” başlığı altında Cemaat ile ilgili bir değerlendirmeye yapmaktadır: “Başlangıçta bu ülkeye hizmet de ettiler. Allah onlara çalışma, gayret ve hizmetlerinin çok üstünde nimet, destek, iyilik verdi ama onlar bu nimeti, bu verilenleri iyi kullanmadılar. Cemaat yargı ve polis kanalı ile haksız suçlama, sahte delil üretme, iftira gibi her türlü haksızlığı yaptı. Baskı, zulüm ve adaletsizliğin kaynağı oldu. Resmen zulüm yaptı, binlerce insansın hayatını kararttı.” “... Bu yanlışları gördüğüm ve bildiğim halde susmanın hesabı veremem. Yanlış bildiğim, başkalarına zarar veren kişilere karşı koymazsam, yeminimi ve bunca yıllık geçmişimi nasıl izah edeceğim?” diyerek kendini yazmaya mecbur hissettiğini belirtmektedir.

Cemaat’ın liberal ve demokratların desteğini almasını, askeri ihtilaller, 28 Şubat 1997 ve İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi çerçevesinde açıklamaktadır. Cemaat’ın hükümetin desteğini almasını şu şekilde açıklamaktadır: “... aslında daha sonra davalara dönüşecek olan birçok askeri belge o sırada Cemaat’ın elindeydi. Cemaat bunları hükümet yetkililerine, Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na, bakanlara ve bazı makamlara göstererek, nasıl büyük bir tehlike içinde olduklarına, tüm askeri konularda kendilerinin haber ve bilgi aldığına, askerin yapacağı tüm faaliyetler hakkında bilgi sahibi olduklarına onları inandırdı.” Tabii aynı zamanda Cemaat, “Bütün bu konularda biz bilgi sahibiyiz, bu bilgileri biz getiriyoruz” diyerek kendisini hükümete mutlak destek veren, hükümetin mutlak ihtiyacı olan bir grup olarak gösterdi. İşte o günkü şartlarda hükümet böyle bir ortamda ve böyle bir psikolojinin etkisiyle Cemaat’e her türlü desteği verdi. Cemaat, ÖYM’ler ve polis üzerinden usulsüz olarak yapmak istediği her şeyi gerçekleştirdi.

Cemaat, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm illerde kendisine engel olacakları bertaraf etmek ve hedefine koyduğu makamları boşaltmak için Emniyet’teki elemanları ile Yargı’daki ve diğer kurumlardaki elemanlarını koordineli çalışmasıy-

50| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

la karalama, ihbar, komplo yöntemlerini kullanarak herkesi görevden aldırıp, bu makamları işgal etti. Bu durum, Emin Arslan, Faruk Ünsan, Mustafa Gülcü örnekleri ile açıklanmaktadır.

Cemaat'in eskiden beri yargıyı ele geçirmeyi hedeflediği bilinen bir şeydir. Yaşam biçimiyle Cemaat'ten uzak gibi görünen, kendisini gizleyen, olduğundan tamamen farklı gösteren çok sayıda Cemaat mensubunun 2000 yılından önce yargı camiasında olduğunu bugün daha iyi biliyoruz. 2002 yılından sonra hükümet desteğini de alarak, kendi taraftarlarına özel eğitim vererek, siyasi torpil, sınav desteği ile kadrolaşmaya çalıştılar. Eylül 2010 referandumu sonrası HSYK'da çoğunluğun sağlanması üzerine atama, denetleme, soruşturmalar ve personel alımında geniş imkânlar sahip olan Cemaat, hükümetin de desteği ile ÖYM'lerde hâkimiyet kurdu. Yargıtay ve Danıştay üyeliklerinde çok sayıda kendi mensubunu seçerek buralarda etkinlik sağladı. Yeni alınan personelin nerede ise tamamına yakınının Cemaat mensubu olduğu bugün ortaya çıkan bir durumdur. Sonunda bu güçlerine o kadar güvendiler ki, hukuku, kanunu, her şeyi bir yana bırakarak tüm toplumu susturmayı, toplum üzerinde otorite olmayı denediler. En sonunda yargıdaki elemanlarını kullanarak, hükümetle mücadelede kalktılar.

"Cemaat'ten Jandarma'ya Hüseyin Albay Komplosu" başlığında Cemaat'in isteğine karşı çıkıp, yerine getirmeyen İstanbul Alay Komutanı Hüseyin Albaya yapılan komplo ile nasıl terfisine engel olunduğu ayrıntılı bir şekilde anlatılır. Bu olay, Cemaat'in kendisine mani gördüğü, yapacağı komplolara engel olan kamu görevlilerini nasıl saf dışı bıraktığının ve yargıyı nasıl kullandığının en güzel örneklerinden biridir. Aynı şekilde, devlet kurumlarında yapılan bütün toplantılara, yazışmalara ait evrakların alınıp, Cemaat'e taşındığına; bütün bunların arşivlenip yeri geldiğinde nasıl kullanıldığına dair çarpıcı bir örnektir. Arka planda Cemaat'in neler yaptığının, kamu kurumlarının içini nasıl boşalttığının, o kurumlardaki gizliliği, alt üst edip, bütün evrakları, yazışmaları

alıp kendi yapacağı komplolarda nasıl kullandığının görülmesi açısından ibretlik bir olaydır.

Yazarın Cemaat'ın operasyonel basın mensupları hakkındaki görüşü özet olarak şu şekildedir: Cemaat kendi elemanı olan basın mensuplarına bilgileri veriyor, böylece hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş bilgileri basın üzerinden kullanılabilir hale getiriyor, bu arada hem kendi güvenliğini sağlıyor, hem de bir elemanını önemli bir basın mensubu haline getiriyordu. Bu basın faaliyeti değildi. Hukuka aykırı elde edilen bilgilerin hukuki hale dönüşürüleceği yöntemlerden bir tanesiydi. Tamamen Cemaat politikaları doğrultusunda yapılacak bir takım işleri teşhir etmek, belli kişileri hedef göstermek ve bu kişiler aleyhindeki haberleri çarpıtarak yazmak, yayınlamaktı.

Hukuka aykırı telefon dinlemeleri toplumu en fazla rahatsız eden şeylerden biri, aynı zamanda Cemaat'ın en büyük gücü ve bilgi toplama yöntemidir. Cemaat, telefonları başlıca iki amaç için dinledi; birincisi, hedef seçtiği kişileri saf dışı etmek; ikincisi, ülkede olup biten her şeyi öğrenmek, geniş bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyle tüm ülkede otorite olmak. Hedef seçtikleri kişileri bertaraf etmek için önce özel hayat hakkında bilgi toplayıp bu bilgileri ve kişilerin sırlarını kullandılar. Ayrıca özel hayatla ilgili elde ettikleri bilgileri internette yayarak şantaj veya tehdit amacıyla kullandılar. Birçok makamı itaat ettirdiler, istedikleri işi yapturdular. Elde ettikleri bilgileri özellikle yargı mensupları aleyhine kullandılar. Onlara, çektikleri gizli fotoğraflara ve kayıtlara dayanarak birçok şey yapturdular. İkinci yöntem, telefonlarda elde ettikleri bilgileri kullanarak ihbarda bulundular. Sonra kendi taraftarları olan müfettişlere, ihbar edilen konuları teyit ettirip doğru bilgi gibi kişiler hakkında disiplin işlemleri yaptırarak ceza verdirdiler. Kamuda birçok kişi tayin edilirken, birçoğunun da terfisine engel olundu. Normal insanları engellerken kendi elemanlarının da önlerini açarak kurumlarda yükselmelerini sağladılar. Üçüncü yöntem, telefondan elde ettikleri bilgilere dayanarak adli işlem başlaması için savcuları, KOM ve TEM birimlerini kullanarak komplo tahkikat

52| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yaptırdılar. Bu tahkikatlarda telefondaki konuşmalarına uygun sahte belgeler oluşturarak inandırıcılık sağlamaya çalıştılar. Bundan sonra dinlemelere ne zaman başladığı, hukuka aykırı dinleme yöntemleri, dinlemelerin nasıl tespit edileceği ve ne yapılacağı konusunda bilgiler vermektedir. Hukuka aykırı telefon dinlemelerinden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın da sorumlu olduğu, çok ciddi bir Cemaat yapısının bulunduğu, beraber hareket ettikleri kanaatinde olduğunu belirtmektedir.

Yargı Cemaat'e bağlı olursa; Cemaat'in emrindeki polis ve yargı ile yapılacaklarda sınır yoktur. Toplumda ne huzur, ne adalet inancı, ne düzen kalır. Toplumda düzen, sistem ve güvence kalmadığı gibi her şey temelinden sarsılabilir. Bugün Cemaat emri ile karar veren yargı mensuplarının ülkemizde yaptığı gibi...

Cemaat ÖYM'ler vasıtasıyla Türkiye'de hukuku yerle bir etti. Bu alandaki bütün uygulamaları, akıl mantık ölçüsünün ve hukukun dışına taşırarak Türkiye'deki adalet sistemini tarihin en kötü noktasına getirdi. ÖYM'ler adı hukuk, adı mahkeme olan ama gerçekte Cemaat'in elinde tüm toplumu dizayn edecek bir silaha dönüşmüştü. Kendi menfaatlerini toplumda uygulayabilmek için en güzel araçtı. Aslında Cemaat, paralel devlet, belki ikinci devlet ya da farklı adlarla anılsa da ikinci bir otorite, ikinci bir güçtü. Kendi söylemlerindeki gibi *"hâkimiyetin şe'ni müdahaleyi reddettir."* Yani bir tek hâkim olabilir, aynı anda iki hâkim olmaz. Ama onlar aynı anda iki hâkim oldular, bir süre birlikte yürüdüler. En sonunda o kurala uyup tek hâkimin kendileri olması gerektiğine, ikinci hâkim görünen hükümeti yok etmek gerektiğine karar verdiler, hükümeti düşürmeye teşebbüs edinceye kadar bu gücü tepe tepe de kullandılar.

Cemaat'in yaptığı kumpaslardaki ortaya çıkan yeni gelişmeleri anlatılmaktadır. Ergenekon örgütü; yan yana gelse bir birlerini ısracak insanlardan oluşan bir örgüt olarak tanımlanmaktadır. Hem Anayasa Mahkemesi hem de İstanbul'da bulunan tüm ağır ceza mahkemeleri, ayrıca bu olayı yakından izleyen, bu olayın

hukuksuz yürüdüğüünü gören tüm hukuk insanları böyle bir örgütün varlığına inanmadılar. Bu yapı (Cemaat), gözümüz önünde insanlar hakkında bu kadar sahte doküman oluşturup, hukuksuz bir şekilde yargılayarak onların özgürlüklerine dokunabiliyorsa, gelecekte de benzerlerini yapmayacağına kimse garanti veremez. Bu yapı ortaya çıkarılmadan bu toplumun hukuk adına hiçbir güvencesi yoktur.

Balyoz davası, son dönemin en ciddi ve önemli hukuk hatalarının yapıldığı, arka planda Cemaat'in yönettiği büyük davalarından birisidir. Dava sürecindeki kumpaslar ve sahte deliller ayrıntılı olarak anlatılarak, ÖYM ve Yargıtay 9. Dairesinin kararı değerlendirilmektedir. Bu olayda tüm sanıkların bireysel başvuru olarak açtığı davalar birleştirildi Anayasa Mahkemesi oybirliği ile; *“Burada adil yargılanma ilkesi ihlal edilmiştir, teknik incelemeler yeterince yapılmamıştır, dinlenmesi gereken şahitler dinlenmemiştir”* dedi. Bu büyük çetenin, bu yapının bütün kimliğiyle ortaya çıkarılması, suçlarının ortaya dökülmesi, bunu yapanların da bedelini ödemesi gerekir. Yoksa balyoz davasının beraatla bitirilmesi yeterli olmaz. Bu planı yapanların yarın bu tecrübeyle daha farklı planlar yapmayacakları ne malumdur?

Arıncı'a suikast iddiası ile Kozmik Oda'yı aramak için bahane üretiliyordu. Bu odada savaş zamanında gerekli olacak şekilde ordu belli sivil kişilere görevler veriyordu. Onların belli bağlantıları, belli örgütlenmeleri vardı, belli yerlere gömülmüş silahlar da vardı. Ülke bir gün işgal edilirse o insanlar göreve çağrılacak, o silahlar çıkarılacak, ülkenin kurtuluşu için mücadele edilecek veya böyle silahlı bir direniş organize edilecekti. Bu ihtimale binaen yapılmış bir örgütlenmeydi ve tüm evraklar da buna aitti. Oradaki insanların büyük bir kısmının, bu tip bağlantılarının gelecekte kendileri için ciddi sıkıntı oluşturacağı herkesçe bilinir. Bunların deşifre olmaması, saklanması, elbette ki hayati derece de önemlidir. Ama Cemaat Kozmik Oda'ya girerek bütün sır özelliğini, bütün gizliliğini kaldırarak, orayı artık kullanılamaz hale getirdi.

54| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Cemaat'ın Türkiye'de siyaseti ve geleceği dizayn etme faaliyetlerini; 2011 yılı seçimleri yaklaşırken AK Partiden kendilerine 80'den fazla milletvekili kontenjanı verilmesini istemeleri, Baykal ve CHP'liler, 10 MHP'li yöneticinin, yüksek yargıda görev yapan birçok kişinin kasetleri örneği ile açıklanmaktadır. Cemaat, tüm siyaseti ve Türkiye'nin idaresini kendine göre dizayn etmek ve onun içinde rol alan insanları gerektiği zaman, gerektiği şekilde tehdit edebilmek, belki yönlendirebilmek için her zaman bilgi toplamış ve bu bilgileri ileri de kullanmak için elinde tutmuştur. Şu an Emniyet'in bütün birimlerinin, MİT'in ve tüm devlet kurumlarının arşivlerinin bir sureti Cemaat'ın elinde ve denetimindedir. Bu ülke güvenliği açısından çok büyük bir tehlikedir.

İzmir Casusluk davası, gerçek bir casusluk iddiası olsa bilgi verilecek ilk yer MİT olup, onlardan habersiz bir işlem yapılamayacağı gibi suçun mahiyetini de ancak onlar tanımlayabilir. Ayrıca böyle bir soruşturmada Dışişleri Bakanlığının da ikinci derecede bilgilendirilecek yerlerden olması gerekir. Sadece bunların yapılmamış olması bile bu soruşturmanın gerçek bir casusluk soruşturması olmadığını göstermektedir.

Cübbeli Ahmet Hoca, Cemaat lideri F. Gülen'in bazı açıklamalarının İslam dinine uygun olmadığına dair yorumları duyuluyordu. Cemaat'ın hedefi olması, Cemaat tarafından bir şey yapılması beklenen kişilerden biriydi. Bir suç örgütüne karşı yapılan operasyonda Cübbeli Ahmet Hoca bu örgütten yardım istemiş gibi itham ediliyordu. Bu olayın aylarca cezaevinde kalan, tüm talepleri reddedilen Cübbeli Ahmet Hoca'nın din adamı olmasına, adresinin bilinir olmasına, olayın sorumlusu gözüken asıl örgüt şefleri serbest olmasına rağmen Cübbeli Hoca'yı tehdit etmek, cezalandırmak adına Cemaat'ın yargıyı kullanarak yaptığı operasyonlardan biri daha olduğu anlaşıyordu.

7 Şubat darbesinin amacı suç işleyen MİT mensuplarını cezalandırmak değildir. Bir kurumu ele geçirmenin uzun süreli hazırlığı MİT ve diğer kurumların içindeki Cemaat elemanlarından

alınan destekle yapılmış büyük bir planın varlığıdır. Gerisi kurdun kuzuya bahane bulma misalidir. Akan suyun daha üst tarafında olan kurdun, aşağıda olan kuzuya “suyumu neden bulandırdın” diye çatma bahanesidir.

MİT TIR’larının aranması ve 17 Aralık Yolsuzluk Operasyonu ayrıntılı bir şekilde yazar tarafından anlatılarak değerlendirilmesi yapılmaktadır: Cemaat’in yolsuzlukla mücadele diye bir felsefesinin olmadığını biliyorum. Şimdi yolsuzlukla mücadele görünümünde hükümeti devirmeye yönelik operasyonda önemli yolsuzlukları tespit etmiş gibi görünseler de asıl niyetlerinin hükümete zarar vermek olduğu, daha baştan bu amaçla işe başladıkları, buldukları yolsuzluklar bir suç ise kendi yaptıklarının bundan beş kat daha ağır bir suç olduğu da unutulmamalıdır.

Selam Tevhid ve İran Casusluğu İddiası ile ilgili yazarın değerlendirmesini kısaca aktaracağız. Cemaat yolsuzluk operasyonlarını hükümeti yıkmak ve yıkılırsa geriye kalan hükümet yanlısı, onların devamı sayılan bürokratların tamamını bertaraf etmek üzere hazırlamıştı. Eğer hükümet yıkılmazsa sallanan hükümete son darbeyi Selam Tevhid operasyonu ve İran’a casusluk suçlamasıyla, yüzlerce kişinin tutuklanacağı bir dava ile vuracaktı. Cemaat’in özellikle bunu seçtiğini hem yapılış zamanından hem de suçun niteliğinden belli olmaktadır. Arka arkaya yapacağı yolsuzluk operasyonlarıyla hükümeti sarsıp, son darbeyi Selam Tevhid operasyonu ile vurmak veya hükümet gitmişse, hükümetin bürokratlarını, arkada kalan siyasetçilerini, ona destek veren birçok unsuru bu operasyonla çok daha farklı bir boyutta ve farklı bir şekilde teşhir ederek, yıkmak için en son öldürücü darbe olarak hazırlanmıştı.

Cemaat Güneydoğudaki faili meçhullere, batıda bulunan suurluk çetesinin yaptığı faili meçhul olayları çözmek istemedi. Sadece belli çevrelere karşı bu ellerinin altında bu dosyaları bulundurarak, onları tehdit altında bulundurarak, “bu dosyaları açabiliriz, bu dosyaları soruşturup sana doğru gelebiliriz” der gibi

56| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

korkuttular, dolaylı olarak onlara karşı kullandılar. Ayrıca Cemaat, Hrant Dink'in öldürülmesi olayını, Malatya Zirve Olayını, Özal'ın ölümü olayını ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü olaylarını aydınlatma gibi bir derterli olmayıp, bir takım hedeflere vurmak, bir takım insanları operasyonlara hedef yapmak için bu olayları kullanmak istemişlerdir.

Cemaat'le hükümetin neden karşı karşıya geldiğini yazar şöyle açıklıyor: "... *asıl sebebin her şeye hükmetme hürsına dayandığını biliyorum.*" Ayrıca Cemaat'in 2003'den sonra içyapısına, bilgi akışına ve Cemaat planlarına göre 5 madde halinde açıklamaktadır.

Cemaat tüm kötülükleri yargıyı kullanarak, yargı eliyle yapmıştır. En çok da yargı ve hukuk sistemini bozmuştur. Şimdi de ancak yargı eliyle, hukuk yöntemiyle durdurulacak ve bozulan sistem yine yargı kanalı ile düzeltilebilecektir.

Karanlıkta bir grup kör insanın, her birinin filin bir yerine dokunarak, kimi hortumunu, kimi dişini, kimi kuyruğunu, kimi ayağını tutarak, sadece tuttuğu yerle fili tarif etmesi, hepsinin de kendi tespiti kadar fili tanımlaması nasıl eksik kalıyorsa, gerçekte fil, anlatılanların hepsinden daha büyük ve ayrı bir varlıksa; Cemaat de görülmeyen ancak herkese dokunan yeri ile tarif edilen bir yapıdır... Cemaat her yerde her türlü bilgiyi toplayan, her yaptığı işin arkasına kendini gizleyen, bir işi planlarken diğerlerini de ona göre yönetip planlayabilen, bir plandaki değişikliği diğer planlara da anında yansıtabilen, tüm ihtimalleri düşünüp yapacağı işin iki adım sonrasını hesaplayabilen bir yapıdır.

Cemaat ve mensuplarının yaptıklarını anlamak için Cemaat'in lideri Fetullah Hoca'nın Cemaat tarafından nasıl görüldüğünü bilmek lazım. Cemaat'e göre Hoca kutsal bir kişidir. Ona ilahi ilhamlar gelmektedir. Onda olağanüstü bir takım bilgiler, olağanüstü bir kudret, ve olağanüstü güçler vardır. O ne söylüyorsa doğrudur, hiç tartışılmaz. Çünkü onda akıl üstü, ilahi irade tarafından verilmiş bilgiler mevcuttur ve ona kutsallık atfedilir. Bundan dolayı Hoca'nın söylediği hiçbir konunun mahiyeti tartışıl-

maz, tartışılmaz. Hocanın kullandığı hiçbir eşya boşa ve çöpe atılamaz, ancak önemli bir kimseye hediye olarak verilebilir. Bir dönem Cemaat'ın yöneticilerinden, Hoca'nın en yakınında bulunan kişilerden olan Latif Erdoğan bir TV programında; "Hoca bana Allah ile konuştuğunu, Kâinatı Hz. Muhammed (SAV) için yarattı, senin için de devam ettiriyorum dediğini anlattı" demiştir.

Cemaat mensupları kendilerinin İslâm'ı en iyi yaşayan grup olduklarına inanırlar. Peygamberimizin bir hadisinde belirttiği "*Ahir zamanda ümmetinin 72 fırkaya ayrılacağı o, içlerinde bir fırkanın Fırkayı Naciye olacağına*" dair sözleriyle hep kendilerinin kastedildiği yorumunu yaparlar. "*Gerçek müflis kimdir?*" hadisini anlattıktan sonra yazar Cemaat'ın durumunu aşağıdaki şekilde yorumlar:

Bugün baktığımızda Cemaat'ın, kendine engel gördüğü insanlara yaptığı haksızlıklar, hukuksuzluklar o kadar çok ki... Ne kadar insana haksızlık yaptılar, ne kadar insana iftira attılar, ne kadar insanın hakkını gasp ettiler bunun hesabını yapmak ve bunu tespit etmek mümkün değil... Ferdi manada yaptıkları haksızlıklar bir yana, belli bir grubu hedef alarak yaptıkları haksızlıklar da sayılacak gibi değil. Ayrıca tüm ülke insanların hakkı olan, sınavlarda hile yoluyla, belli makam ve mevkilere kendilerinin gelmesi için yaptıkları haksızlıklar... Bundan başka çıkardıkları hukuksuzluklarla, ülkenin hukuk düzenini, idari yapısını, polisini, yargısını, ordusunun düzenini bozarak, işlevlerini aksatarak tüm Türk halkına verdikleri zararlar ise hesaplanamayacak kadar çok. Bu gün kendilerini İslâm'ı herkesten daha üstün yaşadıklarını söyleyenlerin, hesap günü *iflas etmiş* olarak hesap verecekleri ihtimallerini düşünmeleri gerekir.

Yaşanan süreç, tüm safhaları ile iyi analiz edilip, neden bu hatalar yapıldı, eksik neredeydi, neden devlet kurumları bir Cemaat karşısında yetersiz kaldı ve Cemaat nerede ise tüm toplumu, hükümeti esir alacak hale nasıl geldi, en ciddi devlet kurumları nasıl bu kadar ağır darbe aldı gibi hususlar değerlendirilmelidir. Bu belki de yapılması gereken en öncelikli iş kabul edilerek, yaşanan-

58| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

lar unutulmamalı gelecekteki hata ve emsal olaylara karşı şimdiden tedbir alınmalıdır.

3.1.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitap-tan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- Cemaat artık kişisel bir sorun değil, kamuya mal olmuş, Türkiye'nin bir sorunudur. Cemaat'ın Emniyet, Yargı içerisindeki gücünün ve nereleri etkileyerek, neler yapabildiklerinin görülmesini sağlamak ancak kitap yazmakla mümkün olabilecektir.

2- Cemaat, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm il-lerde kendisine engel olacakları bertaraf etmek ve hedefine koyduğu makamları boşaltmak için Emniyet'teki elemanları ile Yargı'daki ve diğer kurumlardaki elemanlarını koordineli çalışmasıyla karalama, ihbar, komplo yöntemlerini kullanarak herkesi görevden aldırıp, bu makamları işgal etti.

3- Cemaat kendi elemanı olan basın mensuplarına gizli bilgileri veriyor, böylece hukuka aykırı yöntemlerle elde edilmiş bilgileri basın üzerinden kullanılabilir hale getiriyor, bu arada hem kendi güvenliğini sağlıyor, hem de bir elemanını önemli bir basın mensubu haline getiriyordu. Bu basın faaliyeti değildi. Hukuka aykırı elde edilen bilgilerin hukuki hale dönüştürüleceği yöntemlerden bir tanesiydi.

4- Hukuka aykırı telefon dinlemeleri, Cemaat'ın en büyük gücü ve bilgi toplama yöntemidir. Cemaat, telefonları başlıca iki amaç için dinledi; birincisi, hedef seçtiği kişileri saf dışı etmek; ikincisi, ülkede olup biten her şeyi öğrenmek, geniş bilgiye sahip olmak ve bu bilgiyle tüm ülkede otorite olmak.

5- Yargı Cemaat'e bağlı olursa; Cemaat'ın emrindeki polis ve yargı ile yapılacaklarda sınır yoktur. Toplumda ne huzur, ne adalet inancı, ne düzen kalır. Toplumda düzen, sistem ve güvence kalmadığı gibi her şey temelinden sarsılabilir.

6- Balyoz davası, son dönemin en ciddi ve önemli hukuk hatalarının yapıldığı, arka planda Cemaat'ın yönettiği büyük davalardan birisidir. Bunu yapanların da bedelini ödemesi gerekir. Yoksa balyoz davasının beraatle bitirilmesi yeterli olmaz. Bu planı yapanların yarın bu tecrübeyle daha farklı planlar yapmayacakları ne malumdur?

7- Arınç'a suikast iddiası ile Kozmik Oda'yı aramak için bahane üretiliyordu. Bu odada savaş zamanında gerekli olacak şekilde ordu belli sivil kişilere görevler veriyordu. Onların belli bağlantıları, belli örgütlenmeleri vardı, belli yerlere gömülmüş silahlar da vardı. Ama Cemaat Kozmik Oda'ya girerek bütün sır özelliğini, bütün gizliliğini kaldırarak, orayı artık kullanılamaz hale getirdi.

8- Cemaat, tüm siyaseti ve Türkiye'nin idaresini kendine göre dizayn etmek ve onun içinde rol alan insanları gerektiği zaman, gerektiği şekilde tehdit edebilmek, belki yönlendirebilmek için her zaman bilgi toplamış ve bu bilgileri ileri de kullanmak için elinde tutmuştur.

9- 7 Şubat darbesinin amacı suç işleyen MİT mensuplarını cezalandırmak değildir. Bir kurumu ele geçirmenin uzun süreli hazırlığı MİT ve diğer kurumların içindeki Cemaat elemanlarından alınan destekle yapılmış büyük bir planın varlığıdır.

10- Cemaat, Hrant Dink'in öldürülmesi olayını, Malatya Zirve Olayını, Özal'ın ölümü olayını ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü olaylarını aydınlatma gibi bir dertleri olmayıp, bir takım hedeflere vurmak, bir takım insanları operasyonlara hedef yapmak için bu olayları kullanmak istemişlerdir.

11- Cemaat tüm kötülükleri yargıyı kullanarak, yargı eliyle yapmıştır. En çok da yargı ve hukuk sistemini bozmuştur. Şimdi de ancak yargı eliyle, hukuk yöntemiyle durdurulacak ve bozulan sistem yine yargı kanalı ile düzeltilebilecektir.

12- Cemaat her yerde her türlü bilgiyi toplayan, her yaptığı işin arkasına kendini gizleyen, bir işi planlarken diğerlerini de ona göre yönetip planlayabilen, bir plandaki değişikliği diğer planlara da anında yansıtabilen, tüm ihtimalleri düşünüp yapacağı işin iki adım sonrasını hesaplayabilen bir yapıdır.

60| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

13- Cemaat ve mensuplarının yaptıklarını anlamak için Cemaat'in lideri Fetullah Hoca'nın Cemaat tarafından nasıl görüldüğünü bilmek lazım. Cemaat'e göre Hoca kutsal bir kişidir. O ne söylüyorsa doğrudur, hiç tartışılmaz. Çünkü onda akıl üstü, ilahi irade tarafından verilmiş bilgiler mevcuttur ve ona kutsallık atfedilir. Bundan dolayı Hoca'nın söylediği hiçbir konunun mahiyeti tartışılmaz, tartışılmaz.

14- Bugün baktığımızda Cemaat'in, kendine engel gördüğü insanlara yaptığı haksızlıklar, hukuksuzluklar o kadar çok ki... Ne kadar insana haksızlık yaptılar, ne kadar insana iftira atıldılar, ne kadar insanın hakkını gasp ettiler bunun hesabını yapmak ve bunu tespit etmek mümkün değil... Bu gün kendilerini İslam'ı herkesten daha üstün yaşadıklarını söyleyenlerin, hesap günü *iflas etmiş* olarak hesap verecekleri ihtimallerini düşünmeleri gerekir.

15- Yaşananlar unutulmamalı gelecekteki hata ve emsal olaylara karşı şimdiden tedbir alınmalıdır.

3.2. Müslüman Darbeci Olamaz Musibet Mektebi

(Hekimoğlu İsmail, (2016), 1. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları, ss.1-206).

Bu kitapla ilgili en geniş yorum ve inceleme Asiye Güldoğan hanım tarafından yapılmıştır (14.10.2016 : Hekimoğlu İsmail'den Cemaat'e ağır darbe). Daha sonra değerlendirmeler onlarca yerde yayınlanmıştır. Biz de bu değerlendirmelerden oldukça faydalandık.

Hekimoğlu İsmail, İslamcı kesim için çok önemli bir isim. Çünkü "*ilk İslami roman*"ı yazan kişi ve o kesimde ilk yayıncılık işine girenlerden biri. Yazdığı *Minyeli Abdullah* romanı, sadece "*ilk İslami roman*" olmakla kalmadı, bugünkü İslami kesimin yetişmesinde önemli bir yere sahip oldu. Bugün "*ülkeyi yönetenlerin neredeyse tamamının*" okuduğu, etkilendiği, "*yaşam biçimini oluşturduğu*" bir kitap aynı zamanda. Hekimoğlu İsmail'in *Minyeli Abdullah*'ı İslami kesimde büyük bir etki göstermiş, "*roman okumayan*",

hatta “romanı batı işi, gavur işi” gören büyük bir kesimi tesiri altında bırakmış, 70’li yıllardaki dindar erkekler kendini *Minyeli Abdullah* gibi görmüştür. Minyeli Abdullah “pısrık bir Müslüman” değildir, kenarda köşede sessiz yaşamaz, sosyal olayların içindedir, Müslümanların birliği, dirliği için koşuturur, fedakârdır, örnek bir insandır. Yazar, o dönemin şartlarından çekindiği için Abdullah’ı Türkiye’den biri değil de, “Mısır’dan biri” gibi anlatmıştır ancak okuyanlar onun “Türkiyeli Abdullah” olduğunu anlamış ve kendisiyle özdeşleştirmiştir.

15 Temmuz gecesi *Nesil, Hayat* yayınevleri, “Fetö darbesine karşı olduklarını” açıkladı. Ama en çok merak edilen Hekimoğlu İsmail’in tavrıydı. Timaş Fetö’ye karşı olduğunu ilk andan itibaren twitter’den duyurmuş, yazarları (42 kişi) da bir duyuruya imza atmıştı. Ancak Timaş’tan çok “Hekimoğlu İsmail’in tavrı” merak ediliyordu. Çünkü başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Ak Partililerin sevdiği saydığı bir isimdi. Ama Hekimoğlu İsmail, “Fethullah Gülen’i ve cemaati çok sevmiş”, yazılarında ve konuşmalarında övmüş, “Gülen’in talebesi olmaktan şeref duyduğunu” ifade etmişti. “Hekimoğlu İsmail cemaati çok seviyor, zaten ağır hasta, ne olduğunu bile belki anlamıyordu” derken, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanında olduğunu belirten” bir mektup yazdı. “Gülen’e ve cemaate kıyamaz” diye düşünülürken gelen bu mektup Gülen cemaati tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Hekimoğlu İsmail sadece bir yazar değil, bir “sembol”dü ve bir “kanaat önderi”ydi. Ama asıl şok başka türlü geldi. Hekimoğlu İsmail, son kitabıyla her iki tarafı da şok eden bir çıkış yaptı. Kitabın adı: *Müslüman Darbeci Olamaz*. Alt başlığı da var: *Musibet Mektebi*. Kitabın kapak içlerinde “15 Temmuz’da şehit düşenlerin isimleri” rahmet ve minnetle yayınlanmış. En son sayfa ise, Timaş yazarlarının Fetö’ye karşı duran bildirimleri var. Zaman’ın en çok okunan yazarı, Gülen’i sevdiğini herkesin bildiği bir isim olan Hekimoğlu İsmail, cemaati “Musibet Mektebi” olarak nitelendiriyor son kitabında. “Hayırlı işler yaptığı sanılan, güzel insanlar yetiştirdiği düşünülen cemaat mektepleri”, meğer Musibet Mektebi’ydi ve bu Musibet

62| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Mektebi'nden yetişenler "darbeci" olmuşlardı, milletin silahıyla milleti vurmuşlardı. Bunlar "gafildi, haindi" (Güldoğan, 14.10.2016 : Hekimoğlu İsmail'den Cemaat'e ağır darbe)

Bediüzzaman'ın talebelerinden Mehmet Fırncı, Hekimoğlu İsmail'i ziyarete gitmiştir (Kemal Benek'in haberi): Yarım asrı aşan bir dostluğu bulunan ikilinin sohbetinde 15 Temmuz darbe girişimi ana konuydu. Hatıralar yad edildi, Türkiye'nin dünden bugüne geldiği nokta konuşuldu. Mehmet Fırncı ağabey, ziyaretle ilgili Risale Haber'e konuştu: Hekimoğlu abiyle yarım asırdan fazla bir hukukumuz var. Bu yakınlarda da hiç görüşmemiştik. 'Müslüman darbeci Olamaz' diye bir kitap yazdı. Çok sevindim, memnun oldum. Aynı fikirdeyiz zaten. 15 Temmuz darbe girişimine karşı çıkan insanlar halk tabakasından. Geçen televizyondan izledim. Bir kadın 15 Temmuz gecesi oğlunu alıp tanklara karşı çıkıyor ve yaralanıyor. Televizyon muhabiri 'ne iş yapıyorsunuz' deyince kadın 'ben temizlikçilik yapıyorum, apartmanlarda merdiven temizliyorum' dedi. Ben çok duygulandım. Bunu anlattım. 'Bunların hepsi Minyeli Abdullah'tır' dedim. Minyeli Abdullah eseri, insan varlıklı olmasa da, dine hizmet etmek şuuru nasıl olmalı fikrini, şuurunu milletimize anlattı. Hekimoğlu ağabey, yeni kitabında bu insanları işlemiş. Kitabı imzaladı verdi. Dün akşam okudum. Çok tatlı bir sohbet oldu. İnsanımızın hürriyetini kazanmasında öncü isimlerden biri Hekimoğlu'dur. 15 Temmuz darbe girişimini de değerlendirdiklerini belirten Fırncı ağabey, "Müslüman katiyen asayışı ihlal edici en küçük bir harekette bulunamaz, yapamaz. Bu çerçevede konuştuk" dedi. (<http://www.risalehaber.com>)

3.2.1. İçindekiler

Kitap, önsöz ve sekiz başlıktan oluşmaktadır. Kitapta bölümler bulunmamaktadır. Ayrıca alt başlıklar da bulunmamaktadır. Başlıkla aşağıdaki gibidir:

- Müslüman Darbeci Olamaz

- Her Şey Anlayana

- Maddi ve Manevi Uzuvarlar
- En Büyük Düşman ve En Büyük Dost
- Beni Bana Bırakın Dostlar
- Gözyaşı İle Yıkanmasını Biliriz
- Minyeli Abdullah Üzerine Mektup
- Romancılığımız Genç Yaşta Ölüyor mu?

3.2.2. Özeti

Kitaba adını verdiren esas kısım “Müslüman Darbeci Olamaz” başlığının olduğu kısımdır. Bu nedenle Asiye Güldoğan hanım tarafından yapılan değerlendirmelerden burada da yararlanacağız (14.10.2016: Hekimoğlu İsmail'den Cemaat'e ağır darbe).

“Türkiye, 15 Temmuz 2016 Cuma günü çok tehlikeli darbe girişiminden, büyük bir badireden kurtuldu çok şükür.. Cumhurbaşkanına suikast düzenlenmesi, Meclisin bombalanması, tankların insanları ezmesi akıl alacak hadiseler değil... Allah'ın yardımıyla yüz binlerce insanların sokaklara çıkması, bombalara kurşunlara aldırılmadan darbeyi önlemesi dünyada görülümüş değildi. Bu zamana kadar darbelere karşı çaresiz kalan, bir şey yapamamanın acısını yıllarca yaşayan millet adeta bir istiklal savaşı verdi. Bu şanlı milletimizin her birini kahraman gördüm.”

Önsöz'deki bu ifadelerden sonra kendi hayatından kesit sunan yazar, “bir zamanlar Türkiye'de İslam'ın yaşanmadığından” bahsediyor. “İlkokula yeni başlamış, küçücük bir çocukken okulda alfabeyi ilk açtığımda evdeki alışkanlığa uyup “Bismillah” demiştim. Öğretmenim bunu duymuş ve cetvelle parmaklarımın ucuna defalarca vurmuştu. Ağlatıncaya, bağırtıncaya kadar vurmuştu. Ondan sonra ne ben, ne de diğer arkadaşlarım “Bismillah” demedik. Hattâ evde bile bismillah demeye korktuk. Böylece bismillahsız büyüdük.” 1953'te koca Süleymaniye camiinde üç kişiyle namaz kıldığını, o yıllarda Komünist, Türkçü olduktan sonra kendi kendine İslam'ı bulup yaşamaya çalıştığını, sonra üç gayesi

64| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

olduğunu anlatıyor: “1. Kaybolmuş yardımlaşmayı sağlamak. 2. Müslümanlar arasında yıkılan güven duygusunu yeniden tesis etmek. 3. Alnumıza çalınmış “beceriksiz” lekesini silmek.”

Minyeli Abdullah’ı yazdığı dönemde yaşanan sıkıntıları anlatıktan sonra, “Çok şükür ki şu an Türkiye’de İslâm en rahat şekilde yaşanabiliyor. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Başbakan, Bakanlar namaz kıyor. Eskiden bunları hayal bile edemedik.” diyerek günümüzde büyük mesafe alındığını dile getiriyor. Durum böyleyken vatanına küsen, düşman olan Gülen cemaatini “hainlikle” itham ediyor: “Bir Müslüman hiçbir zaman vatanına küsemez, vatan sevgisini yok edemez, hele düşman olamaz. Hele bugünkü Türkiye’de vatanına düşman olan dindar, dindar değil gafildir, haindir.”

Darbeye neden karşı olduğunu, hükümetin neden yanında olmak gerektiğini ise şöyle anlatıyor: “Çok şükür, bugün Cumhurbaşkanımız’dan vatandaşıma kadar İslâm’ı yaşayan insanlar büyük çoğunlukta. Kızlarımız okullarında başörtüsü sıkıntısı yaşamıyor. Kimsenin de başının açık mı kapalı mı olduğuna bakılmıyor. Baş örtülü de okuyabiliyorlar, baş örtülü hâkim, kaymakam, polis, milletvekili, bakan olabiliyorlar. Minyeli Abdullah’ın yazıldığı dönemde bunlar rüyada bile görülemezdi.”

15 Temmuz 2016 kanlı darbe girişimini önleyenlerin Minyeli Abdullah’lar olduğunu söylüyor. “Meclis’i bombalayanlar, dindar Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalışanlar, yüzlerce vatandaşı şehit edenler, binlerce insanı yaralayanlar, Minyeli Abdullah’lara mağlup olmuştur.” Fetö’ye acımamak gerektiğini ise şu kızgın sözlerle dile getiriyor: “Öz sinesine günah dinamitlerini yerleştirip, cemiyetin dalâlet kibritiyle fitilini ateşleyen canlı bombalara, Allah da acımaz. Çünkü bilerek zarara gidene merhamet olunmaz!” Gülen’in “sapıtan âlim” olduğuna da değiniyor bir yerde: “Kur’ân caddesinde yürüyenle, sapıtan bir değildir. Âlimle cahil müsavî olamaz. Haddini bilenle aşan, aynı terazide tartılamaz.” Cemaat mensuplarına ise şu nasihati veriyor: “Dünyayı sahibine bırak; sen, kendi kendine sahip olmaya çalış, kendine gel!.. Başkalarının derdine ağlarken, dert

küpü haline gelme. Gafleti bırak, tövbe ateşiyle yan, karanlık dünyamıza bir mum ol, yeter.” (<http://odatv.com>)

Yazar, “Her Şey Anlayana” başlıklı kısımda; “Yalnızlık isimli bir arkadaşım var... Mutlaka onunla konuşmalı ve mutlaka onunla baş başa kalmalıyım...” diyerek iç dünyasında kendi nefsi ile yaptığı fikir alışverişinden bahsetmektedir. Bunlardan bazılarını aktarıyoruz:

- Dağlar kalem, denizler mürekkep olması bir yana, bir yılda bir şişe mürekkebi bitiremiyoruz.

- En güzel rüyaları şerre yormaya başladık, bu terslikten bir türlü kurtulamyoruz.

- Menfaatini eğilmekte görenlerle birlikte yürümek kolaydır. Fakat istenilen yere varmak zordur.

- Bilgisi az olana her şeyi anlatabilirsiniz. Fakat bir şeyi yanlış öğrenmiş kimseye bir kelime öğretmek zordur.

- Ayyaş ayyaşlığını unutmak için içki içerse ona ayıklığı anlatmak zordur.

- Kolayın kolaylığını anlamak için zorluğa ihtiyacımız var.

- Başarının kulesine bir bayrak gibi dikilen insanlar da vardır. Bunlar yerme gibi soğuk, övme gibi sıcak rüzgarların tesirinde kalınca sarsılır, bir o yana, bir bu yana eğilir, düşmemek için çalışırlar. Düşmemek onlar için bir başarıdır.

- Başarının merdiveninde ilerleyen insan, alçakta kalmanın çilesinden kurtulmuş, fakat yükseğe çıkmanın felaketi ile burun burunadır. Artık yıldırımlardan faydalanmanın yolunu bulmalıdır. Hiç değilse kendi başına düşen felaket yıldırımları ile, insanlığın aydınlığını bilip sevinmelidir bile...

- İslamiyet ve şuurlu Müslümanlar bir ahenk içindedir amma, anlayışsızlar yüzünden düzen bozulur.

- Pek çok Müslüman'dan bir millet meydana gelir. Millet bir vücut, Müslümanlar da onun parçalarıdır. Nasıl ki, bir

66| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

hücredeki anarşi, kansere sebep oluyorsa; bir Müslüman'ın hatası da milletin geleceğini tehlikeye sokabilir. Hatalı Müslümanların sayısı ne kadar artarsa, milletin hayatı da o derece tehlikeye düşer. Nihayet bu tehlike bir noktaya varır ki millet yok olmaz ama şekil değişir. Yani Müslümanlar, İslâmî olmayan bir nizamın içinde kendilerini bulurlar. Bu halin vebali hatalı Müslümanlara aittir.

- Hakk'a inanan hak dağıtır; haklının yanında, haksızın karşısındadır. O, bundan zarar görür. Zararı düşünmeksizin Hakk'a itaat eder. Bu itaatin içinde bütünleşirler. Herkes karşısındakine yardım ederken, kendini kurtarmış olur.

Yazar, "*Maddi ve Manevi Uzuvar*" başlıklı kısımda; "İnsanların huylarını dolayısıyla davranışlarını farklı kılan sebepler nelerdir, bu farklılığı kaldırıp, müşterek bir hareket sağlama imkânı var mıdır?" bitkilerin beslenmesindeki "Minimum yasayı" ile açıklamaktadır. Daha sonra aynı konuyu destekleyen fikirlerle konuyu izah etmektedir. Bunlardan bazılarını aktarıyoruz:

- "Müslüman" dendi mi, bu adamın elinden, dilinde, belinden kimseye zarar gelmeyeceği anlaşılır ve itimat edilir.

- Hep manevi uzuvlar üzerinde duruyorum. Yine de durmak isterim. Çünkü bir Müslüman iç ve dış dünyasında Müslüman'ca bir hayat yaşamak zorundadır.

- Nasıl ki acımak, sevmek ve menfaat hisleri içimize yerleştirilmişse, taraf tutmak hissi de aynı şekilde içimize yerleştirilmiştir. Bu hissin en mühim vazifesi hakkı tutmaktır.

- Yani siz Müslümansınız, İslâm'dan yanasınız. Müslüman'lar bir vücut gibidir. Nasıl ki vücudun bir kısım organları, diğerlerine muhalefet etmez ise, siz de taraf taraf olup, taraftarlığı yanlış anlayıp yetişin Ensar, yetişin Muhacirler demeyin! İslâm'a hizmet için koşun. Allah'tan yardım isteyin. Bir buz kalıbı gibi kalmayıp İslâmiyet denizinde eriyin...

- Asker, bir bakıma kanunların kölesi olduğu gibi, Müslüman da, Allah'ın askeridir. En büyük savaş Mü'minin iç dünyasında başlar. Mü'min, imanun atına biner, ibadet kılıcı ile günah ordularını mağlup eder.

Yazar, "*En Büyük Düşman ve En Büyük Dost*" başlıklı kısımda; Müslüman'ın iç dünyası ve davranışlarında tutarlı olması gerektiğini değişik örneklerle açıklamaktadır. Ayrıca, Müslümanlar arasında da gaye ve maksatta birlik ve beraberlik olması gerektiği konuları üzerinde durmaktadır. Bu düşüncelerden bazılarını aktarıyoruz:

- Her silahın en büyük düşmanı kendi cinsinden olandır. Meselâ tankın en büyük düşmanı, tank olduğu gibi, uçağın da en büyük düşmanı yine uçaktır. Bu bakımdan Müslüman, en büyük düşmanını kendi içinde aramak zorundadır. Kendi içinde derken, birincisi kendi öz varlığında, ikincisi ise Müslümanlar arasında, demek istiyorum.

- Kötü huylu kimselerin bulunduğu bir cemiyette, daha başka düşman aramak gereksizdir. Zira, cınarı kesen balta ise, baltanın sapı da ağaçtır. Düşmana saldırma cesareti veren, içimizdeki kötülerdir. Millet bir kale gibiyse; kötüler, gizli yolları düşmana gösterip düşmanın içimize sızmasını sağlayan hainlerdir.

- Müslüman her şeyden önce kendi iç dünyasını Dar'ül İslâm yapmak zorundadır. İslâm yurdu olmayan bir vücudun giriş kapısına asacağı tevhid bayrağı, insana ne kazandırır. Yabancı gemilerin, Türk sularında seyrederken, Türk bayrağı asması, onların Türk Gemisi olduğunu göstermez!.. Ve, denizde olmasına rağmen, yanarak batan çok gemi vardır.

- Demek ki Müslüman'ın en büyük düşmanı da ve en büyük dostu da yine kendisidir. Kur'an caddesinde yürüyenle, sapıtan bir değildir. Âlimle cahil müsavi olamaz. Haddini bilenle aşan, aynı terazide tartılamaz.

68| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

- Bir Alman iş adamı Türkiye'ye gelse, Türkiye tarihini okumamış, içtimai hayatını bilmemiş olsa bile, kendi memleketine kıyas ile buradaki eksiklikleri hemen görecektir. İşte İslâmiyet gibi yüce bir dinin mensupları, İslâmiyet'i iyi öğrenirlerse, diğer ideolojilerin noksanlarını hemen görürü ve gösterebilirler. Bütün sır, İslâmiyet'i sadece öğrenmekte değil, aynı zamanda anlamakta ve yaşamaktadır.

Yazar, "*Beni Bana Bırakın Dostlar*" başlıklı kısımda; 3 Kasım 1928'de kabul edilen Harf İnkılâbı Kanunu'nun değerlendirmesini yaparak, Müslümanların ilme vermesi gerektiği önem değişik açılardan ele alınarak incelenmiştir. Bu düşüncelerden bazılarını aktarıyoruz:

- Bugün her dindar bir mücahittir. Mücadelenin en büyüğü, Resulullah'ın da belirttiği gibi nefis ile olanıdır. Şairin dilinde: "Nefsini cenge davet büyük bir şandır, // Mücahit Allah için nefsiyle savaşıdır."

- İslâmiyet'e hizmet etmede ittifak eden Müslümanların, meslek ve mesrepleri farklı olabilir. Sözüyle hareketiyle İslâmiyet'in dışına çıkmayan her Müslüman, Allah'ın askeridir.

- Samimi bir Müslüman, gayri İslâmî huyları yönünden ölmeli; İslâmî huylar cihetinden dirilmelidir. Hakiki Müslüman'ın başta gelen vasıfları: İlim tahsil etmesi ve başkalarına faydalı olmasıdır. İçki masasından kaçan adam ilmî sohbetlere katılacak: Dinleyecek, okuyacak... Yalanın yerini hakikat, sahtekârlığın yerini ise doğruluk alacaktır. Böylece birbirimizi sevecek, böylece bir birimize itimat eder hale geleceğiz. Böylece bir bütün olacağız.

- İlim bizim elimize geçince, icatlar ve imalat da bizim elimize geçecek. Başkalarının hakkını yemek, başkalarını ezmek şöyle dursun, her birimiz hakkı, haklıya vereceğiz. Hakka inanan bir kimse bundan başka türlü hareket edemez! Ezilenin elinden tutacağız. Çünkü ezilen ya Müslüman bir kardeş ya da Allah'ın bir kuludur.

Yazar, “Gözyaşı İle Yıkanmasını Biliriz” başlıklı kısımda; okulların açılması ile eğitim, öğrenci öğretmen, eğitimin hedefleri gibi konularda düşünceler açıklanmıştır. Bu düşüncelerden bazılarını aktarıyoruz:

- Nehirlerimiz çamur aksa; göllerimiz kurusa; gökten rahmet adına bir damla düşme bile biz, gözyaşı ile yıkanmasını biliriz. Öyle bir geçmişe sahibiz ki, onun üzeri kir tutmayacaktır!

- Fakir çocukların ekseriyeti başarılı öğrenciler. Çünkü onlar, fakir kalmanın acısını çekip, fakirlikten kurtulmak için ya sermaye yahut sanat veya tahsille ekmeği, aslanın ağzından almak istiyorlar. Sermaye bulamayacaklarını peşinen kabul etmişler. Geriye kaldı sanat veya tahsil... Yaş ilerlediğine göre çıraklık yapamayacaklar, en iyisi tahsilin kuyruğuna yapışıp hayat denizinde sahile ulaşmaktır...

- Bir milletin en büyük talihsizliği, fertlerinin işlerini veya mesleklerini sevmemeleridir. Demirci demirciliğini, memur memurluğu ve asker askerliği sevmese o millet kendini sevmiyor demektir. Çünkü sevilmeyen iş ihmal edilecek, işin ihmal edilmesi ile vatanın ihmal edilmesi arasında bir fark yoktur. Öğrencinin okulu sevmemesi de böyledir...

- Birinci Dünya Harbi'nde Almanya'dan dönen Mehmet Akif'e soruyorlar: “Nasıl, galibiyet sağlaya bilecek miyiz?” Akif şöyle cevap veriyor: “Hayır. Çünkü bir milletin elçisi Kur'an tefsiri yazar, imamı da siyasi sohbetler yaparsa, o millet galip gelemez.” Akif ilmi bir keramet göstermiştir. Gerçekten de mağlup olmuşuzdur.

- Türkiye bir aşâğılık duygusuna kapılmıştır. Avrupa'yı kendisinden üstün görmektedir. Onu geçemeyeceğine inanmıştır. Belki inandığı tek şey de budur. Fakat tamamen yanlıştır. Avrupa'yı bu şekilde getiren insandır. Onlar gibi insan burada yetiştirilirse Türkiye Avrupa'yı geçecektir. Bizde de ilim adamları yetişmelidir. Bizde de üstün sanatkarlar, bizde de idareciler yetişmelidir. Kimi beyin vererek, kimi sanatını

70| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

göstererek ve kimi de idarecilikteki üstünlüğünü ortaya koyarak bunu yapmalıdır. İşte o zaman aşağılık duygusundan kurtulmuş gerçek manası ile kalkınan bir Türkiye göreceğiz.

Yazar, “*Minyeli Abdullah Üzerine Mektup*” başlıklı kısımda; Mahir İz hocanın, 22 Ocak 1969 tarihinde kendisine, Minyeli Abdullah romanının üslup ve muhtevası ile ilgili tenkitlerini ve ona verdiği cevapları anlatmaktadır.

Yazar, “*Romancılığımız Genç Yaşta Ölüyor mu?*” başlıklı kısımda; roman, tiyatro, yazmak, edebi eser ve dergi gibi kavramları ve bunlarla nasıl İslâm’a hizmet edilebileceği yönünde görüşlerini dile getirmektedir. Bu düşüncelerden bazılarını aktarıyoruz:

- İslâmiyet’i anlatmanın çeşitli yolları vardır. Bu yollardan biri de romandır. Hal böyle olunca, bir kısım dindarlar, roman yazarak Müslüman’ca örnekler vermeye çalıştılar. Bazılarında başarının izleri görüldü, bazıları da nasihat veren bir tür olmaktan ileri geçemedi.

- Yazının sanatla ve fikirle yoğrulmuş şekline edebî bir tür adı verilebilir. Sanattan ve fikirden yoksun bir yazıya, “yazı” desek bile bunları edebiyat sarayında misafir etmemiz oldukça güçtür.

- Bilhassa memleketimizde neşredilen romanlara göz attığımızda bunların pek çoğu kendi dünyalarını, harflerin ilmikleriyle okuyup sanatlarının nakşını işlemiş değiller. İşin garip tarafı her birimiz sanatkâr kaftanına bürünüp müstemleke askerleri gibi kendi öz dünyamızda dolaşmaya çalışıyoruz.

- Cılız romanlar, güzel kapaklarla meydanları doldurdu. Böylece okuyucuda itimatsızlık belirdi. Romancılığımız sanki genç yaşta can vermek üzereydi. En güçlü romanlar arasında kaç tane isim sayabilirsiniz ve bunların, dünya romancılık sahasında yerleri nedir?

- Minyeli Abdullah’la sanat sahasına çıkmadım âdetâ milletin hakka ve adalete susayan duyguları önünde hakkımı di-

le getirdim, öz vatanımda, öz dinim için mahkûm olamaya-
cağımızı anlatmaya çalıştım.

- İlim ve sanat da bir bakıma silâha benzer; ya dostun veya
düşmanın elindedir. Bir başka deyişle: Silâhu olanın mutlaka
düşmanı olduğu gibi, bugünkü ilim ve sanat da birbirlerini
yutmak isteyen ideolojilerin en müessir vasıtası halindedir.
Silâh gibi, ilim ve sanat da sahibinin elinde olup silâhsız;
ilimsiz ve sanatsız da kimse acımaz.

- Gaye, miskin insanlara gayret vereceği gibi millerleri de
şahlandırır. Gayesiz milletler yaşayan ölüdür.

- Bizde ordu, milletin bir parçası değil milletin tâ kendisi-
dir!

3.2.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitap-
tan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda
belirtilmiştir:

1- Allah'ın yardımıyla yüz binlerce insanların sokaklara çıkması,
bombalara kurşunlara aldırmandan darbeyi önlemesi dünyada görül-
müş değildi. Bu zamana kadar darbelere karşı çaresiz kalan, bir şey
yapamamanın acısını yıllarca yaşayan millet adeta bir istiklal savaşı
verdi. Bu şanlı milletimizin her birini kahraman gördüm.

2- Bir Müslüman hiçbir zaman vatanına küsemez, vatan sevgisini
yok edemez, hele düşman olamaz. Hele bugünkü Türkiye'de vatani-
na düşman olan dindar, dindar değil gafildir, haindir.

3- Çok şükür, bugün Cumhurbaşkanı'ndan vatandaşına kadar
İslâm'ı yaşayan insanlar büyük çoğunlukta. Kızlarımız okullarında
başörtüsü sıkıntısı yaşamıyor. Kimsenin de başının açık mı kapalı mı
olduğuna bakılmıyor. Baş örtülü de okuyabiliyorlar, baş örtülü
hâkim, kaymakam, polis, milletvekili, bakan olabiliyorlar. Minyeli
Abdullah'ın yazıldığı dönemde bunlar rüyada bile görülemezdi.

72| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

4- Meclis'i bombalayanlar, dindar Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalışanlar, yüzlerce vatandaşı şehit edenler, binlerce insanı yaralayanlar, Minyeli Abdullah'lara mağlup olmuştur.

5- Başarının kulesine bir bayrak gibi dikilen insanlar da vardır. Bunlar yerme gibi soğuk, övme gibi sıcak rüzgârların tesirinde kalınca sarsılır, bir o yana, bir bu yana eğilir, düşmemek için çalışırlar. Düşmemek onlar için bir başarıdır.

6- Pek çok Müslüman'dan bir millet meydana gelir. Millet bir vücut, Müslümanlar da onun parçalarıdır. Nasıl ki, bir hücredeki anarşi, kansere sebep oluyorsa; bir Müslüman'ın hatası da milletin geleceğini tehlikeye sokabilir. Hatalı Müslümanların sayısı ne kadar artarsa, milletin hayatı da o derece tehlikeye düşer.

7- Yani siz Müslümansınız, İslam'dan yanasınız. Müslüman'lar bir vücut gibidir. Nasıl ki vücudun bir kısım organları, diğerlerine muhalefet etmez ise, siz de taraf taraf olup, tarafgirliği yanlış anlayıp yetişin Ensar, yetişin Muhacirler demeyin! İslâm'a hizmet için koşun. Allah'tan yardım isteyin. Bir buz kalıbı gibi kalmayıp İslâmiyet denizinde eriyin...

8- Her silahın en büyük düşmanı kendi cinsinden olandır. Meselâ tankın en büyük düşmanı, tank olduğu gibi, uçağın da en büyük düşmanı yine uçaktır. Bu bakımdan Müslüman, en büyük düşmanını kendi içinde aramak zorundadır. Kendi içinde derken, birincisi kendi öz varlığında, ikincisi ise Müslümanlar arasında, demek istiyorum.

9- Kötü huylu kimselerin bulunduğu bir cemiyette, daha başka düşman aramak gereksizdir. Zira çınarı kesen balta ise, baltanın sapı da ağaçtır. Düşmana saldırma cesareti veren, içimizdeki kötülerdir. Millet bir kale gibiyse; kötüler, gizli yolları düşmana gösterip düşmanın içimize sızmasını sağlayan hainlerdir.

10- Müslüman her şeyden önce kendi iç dünyasını *Dar'ül İslâm* yapmak zorundadır. İslâm yurdu olmayan bir vücudun giriş kapısına asacağın tevhid bayrağı, insana ne kazandırır. Yabancı gemilerin, Türk sularında seyrederken, Türk bayrağı asması, onların Türk Gemi-

si olduğunu göstermez!.. Ve, denizde olmasına rağmen, yanarak batan çok gemi vardır.

11- Bugün her dindar bir mücahittir. Mücadelenin en büyüğü, Resulullah'ın da belirttiği gibi nefis ile olanıdır. Şairin dilinde: *"Nefsini cenge davet büyük bir şandır, // Mücahit Allah için nefsiyle savaşıdır."*

12- Türkiye bir aşağılık duygusuna kapılmıştır. Avrupa'yı kendisinden üstün görmektedir. Onu geçemeyeceğine inanmıştır. Belki inandığı tek şey de budur. Fakat tamamen yanlıştır. Avrupa'yı bu şekle getiren insandır. Onlar gibi insan burada yetiştirilirse Türkiye Avrupa'yı geçecektir.

4. BİR DÖNEM ÖRGÜT İÇERİSİNDE OLUP, SAPMA VE İHANET GİDİŞATININ FARKINDA OLAN KİŞİLERİN YAZDIĞI KİTAPLAR

4.1.Feto'nun Günah Piramidi

(Ahmet Keleş, (2016), 1. Baskı, İstanbul: Destek Yayınları, ss.1-167).

Kitabın yazarı Ahmet Keleş hoca hakkında kısa bir bilgi vermekte fayda görüyoruz. Burada vermiş olduğumuz bilgiler Yeni Akit gazetesinde yapılan röportajdan derlenmiştir (www.yeniakit.com.tr/haber/ahmet-keles).

Hizmet serüvenim 1973 yılında başladı ve 1998 yılında sonlandı. Ben kavram karmaşasına uğrayıp, anlaşılamama sorunu yaşamak istemiyorum. İlk kavram "Hocaefendi". Benim kullanımında bir övgü ya da imalı bir tahkir söz konusu değil. Tıpkı bir özel isimmiş gibi kullanacağım. Ali, Veli vs. gibi... Diğeri "Cemaat" sözcüğü. Bu sözcük ile şu anlamı kastediyorum: Yedi katmanlı bir piramitten oluşan bir yapının, en temelini ve esasını oluşturan halk tabakasını, öğrenciler ve öğretmenler gibi birinci, ikinci ve üçüncü tabakada yer alan hizmet mensuplarını kastediyorum. Çünkü dördüncü kat ara kattır. Hem alta hem de yukarıya bağlantıyı sağlar. Beşinci, altıncı ve nihayet yedinci kat, Hocaefendi'nin kendi katı, tabir yerindeyse onun Arşı, bu katlar artık keli-

74| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

menin tam anlamıyla bir “örgüt ve teşkilat” katlarıdır. Bu katlar ile altta yer alan ilk üç katın arasında tanımlanamayacak derecede büyük bir fark ve zıtlık vardır. Zaten bugün anlamakta zorluk çekilen de budur.

1973’de bir yaz günü Fetullah Hoca’nın vaaz kasetini dinleyip, aynı yaz İzmir’e giderek kendisiyle tanıştım. İlk tanışmaya da beni, Eski İzmir Otogarı yanındaki camide görevli olan hizmetin en ünlü hocalarından Mehmet Ali Şengül hocam götürmüştü. Her yaz düzenlenen öğrenci yetiştirme kamplarına katıldım: Buca, Edremit kampları başta olmak üzere... Daha Ankara’da ilk hizmet evlerinin açılmaya başladığı yıldı. Meşhur Necati Bey Caddesi’nde açılan ilk hizmet evinde, hizmetin duayenlerinden ve hala da hizmetin kurmay ekibinden olan Naci Tosun’un ile irtibata geçerek Kırıkkale’de ilk öğrenci evini açıp hizmeti başlattım.

Birkaç yıl yaz kamplarına katılıp Orta Anadolu’da, 1976 yılında ilk hizmet evini açan kişiyim. 1998 yılında ise 28 Şubat süreciyle başlayan gelişmeler ile daha önceden dolmaya başlayan bardağın taşması sonucu hizmetteki beraberliğime son verdim. Benim gibi bu yapıya içerden bakamayan, bakmaktan da öte bizzat o yapıyla bütünleşmeyen hiç kimse onu tanımlayamaz ve tam olarak anlayamaz. Bugün ülkemizde yaşanan kafa karışıklığı da bundan kaynaklanıyor. Bu yapı, sosyolojik kurallar ve kalıplar ile anlaşılmayı fazlasıyla aşan bir derinliğe, gizliliğe ve örgütlenme ağına sahiptir. İlginçtir, hizmetten kopuşumda büyük payı olan en önemli olay Hocaefendi’nin 28 Şubat’ta rahmetli Erbakan aleyhine yürüttüğü politika olmuştu. Bugün ki konuşmam da Başbakanımızın hükümetten düşürülmesine yönelik Hocaefendi’nin bizzat yürüttüğünde hiç kuşku olmayan darbe girişimidir.

Cemaatten ayrılınca bana Balıkesir’i acilen terk etmem söylen-di. Gidecek yerim yoktu. Hiçbir sosyal güvencem vs. yoktu. Sadece Kayseri’de yaptığım doktora vardı. Bana seni Diyarbakır’a aldırırım, başka hiçbir yere giremezsin, dediler. Gerçekten de giremedim. En son 1998 Eylül’ünde Diyarbakır’da İlahiyat Fakültesi

Hadis Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak göreve başladım. 2004'te doçent, 2009'da da profesör oldum. 2012 yılında bir garip olarak gittiğim Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi Rektörü adayı oldum.

4.1.1. İçindekiler

Kitap; önsöz, üç bölüm, sonuç ve değerlendirme ile eklerden oluşmaktadır.

Birinci bölüm "*Örgütün Ortaya Çıkışı ve Oluşumu*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Giriş; Tarihi Arka Plan; Devlet Karşıtlığı; Gülen'in Devlet Talebi: "*Örgüt*" Yöntemi; Meşru/Legal Devlet Talebi: Necmettin Erbakan; Bir Anı:1976-1977; Gülen'in Ezoterik/Sırlı Dünyası; Seçilmişlik Sendromu; Bir Başka Arka Plan; Oluşum Safhası: Örgütün Doğuşu; Ezoterik Vaiz: Dini Büyüsü; Kürsüde; Gülen Yanlış Yapmaz!; Konferanslar: İzmir'den Anadolu'ya Yayılma; Gülen'in Vizyonu ve Yanıltıcı Yorumlar; Dini Otorite ve Kurtarıcı Rolüne Bürünüyor; Toplumsal Kabulü ve Piramidin Tabanı; Örgütün Düalist/Paradoksal Yapısı; 12 Eylül 1980: Örgütte Derin Yapılanma; İlk Değişim Süreci; Paralel Devlete Doğru; Piramidin Yapı Taşı: Evler ve Hiyararşi; Talebe Evlerinde Bir Gün; Orta Asya'ya Açılma; Orta Asya'ya Gitme Yarışı; Orta Asya'ya Açılmanın Derin Arka Planı; Amerika'nın Himayesi Deklare Ediliyor; Dünyaya Açılma.

İkinci bölüm "*Örgütün Evreleri*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1970-2016 Arası; Birinci Evre: Dini ve Nurculuğu Kullanıyor; İkinci Evre: İlk Dönüşüm ve Kurumsallaşma; Örgüt Kurumlarını Dönüştürüyor; Üçüncü Evre: Örgüt Türkiye Dışına Taşıyor/1991-1994; Milli Görüş Karşıtlığı Sertleşiyor; Dördüncü Evre: 1994-1998/28 Şubat Post Modern Darbesi; Gülen Devrede; Başörtüsü ve Acı Bir Hatıra; Tarihi Şahidiyim; Beşinci Evre: Amerika'ya Kaçış/1998 ve Sonrası; Gülen Ülkeleri Ganimet Olarak Dağıtıyor.

76| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Üçüncü bölüm “Piramit” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Yapısal Özelliği, Katlar, Örgütün İşleyişi ve Hiyerarşi; Örgütün Piramit Yapısı; I. Kat: Zemin; II. Kat: Hiyerarşi/Ağabeyler ve İmamlar; III. Kat: Örgütün Asli Elemanları; İşleyiş ve Cazibe; IV. Kat: örgütün İşçi Arıları; V. Kat: Meclis/Örgütün Görünen Yüzü; Meclis Nasıl Çalışır?; Bir Himmet Toplantısı Örneği;VI. Kat: Örgütün Gizli/Kirli Yüzü; Faaliyet Alanları; Askeriyede kadrolaşma; Emniyette Yapılanma; Yargıda Yapılanma; Mülkiyede Yapılanma; Üniversitelerde Yapılanma; Siyasette Yapılanma; Sivil Toplum Örgütlerinde Yapılanma; VII. Kat: Gülen’in Arşısı; FETÖ ve Üst Akıl/Büyük Akıl

“Sonuç ve Değerlendirme” bölümü beş alt başlıktan oluşmaktadır. Bu alt başlıklar ise şunlardır: Paralel Yapı Mensuplarını Nasıl Tanıyabiliriz?; Örgüt Elemanlarını Tanımanın Yolları; Örgüt Bundan Sonra Ne Yapabilir?; Bundan Sonra Ne Olur?; Gülen Ölürse Ne Olur?.

EK-1: Gülen Örgütünde Sık Kullanılan Kavramlar ve Örgütün Dili.

EK-2: Gülen Hareketinde Eğitim.

4.1.2. Özeti

Yazar, önsözde özet olarak örgütü şöyle değerlendirmektedir: *“15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemiz ve aziz milletimiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya geldi. Bu karşılaşma, kırk yıldır devlet içinde gizlice yapılan ve devleti içeriden ele geçirmeyi hedefleyen bir terör örgütünü yakından tanımamızı sağladı. Son birkaç yıldır çeşitli vesilelerle adı usulsüzlük, yolsuzluk ve özellikle de kurduğu kumpaslarla ülke gündemine gelen örgüt kısmen bilinmeye başlamıştı. Ancak ihanetinin boyutlarının bu derece büyük ve derin olabileceğini kimse tahmin etmemişti. Son darbe girişimi örgütün iç yüzünü, ihanetinin boyutlarını ve arka planlarını büyük ölçüde deşifre etmiş oldu... 15 Temmuz 2016 tarihinde öyle bir ihanetle iç düşmanlıkla ve alçaklıkla karşılaşmıştır ki bunun şerefli tarihimizde bir başka örneği yoktur. Bir daha olmaması da en bü-*

yük temennimizdir. Milletin askerini ve polisini yine kendi milletine karşı silah doğrultan bu şeytani terör örgütü (FETÖ) giriştiği hain darbe sebebiyle milletimizin de tarihimizin de hafızasında hep lanetle hatırlanacak ve lanetlenmiş olarak kalacaktır”

Yazar, konuyu akademik bir perspektiften baktığını ama pür akademik bir eser olmadığını fakat konuya bakış açısının büyük ölçüde akademik olduğunu belirtmektedir. Örgütün yapılanmasını “*piramit metaforu*” ile anlatmıştır. Böylelikle, hem örgütün oluşumunu ve yükselişini hem de kendi içindeki örgütlenme ve çalışma mantığını daha iyi anlatmıştır.

Kitabı yazma sebebini yazar kısaca, “*Onca bildiklerimle tarihe bir not düşmeliydim*” diyerek açıklamalarına devam ediyor. Yaşadığımız ihanetlere, komplolara ve kumpaslara karşı hem bir akademisyen, hem de bir vatandaş olarak sessiz kalamazdım. İşte okuyacağınız bu naçiz eserle ben, neredeyse tüm gençlik yıllarımı çalmış, tertemiz inancımı ve dini duygularımı sonuna kadar istismar etmiş bu hain terör örgütüne ve liderine karşı kalıcı olarak “Hayır!” diye haykırmış olacağım.

“Yıllarca bir meşit inşa ettiğimize inanarak, maalesef yaşadığımız çağın en büyük firavununa büyük bir piramit inşa etmişiz. Bunu yadırgadığınızı biliyorum. Fakat bu firavunun aldattığı insanların sayısına, mevki ve makamlarına bakarsanız aldatanın ne kadar büyük bir hain deccal olduğunu daha iyi anlarsınız. İşte bu kitap, büyük bir aldatma ve aldanmanın gerçek hikâyesidir...”

Yazar, birinci bölümü, örgütün ortaya çıkışı ve oluşumuna ayırmıştır. Yazar, bu hain örgütün kuruluş aşamasından yükseliş dönemlerine (1998) kadar fiilen içinde bulunduğu ve örgütün tüm yapılanma sürecine şahitlik ettiğini belirtmektedir. Üst düzey makamlardan olan beşinci kata kadar yükselerek görev yaptığını, bu açıdan vereceği bilgilerin tamamen içeriden bir gözleme dayandığını ifade etmektedir.

78| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Örgütün devlet karşıtlığını yazar, sosyolojik ve tarihi sebeplerle açıklamaktadır. Osmanlı sonrası kurulan yeni devletin (Cumhuriyet'in) ilk birkaç on yıldaki reformları ve katı laiklik uygulamaları halkta din karşıtlığı olarak algılandı. Hatta laikliğin, İslâm dinini hayatın hemen her alanından kaldırmak gibi gizli bir amacının olduğu intibahını uyandırmaya elverişli olan hatalı uygulaması, devlet ile dindar halk arasında büyük bir gerilimin doğmasına bile neden oldu... Dindar halk devleti kendisinden görmediği ve hatta kendisi ve inançları için bir tehdit olarak algıladığından dolayı, kendisine kendi içinden bir lider ve rehber aradı. İşte toplumdaki bu arayış başta FETÖ olmak üzere tüm devlet karşıtı örgütlenmeler için uygun/hazır bir toplumsal zemini oluşturacaktır... Gülen örgütünü işte bu tarihsel zemin üzerine inşa etti... Gülen'in önünde en küçük bir dini davet/çağrı ile harekete geçmeye duygusal olarak hazır önemli bir halk kitlesi vardı. Bu kitleyi harekete geçirecek olan sihirli cümle de *"Din elden gidiyor!, Dininize sahip çıkın !, Gelin bu dini koruyalım ve ona sahip çıkalım"* cümlesiydi. Gülen ve örgütü bu daveti/çağrıyı son limitine kadar en geniş anlamda istismar etti.

Sait Nursi'nin önderliğinde ortaya çıkan *"Nurculuk"* hareketi, hem siyasete hem de silahlı kalkışmaya/isyana karşıdır. Sait Nursi eserlerinde doğrudan bir devlet talebinden söz etmez. Ancak onun inancına göre, Risale-i Nurlar vasıtasıyla bu aziz milletin gençleri daha inançlı ve dindar olduklarında İslâm dünyası yeni bir döneme girecek ve kurtulacaktır. Onun genel söyleminin ve davetinin *daha ümmetçi ve İttihat-ı İslâm* merkezli olduğunu söyleye bilirim. Abdülhamit devrinden itibaren yazdığı tüm yazılarının ana vurgusu budur... Sait Nursi olduğu gibi görünen, dini duruşu gayet net bir dava insanıydı. 1960'tan sonraki yaşanan bölünmeler beraberinde Fetullah Gülen hareketini doğurdu. Gülen bu parçalanma atmosferinden yararlanarak kendi ekibini kuracak ve nurculuk hareketinden kimsenin tahmin edemeyeceği boyutlarda bir terör örgütü çıkaracaktır... Böylece yegâne talebi devlet olan ve bu tale-

bini de illegal bir yolla/örgütlenerek gerçekleştirmek isteyen bir hareket.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan devleti yönetmeye talipti ve bu talebini de anayasada belirtilen meşru/legal yolla, seçimle/sandıkla gerçekleştirmek istiyordu... Bu yol da sandıktı. Bu nedenle bir parti kurdu ve seçimlere katıldı. Uzun ve yorucu mücadelelerden sonra Başbakan oldu. Hedefini büyük ölçüde gerçekleştirdi. Bugün ülkemizi yöneten başarılı siyasetçiler onun talebeleridirler. "Milli Görüş" olarak literatürümüze giren bu siyasi hareket kendisini milli ve manevi değerlerle temellendirdiği için sadece bir siyasi ve politik hareket olmayıp aynı zamanda da bir "dava" hareketidir.

Gülen devlete sahip olmanın ancak devleti yöneten kadroları ele geçirmekle mümkün olacağını iddia ediyordu... Böylece devleti gizli bir faaliyetle yani örgütlenmeyle ele geçirecekti. Açıkça belirtmeliyim ki Gülen hareketi yola zaten bir örgüt olarak çıkmış ve hep de öyle kalmıştır. Yola örgüt olarak çıkınca örgüt olmanın gereği gizlenmek ve yer altı faaliyeti yapmak da kaçınılmaz olur. Örgüt de tam olarak bunu yapmış ve illegal, gizli ve istilacı bir özelliğe bürünmüştür. Örgütün bu özelliğini Gülen'in şu sözleri çok açık bir şekilde ifade etmektedir: "Devlete öyle bir sızın ki her yerde olun ama hiçbir yerde görünmeyin. Her şeyi ele geçirin ama hiçbir şeyiniz yok gibi görünün. Her şeyi siz yapın ama hiç kimse sizi suçlayamasın".

Gülen kendisinin 10 Kasım 1938'de doğduğunu söyler. Ancak nüfus kaydı 11 Kasım olarak yazılmıştır. Bunlarda çok sır ve hikmetler vardır. 10 Kasım'da doğmuştur. Çünkü rivayetlere göre Deccal'ı Hz. İsa gökten inerek öldürecektir. Doğumuyla birlikte Atatürk'ün ölmesi bu duruma manevi bir işaretir. Buna göre Gülen, doğumuyla Hz. İsa'nın yeryüzüne inişini yani "mesihiyeti" temsil ediyor ve Deccal'ı öldürmüş oluyordu. Yine rivayetlere göre Mehdi de gelerek Deccal'ın yaptığı tahribatları tamir edecek ve düzeltacaktır. Daha sonra Hz. İsa Mehdiye tabi olacak ve birle-

80| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

şecelerdir. Rivayetlerde anlatılan durum budur. Böylece Gülen, doğumuyla Mesihiyeti, yapacağı hizmetler ve faaliyetlerle de mehdiliği temsil ederek her iki manevi makamı da kendi şahsında birleştirmiş olmaktadır... İslam ve Hıristiyanlığı da birleştirerek hem İslam dünyasını hem de Hıristiyan âlemini birlikte yönetecektir. İşte onun doymak bilmeyen sahip olma/yönetme hırsı kendisine yüklediği bu ezoterik misyondan kaynaklanmaktadır... Nitekim 1998 yılına kadar Türkiye’de yaptığı faaliyetleriyle mehdiliği temsil etmişti. Papa’yı ziyareti ve Amerika’ya gidişiyile de görevinin Mesihlik boyutuna geçmiş oldu... Doğumuyla Mesih’i, örgütlenmesiyle de Mehdi’yi temsil eden Gülen bu özelliği nedeniyle hiçbir evliya, âlim ve nebiyle kıyaslanamamaktadır. O tek ve eşsizdir. Bu itibarla da sorgulanamaz... Bütün bu anlattıklarım örgütün kurşun askeri yani adanmış ruhlar için bir iman bildirisi gibi geçerlidir ve kabulü zorunludur. Ona tabi olanların neye inandıkları ve neden bu kadar sapkınlıkları fark edemedikleri işte bu inançlarından kaynaklanmaktadır.

Gülen hareketi daha ilk kuruluşundan itibaren kendisine çok derin bir misyon biçilmiş bir hareketti. Bu misyon da ilerde Türkiye’yi yönetmeye talip olacak herhangi bir İslâmcı siyasi hareketi bloke etmek ve başarısız kılmaktı. O tarihte bu misyon için gülen-den daha uygun biri olamazdı. Çünkü o çocukluğundan itibaren kendisine yüklediği ve manevi olarak da besleyip büyüttüğü beklentileri ve narsistik karakteriyle, bu göreve çoktan hazırды. Erzurum’da Kominizle Mücadele Derneği’ne gidip geliyordu ve ileri boyutta Turancı/milliyetçi bir duruşa sahipti. Bu milliyetçi duruşu nedeniyle gençlik yıllarında Kürt olduğu gerekçesiyle Sait Nursi’ye de mesafeli durmuştu. Bütün bu özellikleri ve kişisel kabiliyet ve başarıları, Gülen’i seçenler için fazlasıyla yeterliydi diye düşünüyorum.

Anlamakta zorlandığımız Gülen Terör örgütünün arkasında üç akıl rol oynamıştır: Birincisi Gülen’i seçen ve görevlendiren büyük/üst akıl, ikincisi Gülen’in şeytani aklı, üçüncüsü de örgütlenme sürecinde Gülen’in etrafında toplanan örgüt elemanlarının aklısıdır:

Örgüt aklı. İşte bu üç akıl birlikte dikkate alınmadan örgütün faaliyetleri ve devlet içindeki derin yapılanmaları tam olarak anlaşılamaz.

Yazar örgütün doğuşunu; *"F. Gülen 1970'li yılların başından itibaren kendisini Türkiye'deki diğer tüm İslâmî hareketlerden farklı ve daha dindar, daha takva ve daha asr-ı saadet modeline uygun olarak takdim etti"* diyerek açıklamaya çalışmaktadır. Ana vurgusu asr-ı saadetti. Ona göre gerçek İslâm ilk kez asr-ı saadette yaşanmıştı ve örnek alınması gereken tek model de oydu. Hz. Peygamber'in etrafında oluşan ilk Müslüman nesil olan sahabe örnek alacağımız yegâne şahsiyetlerdi. Kendisinin de sahabe gibi yaşadığını ve İslâm'a hizmet için tüm dünya nimetlerini terk ettiğini iddia ediyordu... Hem ağlıyor, hem ağlatıyordu. Kendisini dinleyenlere kendilerini sorguluyor ve onlara bir sorumluluk yüklüyordu. *"Din-i Mübin-i İslâm'ın hali ortada iken Müslüman duyarsız ve gayesiz olamaz. Olursa bunun hesabını veremez"* diyordu ve kim onu bir kere dinlese kendisini sorgulayıp, *"Acaba dinim için ne yapmam gerekir?"* diye düşünmekten kendisini alamıyordu. Böyle düşünmeye başladığı andan itibaren de örgüt elemanı olma sürecine girmiş oluyordu... Bu vaazlar ve soru-cevaplar teyp kasetlerine aktarılarak çoğaltılıyor ve tüm Türkiye'ye yayılması sağlanıyordu. Böylece kısa sürede ülke genelinde *"Ağlayan Vaiz"* olarak şöhret bulmuştu.

Kendisini sürekli olarak etrafındakilere; aşırı hassas, derin düşünceli, büyük bir dava adamı, dâhi bir mütefekkir, ve sırtında taşınması neredeyse imkansız ağır bir yükü olan asrın görevlisi olarak göstermek... her an böyle görüntü vermeye çalışmak... onun tüm kimyasını bozan işte budur. Ne var ki paradoksal olarak bu, aynı zamanda insanların gözünde büyüten şeydi... Görünme ruh hali video görüntülerinde çok net olarak görülmektedir. Bir cümle ile özetlersem: Hiçbirinde doğal hali yoktu. Tamamı görünmeden, görünmekten ibaretti. Görünmesi gerektiği gibi, ortamın gerektirdiği gibi görünmek... Bu, tıpkı varken olmamak gibi bir şey... Hiçbir zaman kendi olmama hali... dualist genetiği bunu gerektiriyordu.

82| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Kürsüde oturuşu ve cemaate bakışı kesinlikle oradakileri hipnoz edecek derecede etkili olurdu. Hitabetindeki coşku ve ses tonundaki inişler, çıkışlar ve vurgular... Gülen ağlar ağlamaz sanki bu bir "Ağlayın..." emri gibi anlaşılır ve herkes olanca gücüyle ağlamaya başlardı... O vaaz örgütün her vesileyle ağlamasında adeta bir dönüm noktasıdır. Çünkü Gülen o konuşmasında ağlamayı o derece önemli hale getirdi ki artık ağlamak bir fazilet, ağlamamak da bir günahkârlık ve katı kalplilik göstergesi olmuştu... Kendisinde fark ettiğim şey iç dünyasındaki aşırı rahatsızlıktı. Bu rahatsızlık onu her vesileyle ağlamaya sevk ediyordu. Şayet ona çok yakın olabilirsiniz bunu görürsünüz. O kendisini varlığın merkezine koyardı. Her şey onun etrafında dönerdi. O var olduğu için diğer şeyler de vardı. Bu nedendir ki sıklıkla bize şöyle derdi: "Ben olmasaydım siz bir hiçsiniz!" Biz de bundan ziyadesiyle memnun olurduk. Çünkü bizi biz yapan bir varlık sebebimiz vardı. Bunu anlamakta zorlanacağınızı biliyorum. Çünkü onun hasta ruhundan ve kişiliğinden biz de nasibimize düşeni almıştık. Normal değildik. Ben örgütten koştuktan sonra normal bir insan olabilmek için nerdeyse on yılını verdim.

O kendinden başka her hangi bir şeyin önemli olmasından tarihi imkânsız derecede rahatsızlık duyardı. Yazar bir beşinci kat toplantısında, annesinin Özal'a dua ettiğini kızgın bir şekilde anlatarak; "... Yahu Özal bu hizmetin içinde olsaydı ona semt imamlığı bile vermezdim" dediğini nakletmektedir. 1993 yılında Özal vefat edince yine aynı katta bu defa da şunları söyledi: "Allah rahmet etsin. Yerini doldurabilirmisiniz? Hadi bir Özal daha getirin, bulabilirsiniz!" Artık ölmüştü ya... Rakibi değildi...

Onu ilkokulu bile dışarıdan bitirmiş bir medrese mollası olarak görmek son derece yanlıştır. Hemen her alanla ilgili epeyce ansiklopedik bilgiye sahipti. Bir defasında Mehdi'yi anlatırken şöyle demişti: "Mehdi, sadece dini ilimleri bilmeyecek o aynı zamanda Einstein kadar fizik, Kant kadar felsefe yani tüm modern ve müspet ilimleri bilecek" diyor ve üstü kapalı kendisini işaret ediyordu. Çünkü kendisini söz konusu tüm ilimleri bilen biri olarak görür ve öylede

lanse ederdi. Konuya gerçekten vakıf olmayan da bunu gerçek zanneder ve etkilenirdi... Düşmanı tüm gerçekliğiyle tanımazsak onu mağlup edemeyiz... Devletin en hayati kurumlarına (Askeriye, Yargı ve Emniyet) büyük ölçüde ele geçirmiş olan bir terör örgütünün başını “sümüklü”, “aptal”, “asosyal”, “psikopat”, “halüsinasyon gören”, “ilkokul mezunu cahil”, kendisini ifade etmekten çekinen içekapanık bir “ruh hastası” vs. olarak damgaladığımızda farkına varmadan onu bütün suçlamalardan da aklamış oluruz. Ne halkımız ne de dünya böyle tanımlanan birisini bu kadar büyük bir terör organizasyonundan sorumlu tutar.

1970’li yılların başından 12 Eylül 1980 askeri darbesine kadarki süreçte Gülen, Türkiye’de önemli ölçüde saygın ve kabul gören bir “dini otorite” haline gelmişti... Meşhur bir klişe vardır “Şeyh uçmaz müridi uçurur” diye, aynen öyle, onunla ilgili anlatılan anekdotlar ve keramet hikâyeleri Gülen’i erişilmez gizemli bir adamı yaptı. Onu dinleyenler asr-ı saadeti anlatırken kesinlikle görerek anlattığını, adeta o anı yaşadığını düşünürlerdi... İşte bu tür menkıbe ve kerametlerle süslenerek uçuruldu ve nihayet hizmetin her alanını her an manevi olarak görüp gözeten, denetleyen bir mürşit haline getirildi. Örgütün ilk oluşum yıllarındaki Gülen’in portresi ona tabi olanların gözünde böyleydi. Âşık gözü kör olurmuş... Gözlerimiz ondan başkasını görmüyor ve kulaklarımız da ondan başkasını duymuyordu...

Yazar piramidin tabanının oluşumunu “evlerde bir miktar Risale-i Nur okuduktan sonra Gülen’in vaazlarının dinletilmesi” ile başladığını ifade etmektedir. Aslında bu toplantıların asıl hedefi halkı örgütün temeli haline getirmek ve inşa edilecek piramide zemin hazırlamaktı... Ev sohbetlerinde kazanılan halk zamanla mahallelerde açılan öğrenci evlerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılayan “mütevelli heyeti” haline geliyordu. Mütevelli kavramı örgütün stratejisinde çok önemlidir. Kısaca anlamı örgütün halktan destekçilerine verilen addır... 1980 ihtilaline kadar örgüt ağırlıklı olarak sadece öğrenci yetiştirmek ve halk tabanını genişletme yönünde ilerledi... Halk ile piramidin birinci katı inşa ediliyordu. Bu kat olabildiğince

84| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

geniş tutuluyordu ki piramidin yukarı katları daha sağlam yükselbilsin diye...

Anlamaya çalıştığımız piramit yapı bir yönüyle tamamen kurumsal bir işleyişe sahiptir. Bu yönüyle onu çok kolay bir şekilde anlayabilmemiz gerekir. Oysa tüm çabalarımıza rağmen onu bir türlü tam olarak anlayamıyoruz... Bir cümleyle ifade edecek olurum: *Örgüt zıtların bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.* Gülen sistemi böyle kurdu ve işletti. Tüm piramit yapı bu şekilde çalışıyor. Her işte parmağı var ama aynı zamanda da yok... Tek ceketi var ama her ceketi sadece bir kere giyiyor... Garip bir vaiz emeklisi ama Amerika'da büyük bir çiftlikte yaşıyor. Münzevi bir derviş ama dünyanın 160 ülkesinde örgütlenmiş. Koskoca Türkiye'de başka kimse değil de bir o Papa'yla görüşüyor. Siyasetten uzağım diyor ama politikanın göbeğinde duruyor... hiçbir kirli/gizli işi yok ama nedense 28 Şubat onun için yapılıyor ve Milli Güvenlik Kurulu'nun birinci öncelikli gündem maddesi kendisi oluyor. Bunları bize kendisi söyledi. *"Şu fani dünyada bir dikili ağacım yok"* diyor fakat yapılan her okulun son katı kendisi için dayanıp döşeniyor. Belki bir gün gelir de kalır diye... Sürekli kaldığı FEM'in beşinci katında (piramidin meclisi), adeta yok yoktu. Ülkenin en zenginlerinden daha müreffeh yaşıyor ama çulsuz bir fakir olduğunu söylüyor... Ne âlâ bir fakirlik... Tüm bu verdiğim zıtlıklardan şu sonucu çıkara biliriz: *"Darbe girişimini benim yaptığım ispat edilsin"* demesi *"Tamamından ben sorumluyum"* demesi gibidir.

Yazar, düalizmin hareketin genel karakterine nasıl yansıdığını örneklerle göstermektedir. Gülen'in dini söylemi o günkü her söylemden daha radikal ve tutucuydu. Birçok dini önderin *"caiz"* dediğine o *"caiz değil"* derdi. Örgüt mensupları da bu radikal ve aşırı tutumu *"takva"* olarak algılar ve kendilerini herkesten daha dindar görürlerdi. Örneğin yolculuk için namaz kaza edilmez, gerekirse otobüsten inilir, namaz kılınır, sonra yola devam edilirdi. Margarin yağları yenilmezdi. İçinde domuz yağı var diye... Tıraş olurken fırça kullanılmazdı, domuz kılından yapılmış diye... Kola içilmez, kot giyilmez, ilahiler de dâhil müzik dinlenmezdi, kısa

kollu gömlek giymek yasaktı. Kumaş pantolon giyilir, iç çamaşırların (külot) boyunun dizkapağının altına kadar uzanması gerekirdi. Kadınlar okumamalı, ellerini, yüzlerini ve gözlerini örtmeliydiler. Film çevirmek ve rol yapmak haramdı. Çünkü kimse bir başkası gibi görünemezdi, bu bir aldatmaydı. Hele dini filmler tümüyle haramdı. Çünkü dinle ilgisi olmayan sanatçılar nasıl olur da mübarek zatların rolüne girebilirdi?... *Zaman içinde verdiğim örneklerin tamamının aksi/zıddı yapılmıştır.* Namazdaki hassasiyetten hiç namaz kılmamaya, örtünmedeki aşırılıktan hiç örtünmemeye, insanların gıybetini yapmama konusundaki titizlikten tüm mahrem hayatları kesede çekip devlet sırlarını dinlemeye kadar... Tezatlar dünyası... Benim örgütten ayrılma yıllarımda dikkatimi çeken bu tür paradokslar diğer örgüt elemanlarının dikkatini asla çekmezdi. Çünkü Gülen sorgulanamazdı. Örgütte zihinler böyle inşa edilmişti. Hemen her din önce basit olarak başlar, sonra kurumsallaşır görece daha ağır hale gelir. Ama Gülen'in din anlayışında en radikal noktadan en uç noktaya savrulmuştuk... Neredeyse dinden dinsizliğe...

Yazar, örgütte derin yapılanmayı 12 Eylül 1980 süreci ile ilişkilendirmektedir. 12 Eylül darbesinde güya Gülen de arananlar listesindeydi. Bu aranma süresi yaklaşık altı yıl sürdü. Ben şahsen Gülen ile yaptığımız tüm mutut toplantılara hiç aksatmaksızın katıldım. Hiç aksadığını da görmedim. Hemen her faaliyetimizi normal şekilde yürüttük. Bu süreçte örgütün herhangi bir mensubunun tutuklandığını veya mahkûm edildiğini duymadım. Hiçbirimize bir şey olmadığı gibi hiçbir şey de sorulmadı. Cemaat Gülen'in yakalanmamasını ilahi bir inayet/yardım olarak algılıyordu. Oysa öyle olmadığını daha sonra öğrenecektik. Çünkü o asker ile bizim asla bilemediğimiz derin bir irtibata her zaman sahipmiş. Nihayet demokrasiye geçildi. Merhum Turgut Özal iktidara geldi. Gülen 1986 yılında bir yolculuk esnasında yakalandı ve serbest bırakıldı. Mahkemede beraat etti.

1986 yılı Gülen'in İstanbul kürsülerinden Türkiye'ye sesini yeniden duyurmaya başladığı ikinci evresidir... Bu arada örgütün

86| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

merkezi de İzmir'den İstanbul'a taşındı... Bu süreçle ilgili asıl anlatacağım husus ise “*gayb dönemi*” olan altı yıldır. Güya arandığı altı yılda ne oldu? Bu sorunun cevabı son derece önemlidir. Benim daha sonra çok net olarak öğrendiğim şey şuydu: Gülen bu süreçte devleti daha derinden tanıdı ve derin devlet de kendisini ona tanıttı. Ben bu gayb yıllara örgütün derin devlet ile teması ve buluşması yılları diyorum. Çünkü o yıllardan sonra Gülen'in hem konuşmaları, hem mesajları hem de stratejisi çok değişti. Bu değişimi herkes hissetmedi ama bizim gibi “*abi*” ve “*imam*” sıfatı taşıyanlar fark ettiler. Merhum Özal'ın Başbakan olduğu ve Gülen'in de arandığı yıllarda birçok kez buluştuklarına ben şahidim... Bu temaslardan sonra var olan yurtlar okullara dönüştü ve ayrıca yeni okullar açıldı. İmam Gazali'ler ve Ebu Hanife'ler söylemlerinin yerini çağı bilen fen bilimciler, bilgisayarlılar ve bilim adamlarını yetiştirme söylemi aldı. Olimpiyat oyunlarına talebe hazırlandı ve başarılar elde edildi. Örgüt yürüyüş ve tarz olarak değişiyordu... Prof. Dr. Şerif Ali'nin sıklıkla söylediği gibi, “*cemaat olmaktan cemiyet olmaya*” geçiyorduk. Daha sonra da “*devlet olmaya*”... Gülen'in talip olduğu devleti bütün kurumlarıyla içeriden bilmesi/tanması gerekir. Bunu bilebilmenin en iyi yolu örgütü tıplı bir devlet gibi kurumsal bir yapıya kavuşturmasıydı. O da öyle yaptı ve örgütü hızlı bir şekilde kurumsallaştırdı. Böylece örgüt devlet gibi işleyen bir yapıya büründü. Böylece devlet yönetme tecrübesi kazanıyordu. Tabii bu süreçte devletin kurumları içine de sızılıyor ve devlet kadrolarına örgüt elemanları yerleştiriliyordu... Gülen artık paralel devlet olacaktı. Zira bu süreçten sonra örgüt tamamen devlet gibi yapılandı ve çalıştı.

Gülen gayb yıllarında (1980-1986), hem devleti daha içeriden tanımaya başlamış hem de devleti ele geçirmek üzere kadrolaşmaya hız vermişti. Merhum Özal'ın hükümetlerinde İçişleri Bakanı olan Abdülkadir Aksu döneminde “*polis kolejleri*” açıldı (çoğaltıldı demek daha uygun), Bu süreç Paralel Devlet Yapılanmasının emniyet ayağını başlatmıştı. Yine aynı süreçte üniversite mezunlarının bir yıllık akademi eğitiminden sonra rütbeli emniyet mensu-

bu olarak göreve atanmalarını düzenleyen kanunla örgütün üst düzey emniyetçilerinin yolu açıyordu. Akademiden mezun olan bu elemanlar daha üniversitede okurken örgüt elemanı olmuş ve derecesi “beşlik” olan kimselerdi. İşte bu nesil/jenerasyon emniyeti nerdeyse tamamen ele geçirecekti ve daha sonra ülkede yaşanacak hemen her kirli emniyet operasyonlarını onlar gerçekleştireceklerdi. Yine bu yıllarda askeri liselere eleman yerleştirmeye hız verildi. Örgüt mensubu öğrencilerin üniversite tercihlerinde *hukuk fakültesi* ilk sıraya konuldu. Böylece *Yargı, Emniyet ve Askeriye* ele geçirilecekti... Böylece “özel alan” ağabeyleri ve imamları oluştu. Sadece Gülen’in bildiği ve kendi içinde çok özel bir yapıya sahip olan bu ağabeyler ve imamlar daha sonraki tüm ihanetin planlayıcıları olacaklardı /altıncı kat kurmayları). Gülen bunların özellikle imam hatipli ve ilahiyatçılardan olmamasına dikkat ederdi. Bu nedenledir ki en önemli adamları ilahiyatçı değillerdir. Zeki ama başka branştan insanları kendisine kurmay olarak seçerdi.

Yazar, piramidin yapıtaşı olarak evleri ve hiyerarşiyi göstermektedir. İlk hücre öğrenci evidir. Beş veya en fazla sekiz öğrencinin kaldığı bir evdir. Piramidin ilk tuğlası: *Işık Evler*. Her evin bir *abisi* vardır. Öğrencilerin örgüte bağlanmasından ve yetiştirilmesinden sorumludur. Evde geçen ay ve yıllara göre bu abi öğrenciler hakkında rapor düzenler. Bir nevi memur sicili gibi... Bu sicil raporu birden beşe doğrudur. “Birlik” en düşük, “beşlik” de en yüksek derecedir. Örgüt öğrenci yurtları açmaya başlayınca (1980 sonrası) artık örgüte eleman devşirmenin ilk durağı yurtlar oldu. Yurtlar daha serbest, resmi ve kontrole açık yerlerdir. Buraya alınan öğrenciler eve transfer olmaya hazır olduklarında, *Işık Evler’e* nakledilirler. Bu nakilden sonra gerçek anlamda örgüt üyeliği başlar ve zaman içinde yükselerek ilerler.

Yazar, evlerin bulunduğu şehre göre değişmekle beraber hiyerarşik yapıyı da genel olarak anlatıyor. Üç beş ev bir *mahalle imamına* (abi), birkaç mahalle bir semt/bölge *imamına*, bölge imamı da kaza veya vilayet *imamlarına* bağlıdır. Vilayet imamı da bölge *imamlarına/ağabeylerine* bağlıdır. Türkiye yaklaşık yirmi civarın-

88| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

da bölgeye ayrılmıştır. Vilayetlerin nüfusları itibariyle bazen birkaç küçük vilayet bir bölge oluşturur. Bu bölgeler bir imama bağlıdır. İmamlar da doğrudan Gülen'e... Talebe evlerindeki hiyerarşi diğer tüm alanlar için de geçerlidir. Böylece bir şehir imamı tıpkı devletin vali veya kaymakamı gibidir. Devlette hangi kurumlar varsa "paralel devlette" de vardır. Hiyerarşi de tıpkı devletteki gibidir. Ayrıca örgütte görev yapanlar belirli periyotlarla rotasyona tabi olurlar ve görev yerleri değiştirilir. İmamlar düzeyinde atamaları bizzat Gülen kendisi yapardı. Alt düzey atamaları da imamlar yapardı. Örneğin bir şehir imamına; talebe imamları, memur, öğretmen, esnaf, gazete/medya, okul, yurt, dersane vs. tüm kurumların imamları bağlıdır. Onlar talimatları bu imamdan, o da Gülen'den alır. Bunu tüm Türkiye'ye uygularsanız örgütün Türkiye şemasını elde edersiniz. Tabii buna özel hizmet alanı ağabeylerini de eklemek gerekir. "Abi" ve "imam" tabirleri örgüt içi dilde aynı anlamda kullanılır. Ancak "abi" tabiri daha çok dışadönük söylemlerde, "imam" tabiri ise örgüt içi hiyerarşi de yaygın olarak kullanılır.

Yazar, bir evde günlük hayatı anlatırken yemek ve namaz sonrası akşam dersinin yapıldığını belirtmektedir. 1990'lı yıllardan sonra risale okumak yerine Gülen'in vaaz kasetleri veya videolarının izlenmeye başladığını ifade etmektedir. (*Buradan anlaşıldığına göre 1990'lı yıllara kadar, Risale-i Nur kitapları piramidin tabanını genişletmek için bir araç olarak kullanılmıştır.*) Daha sonra herkes kendi okul derslerini çalışmak üzere odasına çekilir. Ayrıca evde kalanların okuma takipleri yapılır. Her öğrenci düzenli olarak Gülen'in kitaplarını okumalıdır... Evin asıl örgütsel fonksiyonu bazı akşamlar ve hafta sonu gerçekleşir. Evler kendi aralarında da koordinasyona sahiptirler... Aynı mahalledeki evler kendi aralarında haftada bir akşam tanışma ve kaynaşma dersleri düzenlenir... Hafta sonları ise örgütsel faaliyetlerin en yoğun icra edildiği günlerdir. Her ev öğrencisinin hafta sonları ilgilendiği özel öğrenci grupları vardır... Hafta sonu derslerinde evin salonunda topluca mutlaka Gülen'in bir konuşması dinlenir. Bazen de örgüte ısıdırılacak

filmler izletilir. Filmler ile ilgili yorumlar yapılır. Yeni gelen öğrencilere genelde evde pişmeyen ve yenmeyen yemekler ikram edilir. Öğrenciler için çekici olsun diye... Bu yemeklerin başında *maklube* gelir. Tencerenin dibinde et, patates, üzerinde de pirinç olan bir yemek türüdür. Geniş bir sininin ortasına tencere ters çevrilerek dökülür. Yemek adını bu ters çevirmeden alır. Arapçada "*maklube*" tersine çevrilmiş demektir. Tencere şeklindeki yemeğin etrafı çenber halinde salata ile süslenir. Ayrıla birlikte yenir. Örgütte *maklube yemek şakirtliğelörgüt elemanı olmaya ilk adımın atılması* anlamına gelir.

Evlerde kalan öğrencilere; bir gün bu hizmetin tüm dünyaya yayılacağı, dünyayı yöneteceklerin bu hizmetin evlerinden ve kurumlarından çıkacağı, Allah'ın Gülen'i bunun için görevlendirdiği ve bunun dışında başka bir gerçeğin olmadığı öğretilir. Düzenli ve ısrarlı telkinlerle bu inanç öğrencilerin belleğine yerleştirilir. Bir beyin yıkamadan söz edilecekse işte beyinler bu şekilde yıkanmaktadır. Okunan kitaplar ve dinlenen sohbetler bu inancı inşa etmeye yönelik hazırlanmaktadır. Örgütün akıl almaz sapkınlıklarına giden yol da burada başlar. Anlatılan keramet hikâyeleri gençlerin dünyasını tamamen irrasyonel bir âlemin içine çeker. Ağabeyler bu konuda o kadar uzmandırlar ki öğrenciyi etkilemek ve örgüte bağlamak için Gülen'le ilgili her türlü keramet ve olağanüstü hikâyeler uydurabilirler ve bunu da hizmet diye yaparlar. Çünkü onların gönlünde Gülen; uydurdukları kerametlerin daha büyüklerini bile yapabilecek kadar büyük bir zattı. Bu mantıkla ağabeyler, Gülen için ne söylemiş olursa olsunlar aslında az bile söylemiş oluyordular.

Yazar, örgütün Orta Asya açılımının arkasında üst akıl olduğunu söylemektedir. Bu açılım ve süreçleri de değerlendirmektedir. Yine yazarın kendi ifadelerini değiştirmeden kısaltarak aktaracağız:

1986 yılından sonra örgüt merkezini İzmir'den İstanbul'a taşıdı. 1991 yılında Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla Orta Asya'nın

90| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

kapıları örgüte açılmış ve yeni bir dönem başlamış olsun. Bu sürece kadar örgütün tek hedefi Türkiye'ydi. Ancak bu tarihten itibaren örgüt artık yeni bir coğrafyadan ve dünyadan, yeni bir hedeften söz edecekti: "Anayurt"... Gülen vaazlarında bu gidişi Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretine benzetiyordu. Kendi ifadesiyle "*Çağımızın ilk muhacirleri olun*" ağlayarak sesleniyordu. Bu çağrı o derece etkili olmuştu ki her örgüt mensubu için Orta Asya'ya gitmek bir şeref, onur ve kalite göstergesiydi. Yarış başladı... Hem girerek... Hem de mal mülk bağışı yapıp para verecek... Bu yeni süreç çok iyi analiz edilmelidir. Çünkü Türkiye'yle sınırlı bir örgüt/hareket kendisini dünyaya açmaktadır... Gülen vaazlarında hiç fark gözetmeden bütün cemaat/örgüt mensuplarını hicret etmeye çağırıyordu. "*Bugün gidenler gelecekte hem maddi hem de manevi olarak çok şey kazanacaklardır*" diyordu. Zaten ülke içinde bir eleman yığılma ve şişmesi de vardı. İstihdam sıkıntısı çekiliyordu. Bu fırsat söz konusu istihdam sorununu gidermek için de çok iyi bir fırsattı. Orta Asya'ya gitmek ve orada yapılan hizmetler o kadar kutsallaşmıştı ki oralardan bir hikaye dinlemek tıpkı asr-ı saadetten bir kıssa dinlemek gibi olmuştu. Gülen de konuşmalarında bu durumu ifade etmek için şu tespiti yapıyordu: "*Artık bu cemaat kendi örneğini, kıssasını kendi içinden çıkarmaktadır.*" Böylece Gülen için Hz. Muhammed'in asr-ı saadeti bitmiş kendi sözde asr-ı saadeti başlamıştı. Konuşmalarındaki örnekleri de artık buradan veriyor ve halkı coşturuyordu. Orta Asya'ya yardım göndermek için insanlar adeta yarışıyor.

Yazar, Orta Asya açılımının derin arka planında Amerika'nın himayesi bulunduğunu açıklamaktadır. Başta merhum Turgut Özal olmak üzere daha sonraki hemen her Cumhurbaşkanı bu örgütün Orta Asya'da eğitim ve ticaret adı altındaki örgütlenmesine "garantör" olmuştur. Bu durum adeta bir devlet politikası gibi işlemiştir. Çünkü buradan Orta Asya'ya gidenler devlet protokolü ile karşılanmış ve itibar görmüşlerdir. Kanaatimce bu durum yakın tarihimizde aydınlatılması gereken en önemli hususlardan biridir. Kendisi Amerika'ya gittikten sonra Nuriye Akman'la yaptığı bir röportajda aynen şunları söylemiştir: "*Bugün*

dünya gemisinin dümeninde Amerika vardır. Onun onayı olmadan bir iş yapmanız, dünyanın dört bir yanına okullar ve eğitim yuvaları açmanız imkânsızdır." ... Amerika için Orta Asya ne kadar önemli ise kendisini bu coğrafyaya taşıyacak olan Gülen örgütü de en az o kadar önemlidir. Zira bu örgütün aracılığı olmadan Amerika ve Batı bu coğrafyada hüsnükabul göremez... Amerika'nın Orta Asya'yla ilgili projesiyle Gülen örgütünün 1991'den sonra Orta Asya'ya başlattığı açılım hamlesinin yolları tesadüfen mi kesişti? Bu sorunun cevabının hayır olduğu kanaatindeyim ve buna bağlı olarak da şu çıkarımda bulunuyorum: 1991'e kadar Türkiye'de tereyağından kıl çeker gibi örgütlenmiş ve güçlenmiş FETÖ zaten Amerika'nın desteğine mazhardı ve bugünler için hazırlanmıştı. Günü gelince de görevini yaptı. Naçizane kanaatim örgüt daha başından itibaren bu gücün yani *büyük/üst aklın* kontrolünde bir projeydi. İlk önce anavatan söylemiyle başlayan Türkiye dışına çıkış daha sonra tüm dünyaya yayılmaya dönüştü... Dünyaya açılmasının arka planında yine dünyanın olduğu gayet açıktı. Çünkü örgütün teşkilatlandığı ülkelerin dünya coğrafyasındaki dağılımına bakıldığında buraların özellikle de Amerika başta olmak üzere Batı için son derece önemli stratejik yerler olduğu görülecektir. Sonuç olarak yola dini bir cemaat hatta "*asr-ı saadet*" günümüze taşıma iddiasıyla çıkmış bir hareket, liderinin sınırsız hırsı, kaprisleri ve kulanılmaya çok açık karakteri nedeniyle başta ülkemiz olmak üzere tüm Müslüman dünyaya telafisi çok zor zararlar vermiştir. Arkasında hangi güç ya da güçler olursa olsun 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Gülen, tarihimiz ve aziz milletimizin hafızasına en büyük "*hain*" olarak geçmiştir ve öyle de kalacaktır.

Yazar, ikinci bölümü örgütün evrelerine ayırmış ve beş evre halinde örgütün büyümesini anlatmıştır.

Birinci Evre: Dini ve Nurculuğu kullanıyor. Bu evre 1965'ten 1980 askeri darbesine kadarki süreci kapsar. Bu ilk evrede Gülen kendisini Nurcu geleneğin içinde konumlandırmış ve o geleneğe mensup halk tabanından yararlanmak istemiştir. Söylemlerini Risale-i Nur ile temellendirmiş ve hizmet programını da ondan aldığını

92| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

söylemiştir. Zaten örgütün ilk kuşağı onun etrafında toplandıklarında kendilerini “*Nurcu*” olarak tanımlarlardı. Bizim kuşak yani ilk kuşak, biz bu ilk kuşağın gençleriydik. Gülen’i Risale-i Nurları Bediüzzaman’dan sonra en iyi anlayan ve uygulayan kişi olarak görürdük... Bu yıllarda hareket tamamen dini bir karakterdedir ve görece daha takva ve daha otantik bir *dini cemaat* görüntüsü vermektedir. Tabii bu tamamen görüntüdür ve asıl amaç olabildiğince gizlenmektedir. Bu dönemde örgütün gizli amaçlarını örgütün içinden bakarak görmek neredeyse imkânsızdı. Örgüt dışında bunu bilenler ve söyleyenler vardı. Fakat örgüte bağlananlar için bunun hiçbir inandırıcılığı yoktu. Çünkü Gülen’e çağımızın sahabisi gibi bakıyorduk. Zahirdeki takvası, yaşam tarzı ve dünya nimetlerine önem vermeyişi tek kelimeyle bizi bağlıyordu. Bu vizyonu aynı zamanda onun daha sonraki tüm evrelerdeki en sahte ve aldatıcı yönünü de karakterize etmektedir. Bu evrede Gülen, ağırlıklı olarak tüm söylemlerinde devleti ele geçirmenin en kestirme ve selametli yolunun devleti içerden (kadrolaşma yoluyla) ele geçirmek olduğunu ifade ediyordu... Merhum Erbakan’ı da İslâmî hareketi politika yaparak sulandırmakla suçluyordu. Bu söylemle aynı zamanda kendisine tabi olanların Erbakan’a yönelmelerini ve ondan etkilenmelerini de engellemiş oluyordu. Bu evrenin en karakteristik özelliği; Gülen’in kendisini sarık ve cübbenin altına gizleyerek kürsüden yaptığı vaazlarındaki Allah ve peygamber sevgisi vurguları ve sahte gözyaşlarıyla insanları arkasına alıp aldatmasıdır. Kürsüdeki gözyaşları ve telkinleri tamamen bir rol ve tuzaktı. Ancak o kadar inandırıcıydı ki bir kere o tuzağa düşenler ve kendisini kaptıranlar bir daha kurtulamıyordu. *Gerçek-yalan paradoksu...*

İkinci Evre: İlk Dönüşüm ve Kurumsallaşma. Örgütün tarihinde en önemli evre ve ilk ciddi kırılmanın/değişimin yaşandığı tarih 12 Eylül (1980) askeri darbesidir. İroniktir ki Gülen bir taraftan askerler tarafından aranıyordu. Diğer taraftan da Türkiye’nin her yerinde geziyor ve örgütsel faaliyetlerini devam ettiriyordu. Sözüm ona aranıyordu. Halk onun yakalanmayışını ilahi bir lütuf ve ke-

ramet olarak algılıyordu. İşin aslı ise çok başkaydı: “*derin koruma...*” Tam olarak altı yıl süren bu kaçış/aranma yılları Gülen’in devletin derin katlarıyla yakınlaşmasını ve onlarla doğrudan tanışmasını sağladı... Özal onu hem devletle tanıştırdı hem de talip olduğu devletin aslında ne olduğunu öğrenmesini sağladı. Yani hükümet olup da iktidar olmamanın ne demek olduğunu, hem hükümet hem de iktidar olaksa devletin asli kurumlarına kadrolar halinde hâkim olunması gerektiğini anlattı. Bu öğretinin örgüt olarak yola devam etmesinde Gülen’in ufkunu açtığı gibi devlette kadrolaşmanın da yolunu açtı. Tabii eminim ki Özel merhum bunu çok iyi niyet ve dindarlık/muhafazakarlık ruhuyla yapmıştı... Darbe sonrası süreçte kapatılmakla yüz yüze kalan öğrenci yurtları, üniversite hazırlık kurslarına dönüştü ve aynı zamanda kolejler açılmaya başladı. “*Kuran’ı anlayacak nesiller yetiştirmeliyiz*” şeklindeki birinci evre söylemi bu evrede yerini “*Dünyayı ve çağı bilen modern ve çağdaş gençler yetiştirmeliyiz*” söylemine dönüştü. Bu yeni vizyona göre ancak bilgisayar kullanan, fen bilimlerinde ilerlemiş, çağın müspet ilimlerini elde etmiş nesillerle İslâm’ı tebliğ etmek mümkündü... Bu evreyi bir cümle ile özetleyecek olursak; örgüt devletin kurumsal mahiyetini öğrendi ve olabildiğince hızlı bir şekilde bu kurumlara sızmaya başladı. Hem de devletin desteğiyle...

Üçüncü Evre: Örgüt Türkiye Dışına Taşıyor / 1991-1994. Bu evre 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla Orta Asya kapılarının örgüte açıldığı en önemli evredir. Örgüt bu evreden itibaren bir dünya örgütü olacak, gücü ve sınırları Türkiye’yi aşacaktır... Özal, cumhurbaşkanı sıfatıyla örgütün Orta Asya’daki yapılanmasının önünü açtı ve vefatından çok kısa bir süre önce de Orta Asya Türk Cumhuriyetlerini bizzat ziyarete gitti. Özal’ın hayalinde Türkiye’nin hem Orta Asya’da hem de Orta Doğu’da lider ülke olması vardı. *Büyük Türkiye* hayali onun için çok önemliydi. Bu hayal/umut Özal’ı kayıtsız şartsız örgütün anavatanda örgütlenmesine destek vermeye sevk etti. Kanaatimce Özal örgütün faaliyetlerini ileride devlet kendi hedefleri istikametinde kullanır diye

94| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

düşünüyordu. Fakat evdeki hesap çarşıya uymuyordu... Orta Asya açılımı örgüt için iki önemli anlama geliyordu. *Birincisi*, hem dünyaya açılıyor hem de dünya ölçeğinde tanınma fırsatı yakalıyordu. *İkincisi* ise Türkiye’de her zaman olduğundan çok daha fazla popüler olmuş ve görünür alanda daha meşru hatta takdir edilir bir hale gelmişti... İstanbul merkez olmak kaydıyla tüm ülkenin ileri gelen zenginlerini Orta Asya’daki bu ulusal davaya destek olmaya çağırıyordu. Bu çağrı çok yüksek düzeyde karşılık buluyor ve ilgi görüyordu. Her zenden bir okul yapmaya veya açılmış bir okulun giderlerini üstlenmeye başladı... Bu himmetlerle o kadar büyük rakamlar toplandı ki bir “bankanın” açılması zorunlu hale geldi. Önce daha İslâmî olsun diye *Finans Kurumu* ardından da *Bank Asya* kuruldu. Bundan böyle örgüt para transferlerini bu banka üzerinden gerçekleştirdi... Örgütün bu yükselişine eş zamanlı bir başka yükseliş daha söz konusuydu. Necmettin Erbakan ve Refah Partisi... İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkanları artık *Refah Parti*’liydi. Daha sonra genel seçimlerde de birinci parti olacak ve Erbakan başbakan olacaktı. İşler de burada karışacak ve örgütte çok büyük değişimler ve mutasyonlar yaşanacaktı. Özellikle askerler Refah Partisi’nin yükselişinden rahatsızlardı. İmam Hatip Liselerinin çoğalması ve ülkede başı örtülü hanımların sayısında giderek görülen artış ve bu örtülü hanımların üniversitelerde okuma arzuları... Ülke gergindi ve artık yeni gündem maddesi *siyasal İslâm*’dı. Ülkenin derin yapıları –vesayet kurumları- bu gidişi engellemek ve durdurmak istiyordu. Akla ilk gelen de Gülen’di. Çünkü o bu günler için vardı. Bu günler için var edilmişti. O da zaten el pençe divan görev bekliyordu... Ayrıca örgüt böylece kendisini devletin asli unsurlarının gözünde meşrulaştırmış ve rejim için bir tehdit ve tehlike olmadığını göstermiş oluyordu. Bu yıllar Refah Partisi için zor yıllar olurken örgüt için belki de işlerinin en rahat gittiği parlak/altın yıllar olacaktı. Şu paradoksa bakınız ki devletin asıl düşmanı devletin yanında görünüyordu!.. Gülen her ihtimale karşı kendisini yerli desteğin dışında dünya ölçeğinde bir desteğe de dayanma ihtiyacını gündeme getiriyordu... Bunun için Hıristiyan dünya/Batı ile

temasa geçti. Yurt içindeki Hıristiyan azınlıkların liderlerini yanına çekti. Patrik Bartholomeos açıktan açığa destekçisiydi. İshak Alaton ve Üzeyir Garih gibi Yahudi kökenli işadamlarıyla olan yakınlığı zaten meşhurdu... Hâsılı bu çabaları Papa'yı ziyaretle sonuçlandı...

Papa'ya yazdığı mektupta; "... *Papa 6. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En âciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik...*" demektedir.

O maksadını hâsil etmişti ve Hıristiyan dünyayı arkasına almıştı. Artık o dünya çapında bir figürdü ve dokunulmazdı. Nitekim de dokunulamadı. Türkiye'de yeni platformlar açıyor ve meşruiyet alanını ve tabanını genişletmeye çaba sarf ediyordu. *Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, Abant Toplantıları*, her şehirde kurulan ve iş adamlarından oluşan *Genç İşadamları Dernekleri*... Bunlar MÜSİAD'a alternatif olarak kurulmuşlardı. Haber ağları, *Cihan Haber Ajansı* gibi, nakliye şirketleri ve TUSKON... Örgüt tam bir imparatorluğa doğru gidiyordu. Gücü ve etkisi karşısında durmak neredeyse imkânsızlaşıyordu. Kimse örgütle rekabete girmek istemiyordu. Hatta bir şekilde iyi ilişkiler içinde olmayı tercih ediyordu. Neredeyse örgütün etkilemediği kimse kalmamıştı. Kimi nereye çağırırsa oraya geliyordu. Düzenlediği toplantılar örgütün güç gösterisine dönüşmüştü... Öyleki artık bu aşamadan sonra neredeyse beşinci kattan "*olur*" almadan kimse bir yerlere gelemeyecekti.

Dördüncü Evre: 1994-1998/28 Şubat Postmodern Darbesi. Refah Partisi birinci parti oldu. Tansu Çiller'le ittifak yaptı ve *Refah-Yol* hükümeti kuruldu. Hükümet çok başarılıydı. Hükümet sayesinde yakın tarihimizde belki de ilk defa halk devlet buluşması gerçekleşmiş ve yerel halk kendisini devlete yakın hissetmişti. Başbakanlık konutunda iftar sofraları kuruluyordu. Ekonomi son yılların en iyi seviyesindeydi. Bütün bu iyimser tabloya rağmen askeriye ve

96| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

derin devlette rahatsızlıklar vardı. Ülke bir rejim kriziyle karşı karşıyaymış gibi gösteriliyor ve *Refah-Yol* hükümetinin düşürülmesi isteniyordu... O günkü medyanın ana gündemi, güya Türkiye'yi sahte şeyhlerin ve radikal İslâmcıların eline geçmiş gibi göstermekten ibaretti. Bu konuda piramidin altıncı katı tam kadro çalışıyor ve medyaya lazım olacak her türlü lojistik desteği sağlıyorlardı. Emniyetin düzenlediği operasyonların arkasında hiç kuşkusuz *altıncı kat* abileri vardı... O günkü medyayı araştıralım, bu figüranlarla ilgili tek bir sözünü görmeyiz. Tabii onların da Gülenle ilgili...

Bu süreçte üniversitede uygulanan sıkı başörtüsü yasağı da başlı örtülü hanımları üniversitenin kapılarında eylem yapmaya zorluyordu. Merve Kavakçı'nın başörtülü olarak milletvekili seçilmesi de adeta bardağı taşıran son damla oldu ve ülkede tansiyon son safhaya yükseldi. Gazetelerde manşetten verilen "*Başörtüsü teferrihuattır*" sözü Gülen'e aitti. Yer yerinden oynadı ve üniversite önlerinde "*Biz başımızı açmayız ve eğitim hakkımızdan da vazgeçmeyiz*" diye eylem yapan öğrencilerin dünyaları başlarına yıkıldı. Bu söz yukarıda anlatmaya çalıştığım "*Biz farklıyız*" tam bir deklarasyonuydu. Verdiği mesajlar ve yaptığı konuşmalarıyla adeta "*Bizim başörtü sorununuz yok ve örtülü hanımlar da ülkenin birlik ve düzenini bozuyorlar*" demeye getiriyordu. Beşinci katta karar alındı: "*Örgütteki her hanım başını açacak... Ev hanımları hariç...*" Bu cümleyi okuyunca insan ister istemez bu şekilde düşünüyor: Dinin bu kadar açık bir emri olan örtünme konusunda Gülen nasıl böyle bir emri verebiliyor ve örgüt mensupları da bu emri uyguluyor? Çok yerinde olan bu sorunun kısa cevabı şudur: Gülen'in emri tıpkı dini bir buyruk gibi algılayan adanmış ruhlar için bu emir başlı başına yeterlidir.

28 Şubat sürecinin görünmeyen en büyük aktörü Gülen'di. Aslında görünen bir yönü de vardı. İlk defa televizyon kanallarına çıkıp Erbakan hükümetini istifaya çağırıyordu, "*Yapamıyorlar bırakırlar...*" diyordu. Kendisine biçilen görevi o kadar arzuyla yerine getiriyordu ki beşinci katın değişmez gündemi artık hükü-

meti düşürmek olmuştı... Ben beşinci kattaki meslektaşlarıma dert yanyor ve şöyle diyordum: "Biz bu ülkede Müslümanlar işbaşına gelsinler, devlette önemli görevler alsınlar diye uğraşmıyor muyuz? Evet... Peki, zaten bir Müslüman başbakan olmuştı. Şimdi neden var gücümüzle onu düşürmeye ve başarısız kılmaya uğraşıyorduk?" Meğer sonradan anladım ki zaten asli misyonumuz buymuş ve biz de bize biçilen görevimizi yapıyormuşuz. Ben yapmadım elhamdülillah... Bu soruları kendisine sorduğum o anda sağ yanımda oturan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde hoca olan Prof. Dr. Yusuf Erdoğan'dı. Bana döndü dedi ki: "*Ahmet kardeş, sen neden aklını hoca efendiye teslim edip rahat etmiyorsun? Teslim ol, teslim...*" Benim derin hafızamda Gülen'in 28 Şubat sürecindeki rolü her zaman bir ihanet olarak kalacaktır.

Nihayet hükümet düşmüş ve Zaman gazetesi "*Hayırlı Olsun*" manşetiyle çıkmıştı. Türkiye'deki görevi tamamlanan Gülen artık bu aziz ve cennet vatandan kaçabilirdi. İçeriden yaptığı kirletmeyi dışarıdan devam ettirecekti. Büyük ağabeylerimiz bize ve özellikle de bana, örgütteki değişimleri eleştiriyorum ve itiraz ediyorum diye, hizmetin/örgütün tüm dünyada ne kadar takdir gördüğünü hatta hizmetleri yerinde görmek için Amerika'dan birçok devlet görevlisinin Türkiye'ye geldiğini ve müesseseleri gezdiğini söylerlerdi. Ben o zamanlar anlamamıştım. Sonra anladım ki son birkaç yıldır yabancı istihbarat elemanları, devlet görevlileri, örgütü ölçüp biçmiş ve artık bu ölçekte bir örgütün yönetim yerinin Amerika olması gerektiğine karar verdikten sonra da Gülen'i kaçırmışlardı. Çünkü Türkiye'de ve özellikle de *Orta Asya'da bu kadar teşkilatlanmış bir hareket Türkiye'den yönetilmemeliydi*. Amerika'ya sağlık bahanesiyle gitti ve tarihimizin en büyük haini olarak şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçti.

Beşinci Evre: Amerika'ya Kaçış / 1998 ve Sonrası. Amerika'ya gidişi kamuoyuna sağlık sorunları nedeniyle diye yansıtıldı. Örgüt içinde ise "*Askeriyenin tehdidinden gitti ama inşallah Beyaz Saray'ı fethederek dönecek*" diye bir fetih stratejisi geliştirildi. Aslında ise kendisini bugünlere hazırlayan büyüklerinin gözlerinin önünde

98| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

ve el altında olmaya gidiyordu. Asli vatanına, öz yurduna, ruhunun ait olduğu dünyaya iltica ediyordu. Bedeni bu kutsal topraklarda dünyaya gelmiş olsa da hain ruhu hep başka ülkelere ve topraklara aitti. Nihayette ait olduğu yere döndü...

Gülen'in Amerika'ya gidişinden sonra örgüt kendisini ileri teknolojiyle donatmış. Bunları Hanefi Avcı'nın kitabından öğrendim. Öyle inanıyorum ki Gülen Amerika'ya gittikten sonra ülkenin ele geçirilmesi hususuna daha titiz bir şekilde odaklanmışlar ve gerekli her türlü tedbiri almışlar. Karşılıklarına çıkabilecek tüm engelleri ya temizlemişler veya etkisiz hale getirmişler. Gülen asli genetik yapısı gereği AK Parti'ye taraf olamaz. Hele Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı olmasını asla istemez. Fakat baktılar ki AK Parti başarılı o halde neden hükümetin gölgesinden ve nimetlerinden yararlanmasınlar? İşte bu maksatla ittifak yapıyor göründüler. Bu süreci de son limitine kadar değerlendirdiler. Hem AK Parti'yi içeriden ele geçirdiler hem de tüm gizli tuzaklarını kurdular. Tek kelimeyle devlet kendi ipini onu çekmek için hırsıyla bekleyenlerin eline vermiş oldu. Bu sözde ittifak yıllarındaki gelişmeleri gördükçe, bir gün hem AK Parti'nin hem de ülkenin başına çok büyük dertler açacaklarını hep hissettim ama kimseye derdimi anlatamadım. Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanları, istihbaratı vs. tamamını güya onlar koruyorlardı ama aslında tüm hepsinin altını oyuyorlardı. Devletin en mahrem yerine böcek yerleştirebilmeyi, herkesi dinleyip fişlemeyi, devletin en gizli toplantılarını kaydedip dış servislere sunmayı, daha aklımıza gelmeyecek her türlü hain operasyon ve eylemleri yapabilme imkân ve fırsatlarını onlara devlet kendi elleriyle verdi. Şimdi de bunları temizleme mücadelesi veriyor.

Yazar, üçüncü bölüme "*piramit*" adını vermiştir. Yazar uzun yıllar örgüt içerisinde kalmıştır. Kendi belirlediği piramit yapının beşinci katına kadar çıkmış birisidir. Bu durum tabii olarak ona bu yapının örgütsel organizasyon şemasını en iyi tasvir edebilme imkânı sağlamıştır. Bu bölümde piramidin yapısal özelliği, katlar ve örgütün işleyişi ve hiyerarşisini anlatmıştır. Biz yine bu bölüm

için de fazla ayrıntıya kaçmadan ana fikirleri özetlemeye çalışacağız.

Örgütün piramit yapısı: Gülen örgütün piramidini öyle bir zemin üzerine inşa etmiştir ki bu zeminin yarısını istismar ettiği din-dar halkın destekleri, diğer yarısını da Milli Görüş (Erbakan) karıştılgı oluşturuyor. Yani daha zeminden itibaren piramit yapı dualit bir zıtlık üzerine oturmaktadır... Düalizm örgütün genetik şifresidir: *Var-yok* (Görünür-görünmez); *Yap-yapmamış görün* (sorumlu-sorumlu değil); *Dost-düşman* (Kardeş-hain); *Yakın-uzak* (İçeride-dışarıda); *Tevazu-kibir* (Gülenin görünen tevazu arkasındaki devasa kibri)... Piramidin mühendislik projesinde de iki ana sütün vardır. Birincisi görünür diğeri de görünmez/gizli olandır. Bunun bir diğeri simetriği de korunmak ve üremektir. Tehlike anında korunmayı, uygun zeminde ise üremeyi seçmektedir. İfade etmeye çalıştığım bu temel özellikler hemen her kat için geçerlidir.

I. Kat, Zemin: Gülen her zaman piramidin en tepesinde kendine özgü "arşında" oturmaktadır. Bu piramit tek katken de böyleydi yükseldikten sonra da öyle olmaya devam etti. Arş tabirini bilerek ve kasten kullanıyorum. Çünkü o kendisini giderek tanrılaştırarak sorgulanamaz ve karşı konulamaz kılacaktır. Bu nedenle onu her zaman en tepede ve üstte olarak konumlandıracağım. Şeytani arşında Firavun karakterini yansitsın diye... Kısaca özetleyecek olursam *birinci kat tamamen halktan oluşmaktadır*. Halk evlere, yurtlara, üniversite hazırlık kurslarına ve okullara sahip çıkar. Piramidin zemini halktır. Halkın gönlünde ve gözünde Gülen hiç kimseyle kıyaslanmayacak kadar değerli bir liderdir. İmamdır ve manevi rehberdir. Genetik özelliğiyle ifade edecek olursam; birinci kat en masum kat gibidir ancak en kirli işlerin de tezgâhlandığı ana zemindir. En güvenilir kattır. En gizli işlere sahne olur. *Kat mensupları olup bitenin farkında değildirler*.

II. Kat, Hiyerarşi / Ağabeyler ve İmamlar: Birinci katta zikrettiğimiz kurumların kurumsal olarak işletilmesinden oluşur. Yani en küçük birim olan evlerden diğeri tüm birimlere kadar kurumlar

100| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

tıpkı devletteki gibi idarecilerle yönetilirler. Müdürleri yardımcılarını diğer görevlileri... Piramitte *ikinci kat tamamen kurumsal bir kimlik arz eder*. İkinci katın görünür kısmı yurtlar, okullar ve kurslardır. Görünmeyen kısmı ise evlerdir. Her katta görünen ve görünmeyen devam etmektedir. Yurt, kurs ve okulların resmi müdürleri, ayrıca da yurtlardan, okullardan ve kurslardan sorumlu ağabeyleri/imamları vardır. Bu ağabeyler resmi olanların gayri resmi amirleridir. Bu ağabeylere sormadan onlar hiçbir iş yapmazlar. Resmi olanlar gayri resmi olanların emrindedir... Gülen itaat konusunda sık sık şu benzetmeyi yapardı: *"Tıpkı ölü yıkayıcısının elindeki cenaze gibi olacaksınız. Nasıl ki cenaze yıkayıcıya itiraz etmez, siz de ağabeylerinize itiraz etmeyeceksiniz."* Bu yaklaşım ve felsefe örgüt elemanlarının zaman zaman karşılaştıkları düşünme, eleştiri ve itirazları engeller. Çünkü itiraz etmek akıllı olmak değil tam tersine inancı eksik ve hizmette/örgütte geride kalmak demektir. Bir örgüt elemanının kafasına herhangi bir şey takılırsa şöyle düşünmesi gerekir: *"Bizim bilmediğimiz kim bilir neler vardır ki Gülen biliyor. Biz onun kadar mı düşünüp bileceğiz? Hem o boş yere bir şey söylemez ki! Söylediklerini ya Allah'tan ilham alarak söyler veya doğrudan doğruya Resulullah'la görüşerek söyler."* İşte bu temel yaklaşım ve bu kabul örgüt şemasında aşağıdan yukarıya doğru çıktıkça kesinleşir ve kayıtsız şartsız itaat noktasına gelinir. Bu noktaya gelince de doğal olarak *"Vur!"* denilince *"Neden, kimi?"* diye sorulmaksızın ateş edilir. Tıplı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde olduğu gibi...

III. Kat, Örgütün Asli Elemanları: Üçüncü kat örgüt üyeleri tüm kaza imamlarından, küçük vilayet imamlarından, alt birim memur, işçi, öğretmen, esnaf gibi sınıfların imamlarından oluşur. Bu abiler/imamlar piramitte önemli bir kat olan orta kuşağı oluştururlar. Bu kat içinde başarı gösterenler daha yukarı katlara tırmanırlar. *Üçüncü kat yukarı katlar ile aşağı katlar arasındaki geçiş bölgesini oluşturur...* Üçüncü kat piramidin belkemiği gibidir. Çünkü örgüte ait hemen her işi bu katın mensupları omuzlamakta ve yürütmektedir. Şayet bu kat dağılsa örgüt işlevsiz hale gelir. Bu nedenle de gülen bu kat mensuplarının hayatlarını asla örgütten ayıramaya-

cakları hatta ayrılmayı hayal bile edemeyecekleri şekilde cazip hale getirir. Bu kattaki abiler/imamlar sıradan bir yüksekökol veya fakülte mezunlardır. Devlette çalışmak isteseler çoğu ya işe giremez veya en fazla bir memur veya öğretmen olabilirler. Oysa örgüt onlara öyle payeler verir ki bunları örgütün dışında hiçbir yerde bulamazlar. Dini olarak çağın “*sahabileri*” olmak gibi büyük bir makam... Dünyevi olarak kaza imamıysa kaymakamdan, vilayet imamıysa validen daha fazla imkâna sahip olma... Oturduğu evi, arabası, şoförü vs... Bir de bunların bölge imamlarını, yurtdışı ağabeylerini ve özel hizmet alanlarına bakanlarını düşünün... Sınırsız maddi imkânlar... Kim böyle bir konumu bırakıp da sıradan bir devlet memuru olmak ister? Ayrıca halk arasındaki saygınlık da bir başka artı faktördür. Özellikle de örgütün yükselme yıllarında bu ağabeyler/imamlar devlet dairelerinde o kadar büyük bir itibar/değer gördüler ki *sahip oldukları konumlarını korumak ve örgütten kopmamak için kendilerine verilen görevleri fazlasıyla yaptılar. Adeta vur denilince öldürdüler...* Bir örgüt elemanı zamanla yaptığı işin sırf bir din hizmeti olmadığını fark eder. Özellikle de yurtdışında abi/imam olarak görev yapmışsa... Bu fark ediş şayet elemanın örgütten ayrılmasıyla sonuçlanırsa buna izin verilir ama takibe alınır. Gerekirse imha edilir. Ama eleman kendi kendine “*Biz de ne büyük işler yapıyormuşuz meğer*” der ve bundan haz duymaya başlarsa yükselmeye de başlar... Yükseldikçe farkındalığı artar. Artıkça daha da bağlanır ve artık kopamaz. Hiçbir şekilde... Zaten konumu itibarıyla kopmayı istemeyecektir.

IV. Kat, *Örgütün İşçi Arıları*. Üçüncü kattaki birim amirlerinin/imamlarının genel müdürleri gibi görev yapan ağabeylerden oluşur. Türkiye geneli okulların, kursların yurtların ve diğer birimlerin genel sorumluları bu kattadır. Ayrıca yurtdışındaki okulların ve faaliyetlerin sorumluları/imamları da buradadır. TUSKON gibi şirketler, gazete, dergi ve medyanın bölge sorumluları ve imamları, ilahiyatçılardan oluşan örgütün dini bağlantısını kontrol edip diri tutan vaizler ve irşat ekipleri, örgüt içi müfettişler... Hepsi bu kata mensupturlar. Bu katta yer alan bir diğer

102| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

önemli elemanlar da örgütün “hayati birimler” dediği *Askeriye, Mülkiye, Emniyet ve Yargı* örgütlenmesinin aşağı katlara doğru dikey irtibatı ve lojistik destekleri sağlayan kişilerdir... *Dördüncü kat mensupları örgütün felsefesine, hedeflerine ve misyonuna dair yeterince bilgiye ve malumata sahiptirler. Bunlar örgütün asıl hedefinin devleti ele geçirmek olduğunu kesin olarak bilirler. Atatürk’ü deccal, Gülen’i hem mehdi hem de İsa Mesih olarak kabul ederler ve inanırlar. Bir gün tüm İslam dünyasını Gülen’in yöneteceğine olan inançları tamdır. Bu nedenle bu kattan itibaren Gülen’in talimatları ilahi emirler gibi algılanır. Asla sorgulanmaz. Her ne emir verirse versin mutlaka yerine getirilir. Çünkü bu emirleri Gülen’e bizzat Hz. Muhammed tarafından verildiğine inanılır... Yine bu katta, siyasi partilere, derneklere, vakıflara ve sivil toplum kuruluşlarına sızacak ve onların içinde görev yapacak elemanlar yetiştirilir... İçeri sızdırılan eleman ilgilenilecek kişiyle ilgili tüm detay ve gizli bilgileri verir. Özellikle de zaaflarıyla ilgili... Örneğin bir siyasi partiye sızan örgüt elemanı o parti tarafından asla bilinmez. Onun görevi kendisini sızdığı yerde kabul ettirmek ve güven kazanmaktır. Böylece bulunduğu partideki uygun isimleri ilgili abisine bildirir, o da söz konusu kişilerle ilgilenir. Kazara bir gün ilgilenilen parti mensubu kişi o partide deşifre olsa kendisini örgüte yönlendirenin kim olduğunu bilmediği için örgütün elemanı o partide gizli olarak kalmaya devam eder. Partiden ihraç edilen ise asıl örgütçü değil kazanılmaya çalışılan kişidir. İşte bu nedenle *dördüncü kat elemanları çok kalifiye elemanlardır. Tasviye edilmesi çok zordur. Yine bu katta yer alan elemanlar her türlü tezgâh ve kumpasın kurulmasının altyapısını ve lojistik desteğini sağlarlar. Dinlemeler, böcek yerleştirmeler, kasete almalar, konu mankenlerini ayarlamalar ve uygun ortamın hazırlanması gibi... Eylemlerin planları altıncı kattan gelir. Bu tür işler için özellikle emniyet mensubu örgüt elemanları çok aktiftirler. Operasyonları onlar denetler...**

V. Kat, Meclis/Örgütün Görünen Yüzü. Bu kat tam anlamıyla örgütün meclisi gibi çalışırdı. Her ay toplanır ve toplantıya Cuma sabahı orada olunacak şekilde gelinirdi. Buraya gelenlerin tamamı dördüncü kattan seçilirdi. Ayrıca altıncı kattan olup da beşinci

kata katılanlar da vardır. Bunların altıncı kat üyesi oldukları beşinci kattakiler tarafından bilinmez. Yurtdışı temsilcileri, devlet imamları, örneğin Azerbaycan imamı, Kazakistan imamı gibi... Türkiye'nin bölge ve büyük vilayet imamları da burada bulunur... Gülen ilk gün sadece namazlarda ve yemeklerde görülür. Gündem maddeleri belirlenirken altıncı kat mensubu kurmaylar durumu idare ederler. Hangi konu gündeme alınacak hangisi alınmayacak onlar karar verirler. Günden maddelerinin içeriği örgütün tüm faaliyet alanlarını kapsar... Bu katta meclis gündemine giren konular örgütün görünen yüzüyle ilgilidir. Örgütün gizli ve operasyonel yüzünü ilgilendiren konular altıncı katın alanına girmektedir... *Örgütün bu katında görev yapanlar toplantı notlarını kendilerinden başka hiç kimsenin anlayamayacağı bir şekilde yazarlardı. Bu itibarla da her örgüt üyesi kendine özgü bir şifreli yazım sistemi geliştirdi. Bu notlar her hangi birisinin eline geçmesi durumunda asla anlaşılmamalıydı. Aynı zamanda birbirimizin notlarını da okuyup anlamazdık. Aynı yöntem beşinci kat üyelerinin altındakilere de böyle iletilirdi. Onlar da şifreli olarak not alırlardı. Benim zamanımda böyleydi. Manuel çalışırdık. Daha sonra teknolojiden nasıl yararlanıldı bunu tam olarak bilmiyorum...*

Bu toplantılarda hem yurtiçini hem yurtdışını ilgilendiren tüm konular konuşulurdu. Özellikle de yurtiçindeki güncel gelişmeler ve onlara karşı alınacak tavırlar ele alınırdu. Siyasi gelişmeler, ekonomik sıkıntılar ve açılacak yeni örgüt birimleri ve faaliyet alanları konuşulan en baş konulardı. Hemen her bölge ve belde sorumlusuna Orta Asya'yla ilgili üstlendikleri hizmetler sorulurdu. Orayla ilgili borçlarının olup olmadığı varsa en kısa zamanda ödemeleri istenirdi. Çünkü *tüm yurtdışı örgüt faaliyetlerinin giderleri Türkiye tarafından ve bölgelerce karşılanırdı... Örgütün tüm faaliyet alanları ve yol haritası burada belirlenir ve karara bağlanırdı.* Tabii görünür faaliyetleri kastediyorum. Yeni hedefler verilir teşvikler yapılırdı. Bir sonraki ay toplanıldığında verilen görevlerin ne olduğu hiç atlanmadan tüm detaylarıyla sorulurdu. Şayet görev verilen şahıs bunu yapamamışsa ondan alınır ve bir başkasına

104| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

verilirdi. Tabii kendisinden görevin alınması o kişi imam için hiç de iyi bir kariyer olmazdı... *Örgüt ekonomik olarak ne durumda olduğunu rakamsal olarak her an bilirdi. Bir sonraki yılın bütçesi de burada yapılır ve varsa şayet bütçe açığının nasıl kapatılacağı görüşülürdü.* Dolayısıyla örgüt hiçbir konuda ve alanda rastgele ve plansız programsız hareket etmezdi ve etmemiştir. Türkiye genelinde elde edilen ekonomik gelirlerin beldelere göre dağılımında *her belde sorumlusu/imamı kendi bütçesinin yüzde on beşini Ahmet Kara'ya teslim ederdi. Bu, Gülen'in örtülü ödeneğiydi.* Bu ödenek asla ihmal edilmezdi. İhmal eden imamın görevine son bile verilirdi... Beşinci kat örgütün mahremiydi... Örgütün valileriydiler. Bazıları da dış ülkelerin eyalet valisidyiler. Dönüşümlü olarak beşinci kat üyeleri rotasyonla yurtdışına göreve giderler ve o şereften bir paye alırlardı. Çünkü yurtdışı hizmetlerinde bulunmak örgüt içinde çok saygıdeğer bir durumdu. Yurtdışındaki faaliyetler yurtiçi faaliyetlerinin küçük birer kopyası olduğundan bu katın tecrübeli elemanları oralarda örgütlenmede sıkıntı çekmezlerdi. Zaten devlet desteği de olduğu için bürokratik bir engelle karşılaşmazlardı. Beşinci katın en önemli işlevlerinden biri de strateji geliştirmektir... Bu kata gelenler bir zarfa konulmuş olarak aylık maaşlarını toplantı sonrası bizzat Gülen'den alırlardı... Kişinin temsil durumuna göre değişmek üzere en az beş bin dolar civarında maaş alınırdı. Benim gibi bulunduğu vilayetin örgüte ait vakfında resmi olarak görevli gözükkenler de maaşlarını oradan alırlardı...

VI. Kat, Örgütün Gizli/Kirli Yüzü. Cemaatin gerçek anlamda örgüt olmasını sağlayan bu kattır. *Bu kat örgütün tüm gizli yüzünü oluşturur. Piramidin tüm katmanlarındaki gizli ve örtülü örgüt faaliyetleri bu kattan yürütülür. Planlaması burada yapılır ve yürürlüğe konulur... Ülke içindeki tüm kirli organizasyonlar burada konuşulur ve kara-ra bağlanır.* Yukarıda belirtmiş olduğum beşinci katın gündemini belirleyen üyeler bu katın mensuplarıdır. Kurmay takımı onlardır. Beşinci kat meclis toplantısı dağılınca onlar geride kalırlar ve Gülen'le gizli görüşmelerini yaparlardı... Gülen, tüm karanlık işlerini altıncı katla organize eder. Onlar da üstlendikleri görevleri aşağı

katlardaki aracı elemanlar ve lojistik destekçilerle ifa ederler... Diğer katlarla olan geçişleri de ağırlıklı olarak dolaylı/gizli koridorlarla sağlanır. Bu sebeple tüm ana dizaynı dolaylı ve labirent özelliği taşır. *Bu kattan aşağı doğru hemen her kata dolaylı/gizli koridorlar söz konusudur...*

Altıncı katın faaliyetleri alanlarının en başında hiç kuşkusuz "Türk Silahlı Kuvvetleri" içindeki yapılanmayı takip vardır. TSK içindeki yapılanma en küçük detayına kadar burada konuşulur ve aşağı katmanlardan gerekli destekler sağlanarak yürütülür. Bunu hem sağladığımız hizmetler hem de bu kadar önemli bir hizmet alanının beşinci katta hiç gündeme gelmemesinden biliyorum... Altıncı katın detayları hiç kimse tarafından tam olarak bilinmez. Bu örgütün amacına da işleyişine de aykırıdır. Bu itibarla yaptığım açıklamalar hem bilgiye hem de yorumlamaya dayanır... Burada bir detaya daha değinmek istiyorum. *Birinci kattakilerin hepsi kendi resmi adlarını kullanırlar. İkinci katta görev yapanlar nadiren "kod adı" kullanırlar. Üçüncü katta bu sayı artar. Dördüncü katta yarıdan fazlası kod adı kullanır. Beşinci kata gelenlerin büyük bir kısmı adlarını kullanır. Altıncı katın çok azı kendi resmi adını kullanır. Çoğunluk kod adı kullanır. Yedinci kat malum... kod adı ve resmi ad... ikili sistem...*

Askeriyede Kadrolaşma. Gülen, 1980 ihtilalinden sonra ciddi bir şekilde askeriyede kadrolaşmaya karar verdi. Çünkü şu kanaate gelmişti. Devlet içinde ne kadar kadrolaşırsa kadrolaşsın asker istediği zaman darbe yapıp yönetime el koyabiliyordu. O halde *devlette kadrolaşma kadar askeriyede kadrolaşma da önemliydi. Hatta daha da önemliydi. Zira askeriyede kadrolaştığında hem olası bir darbeyi önleyebilirdi hem de ihtiyaç duyduğunda kendisi darbe yapabiliirdi.* Nitekim 15 Temmuz 2016'da bunu denedi... Her (askeri) öğrenci yarım dönemler halinde bir abi tarafından eğitilir. Bu eğitim sürecinin tüm organizasyonu altıncı kattan ve özel yetkili kurmaylarca yürütülür. General oluncaya kadar öğrenci örgütle temasını sürdürür ve sorumluluklarını bilir. Zaten asker olduğu için emir komutaya önem verir ve kendisine söylenenleri eksiksiz yerine geti-

106| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

rir. Son bir nokta daha, altıncı katta rütbelilerle ilgilenenlerle ast-subaylarla ilgilenenler ayrı elemanlardır.

Emniyette Yapılanma. Askeriyedeki yapılanmaya nispetle daha rahattır. Özellikle de polis koleji örgütün elinde olduğundan öğrencileri kolejlerden itibaren akademiye yönlendirirler. Gülen, askeriye ve emniyet için “Siz benim sağ ve sol kollarımsınız” derdi. Asker bir öğrencinin yetiştirilmesinde uygulanan aynı sistem emniyet mensupları için de uygulanır. Altıncı kat kurmayları bu birimi baştan sona düzenler ve organize eder. Kendi aralarında bir hiyerarşik yapılanma vardır ve bu yapıdan kendileri dışında kimse bilmez. Diğer kat görevlileri onların tüm lojistik ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüdürler. Herhangi bir şey sorgulamaksızın... Her terfi döneminde Gülen’in ayrı bir iltifatına mazhar olurlar. Müdür olduklarında ise özel bir görüşme gerçekleşir ve “el öpülür”. Askerler için de aynı tören yapılır. Kimseye elini öptürmeyen Gülen yüksek rütbeli asker ve emniyetçilere elini öptürür. Bu, onların gerçek anlamda manevi olarak da terfi ettikleri anlamına gelir...

Yargıda Yapılanma. Gülen yargı mensuplarını öncelikle şuna inandırır: “Siz batıl bir sistemin kanunlarına hizmet edeceksiniz. Bunlar adaleti değil haksızlığı doğurmaktadır. Oysa sizin asıl göreviniz adalete hizmet etmektir. Bunun için de bir gün bu hukuk sistemini tamamen değiştireceğiz ve adaleti sağlayacağız. O zamana kadar vereceğiniz hükümleri hizmetimizin/örgütün yararını gözeterek vermelisiniz. Önce hizmet/örgüt mantığı ve inancıyla hareket edeceksiniz.” İşte bu inançla yetiştirilen hâkim ve savcılar özellikle de siyasi ve örgütü ilgilendiren konularda, mutlaka altıncı kattan kendilerine tayin edilen abinin emrini beklerler ve ondan gelecek emir doğrultusunda karar verirler. Altıncı kattaki “yargı imamı” tıpkı adalet bakanı gibidir. Nitekim bu anlattıklarımı 17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe girişiminde bire bir yaşadık. Savcı Zekeriya Öz’ün bu ülkede yaptıklarını tarih de bu aziz millet de asla unutmayacaktır. MİT turlarına yapılan operasyon, 7 Şubat’ta Hakan Fidan’a yapılan kumpas sözünü ettiğimiz hususları anlamamıza yeterince yardımcı olacaktır.

Mülkiye’de Yapılanma. Tıpkı yukarıdaki hayati birimler gibi mülki idareler de örgütün asla ihmal etmeyeceği bir alandır. Altıncı katta bu konu hassasiyetle ele alınır ve kimlerin vali ve kaymakam atanacağı belirlenir... Örgüt aşağı katlarda siyasetten uzak bir görüntü verirken altıncı katta her türlü siyasetin tam olarak ortasındadır. Vali ve kaymakam atamaları özellikle rahmetli Turgut Özal’ın başbakan olduğu dönemlerde kolay gerçekleşti. Zamanla öyle bir noktaya erişmişler ki *İçişleri Bakanı Efgan Ala bizzat kendisi 17-25 Aralık operasyonu öncesinde 81 vilayetin yetmişten fazla valisinin “Paralel Örgüt” üyesi olduğunu söyledi.* Tabii bu sayı kaymakamlarda çok daha yüksekti. Örgütün her vilayette zaten kendi valisi (imamı) var, bir de aynı vilayetin resmi valisi de Paralel ise gerisini siz düşünün... Kazalar da aynı şekilde...

Üniversitede Yapılanma. Yazar üniversitede en alttaki “Öğrenci Kulüpleri”nden en tepede bulunan “Üniversite İmamı”na kadar olan yapılanmayı ve hiyerarşiyi bir şema halinde göstermiştir. Mehmet Sağlam’ın YÖK başkanı olduğu dönemde Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan da YÖK üyesiydi... Altıncı katın en yüksek rütbeli örgüt elemanıydı... Örgütün kara kutusu YÖK üyesi... Önce örgüt mensubu hocaların rektör olarak atanmalarını sağladı. Sonra da onların üzerinden üniversiteler Paralel akademisyen yetiştirme fabrikasına dönüştürüldü. Sahte dil ve ALES puanlarıyla üniversitelere yerleştiler ve akademisyen oldular. Tabii asıl amaçları ise üniversitelerde örgüte akademik destek sağlamaktı. Maalesef bu sözde akademisyenler son yıllarda her türlü illegal örgütle işbirliği yapıp devlete ve hükümete karşı kumpaslar kurmaya kalkıştılar.

Siyasette Yapılanma. Gülen bir parti kurmaktansa her partinin içinde yapılanmayı kendi tarzına ve örgütün yöntemine daha uygun buldu ve her partiyi içeriden kontrol etmek üzere harekete geçti... Partilerin içine yerleştirilen özel eğitilmiş örgüt mensuplarını sadece Gülen’in kendisi ve altıncı kat kurmayları bilirler. Önemsiz mevkilerde görev yapanların sayısı ise belli bile değildir. Son yıllarda özellikle AK Parti içinde çok derin bir şekilde yapılanmışlardı. Zannediyorum önümüzdeki süreçlerde AK Parti’nin

108| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

en zor vereceği sınav kendi içindeki Paralel Yapılanma'yı tavsiye konusunda olacaktır. Diğer partilerin içinde ise örgütün hedeflerine yetecek kadar yapılandılar.

Sivil Toplum Örgütlerinde Yapılanma. Örgüt yapısı gereği ülkedeki her oluşumu gerektiğinde içeriden yönetmek ve yönlendirmek üzere yapılandı. Burada iki amaç gözetildi. Birincisi, oralardan gelebilecek tehlikeleri önceden haber almak ve tedbirli olmak. İkincisi ise gerektiğinde o yapıları kendi lehinde harekete geçirip kullanmak... *Sonuç olarak altıncı kat tamamen operasyonel bir kattır. Bu katın üyelerinin neredeyse tamamı şu anda kaçmışlar ve yurtdışındadırlar. Bunların yakalanarak ülkeye getirilmesi ve yargılanması örgütün nihai olarak çökertilmesinde önemli rol oynayacaktır.*

VII. Kat, *Gülen'in Arşı.* Gülen'in kendi arşıdır. Hâşâ kendisini artık bir ilah gibi etkili ve sorgulanamaz gördüğünden ve müntesipleri de öyle inandıkları için bu tanımlamayı yaptım. Kutsal bir anlamı ve çağrışımı olan bu sözcüğü sadece Gülen'in sahte tanrılığını ve tanrı gibi davranışını daha iyi anlatsın diye kullandım. Tabii bir de Gülen'in tahtı piramidin en tepesinde yer aldığı için... Bu katı bir Allah bir de Gülen biliyor. *Aslında bu kat hem Gülen'in tüm piramidi yönettiği hem de kendisinin yönetildiği kattır.* Bu paradoksa dikkat edilmelidir. Yönetiyor ve yönetiliyor... Üst akıl olarak ifade edilen Gülen'in arkasındaki yönlendirici akıl yedinci katın beynidir ve diğer tüm katlar bu beynin komutlarıyla hareket ederler... Yapının sahip olduğu tüm labirentler en sonunda bu kata çıkarlar. Bu katın kontrol etmediği bir alan piramit yapıda asla söz konusu değildir. *Bu kat sorgulanamaz ve dokunulmazdır.* Gülen, artık örgüt içinde buyrukları ilahi emir gibi algılanan bir şahıstır. Doğru olup olmadığı tartışılmaz ve eleştirilmez. Çünkü o artık herhangi bir referans değerlendirilecek bir zat değildir. O meşruiyetini kendisinden almaktadır. Referansı kendisidir. Doğru ve yanlış, hak ve batıl onun belirlemesiyle ortaya çıkar. O bir şeye doğru dediğinde doğru, batıl dediğinde de batıl olur. İşte bu inanç nedeniyledir ki o, "vur" dediğinde "kimin neden" vurulacağı sorgulanmaksızın sadece vurulur. Nitekim 2016 darbe girişiminde ken-

di anne ve babasına, kendi halkına kurşun sıkın sözde kulları ve askerlerinin yaptığı gibi... Piramidin hem mühendisliğinde hem de inşasında üst akıl, Gülen'in akli ve örgüt mensuplarının toplam akıllarından oluşan kolektif bir akıl görev yapmıştır.

FETÖ ve Üst Akıl/Büyük Akıl. Örgütten kopmaya başladığım 1990'lı yıllardan itibaren gözlerim de açılmaya başlamış ve görünenin arkasındaki asıl görünmeyenleri fark etmiştim. *Hareket masum değildi. Yerli değildi. Yerli ve masum olanlar sadece benim gibi kullanan figüranlardı.* Piramidin birinci kat işçileriydi... 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi ve daha önce giriştikleri diğer tüm kirli operasyonları bir başlangıç noktası yapmak ve bu sonuçlardan hareket ederek değerlendirmektir. Şayet elimizdeki sabit sonuçları, onları gerçekleştirebilecek en makul sebeplerle izah edebilirsek işte o zaman hem örgütü hem de arka planını daha doğru anlamış olacağız... Adeta devleti devletin içinden hareketle işgal etmiş. Bir devleti kendi içinden bu ölçüde ele geçirebilmenin mutlaka makul bir izahı olmalıdır...

Özellikle 1991 itibariyle başta Orta Asya olmak üzere tüm dünyada örgütlenmesini, 1998'de Gülen'in Amerika'ya gitmesini ve orada kendisi için hazırlanmış büyük bir külliyyeden bu devasa örgütlenmeyi yönetmesini de makul ve kabul edilebilir bir çerçevede izah etmek zorundayız... Çünkü İzmir Kestane Pazarı Kuran Kursu'ndan başlayan birkaç kişilik bir hareketin Pennsylvania'da kurulmuş büyük bir merkezden yönetilecek hale gelmesi düz mantıkla anlaşılmaktan yoksundur. Başka makul bir izahı olmalıdır. Konuya "*Örgüt bu ölçekte bir büyümeyi kendi başına gerçekleştiremez*" önermesiyle başlamak istiyorum... Şayet örgüt hem yurtiçinde hem yurtdışında adeta *tekerine taş değmeden* ilerleyebilmiş ve örgütlenmişse bunun hem içeriden hem de dışarıdan küçük değil gerçekten "*büyük*" desteğe ihtiyacı olacaktır. İşte bu büyük desteğe "*büyük/üst akıl*" diyorum. Şayet piramit ilk iki kattan ibaret olsaydı bunun için Gülen'in akli yeterli olabilirdi. Fakat yedi katlı bir piramidi tüm labirentleriyle inşa etmek çok daha büyük ve kolektif bir akli gerektirir... *Gülen'in üst akilla ilişkisinin ta kuruluş*

110| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yıllarına uzandıđı kanaatini taşıyorum. Çünkü Gülen kendisine yüklediđi veya kendisine yüklenen büyük misyonun gerçekleştirebilmesinin ancak dış desteklerle mümkün olabileceđini bilecek kazar zekidir. İşte bu zekâsı nedeniyledir ki dış desteklerde (üst akıl) gelmişler ve onca insan arasından onu bulmuşlardır.

... Bu hain, görevinin Türkiye boyutunu tamamlamış, artık dış dünya boyutuna geçmişti. Bunun için de Türkiye dışına çıkması gerekiyordu. Gideceđi en uygun yer de başından beri birlikte çalıştığı Amerika olmalıydı. Gülen'e göre Amerika zaten dünya gemisinin kaptanıydı ve ondan izinsiz hiçbir şey yapılamazdı. O halde en emin liman orasıydı. O da oraya gitti. Kanaatimce Gülen'in Amerika'ya gitmesi "büyük akıl" da deşifre olmasıdır. Örgüt içinde aktif olduđum ve Orta Asya'da okullar açtığımız yıllarda sorduđum ama cevabını alamadığım sorum halen geçerlidir: "Neden dünyanın her yerinde okul açıyoruz? Şayet asıl amacımız İslam'ı anlatmak ise İslam'ı bizden daha iyi bilen ve yaşayan ülkelere; Suudi Arabistan'a, Malezya'ya, Endonezya'ya, Yemen'e, Mısır'a vs. buralara neden açıyoruz?" Bu soruya Gülen'in vereceđi bir cevabı olduđunu sanmıyorum. Fakat cevabı ben biliyorum. Çünkü bu okulları örgüt kendi adıyla, kendi projesi geređi açmadı. Büyük bir akıl, üst akıl, ona şuralarda okul açacaksın dedi o da açtı...

Paralel Yapı Mensuplarını Nasıl Tanıyabiliriz? ... Hem resmi hem de gayrı resmi her alanda örgütlenmiş bu yapıdan tamamen temizlenmek oldukça zor görünmektedir. Bu zorluk örgüt mensuplarının hem sayısal bakımdan çokluđundan hem de kendilerini tamamen tespit edilmemek üzere programlamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü örgüt en başından beri kendisini hep bu tür bir tasfiyeyle karşılaştığında ne yapacağına hazırladı ve özellikle de en hayati alanlarda kendisini yedekledi. Devlet asıl bu yedekleri bulmakta kararlı ve hassas olmalıdır... Örgüt elemanlarını tanıma yolları:

1-Herkesçe bilinen elemanlar. Bunlar artık kendilerini örgütle özdeşleştirmişlerdir. Örgütün resmi kurumlarının başın-

da olanlardan örgüte açıktan destek veren sivillere kadar... Herkesin bildiği paralelciler.

2-Resmi kurumlarda görev yapanlar. Bunlar özellikle 2011'den itibaren görece daha rahat hareket ettiklerinden mesai arkadaşları tarafından tanınmaktadırlar.

3-Kendi aralarında örgütle yıllardır çekişmeli/kavgalı olan devletin resmi kurumlarındaki görevlilerin bildirdikleri... Örgüt, yapısı gereği kendilerinden olmayanları ya tasfiye ya da yandaş etmeyi düşünür... Bu nedenledir ki devletin herhangi bir kurumunda görev yapan FETÖ mensubu olmayan memurlar bu hainleri çok iyi tanımaktadırlar. *Paralel örgütün mağdurlarının bildiği paralelciler.*

4-Sayıları az da olsa örgütten son yıllarda ayrılan önemli sayıda eski örgüt elemanları vardır. Bunlardan samimi olanlar ve yapıyı iyi tanıyanlar kimsenin bilmediği örgütçüleri/yedekleri ifşa edebilirler... İtirafçyıym diyenlere güvenmek ciddi bir risk de taşımaktadır. İtirafçılar çok iyi test edilmelidirler. *Samimi/güvenilir itirafçıların ihbar ettikleri paralelciler.*

5-Devletin bugün ihraç kararı almakta kullandığı kriterlerle örgütçü olduğu belirlenenler. Örneğin örgütün kullandığı sosyal medya ağları, Bank Asya'ya maddi destek sağlamak ve hükümet aleyhindeki organizasyonlarda yer almak gibi.

6-Devletin kendi istihbarat teşkilatının verileriyle örgüt elemanı olduğu bilinenler. *Devletin bildiği paralelciler.*

Örgüt Bundan Sonra Ne Yapabilir? ... Yurtdışındaki yapı henüz duruyor. Elhamdülillah yurtiçinde çok büyük darbe aldılar. En azından sahip oldukları mevkiiler ve makamlar ellerinden alındığı için devletin imkânlarıyla devlete ve millete operasyon yapabilme gücünü kaybettiler. Bu son derece önemli bir aşamadır. Ancak örgütün dış desteği ve bağlantıları henüz aynen devam ediyor. Bu konuda yürütülecek sağlıklı bir dış politika devleti güçlendirecek ve örgütü de zayıflatacaktır. Türkiye dış dünyada yeni bir diasporayla (FETÖ Diasporası) karşı karşıyadır. Sözde Ermeni soykırımı iddiasında

112| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

olduğu gibi fırsatlar kaçırılmadan Türki'ye dünyaya kendisini iyi anlatmalıdır.

Bundan sonra Ne Olur? Bu sorunun cevabında iki önemli nokta var...*Birincisi*, devletten temizlenen örgüt mensupları toplumda yeni bir kirliliğe neden olabilirler... Bu insanlar bu ülkede yaşayacaklarsa ülkeye ve topluma zarar vermeden yaşamaları için iyi bir kontrol mekanizması kurulmalıdır. Bu çerçevede devlet, örgüt elemanlarının zararsızlaştırılması ve mümkünse topluma kazandırılması için ciddi bir rehabilitasyon çalışması yapmalıdır. Bu organizasyonda; başta Diyanet İşleri olmak üzere üniversiteler, valilikler ve yerel yönetimler işbirliği yapmalıdırlar. *İkincisi* ise örgütün bundan sonra yol haritasının ne olacağıdır. Bu, bir yönüyle birinci şıkla ilgili yapılacakların başarısına bağlıdır. Yani örgüt mensupları umutlarını korudukları sürece hem örgütsel yapı varlığını devam ettirir hem de buldukları her fırsatta operasyon yaparlar. Fakat ümitleri kırılırsa çözülür ve dağılırlar. Bu nedenle tüm devlet kurumları var gücüyle örgüt mensuplarının her türlü umutlarını bitirmelidir. Sonsuza dek kaybettiklerini anlamalıdırlar. Ayrıca inandıkları şeyin/davanın aslında koca bir yalan ve kandırmaca olduğuna ikna olmalıdırlar. İşte burada devreye Diyanet İşleri ve ilahiyat fakülteleri girmektedir. Bu kurumlar sahip oldukları tüm imkanlarla Gülen'in kırk yıllık yalanını deşifre etmelidirler. Bu konuda başarılı olunmaz ve örgüt de bir şekilde organize olur ve umudunu devam ettirirse devletin/milletin aleyhine her türlü terör faaliyetlerinin içinde yer alabilirler.

Gülen Ölürsa Ne Olur? ... Bir gün beşinci kat toplantısındaız. Kendisinden sonraki "görevlinin" kim olacağı soruldu. Orada bulunanları iyice bir süzdükten sonra ciddi bir şekilde şöyle dedi: "Yüzdört yaşına kadar yaşayacağımı umuyorum. İçinizde yerime göz dikenler varsa bilsinler ki hepsine Fatiha okuyacağım. Benden sonraki görevli ben öldüğümde üç yaşında olacak" Sorduğumuz sorunun cevabına döneyim. Bu nerede ve nasıl öldüğüne bağlıdır. Şayet Türkiye'ye getirilir de burada idam edilirse veya bir şekilde burada ölürsa uzak bir gelecekte aşırı/radikal bir tarikata dönüşür.

Gizliden gizliye onun kültü yayılır ve batıl bir inanç topluluğu olarak yer altına iner ve gelişir. Örgütü daha önce var eden akıllar da onun tamamen yok olmasını istemezler... Şayet yurtdışında ölürse yukarıda ifade etmeye çalıştığım tehlike çok küçük boyutta gerçekleşir ve kısa ömürlü olur. Bir Fetullah Gülen kültü oluşmaz. Ülkemizdeki müntesipleri dağılırlar ve sevgileri de nefrete dönüşür... Öyle görülüyor ki kırk yılda oluşturularak bu günlere gelen FETÖ bir süre daha Türkiye'nin hem yurtiçinde hem de yurtdışında başını ağrıtmaya devam edecektir. Tabii bu biraz da siyasi erkin tutumuna ve kararlılığına bağlıdır. Yani hem iç hem de dış politikadaki başarı veya başarısızlık verilen mücadelenin sonucunu belirleyecektir.

4.1.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitaptan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- 15 Temmuz 2016 tarihinde öyle bir ihanetle iç düşmanlıkla ve alçaklıkla karşılaşmıştır ki bunun şerefli tarihimizde bir başka örneği yoktur. Bir daha olmaması da en büyük temennimizdir. Milletin askerini ve polisini yine kendi milletine karşı silah doğrultan bu şeytani terör örgütü (FETÖ) giriştiği hain darbe teşebbüsüyle milletimizin de tarihimizin de hafızasında hep lanetle hatırlanacak ve lanetlenmiş olarak kalacaktır”

2- Örgütün yapılanması “*piramit metaforu*” ile anlatılmıştır. Böylelikle, hem örgütün oluşumunu ve yükselişini hem de kendi içindeki örgütlenme ve çalışma mantığını daha iyi anlatılmıştır.

3- Sait Nursi'nin önderliğinde ortaya çıkan “*Nurculuk*” hareketi, hem siyasete hem de silahlı kalkışmaya/isyana karşıdır. Sait Nursi eserlerinde doğrudan bir devlet talebinden söz etmez. Ancak onun inancına göre, Risale-i Nurlar vasıtasıyla bu aziz milletin gençleri daha inançlı ve dindar olduklarında İslâm dünyası yeni bir döneme girecek ve kurtulacaktır. Onun genel söyleminin ve

114| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

davetinin daha ümmetçi ve *İttihat-ı İslâm* merkezli olduğunu söylelenebilir.

4- Gülen devlete sahip olmanın ancak devleti yöneten kadroları ele geçirmekle mümkün olacağını iddia ediyordu... Böylece devleti gizli bir faaliyetle yani örgütlenmeyle ele geçirecekti. Örgütün bu özelliğini Gülen'in şu sözleri çok açık bir şekilde ifade etmektedir: *"Devlete öyle bir sızın ki her yerde olun ama hiçbir yerde görünmeyin. Her şeyi ele geçirin ama hiçbir şeyiniz yok gibi görünün. Her şeyi siz yapın ama hiç kimse sizi suçlayamasın"*.

5- Doğumuyla Mesih'i, örgütlenmesiyle de Mehdi'yi temsil eden Gülen bu özelliği nedeniyle hiçbir evliya, âlim ve nebiyle kıyaslanamamaktadır. O tek ve eşsizdir. Bu itibarla da sorgulanamaz... Bütün bu anlattıklarım örgütün kurşun askeri yani adanmış ruhlar için bir *iman bildirisi gibi geçerlidir ve kabulü zorunludur*. Ona tabi olanların neye inandıkları ve neden bu kadar sapkınlıkları fark edemedikleri işte bu inançlarından kaynaklanmaktadır.

6- Gülen hareketi daha ilk kuruluşundan itibaren kendisine çok derin bir misyon biçilmiş bir hareketti. Bu misyon da ilerde Türkiye'yi yönetmeye talip olacak herhangi bir İslâmcı siyasi hareketi bloke etmek ve başarısız kılmaktı.

7- Anlamakta zorlandığımız Gülen Terör örgütünün arkasında üç akıl rol oynamıştır: Birincisi Gülen'i seçen ve görevlendiren *büyük/üst akıl*, ikincisi *Gülen'in şeytani aklı*, üçüncüsü de örgütlenme sürecinde Gülen'in etrafında toplanan örgüt elemanlarının aklısıdır: *Örgüt aklı*. İşte bu üç akıl birlikte dikkate alınmadan örgütün faaliyetleri ve devlet içindeki derin yapılanmaları tam olarak anlaşılabilir.

8- Düşmanı tüm gerçekliğiyle tanımazsak onu mağlup edemeyiz... Devletin en hayati kurumlarına (Askeriye, Yargı ve Emniyet) büyük ölçüde ele geçirmiş olan bir terör örgütünün başını "sümüklü", "aptal", "asosyal", "psikopat", "halüsinasyon gören", "ilkokul mezunu cahil", kendisini ifade etmekten çekinen içeka-

panik bir “ruh hastası” vs. olarak damgaladığımızda farkına varmadan onu bütün suçlamalardan da aklamış oluruz. Ne halkımız ne de dünya böyle tanımlanan birisini bu kadar büyük bir terör organizasyonundan sorumlu tutar.

9- *Örgüt zıtların bir araya getirilmesinden oluşmaktadır.* Gülen sistemi böyle kurdu ve işletti. Tüm piramit yapı bu şekilde çalışıyor. Her işte parmağı var ama aynı zamanda da yok... Tek ceketi var ama her ceketi sadece bir kere giyiyor... Garip bir vaiz emeklisi ama Amerika’da büyük bir çiftlikte yaşıyor. Münzevi bir derviş ama dünyanın 160 ülkesinde örgütlenmiş. Koskoca Türkiye’de başka kimse değil de bir o Papa’yla görüşüyor... Ülkenin en zenginlerinden daha müreffeh yaşıyor ama çulsuz bir fakir olduğunu söylüyor... Ne âlâ bir fakirlik... Tüm bu verdiğim zıtlıklardan şu sonucu çıkara biliriz: “*Darbe girişimini benim yaptığım ispat edilsin*” demesi “*Tamamından ben sorumluyum*” demesi gibidir.

10- Merhum Özal’ın Başbakan olduğu ve Gülen’in de arandığı yıllarda birçok kez buluştuklarına ben şahidim... Bu temaslardan sonra var olan yurtlar okullara dönüştü ve ayrıca yeni okullar açıldı. İmam Gazali’ler ve Ebu Hanife’ler söylemlerinin yerini çağrı bilen fen bilimciler, bilgisayarlılar ve bilim adamlarını yetiştirme söylemi aldı. Olimpiyat oyunlarına talebe hazırlandı ve başarılar elde edildi. Örgüt yürüyüş ve tarz olarak değişiyordu... Prof. Dr. Şerif Ali’nin sıklıkla söylediği gibi, “cemaat olmaktan cemiyet olmaya” geçiyorduk. Daha sonra da “devlet olmaya”

11- Üç beş ev bir *mahalle imamına* (abi), birkaç mahalle bir semt/bölge imamına, bölge imamı da kaza veya vilayet imamına bağlıdır. Vilayet imamı da bölge imamına ağabeylerine bağlıdır. Türkiye yaklaşık yirmi civarında bölgeye ayrılmıştır. Vilayetlerin nüfusları itibariyle bazen birkaç küçük vilayet bir bölge oluşturur. Bu bölgeler bir imama bağlıdır. İmamlar da doğrudan Gülen’e... Talebe evlerindeki hiyerarşi diğer tüm alanlar için geçerlidir. Böylece bir şehir imamı tıpkı devletin vali veya kaymakamı gibidir. Devlette hangi kurumlar varsa “paralel devlette” de

116| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

vardır. Hiyerarşi de tıpkı devletteki gibidir. Ayrıca örgütte görev yapanlar belirli periyotlarla rotasyona tabi olurlar ve görev yerleri değiştirilir. İmamlar düzeyinde atamaları bizzat Gülen kendisi yapardı. Alt düzey atamaları da imamlar yapardı.

12- Evlerde kalan öğrencilere; bir gün bu hizmetin tüm dünyaya yayılacağı, dünyayı yöneteceklerin bu hizmetin evlerinden ve kurumlarından çıkacağı, Allah'ın Gülen'i bunun için görevlendirdiği ve bunun dışında başka bir gerçeğin olmadığı öğretilir. Düzenli ve ısrarlı telkinlerle bu inanç öğrencilerin belleğine yerleştirilir. Bir beyin yıkamadan söz edilecekse işte beyinler bu şekilde yıkılmaktadır... Gülen'le ilgili her türlü keramet ve olağanüstü hikâyeler uydurabilirler ve bunu da hizmet diye yaparlar. Çünkü onların gönlünde Gülen; uydurdukları kerametlerin daha büyüklerini bile yapabilecek kadar büyük bir zattı. Bu mantıkla ağabeyler, Gülen için ne söylemiş olursa olsunlar aslında az bile söylemiş oluyorlar.

13- Orta Asya'ya gitmek ve orada yapılan hizmetler o kadar kutsallaşmıştı ki oralardan bir hikâye dinlemek tıpkı asr-ı saadetten bir kıssa dinlemek gibi olmuştı. Gülen de konuşmalarında bu durumu ifade etmek için şu tespiti yapıyordu: *"Artık bu cemaat kendi örneğini, kıssasını kendi içinden çıkarmaktadır."* Böylece Gülen için Hz. Muhammed'in asr-ı saadeti bitmiş kendi sözde asr-ı saadeti başlamıştı.

14- Yola dini bir cemaat hatta "asr-ı saadet" günümüze taşıma iddiasıyla çıkmış bir hareket, liderinin sınırsız hırsı, kaprisleri ve kullanılmaya çok açık karakteri nedeniyle başta ülkemiz olmak üzere tüm Müslüman dünyaya telafisi çok zor zararlar vermiştir. Arkasında hangi güç yada güçler olursa olsun 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Gülen, tarihimiz ve aziz milletimizin hafızasına en büyük "hain" olarak geçmiştir ve öyle de kalacaktır.

15- Papa'ya yazdığı mektupta; *"... Papa 6. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu*

misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En âciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik...” demektedir.

16- Gazetelerde manşetten verilen *“Başörtüsü teferruatıdır”* sözü Gülen’e aitti... Verdiği mesajlar ve yaptığı konuşmalarıyla adeta *“Bizim başörtü sorunumuz yok ve örtülü hanımlar da ülkenin birlik ve düzenini bozuyorlar”* demeye getiriyordu. Beşinci katta karar alındı: *“Örgütteki her hanım başını açacak...Ev hanımları hariç...”* Bu cümleyi okuyunca insan ister istemez bu şekilde düşünüyor: Dinin bu kadar açık bir emri olan örtünme konusunda Gülen nasıl böyle bir emri verebiliyor ve örgüt mensupları da bu emri uyguluyor? Çok yerinde olan bu sorunun kısa cevabı şudur: *Gülen’in emri tıpkı dini bir buyruk gibi algılayan adanmış ruhlar için bu emir başlı başına yeterlidir.*

17- Son birkaç yıldır yabancı istihbarat elemanları, devlet görevlileri, örgütü ölçüp biçmiş ve artık bu ölçekte bir örgütün yönetim yerinin Amerika olması gerektiğine karar verdikten sonra da Gülen’i kaçırmışlardı. Çünkü Türkiye’de ve özellikle de Orta Asya’da bu kadar teşkilatlanmış bir hareket Türkiye’den yönetilmemeliydi. Amerika’ya sağlık bahanesiyle gitti ve tarihimizin en büyük haini olarak şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçti.

18- Gülen asli genetik yapısı gereği AK Parti’ye taraf olamaz. Hele Recep Tayyip Erdoğan’ın başarılı olmasını asla istemez. Fakat baktılar ki AK Parti başarılı o halde neden hükümetin gölgesinden ve nimetlerinden yararlanmasınlar? İşte bu maksatla ittifak yapıyor göründüler. Bu süreci de son limitine kadar değerlendirdiler. Hem AK Parti’yi içeriden ele geçirdiler hem de tüm gizli tuzaklarını kurdular. Tek kelimeyle devlet kendi ipini onu çekmek için hırsıyla bekleyenlerin eline vermiş oldu.

19- Gülen itaat konusunda sık sık şu benzetmeyi yapardı: *“Tıpkı ölü yıkayıcısının elindeki cenaze gibi olacaksınız. Nasıl ki cenaze yıkayıcıya itiraz etmez, siz de ağabeylerinize itiraz etmeyeceksiniz.”* Bu yaklaşım ve felsefe örgüt elemanlarının zaman zaman karşılaştıkları

118| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

düşünme, eleştiri ve itirazları engeller. Çünkü itiraz etmek akıllı olmak değil tam tersine inancı eksik ve hizmette/örgütte geride kalmak demektir. Bir örgüt elemanının kafasına herhangi bir şey takılırsa şöyle düşünmesi gerekir: *“Bizim bilmediğimiz kim bilir neler vardır ki Gülen biliyor. Biz onun kadar mı düşünüp bileceğiz? Hem o boş yere bir şey söylemez ki! Söylediklerini ya Allah’tan ilham alarak alıp söyler veya doğrudan doğruya Resulullah’la görüşerek söyler.”* İşte bu temel yaklaşım ve bu kabul örgüt şemasında aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça kesinleşir ve kayıtsız şartsız itaat noktasına gelir. Bu noktaya gelince de doğal olarak *“Vur!”* denilince *“Neden, kimi?”* diye sorulmaksızın ateş edilir. Tıplı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde olduğu gibi...

20- Bir siyasi partiye sızan örgüt elemanı o parti tarafından asla bilinmez. Onun görevi kendisini sızdığı yerde kabul ettirmek ve güven kazanmaktır. Böylece bulunduğu partideki uygun isimleri ilgili abisine bildirir, o da söz konusu kişilerle ilgilenir. Kazara bir gün ilgilenilen parti mensubu kişi o partide deşifre olsa kendisini örgüte yönlendirenin kim olduğunu bilmediği için örgütün elemanı o partide gizli olarak kalmaya devam eder. Partiden ihraç edilen ise asıl örgütçü değil kazanılmaya çalışılan kişidir.

21- Birinci kattakilerin hepsi kendi resmi adlarını kullanırlar. İkinci katta görev yapanlar nadiren “kod adı” kullanırlar. Üçüncü katta bu sayı artar. Dördüncü katta yarıdan fazlası kod adı kullanır. Beşinci kata gelenlerin büyük bir kısmı adlarını kullanır. Altıncı katın çok azı kendi resmi adını kullanır. Çoğunluk kod adı kullanır. Yedinci kat malum... kod adı ve resmi ad... ikili sistem...

22- *Siyasette Yapılanma*. Gülen bir parti kurmaktansa her partinin içinde yapılanmayı kendi tarzına ve örgütün yöntemine daha uygun buldu ve her partiyi içeriden kontrol etmek üzere harekete geçti... Partilerin içine yerleştirilen özel eğitilmiş örgüt mensuplarını sadece Gülen’in kendisi ve altıncı kat kurmayları bilirler.

23- *Sivil Toplum Örgütlerinde Yapılanma*. Örgüt yapısı gereği ülkedeki her oluşumu gerektiğinde içeriden yönetmek ve yönlendirmek...

dirmek üzere yapılandı. Burada iki amaç gözetildi. Birincisi, oralardan gelebilecek tehlikeleri önceden haber almak ve tedbirli olmak. İkincisi ise gerektiğinde o yapıları kendi lehinde harekete geçirip kullanmak.

24- Hem resmi hem de gayri resmi her alanda örgütlenmiş bu yapıdan tamamen temizlenmek oldukça zor görünmektedir. Bu zorluk örgüt mensuplarının hem sayısal bakımdan çokluğundan hem de kendilerini tamamen tespit edilmemek üzere programlamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü örgüt en başından beri kendisini hep bu tür bir tasfiyeyle karşılaştığında ne yapacağına hazırladı ve özellikle de *en hayati alanlarda kendisini yedekledi*. Devlet asıl bu yedekleri bulmakta kararlı ve hassas olmalıdır.

25- Ancak örgütün dış desteği ve bağlantıları henüz aynen devam ediyor. Bu konuda yürütülecek sağlıklı bir dış politika devleti güçlendirecek ve örgütü de zayıflatacaktır. Türkiye dış dünyada yeni bir diasporayla (FETÖ Diasporası) karşı karşıyadır. Sözde Ermeni soykırımını iddiasında olduğu gibi fırsatlar kaçırılmadan Türkî'ye dünyaya kendisini iyi anlatmalıdır.

26- Örgüt mensupları umutlarını korudukları sürece hem örgütsel yapı varlığını devam ettirir hem de buldukları her fırsatta operasyon yaparlar. Fakat ümitleri kırılırsa çözülür ve dağılırlar. Bu nedenle tüm devlet kurumları var gücüyle örgüt mensuplarının her türlü umutlarını bitirmelidir. Sonsuza dek kaybettiklerini anlamalıdır. Ayrıca inandıkları şeyin/davanın aslında koca bir yalan ve kandırmaca olduğuna ikna olmalıdırlar. İşte burada devreye Diyanet İşleri ve ilahiyat fakülteleri girmektedir. Bu kurumlar sahip oldukları tüm imkanlarla Gülen'in kırk yıllık yalanını deşifre etmelidirler. Bu konuda başarılı olunmaz ve örgüt de bir şekilde organize olur ve umudunu devam ettirirse devletin/milletin aleyhine her türlü terör faaliyetlerinin içinde yer alabilirler.

5. ÖRGÜTLE BAĞLANTISI OLMAYAN İNSANLARIN YAZDIKLARI KİTAPLAR

Bu başlık altında incelenebilecek kitap sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Biz üç kitap incelemeyi uygun bulduk. Bunlardan birisi, bir emniyet müdürümüze, ikincisi bir akademisyen hocamıza, üçüncüsü de Polis Akademisi tarafından ortak akıl diyebileceğimiz, farklı kurumlardan 21 kişinin katılması ile gerçekleştirilen çalıştay raporudur.

5.1. İN Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar

(Sabri Uzun, (2015), 3. Basım, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi, ss.1-359)

Üç dönem İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış olan Sabri Uzun, 1978 yılında göreve başladığı emniyette 2013 yılına kadar devam etmiştir. Son 30 yıldaki Türkiye’de meydana gelen istihbarat meselelerinin çoğuna hâkim olan Sabri Uzun, yazmış olduğu “İN-Baykal Kaseti Dink Cinayeti ve Diğer Komplolar” kitabında 28 yıl boyunca tanık olduğu olayları anlatmıştır.

Sabri Uzun ile bir zaman beraber çalışmış ve bir zaman iyilik yaparak o kurumlara aldıkları insanların ihanet ve kumpaslarına maruz kalmış Hanefi Avcı’nın ortak yönleri bulunmaktadır. Hanefi Avcı emniyetten birisi olarak önce, 2010 yılında “Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat” isimli kitabı yazdı. Sonra Sabri Uzun 2014 yılında adı geçen kitabı yazdı. Hanefi Avcı daha sonra, Nisan 2015 yılında “Cemaat’in İflası Hoca’nın Ayağının Kaydığı Yer” kitabını yazdı. Avcı’nın bu kitap hakkındaki değerlendirmesi şöyledir: “Sabri Ağabey yakın dönemin önemli olaylarının şahitlerinden biri. Yaşananların arka planını çok iyi biliyor. Devlet geleneğini bozmamak adına görevdeyken öğrendiklerini uzun süre paylaşmak, yayımlamak istemedi. Sahip olduğu bilgilerin bir kısmının devlet sırrı değil ‘Paralel Devlet Yapılanması’nın suçları olduğunu anlayınca da yazmaya karar verdi. Yazdıklarının çok önemli olduğu kanaatindeyim.”

Sabri Uzun “İN” kitabını niye yazdığını kendisi aşağıdaki şekilde açıklamaktadır:

- “Oku” diyen Kur’an emri ve asrın medeniyetini yakalamak isteyen Mustafa Kemal’in emri nedeniyle yazdım.

- Emniyet Teşkilatı’ndaki gerçek polislerle, gizli amaçlara hizmet eden Cemaatçi sözde polislerin birbiri ile karıştırılmaması, tek derdi görevini yapmak olan meslektaşlarıma “kumpasçı” damgası vurulmaması için yazdım.

- Cemaat’in aldattığı 77 milyonluk halkımızın uyandırılması gerekiyordu. Cemaat’e katılan gençlerimiz ve aileleri bilgilendirilmeliydi.

- 2007 yılından bu yana aldığım notları, yaşadıklarımı, duyduklarımı, bildiklerimi kitaplaştırmak istedim.

Kitabın tanıtımında Kırmızıkeçi yayınevi tarafından basılan 3. baskısı esas alınmıştır.

5.1.1. İçindekiler

Kitap; önsöz, oniki bölüm, sonsöz, ekler ve dizinden oluşmaktadır.

Birinci bölüm “Özel Sınıf” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cemaat Maratonu: Gülen Anlatıyor; Kuleli Askeri Lisesinde Cemaat Örgütlenmesi; Kuleli Askeri Lisesi’ne Cemaat Nasıl Sızdı?, Hava ve Deniz Harb Okulu Öğrencilerine Cemaat Eğitimi; Polis Koleji’ni Atatürk Açtı (1937), Cemaat İşgal Etti (1980-2013), Devlet Kapattı (2013); “Hanefi Avcı, Karınızın Telefonunu Dinliyor” Yalanıyla Hükümeti Kuşatma Operasyonu; Karargah Olmadan Savaş Kazanılmaz; Örgüt Nasıl Kurulur?; Cemaat’in Maddi Varlığı; Cemaat’in Bürokrasiye Bakışı.

İkinci bölüm “Minibüsün Esrarı” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Van’dan Ankara’ya Getirilen PKK Minibüsü; Başbakan’ın Özel Uçağına Sabotaj; Genel Kurmay Başkanı Hilmi Özkök’e Suikast; Suikast İddialarının Kaynağı, Arınç’a Sui-

122| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

kast Yalanı, Kozmik Oda Kumpası; ABD Büyükelçisi'ni Yanıltan Kimler?; Şike Davası Değil, Para Davası!; "Sizden Sekiz Gün Süre İstiyorum.

Üçüncü bölüm "*Cemaat'in Mesajı*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Gözaltına Alınmayı Bekledim; Evime Gönderilen Polis Memuru; Terör Şubesi'nin "Fuhuş" Operasyonu; Telefonu Dinlenen Başsavcı; "Emniyette Fetullahçı Yapılanma" Belgeleri Cami Avlusunda; Fatih Altaylı Beni "Cemaatçi" Yaptı!; Uyandıramadım; Cüneyt Özdemir: "Pardon Siz Fetullahçı mısınız?"; Hükümetin Karşı Atağı; Erdoğan'ın Hastalığını Cemaat Nereden Bildi?

Dördüncü bölüm "*Tuncay Güney Kimin Adamıdır*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Ergenekon Soruşturmasında Görevlendirilmiş "Polisler"; Kozanlı Ömer ve Coşkun Ç.'nin Marifetleri; Tuhaf Bir Soruşturma Yöntemi; Tuncay Güney'in Ses Kayıtları; Sorgu İçinde Gizli Dinleme; Hanefi Avcı'nın Notu Nereden Çıktı?; Yıllar Sonra Baybaşı'nı Kim Konuşturdu?; Zihnen Fahişe Olunmadan Bedenen Olunmaz; Nazlı Ilıcak, Protestanlık ve Cemaat.

Beşinci bölüm "*Baykal Olayı'nın Perde Arkası*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Deniz Baykal'ı Gizli Kameraya Kimler Çekti?; Dinleme Yöntemi Nedir?; Havaalanından Gümrüksüz Giren İstihbarat Cihazları; Hırsızlık Süsüyle Evden Kaçan Polisler; "Yaptığımız İşler İlegal"; Polisler Kendi Görüntülerini Kaydetmiş.

Altıncı bölüm "*Ergenekon Şeması'nın OrtayaÇıkışı*" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Serdar Öztürk'ün Bürosuna Kim Girdi?; Albay Levent Gökteş'a Cemaat Tuzağı; Binbaşı Levent Bektaş'a Kumpas; Ergenekon Şemasını İlk kez Görmem; Cemaatçilerin Motor-Şasi Numarası Yok!; Yılmaz, Çiller ve Bir'in Başına Gelenler; "Ya Para ya da Mali Şube'ye Hesap Verirsin"; Gazeteci Nedim Şener Gördü, Mahkeme Gör(e)medi; Ergenekon Takibindeki Üç Organize Şube Polisine Dava.

Yedinci bölüm *“Polislere Kurulan Tuzaklar”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Altındağ İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Seydioğulları'na Kumpas; Emniyet'te Böcek; Hanefi Avcı'nın Önemli *“Tuzak”* Tespiti; Hakkımdaki Şikâyet Mektubu; Mal Beyanım.

Sekizinci bölüm *“Cemaat Elçilik Yolunda”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Müfettiş Özkılınç, Dink Soruşturmasında da Var; Tayinlere Cemaat Müdahalesi; Devrimci Karargâh, Ulaş Erdoğan ve Osman Baha Okar; Ümit Sayın Vakası; ABD Büyükelçiliği'ne Brifing; Yaşar Büyükanıt'ın Özel Hayatı ve Amerikalılar; İstihbarat'a 50 Bin Dolar Hibe Teklifi; Çuval Olayı; Parmak İzi Vermedik; Umut Oran'a Niçin Hediye Gönderildi?.

Dokuzuncu bölüm *“Cemaat'in Hışmına Uğrayanlar”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Cumhuriyet Savcısı Nuh Mete Yüksel'e Seks Tuzağı; Emniyet Teşkilatı'nda Kimlere Tuzak Kuruldu?; Ankara Emniyet Müdürü Orhan Özdemir'e Cemaat Tuzağı; Emin Arslan'ın Adı Dosyaya Nasıl Girdi?; *“Sokak Lambası'nın Arkasındakiler; Cemaat'ten Hâkim Şengün'e Tuzak; İhbar Mektupları; IP Numarasını Gizleyen Program Kimlerde?; Oramiral Nusret Güner'in Üstün Karakteri; MİT'te Ergenekon Arşivi Oluşturuldu; Telefonumu Neden Dinlediler?.*

Onuncu bölüm *“Güneydoğu'da Bir Cinayet”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Latif Erdoğan'ın Cemaat'ten Dışlanması; Cemaat'in Emniyet Yapılanmasındaki Polis Anlatıyor; Cevdet Soysal'ın Öldürülmesi ve Diğer Sonuçlar; Hakkımdaki İddialar.

Onbirinci bölüm *“Hrant Dink Cinayeti ve Cemaat”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: Dink Cinayetinde İfadeler Önceden Kararlaştırıldı; Dink Cinayeti Sonrası Kayıtlar Siliniyor; Dink Cinayeti'nin Sorgu Kaseti Nerede?; Kaybolan İfade Tutanağım; Telefon Kayıtlarım da Gizleniyor; Yeni Bir Sahtekârlık Yöntemi mi?; Tuzak İçinde Tuzak; Ortada Bir Şema Var Ama Sahibi Yok!; Dink Cinayetinde Önemli Tespitler; Aksu'dan Akyü-

124| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

rek'e: "Git b...nu temizle"; Cemaat "Kara Propagandayı" Nasıl Yapıyor?.

Onikinci bölüm "Cemaatin Diğer İşleri" başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: PKK'lı Sabri Ok ve MİT'çileri Ankara'da Gördüm; Türkbank Kaseti; Önce Askere Yalvardı, Sonra Cezaevine Doldurdu!; Cemaat Evlerinde Stajyer Polis Akademisi Öğrencileri; Cüzdan Cemaati; "Katolik" değil, "Katalog" Evliliği; "Kim Cemaatçi Kim Değil, İyi Biliriz"; Polis Akademisi Kura Çekiminde Sahtekârlık; Basın Mensubu Cemaat Şakirtleri!; Sekiz Milyon Dolarlık Yüz Tanıma Sistemi; Yeminli Bilirkişi Yerine Cemaat Şakirdi Bilirkişi!; Zekeriya Öz ile Görüşen Kadın; 17-25 Aralık Operasyonları.

Sönsöz;

Ekler

Dizin

5.1.2. Özeti

F. Gülen, 1999 yılında bir televizyon kanalında "Cemaat bağınımlarının" izleyeceği yöntemleri aşağıdaki şekilde açıklamıştır:

"Adliye'de, Mülkiye'de mevcut olanlar mevcudiyetlerini korumazlarsa, arkadan gelenlerin mevcudiyetini koruyamayız. Bir taraftan o kanun ve kuralları, diğer taraftan da kanun ve kural adamı olma imajını kullanmıyoruz. Yani sizi gören "Bunlar kurallara harfiyen riayet ediyorlar" demeli... Ta ilerilere gitmeli, can damarları içinde dolaşmalıyız. Cepheleri öğrenmeleri lazım arkadaşlarımızın... Hukuk sistemini didik etmeliler. Sistemin püf noktalarını bilmeleri lazım... Biz de çalışıp onları istifade edecekleri mevkilere getirmeliyiz. Dikkatli olmalıyız. Erken harekete geçerse, tepemize binerler. Durmadan hazırlanmalıyız. Zamanı gelince uygun boşluk bulunca maratona geçeriz. Devlet memuru arkadaşlarımız kahramanlık yapamazlar. Erken vuruş yaparlarsa dünya başlarını ezer. Bütün anayasal müesseselerdeki güç ve kuvveti cephemize çekeceğimiz ana kadar her adım erken sayılır."

Bu konuşmadan şunlar anlaşılmalıdır. Cemaat, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek için Adliye ve Mülkiye teşkilatını kullanacak. Bir hâkim, savcı, vali, kaymakam veya mülkiye müfettişi kendisini neden gizler? Bu durum ancak gizli bir örgüte bağlıysa ve gizli bir amacı varsa mantıklı olacaktır. Cemaat tarafından, adli dava görünümlü operasyonlarla, TSK başta olmak üzere, Emniyet Teşkilatı'na, Adliye'ye, Mülkiye'ye, MİT Müsteşarlığı'na, Dışişleri Bakanlığı'na, Milli Eğitim'e ve diğer kamu kurumlarına yönelik "darbeler" yapılmıştır.

Kuleli Askeri Lisesinde Cemaat örgütlenmesi ve sınava hazırlık eğitimi sırasında sınav sorularının verildiğini ve çözümlerinin yapıldığını, bir itirafçı örneği ile açıklıyor. Aynı şekilde hava ve deniz harp okulu öğrencilerine de sızma olayı anlatılmaktadır.

Emniyet Teşkilatı'na "Cemaat şakirdi" yerleştirme planının ilk kez 1980'den itibaren uygulanmaya başladığını belirten yazar, akademiden ilk mezun olanlarında, Akademide ve polis kolejinde görev aldığını ifade etmektedir. Ayrıca Polis Koleji'ni Atatürk'ün açtığını (1937), Cemaat'in işgal ettiğini (1980-2013), Devlet'inde kapattığını (2013) ifade ettikten sonra; "*kimse beni kınamasın, Polis Koleji'de Cemaat'in Taliban Mektebi gibi kullanılmış durumdadır*" demektedir. Yazar; "Cemaat-Hükümet kavgası nasıl sonuçlanır?" sorusuna, güçleri karşılaştırarak ve yasal eksiklikler ve teşkilatlanma eksikliği üzerinden cevap vermektedir.

Muhtemel bir Ak Parti Asker çatışması durumunda Cemaat bürokrat kadrolarının harcanmasını istemiyordu. Bu nedenle Cemaat, 2002-2005 yılları arasında hiçbir "imamının" bürokraside görev almasını istemedi. Ak Partinin "başarılı" olduğunu görünce yeni bir taktik belirledi; ihbar mektubu ve ihbar elektronik postalarıyla o bürokratlar görevden alınıp, yerlerine Cemaat İmamları getirilmeye başlandı. Böylece Ak Parti'yi hem o bürokratlardan uzaklaştırdı, hem de kendi kuşatması ve himayesi altına aldı.

Yazar, Cemaat polislerinin PKK ile ilgili siyasetlerine ve kontrolü kaçırmamak için yapabileceklerini, "Van'dan Ankara'ya Getiri-

126| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

len PKK minibüsü” örneği ile açıklamaktadır. Cemaat bu kumpasla zamanın Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ı korkutmayı, “büyük operasyon” yaptıklarını göstermeyi ve bu “tuzak sonucunda” para ödülü almayı hedeflemişti. Bunun gibi Başbakanın özel uçağına sabotaj, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ e suikast iddiaları, Arıç’a suikast yalanı ve kozmik oda kumpası ile Şike Davası konuları anlatılarak arkasından Cemaat’in neleri amaçladığı ifade edilmektedir.

Yazar “Cemaat’in Mesajı” başlıklı üçüncü bölümde; “Odatv” olayında adının geçmesine rağmen, Cemaat’in bir mesaj göndererek, sen bildiklerini sakla, biz de sana dokunmayalım mesajını verdiğini anlatıyor. Daha sonra; dava açılınca kendisinin, ne sanık, ne de şüpheli olarak adının geçmediğini, çünkü adı geçse idi, bildiklerini kamuoyu ile paylaşacağını bu durumda Cemaatin zarar göreceğini ifade etmektedir. Hükümetin birçok kumpas ve olaydan sonra nihayet uyanarak; 2014 yılında Müstafa Gülcü, Celal Uzunkeya, Orhan Özdemir ve Faruk Ünsal’ı tekrar göreve getirmesini olumlu değerlendirmektedir. Bugüne kadar hükümetin yetkisini eline alan Cemaat’in yaptığı zulüm deşifre olmuş, hükümet yetkisini Cemaat’le paylaşmaktan vazgeçmiştir.

Yazar “Tuncay Güney Kimin Adamı” başlıklı dördüncü bölümde, Mart 2001’de gözaltına alındığında, kendisine ses kasetini dinletip, özel hayatına ait bilgiler ortaya serilerek, korkutulmuş ve şantaj yapıldığını belirtiyor. Daha sonra da gizlice sorguya alınıp, “Ergenekon’un gazeteci ayağını say; Taha Akyol yok mu? Enis Berberoğlu yok mu? Fikret Bila yok mu? Ertuğruk Özkök yok mu?” gibi sorular sorularak yönlendirilerek yükleme yapılmıştır. Daha sonra kayda alınan gerçek sorguda bu isimler Tuncay Güney’e söylettirilmiştir. Böyle bir örgütün olmadığını savunacak ve konuyu irdelenecek gazetecileri de susturmak, korkutmak gerektiğine inanılmış, planlama o yönde yapılmıştı. O kamera kayıtlarının göndereni belli olmayacak şekilde MİT Müsteşarlığına gönderilmesi, Cemaat operasyonunun başlatıldığı anlamına geliyordu. Taraf Gazetesinin 5 Ocak 2010 tarihli haberinde Baybaşın “iki ton

uyuşturucuyu devlet pazarladı” diyordu. Lucky-S’te yakalanan uyuşturucunun Emin Arslan ve Necdet Menzir’in bilgisi dâhilinde piyasaya sürüldüğünü iddia etmişti. Emin Arslan hakkında iddia-name hazırlamakta olan savcı yandaş basın aracılığıyla baskı altına alınmaya çalışılıyordu. Dursun Çiçek’in ıslak imzası ve 2007’de Nazlı Ilıcak’ın İngiltere’de yaptığı “Müslüman Dünyasındaki Değişime Fetullah Gülen’in Katkıları” konferansı da değerlendirilmektedir.

Cemaat ile ilgili en önemli iddialardan birisi de hiç kuşkusuz CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın özel hayatıyla ilgili gizli kamera görüntülerinin medyaya servis edilmesidir. Yazarın bu konudaki düşünceleri şöyledir: Ben, kendisi ile ilgili kayıtların, yayınlanmadan önce Baykal’a verildiğine inanıyorum. Bu görüntüler Deniz Baykal’a Cemaat’in bir imamı tarafından, sanki kendilerinin hiç ilgisi yokmuş gibi gösterildi. “Bize böyle bir kaset verdiler ama yayınlamıyoruz” vb. denildi. Baykal’ın da sonradan bu nedenle teşekkür etmesi sağlandı. Hatta “Varan 1”kasedinden sonra “Varan 2” ve “Varan 3” kasetlerinin varlığından bahsedildiğini ve Baykal’ın bu yöntemle “teslim alındığını” da düşünüyorum. Daha sonra dinleme yöntemlerinin teknikleri ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Havalimanında gümrüksüz giren istihbarat cihazları, hırsızlık süsüyle dinleme cihazı yerleştirdikleri evden kaçan polisler ve polislerin kendi görüntülerini kaydetmesi olayları da anlatılmaktadır.

Polis Teşkilatı’nın 2007 yılından sonra tamamen Gülen Cemaati şakirdi polislerin eline geçmesi üzerine, olaylar kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu dönemde Cemaat karşıtı kişilere ve kurumlara yönelik adli operasyon görünümünde “düzmece/kumpas” operasyonlar yapılmaya başlanmıştı. Bunlardan birisi de Serdar Öztürk’ün başına gelmişti. Öztürk Ergenekon Davası’nda yargılanan Albay Levent Göktaş’ında avukatlığını üstlenmişti. Önce Ankara Emniyet Müdürlüğüne Öztürk hakkında meçhul bir kişi tarafından bir ihbar yapıldı. Akşam alınan mahkeme kararından sonra, gece saat 03.30’da Öztürk’ün bürosuna “İrtica Eylem Planı” da

128| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

denilen “Ak Partiyi ve Fetullah Gülen Cemaati’ni Bitirme Planı” adlı bir belge yerleştirildi. Ertesi günü saat 08.30-09.00 sıralarında Cumhuriyet Savcısı ve polislerin yaptığı aramada, geceden yerleştirilen o belge ele geçirildi. AK Parti’ye, iktidar gelmesinde en fazla destek veren, Nakşibendi tarikatı ve bu tarikatın kollarıdır. Sivil Toplum Örgütü durumundaki Birlik Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti’dir. Niçin bu tarikatların veya vakıfların adları AK Parti’yle birlikte anılmıyor; onlar bitirilmeye çalışılmıyor da, F. Gülen Cemaati, Ak Parti’yle birlikte anılıyor, güya hedef alınıyor. Lafı dolandırmayalım, “Ak Partiyi ve Fetullah Gülen Cemaati’ni Bitirme Planı” adlı belgeyi, Ak Parti’yi daha fazla kendi yönetimlerine, kendi korumaları altına almak isteyen Fetullah Gülen Cemaati şakirtleri hazırlamışlar ve o büroya koymuşlardır.

14 Haziran 2001 günü, şube müdürü R.G., odama gelerek bana en üst kısmında “Ergenekon Örgütü” yazan bir şeme gösterdi. Bu şemanın en üstünde, örgüt sorumlusu konumunda Orgeneral Çetin Doğan gösterilmişti. Alt kısımda beş altı korgeneral vardı. Tümgeneral ve tuğgeneraller de olmak üzere yaklaşık 22-25 kişilik bir örgüt şemasıydı. Şube müdürüne, “... *Bu şemanın çizilmesine alt yapı oluşturan, hukuki geçerliliği olan imzalı ifade tutanağı olmadığı sürece, şemanın hiçbir anlamı yoktur. Böyle bir ifade tutanağı veya tutanakları var mı?*” diye sordum. Tuncay Güney isimli kişinin ifade tutanağını ve bir de bilgi notu getirdi. İfadeyi okudum, ne Çetin Doğan’ın ne de diğerlerinin isimleri yazılıydı. Bilgi notunu da okudum; ifade tutanağının özeti gibiydi. Şube Müdürü’ne, “*Bu tutanakta, şemada bulunan hiçbir komutanın ismi yazılı değil; şemayı kim yaptı, neye göre yaptı?*” diye sordum. “*İstanbul İstihbarat Şubesi gönderdi*” dedi. Tuncay Güney’in ifadesi gerekçe gösterilerek (bana göre askere yönelik saldırı için maske olarak kullanılarak) Ergenekon Operasyonu adı altında orgeneralinden teğmenine kadar askerler gözaltına alındı, cezaevlerine konuldular. Bütün bunların ışığında baktığımda, 14 Haziran 2001 günü beni kandırabilselerdi, Ergenekon Operasyonu 2001’de başlayacaktı.

Burada dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Cemaat, Özal'ın cenazesi sırasında ANAP yönetimiyle diyalog kurarken, 1998'de Anavatan Partisi hükümetini bir komplo ile düşürmüştür. Cemaat, Tansu Çiller'i, Ağar'la birlikte İzmir Yamanlar Kolejine davet etmişken, 28 Şubat döneminde, Çiller'in de ortağı bulunduğu hükümetin istifa etmesini isteyip, "*darbeci generallerin*" yanında yer almışlardır. 28 Şubat döneminde Orgeneral Çevik Bir'e gidip, Cemaat okullarının anahtarlarını teslim etmek teklifinde bulunmuşlarken, 2007'de komplocu ihbarlarla, Cemaatçı polislerin öncülüğünde Ergenekon operasyonlarını düzenlemişler, çok sayıda generallerin tutuklanmasına ve yıllarını ceza evlerinde geçirmesine neden olmuşlardır. Hatırlanacağı gibi Çevik Bir de tutuklu generaller arasındaydı. Deniz Baykal ve Recep Tayyip Erdoğan'a, 2003 yılında yemek programı düzenlemişler, 2010 yılında, Baykal'ın özel görüntülerini internet üzerinden servis etmişler; Baykal'ı CHP Genel Başkanlığı'ndan düşürmüşlerdir.

"Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin mezarı İsrail'de, Büyükanıt'ın dedesi Yahudi" diye yalan haber yayanların Cemaat olduğunu en üst makama rapor eden benim. Yaşar Büyükanıt'ın dedesinin, Arap çöllerinde savaşırken şehit düştüğünü biliyoruz. Bir şehide, sırf torunu Yaşar Büyükanıt'tan intikam alabilmek amacıyla "*Yahudi*" demek, bu yöntemle aşağılamaya çalışmak ne İslamiyet'le, ne Türklükle, ne de insanlıkla bağdaşır. Ama kendilerine Cemaat diyen bir örgüt, bu terbiyesizliği yapmıştır.

Yazar bölüm dokuzda "Cemaat'in hışmına uğrayanlar"ı anlatmaktadır. Yazar, "2002'nin Haziran ayı başlarında Savcı Nuh Mete Yüksel'e kurulan seks tuzağıyla ilgili daire başkanlığımıza davet edip üç dört saat kadar konuştum" demektedir. Yüksel, 1999 yılında F. Gülen hakkında "*Terörle Mücadele Kanunu'nu İhlal*" den dava açmıştı. Polis Teşkilatı'nda gerçekten sevilen bu savcımız, "*Anakara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli Fetullahçı polislerin kendilerine komplo kurduklarını*" söylemişti. Savcının, Cemaat lideri hakkında dava açması onu, Cemaat'in hasmı durumuna getirmişti. Bu sebeple polis görünümlü Cemaat

130| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

mensupları, görev gereği 24 saat birlikte oldukları Yüksel'in özel hayatına ait sırlara erişmişlerdi. Edindikleri bilgiler ile Savcının arkadaşı ve avukatı olan kişiyi para karşılığı ikna ettiler. O avukatın bürosuna yerleştirdikleri kameralarla özel hayata ait görüntüleri kaydedip, Cemaat'ın intikamını aldılar. Böylece Savcının Devlet Güvenlik Mahkemesi'ndeki görevinden uzaklaştırılmasını, cezalandırılmasını sağladılar.

Cemaat'ın Emniyet Teşkilatı mensuplarına da tuzaklar kurduğu biliniyor diyen yazar; Emniyet Genel Müdür Yardımcılarından, Daire Başkanlarından, İl Emniyet Müdürleri ve Yardımcılarından, kritik birimlerdeki Şube Müdürlerinden 13 isim saymaktadır. Bu müdürlerin ortak özellikleri, "*Gülen Cemaati Şakirdi*" olmamalarıdır. Hedef seçilmelerinin sebebi de, "*Cemaat şakirdi*" müdürlere makam boşaltmak ve Cemaatçilerin kurduğu tuzakların ortaya çıkarılmaması için tedbir almaktır.

Yazar dinlemeyle ilgili bazı teknik bilgiler de vermektedir: "Kangoo kamyonet tipi araçların içinde gizlenmiş olan polisler, görünmeden hedef şahsı gözetlerler, izlerler. Bu işlem için, hiçbir makamdan izin almaya gerek yoktur. Çünkü sokakta, halka açık ortamlarda, özel hayatın gizliliğine zarar vermeden yapılan bir görevdir. Ancak gözetleme aracının içine A15 veya A25 adı verilen cihazları yerleştirip, özel hayatın gizliliğine zarar veren dinleme yapılırsa devlet "*çeteleşmiş*" demektir. Devletin arabası, polisi ve cihazları, bir çetenin-cemaatin eline geçmiş, cemaat emri doğrultusunda kullanılıyor demektir. Ayrıca gözetleme aracının içine bir "*imsi catcher*" cihazı yerleştirilir. Bu cihaz hem cep telefonu dinlemesi yapabilir, hem de o cep telefonun bulunduğu apartman, kat veya odayı tespit etmeye yarar. 20 adet telefon numarasının bu cihaza yüklenip "*dinleme aleti*" olarak kullanılmasıyla hedef binada bulunan 20 adet hedef telefon otomatik olarak dinlenebilir. Eğer gözetleme aracı "*imsi catcher*" cihazı yerleştirilmek suretiyle bir dinleme üssü gibi kullanılırsa, araçta ayrıca görevli bir personelin beklemesine gerek yoktur. Cihaz aldığı sesi otomatik olarak kaydeder.

2014 yılında adli ve idari makamlardan elde ettiğim bilgiler beni bile şaşırttı. Ben, 1. Sınıf Emniyet Müdürü, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ve üç dönem (altı yıl) İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış, 1978 yılından 2006 yılına kadar fiilen fiilen 28 yıl istihbarat görevinde çalışmış Sabri Uzun, hem İBDA-C, hem Hizbullah Örgütünden, hem çete üyesi olmaktan ve hem de Ergenekon Örgütü üyesi olmaktan dört defa dinlenmişim.

F. Gülen Cemaati'nin en önde gelen güvenilir elemanlarından Latif Erdoğan, 2006 yılının ilkbahar aylarında, Cemaat karar vericileri tarafından cezalandırılmış, uzaklaştırılmış, dışlanmıştı. Tam bu sırada, Ankara'dan gelen bir emirle, İstanbul İstihbarat Şubesi tarafından, hileli yöntemlerle gerekli mahkeme kararı alınarak, Latif Erdoğan'ın telefonları dinlenmeye alındı. Latif Erdoğan'ın telefonu, Cemaat'e dair sır niteliğindeki önemli bilgileri, devletin adli ve idari makamlarına ifşa edebileceği şüphesiyle dinlenmişti. Cemaat içindeki bu kavga, kendilerini ilgilendirir, polisi neden ilgilendirsin ki? Hanefi Avcı, Eylül 2010'da mülkiye müfettişlerine verdiği ifadesinde Latif Erdoğan'ın telefonunun Cemaat'in Emniyetten sorumlu imamı Osman Hilmi Özdil'in isteği üzerine İstanbul İstihbarat Şubesinde dinlendiğini güvenilir kaynaklardan öğrendiğini belirtmiştir.

Cemaatçi (F.Gülen) polisler, Cevzet Soysal'ı öldürmüşler; fail olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaylarını göstermek için de "yalancı tanık" temin etmek istemişlerdir. Böylelikle Ergenekon Davası'ndan tutuklu subayları karalamak amaçlanmıştır. İstanbul'daki Ergenekon Davası için, Silopi'deki polisin yalancı tanık temin etme peşinde koşması; İstanbul Polisi ile Silopi Polisinin "ortak bir merkezden" yönetildiğini göstermektedir.

Yazar, Hrank Dink cinayeti ve Cemaat arasındaki ilişkileri ve olan olayları ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Biz kısaca konunun genel bir görünümünü vermeye çalışacağız:

Hrank Dink cinayetinin azmettiricisi olmakla suçlanan Erhan Tuncel, davanın yeniden görülmeye başlandığı 2013 Aralık ayın-

132| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

daki ilk duruşmasında, “Karşımızda polis yok, bir cinayet şebekesi var. Hepsinin ortak özellikleri yalancı olmaları ve adli mercileri yanıltmalarıdır,” demişti. Tetikçi Ogün Samast ise bundan bir yıl sonra yaptığı açıklamalarda, cinayete azmettirenlerin Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazlı olduğunu söyledi... Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir şube müdürü, İstanbul'a gidip, yukarıda adları geçen savcılarla görüşmüş; sonra da kendine göre bir şema çizip, Genelkurmay Başkanlığı'nın Dink cinayeti ile bağlantısı olduğunu iddia etmişti... Bu cinayet TSK aleyhine bir hava oluşturmak için işlendi denebilir. Benim görüşüm şu: ... (İstihbarat Dairesindeki Fetöçüler) Hrant Dink'in öldürüleceğini biliyorlardı. Dink öldürüldükten sonra şüpheli (Ogün Samast) Trabzon'da yakalanacak, “Ergenekon Operasyonu”, Trabzon Jandarma Komutanlığı'ndan başlatılacaktı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürü A. İlhan Güler'in gizlice tayin edilmek istenmesinin altındaki oyun budur. Amaç düzmece Ergenekon Operasyonunun başlatabilmektir. Hayatın normal akışına uymayan uygulamalar, Cemaat'in cinayet faillerini gizlemeye çalıştığını, cinayete “yol verilmesinin” gerçek sebebinin ortaya çıkmaması için adli-idari soruşturmacılar tarafından “ortak çaba” gösterildiğini gözler önüne sermektedir.

Ergenekon Operasyonu'nda şu üç uygulamayı gördüm: Birincisi, hükümeti, yargıyı ve Türk milletini uyandıracak istihbaratçıları bertaraf ettiler. İkincisi, korktukları özel harekâtçı subayları ve polisleri bertaraf ettiler. Üçüncüsü de, mesleklerinde gelecekleri parlak görülen subayları, polis amirlerini, hâkim ve savcılarını bitirdiler. Sıra “paraya” gelmişti. Cemaat, banka satın aldı; Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na 'imam' yerleştirdi. Asıl amaçları “Büyük Ejderha!” adını taktıkları işadamlarını tutuklamaktı... Hükümetin siyasi irade koyması durumunda çözüm zor değildir. Kaldı ki sorun, yalnızca Emniyet Teşkilatı'nın değil, tüm Türkiye'nin sorunudur.

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, başlattığı KCK soruşturması kapsamında, 7 Şubat 2012'de zamanın Başbakanlık Müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre

Taner, MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ve iki personelinin ifadeye çağırılmıştı. İlginçtir, o ifade alma saatinde Başbakan Erdoğan ameliyat masasında olacaktı. Bu özel durumu bilenler, Başbakan'ın yakın korumalarıydı. Ameliyat 15 dakika gecikince, Başbakan "ifadeye çağırılma" konusundan haberdar oldu. MİT soruşturması Başbakan Erdoğan'ın "irade koymasıyla" durdurulmuştu. Daha sonra Ak Parti hükümetinin, MİT Kanunu'nun 26. maddesinde yaptığı değişiklikle soruşturma izni verip vermemek konusunda Başbakan yetkilendirilmişti. Bu yetkiye dayanarak Başbakan, MİT personeli hakkında soruşturma başlatılmasına izin vermemiştir. Bunun sonuncu olarak da, Savcılık, "Kovuşturmaya yer yoktur" kararı vermiştir. Olayın esası, Gülen Cemaati şakirtlerinin, "Savcı-Polis" maskesiyle, iktidarı paylaşma yarışına girmesidir. Bu durumu gören Başbakan, iktidarı paylaşmamıştır.

F. Gülen, zamanın güçlü komutanlarından Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Çevik Bir'e Cemaat'in temsil kabiliyeti yüksek işadamları A.K. ve V.H. aracılığıyla gönderdiği mektupta şöyle diyordu:

Genelkurmayımızın çok değerli İkinci Başkanı, Sayın Komutanım

Son günlerde medyamızda yeniden gündeme gelen ve yanlışlıkla ismimle birlikte anılan okullarla ilgili olarak, şu birkaç satırla huzurlarınızı işgal edeceğim için yüksek af ve hoşgörünüze sığınıyorum.

.... Bu okullarla alâkam, sadece bir teşvik, bir çağrı ve bazılarının yanlışlıkla hakkımda taşıdıkları hüsn-ü zannı ülkeme ve devletime hizmet adına bir kredi kartı gibi kullanmaktan ibarettir.

... Fırsat bulduğum her defasında, insanımızın ruhunda taşıdığı kabiliyetleri, vatan ve millet sevgisini ateşlemeğe ve onları, dünyada, hatta Ahret'te bile hiçbir karşılık beklemeden devletimize ve milletimize hizmete davet ettim.

Tamamen Türk Eğitim Sistemine bağlı olarak faaliyet gösteren bu okullarda eğer, Türkiye Cumhuriyeti'nin lâik, bağımsız ve sosyal bir hukuk devleti özelliğinin aksine bir faaliyet varsa, devletimizden

134| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

önce ben bu okulların açılmasını teşvik etmiş biri olarak kapatılmasını teşvik ederim. Eğer bazılarının iddia ettiği gibi, bu okullarda herhangi bir dış ülkeden veya ülkemize düşman kuruluşlardan alınmış tek kuruluşluk destek varsa, zaten hastalıklarla sonuna gelmiş hayatımı bizzat kendi ellerimle noktalarım. Bununla birlikte devletimiz, zaten kendisinin olan bu okulları dilediği zaman devralabilir. Kaldı ki, bu okullar zaten devletimizin olduğu için, böyle bir devirden söz etmek bile abestir. Türkiye Cumhuriyeti'ni koruma ve kollama vazifesini deruhte etmiş, şanlı ve kahraman ordumuzun seçkin ve şerefli bir mensubu ve Genelkurmay'ımızın İkinci Başkanı olarak, ne zaman, nerede ve ne şekilde arzu buyurursanız bu okulları şereflelendirebilir ve her türlü teftişi yapabilirsiniz. Böyle bir mektupla kıymetli vaktinizi işgal etme sû-i edebinde bulunduğum için tekrar özür diler, en derin saygılarımın kabûlünü arz ederim efendim.

Fetullah Gülen.

Unutulmasın, 1997'de "yalvarılan" Çevik Bir, 2012'de "28 Şubat Davası" adı altında Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davayla tutuklanıp, Ankara Sincan Cezaevi'ne konuldu. Bu kalleslik değil de nedir?

Önümüzdeki üç dört yıl içinde Türkiye Avrupa Birliği ölçülerinde bir "hukuk devleti" olmazsa derin siyasi, sosyal ve ekonomik bunalımlar yaşayacağımız endişesi içindeyim. Kimse, "Cemaat krizini" geçti, bitti sanmasın. Bu kriz, onlarca yıl sürecek. Öyle PKK Terörü, Kıbrıs bunalımı gibi sanmayın... Yara çok daha derin! Hakınızı helal edin.

5.1.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitaptan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- Cemaat, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek için Adliye ve Mülkiye teşkilatını kullanacak. Bir hâkim, savcı, vali, kaymakam

veya mülkiye müfettişi kendisini neden gizler? Bu durum ancak gizli bir örgüte bağlıysa ve gizli bir amacı varsa mantıklı olacaktır.

2- Polis Koleji'ni Atatürk'ün açtı (1937), Cemaat işgal etti (1980-2013), Devlet kapattı (2013). Kimse beni kınamasın, Polis Koleji'de Cemaat'ın Taliban Mektebi gibi kullanılmış durumdadır.

3- Muhtemel bir Ak Parti Asker çatışması durumunda Cemaat bürokrat kadrolarının harcanmasını istemiyordu. Bu nedenle Cemaat, 2002-2005 yılları arasında hiçbir "imamının" bürokraside görev almasını istemedi. Ak Partinin "başarılı" olduğunu görünce yeni bir taktik belirledi; ihbar mektubu ve ihbar elektronik postalarıyla o bürokratlar görevden alınıp, yerlerine Cemaat İmamları getirilmeye başlandı. Böylece Ak Parti'yi hem o bürokratlardan uzaklaştırdı, hem de kendi kuşatması ve himayesi altına aldı.

4- Ben, kendisi ile ilgili kayıtların, yayınlanmadan önce Baykal'a verildiğine inanıyorum. Bu görüntüler Deniz Baykal'a Cemaat'ın bir imamı tarafından, sanki kendilerinin hiç ilgisi yokmuş gibi gösterildi. "Bize böyle bir kaset verdiler ama yayınlamıyoruz" vb. denildi. Baykal'ın da sonradan bu nedenle teşekkür etmesi sağlandı. Hatta "Varan 1" kasetinden sonra "Varan 2" ve "Varan 3" kasetlerinin varlığından bahsedildiğini ve Baykal'ın bu yöntemle "teslim alındığımı" da düşünüyorum.

5- Polis Teşkilatı'nın 2007 yılından sonra tamamen Gülen Cemaati şakirdi polislerin eline geçmesi üzerine, olaylar kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu dönemde Cemaat karşıtı kişilere ve kurumlara yönelik adli operasyon görünümünde "düzmecekumpas" operasyonlar yapılmaya başlanmıştı.

6- Lafı dolandırmayalım, "Ak Partiyi ve Fetullah Gülen Cemaati'ni Bitirme Planı" adlı belgeyi, Ak Parti'yi daha fazla kendi yönetimlerine, kendi korumaları altına almak isteyen Fetullah Gülen Cemaati şakirtleri hazırlamışlar ve o büroya koymuşlardır.

7- Tuncay Güney'in ifadesi gerekçe gösterilerek (bana göre askere yönelik saldırı için maske olarak kullanılarak) Ergenekon

136| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Operasyonu adı altında orgeneralinden teğmenine kadar askerler gözaltına alındı, cezaevlerine konuldular. Bütün bunların ışığında baktığımda, 14 Haziran 2001 günü beni kandırabilselerdi, Ergenekon Operasyonu 2001'de başlayacaktı.

8- Cemaat, Özal'ın cenazesi sırasında ANAP yönetimiyle diyalog kurarken, 1998'de Anavatan Partisi hükümetini bir komplo ile düşürmüştür. Cemaat, Tansu Çiller'i, Ağar'la birlikte İzmir Yamanlar Koleji'ne davet etmişken, 28 Şubat döneminde, Çiller'in de ortağı bulunduğu hükümetin istifa etmesini isteyip, "darbeci generallerin" yanında yer almışlardır.

9- Cemaat'ın Emniyet Teşkilatı mensuplarına da tuzaklar kurduğu biliniyor. Bu müdürlerin ortak özellikleri, "*Gülen Cemaati Şakirdi*" olmamalarıdır. Hedef seçilmelerinin sebebi de, "*Cemaat şakirdi*" müdürlere makam boşaltmak ve Cemaatçilerin kurduğu tuzakların ortaya çıkarılmaması için tedbir almaktır.

10- F. Gülen Cemaati'nin en önde gelen güvenilir elemanlarından Latif Erdoğan, 2006 yılının ilkbahar aylarında, Cemaat karar vericileri tarafından cezalandırılmış, uzaklaştırılmış, dışlanmıştı. Latif Erdoğan'ın telefonu, Cemaat'e dair sır niteliğindeki önemli bilgileri, devletin adli ve idari makamlarına ifşa edebileceği şüphesiyle dinlenmişti.

11- Cemaatçi (F.Gülen) polisler, Cevzet Soysal'ı öldürmüşler; fail olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin subaylarını göstermek için de "yalancı tanık" temin etmek istemişlerdir. Böylelikle Ergenekon Davası'ndan tutuklu subayları karalamak amaçlanmıştır.

12- Ergenekon Operasyonu'nda şu üç uygulamayı gördüm: Birincisi, hükümeti, yargıyı ve Türk milletini uyandıracak istihbaratçıları bertaraf ettiler. İkincisi, korktukları özel harekâtçı subayları ve polisleri bertaraf ettiler. Üçüncüsü de, mesleklerinde gelecekleri parlak görülen subayları, polis amirlerini, hâkim ve savcuları bitirdiler. Sıra "*paraya*" gelmişti.

13- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, başlattığı KCK soruşturması kapsamında, 7 Şubat 2012’de başlatılan MİT soruşturması Başbakan Erdoğan’ın “irade koymasıyla” durdurulmuştu. Olayın esası, Gülen Cemaati şakirtlerinin, “Savcı-Polis” maskesiyle, iktidarı paylaşma yarışına girmesidir. Bu durumu gören Başbakan, iktidarı paylaşmamıştır.

14- Önümüzdeki üç dört yıl içinde Türkiye Avrupa Birliği ölçülerinde bir “*hukuk devleti*” olmazsa derin siyasi, sosyal ve ekonomik bunalımlar yaşayacağımız endişesi içindeyim. Kimse, “*Cemaat krizini*” geçti, bitti sanmasın. Bu kriz, onlarca yıl sürecek... Yara çok daha derin!

5.2. 15 Temmuz İhanet Darbesi PDY ve Nur Cemâ’ati Tartışmaları

(Ahmet Akgündüz, (2017), İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, ss.1-171)

Bazı kimseler, Prof. Dr. Ahmet Akgündüz hocanın kitabının “*Örgütle Bağlantısı Olmayan İnsanların Yazdıkları Kitaplar*” kapsamında değerlendirilmesini eleştirebilirler. Bu FETÖ yapısının İslami bir hizmet görüntüsü vermesi, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet büyüklerimizden ve her türlü halk kitlesinden destek görmüşler veya kendilerine olumlu bakılmıştır. Cumhurbaşkanımız; “...2013 yılında yaşadığımız 17-25 Aralık darbe girişimi, bu hain örgütün gerçek yüzünü ilk defa tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu bir hamle oldu. Bunu dahi birçok arkadaşlarımızla paylaşamadık... Bu noktadan sonra artık saygıdeğer hocalarım ‘şüphe’ dönemi bitti, ‘mücadele’ dönemi başladı” demektedir (Erdoğan, 2016b). Bu nedenle özellikle gezi olaylarındaki yaklaşımları ve TBMM FETÖ İnceleme Komisyonu tarafından bilgisine başvurulmuş bir kişi de olması nedeniyle bu bölümde değerlendirmeyi uygun gördük.

Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü ve Osmanlı Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı olan Prof. Ahmet Akgündüz hoca, Şubat 2017’de “*15 Temmuz İhanet Darbesi PDY ve Nur Cemâ’ati*

138| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Tartışmaları” isimli kitabını Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları arasında çıkarmıştır. Bu kitabı hangi gaye ile nasıl çıkardığını kitabın girişinde takdim yerine geçen “*Neden Böyle Bir Eser*” başlığı altında açıklamıştır. Biz de burada verilen bilgilerden alıntılarla aşağıdaki bilgileri sizlerle paylaşıyoruz:

Maalesef 15 Temmuz İhanet Darbesi sonrası, Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, “*at iziyle it izi birbirine karışmıştır*”. Sadece dine saldıranlar tarafından değil, dindarlar arasında da “*Kırmızı kitapları okuyan herkes potansiyel bir PDY’li ve hâindir*” iddiaları tartışılıyor. Şu anda Nur Cemaati açısından, dindar bir 28 Şubat dönemi yaşanıyor desem mübalağa etmiş olmam.

Birkaç senedir İslam âleminin ve Haziran 2013’den beridir de Türkiye’nin maruz kaldığı, musibetler, fitne olayları ve ihtilaflar, sapla samanın birbirine karışmasına sebep oldu. Hakikatları hatırlatmak ve bazen de hakkı tavsiye etmek için vesile aradığımızda, bazı gazete ve kanallar, meşrep ve meslek taassubu sebebiyle bize imkân tanımadılar ve hatta bir sempozyumda Akgündüz var ise, diğer konuşmacıları haber yapıp bizi es geçtiler. Bir kısım gazete ve kanallar ise, siyasî yaklaşımları sebebiyle, ısrarla bizim makalelerimizden ve Risâle-i Nur ile alakalı tespitlerimizden uzak durmaya gayret gösterdiler. Dine ve İslam’a aykırı yayınlar yapan sol kesim ise, doğru İslamiyet’e hiçbir zaman doğru bir şekilde yaklaşmadılar. Geriye kalan yayın organları büyük hizmetler yapıyorlar ama hem imkânları kısıtlı ve hem de büyük kitlelere hitap etmiyorlar. Bazı siteler ise, Bediüzzaman’ın seyyidlik meselesine bile asabiyet-i cahiliye sebebiyle ihtilafa sebep olur diye sansür koyuyorlar.

Sosyal Medyadaki takipçilerimiz 110.000’i geçti. “*Köpekler serbest ama taşlar bağlı*” kuralı yine devam ediyor. Sosyal Medyadaki makalelerimiz çok sayıda gazete ve kanallar tarafından ilgiyle takip edildi ve paylaşıldı. Ancak hala duymayanlar çoğunlukta. Bu sebeple, okuyucularımız ve takipçilerimiz, bu makale ve yazların kaybolmamasını ve tarihe not olarak düşülebilmesi için kitap haline

getirilmesini istediler. İşte bu kitap mezkûr taleplerin müşahhas hale gelmiş cevabıdır.

5.2.1. İçindekiler

Girişte de belirtildiği gibi bu kitap, kitabın başlığını oluşturan konulardaki farklı makale ve çalışmaların, özellikle sosyal medyada yer alan yazıların bir araya getirilmesinden oluşmuştur. Bu nedenle bir bölümlendirme ya da alt sistematiğe oturmamaktadır. Her yazı kendi anlam bütünlüğü içerisinde alt başlıklara bölünerek ele alınmıştır. Biz de kitabın genel muhtevasını yansıtmak bakımından her bir makaleyi/yazıyı bir bölüm gibi, alt başlıkları da bölümün alt başlıkları gibi takdim edeceğiz.

Birinci yazı “*Neden Böyle Bir Eser?*” başlığını taşımaktadır. Alt başlık bulunmamaktadır. Kitabın yazılış gayesini anlatmaktadır.

İkinci yazı “*PDY’li İhanet Darbesi ve Risale-i Nur Cemâ’ati*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- Bu hareket ve bu ihanetin sahipleri İslami açıdan hangi sıfatla sıfatlanmalıdırlar? Kâfir midirler?, münafık mıdırlar?, harami midirler?, bâği midirler? 2- Bu ihanet şebekesini tertip edenler kimlerdir? 3- Gülen denen adam bu duruma nasıl geldi? Bediüzzaman’ın ona dair işaretleri var mı? 4- Gülen Mehdinin ikinci vazifesini mi yapmaktadır? 5- Bu ihanet darbesinin hedefi nedir ve kimlerdir? 6- İhanet hareketinin neticeleri ne olmuştur? 7- İhanet darbesi ile Risale-i Nur Cemaatinin arasında ilişki kuranlar haklı mıdırlar? 8- Gülen denilen hainin günah galerisinden bazı müşahhas noktalar nelerdir? 9- Diyalog ile alakalı Bediüzzaman’a sıçratılmak istenen çamurlara belgelerle cevaplar. 10- Devlet adamlarına kırmızı çizgilerimiz olan tavsiyeler.

Üçüncü yazı “*Prof. Ahmet Akgündüz’ün Darbe Komisyonundaki Konuşması*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- Üç önemli nokta. 2- Darbeyi tertip edenler kimlerdir? 3- Darbenin hedefleri nelerdir? 4- Fetullah Gülen’in hayat panoraması ve geçirdiği safhalar. Risale-i Nur Cemaati Fetullah grubunu desteklemedi. Konuşma bittikten sonra Komisyon Üyeleri çeşitli sorular sormuş-

140| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

lardır. Soru 1: Sizce F. Gülen'le ilgili genel kanaatiniz baştan beri proje midir, yoksa daha sonra proje olarak kullanılmış mıdır? Soru 2: Bu hareket dünyevi mi, uhrevi mi? Soru 3: Bu hareket tarihteki benzerlerinin devamı mı? Soru 4: Neden bu görüşlerinizi medyada göremiyoruz? Soru 5: Risale-i Nur'un Diyanet eliyle basılması meselesi.

Dördüncü yazı *“15 Temmuz Fitnesi ve Haçlı Seferlerine Karşı Yeniden Dirilişimiz”* başlığını taşımaktadır. Bu yazıda alt başlıklar bulunmamaktadır.

Beşinci yazı *“Bir Nur Talebesinden Eli Kalem Tutanlara ve Devlet Adamlarına Açık Mektup”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- Osmanlı devletinde üç sacayağı vardı: Cami, Tekye ve Medrese. 2- Cumhuriyet kurulduktan sonra Kur'an'ın çevresindeki bu üç kale yıkılmaya çalışıldı. 3- Bediüzzaman ve Nur Talebeleri asla Tarikatın karşısında olmadı. 4- Ehl-i Tarikat ile Nur Talebelerinin arasını ilk açan Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'dür. 5- 1950'li yıllarda Avrasi'nin müridleri ve Necip Fazıl Nur Talebelerine hücumu devam ettirdiler. 6- 1970'li yıllarda Nur Talebeleri ile Ehl-i Tarikat arasında siyaset rüzgârları esmiştir. 7- 1980'li yıllarda Nur Talebeleri ile Ehl-i Tarikat arasındaki köprüyü rahmetli Özal yeniden kurmuştur. 8- 2002'de sendeleyeni kardeşlik köprüsünü Recep Tayyip Erdoğan yeniden tamir etmiştir. 9- 2013'de Fetullah Gülen bu köprüyü yıkmıştır. 10- 2014'den itibaren mevcut hükümet sapla samanı bir birine karıştırarak bu yıkılışa hız kazandırmaktadır. 11- Ehl-i Tarikat ile Nur Talebeleri arasındaki bu manevi köprüyü hiçbir güç yıkamayacaktır. 12- Son sözüm şudur.

Altıncı yazı *“Cemaatler ve Özellikle Risale-i Nur Hakkındaki Yanlış Yorumlara Cevaplar”* başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- Diyanet Raporundaki dengesiz ifadeler. 2- Dini cemaatler ve risale-i nur hakkındaki yanlış yorumları. 3- Sonuçtaki yanlış hükümler.

Yedinci yazı *“Devlet Adamlarımız Okunmalıdır: Mazlumun Ahmı Almayınız”* başlığını taşımaktadır. Alt başlıklar bulunmamaktadır.

Sekizinci yazı “*Mehdi Meslesinde Yanlış Beyanlar ve Cevapları*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- PDY bahanesiyle hadisleri inkar ederek mehdilik müessesesine saldıranlara cevaplar. 2- Mehdi ile ilgili sahih hadis var mı? Hangi kaynaklarda bulabilirim? 3- Bediüzzama’ a göre mehdi ve mehdinin vazifeleri. 4- Mehdi veya mehdiler konusundaki izahları ve PDY gibilerin Bediüzzaman’ ın ikazlarına aykırı iddiaları. 5- Mehdinin üç vazifesi ve PDY’ nin ikinci vazifeyi ben yapıyorum diye sahiplenmesi. 6- Netice.

Dokuzuncu yazı “*İslam Âlemine Hücum Eden Haçlı Orduları ve Müslümanlara Düşen Görevler*” başlığını taşımaktadır. Bir alt başlık bulunmaktadır: 1- Avrupa’ ya bakışımız nasıl olmalı.

Onuncu yazı “*Bir Kurumu Tenkit Etmekle Onu Temsil Eden Şahsın Bir Fikrine Muhalefet Etmek Ayrıdır; Nur Talebeleri, Şeriatı ve Onu Müdafaa Eden Risale-i Nur’ u Esas Alırlar*” başlığını taşımaktadır. Alt başlık bulunmamaktadır.

Onbirinci yazı “*Bediüzzaman’ ın Mücedditlik Hakkındaki Mektubu ve Modernistlerin İnkarcılığı*” başlığını taşımaktadır. Alt başlık bulunmamaktadır.

Onikinci yazı “*Mutlak Vekil Konusunda Bilmemiz Gereken Hususlar*” başlığını taşımaktadır. Diğer alt başlıklar ise şunlardır: 1- Mutlak vekil ne demektir? 2- “Bu zamanın mühim bir alimi” ne demektir?

İndeks.

5.2.2. Özeti

Özet yaparken çalışmanın hacmini fazla büyütmemek için, FETÖ/PDY ile doğrudan ilgili yazılar/makaleler üzerinde mümkün olduğu kadar fazla diğerleri üzerinde ise ana fikrini belirtmekle yetinmeye çalışacağız. Ayrıca kitap farklı yer ve zamanlarda ele alınan konulardan meydana geldiği için zaman zaman konu tekrarları da olmaktadır. Böyle durumlarda genel de ilk ele alınan

142| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yerde ayrıntılı; daha sonraki yerlerde mümkün olduğu kadar kısa değerlendirmeye çalışılmıştır.

PDY'li İhanet Darbesi ve Risale-i Nur Cemâ'ati:

İslam âlemi ve Türkiye tam bir buçuk asırdır, şu anda Türkiye'nin yaşadığı İslami inkişafı ve maddi refahı yaşamamıştır. III. Selim'den beri arzulanan hedefler, bugün birebir gerçekleşmektedir. Ne hizmet erlerine, ne medreselere, ne Kur'an Kurslarına ve ne de hiçbir İslami hizmete engeller çıkarılmak şurada dursun, kapılar aralanmakta ve destekler yağmaktadır. Abdülhamid'den beri yapılmamış dini eserler ve vakıf eserleri tamirleri yapılmıştır.

15 Temmuz PDY'li İhanet Darbesi meydana geldiği günden beri, yüzlerce program yapıldı... Tabii ki, yorumlar, haberler ve makaleler arasında çoğu hakkı haykırıyordu. Aralarında kendini Ebussuud yerine koyup fetva verenler ve tevkfir mührünü elinden düşürmeyenler de vardı. Bunlar içinde mutlaka vuzuha kavuşturulması gereken hususlar bizce şunlardı:...

İslâm hukukunda bu ihanet darbesine yorumlanabilecek iki hüküm var: Ya devlete isyan eden bâğiler yani isyancılarıdır ki, bunlara karşı savaşı Kur'an câiz görmektedir, ya da İslâm hukukunda hirâbe ve Türkçe'de haramilik diye ifade edilen ve Kur'an'ın bunlara karşı çok ağır müeyyideler yüklenmesini emrettiği durumdur (Kur'an, Enfâl, 33-34) ... Büyük hırsızlık da denen yol kesme ve soyguna İslam hukukumuzda "*Kat'ı tarik*" veya "*hirabe*" denmektedir. Bu suçta, devlete ve güvenlik kuvvetlerine rağmen anarşi çıkararak başkasının malını alenen ve cebr ile alma yani soygun söz konusudur. Başkasının malını almak gayesi ile yol kesen şahıs, hiç mal çalıp adam öldürmese de yine bu suç işlemiş sayılır. Ancak cezası hafif ve diğerlerinden farklıdır. Bu suçun temelinde, mevcut devlet nizamına karşı çıkmak ve devlete rağmen mala ve cana kasdetmek (muğalebe) bulunmaktadır. Kur'an suçu ve cezasını açıkça belirtmiştir... Bize göre İhanet Darbesi peşinde koşanlar, haramidirler ve bu ayetin hükümleri uygulanabilir... Bütün bu İslâmî izahlardan sonra, bu haramilere kâfir,

mürted yahut Medine münafıkları manasında münafık diyenler, mes'uldürler. Kaldı ki bunların içinde bahsedilen özelliklere sahip olanlar da vardır. Tavsiyemiz şudur: “ *Sıfatın delaletinde şekk var. İmanın vücudunda da yakın var. Şekk ise yakinin hükmünü izale etmez. Tekfire çabuk cür'et edenler düşünsünler*”.

Bu ihânet şebekesini tertip edenlerin özellikleri farklı farklıdır:

1- Koordinatör ve finansör, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'daki karanlık güçlerdir. Şu anda basınıyla ve hükümetleriyle, ihanet şebekesini finanse etmekte ve desteklemektedir. Bunu devletimiz de bilmektedir.

2- Kullandıkları lokomotif PDY ve ona bağlı haramîlerdir.

3- Ancak ihanet şebekesinin özellikle ordu içindeki ateistlerin ve hatta PKK sempatanlarının da bulunduğu unutulmamalıdır... Bu paralel örgüt, İslam tarihinde, Şi'adan sonra ortaya çıkan ve ta kiyyeyi esas alan en tehlikeli örgüttür. Bunun benzeri yoktur. Bütün İslam âlemi dikkat etmelidir.

1965'de CHP'ye 5000 TL bağış yapan ve Ermeni soykırımını savunacak kadar ileri giden bu adam, bu hale nasıl geldi?... Bu adam, 1971 darbesinde başta Av. Bekir Berk olmak üzere çok sayıda Nur Talebesi ile birlikte İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklanınca, Nur talebelerini savunmak için gelen başta Gültekin Sarıgül olmak üzere Nur'un avukatlarını “Ben Nurcu değilim, beni savunmayın” diyerek nur talebelerinden ayrılmıştır. Daha evvel Hizmet Vakfı toplantılarına gelen PDY, Bediüzzaman'ın rükün talebelerinin bulunduğu bu vakıfla da alakasını kesmiştir... PDY, Risale-i Nura mukabele edercesine, kendi kitaplarını Risale-i Nur yerine koyduğu gibi, Sızıntı gibi dergilerde yayınlanan başyazılarını da Lahikaların üstünde tutmuştur...

PDY'nin haddini aşan iddiaları... Hatta itikadi açıdan İslam'ın sınırlarını tecavüz etmiştir. Bazı yaşadığım müşahhas misalleri takdim etmek isterim:

144| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

1- 1978 yılında merhum Nazım Gökçek Ağabey'in Gaziantep'teki Aydın Baba Medresesinde PDY'nin en yakın talebelerinden biriyle Yatsı namazından Sabah namazına kadar onun Mesih İsa olup olmadığı konusunda tartıştık. Ben olmadığına dair deliller getirsem de İzmir İlahiyat mezunu olan PDY'nin talebesi aksini, iddia etti ve münakaşa ederek ayrıldık.

2- 1980 İhtilâli sonrası, artık Mesih İsa olmaktan tenzil-i rütbe ederek kendisini Mehdi ve Bediüzzaman'ı ise kendisini hazırlayan şahıs olmakla vasıflandırmıştır. Bunu bütün talebeleri iddia etmektedir. 3- Herkesin Youtube'dan dinleyebileceği herzesidir. Allah'a sığınarak nakledelim. Artık PDY kâinat imamıdır ve haşa Hz. Resululla'nın bile işine karışmasını reddetmektedir. Hizmet temsilcilerine kendi düsturlarının önemini anlatırken: *"Siz Resulullah bile huzurunuzda gelse ona şöyle deyiniz: 'Ey Allah'ın Peygamberi! Sen bize Kur'an'ı tebliğ ettin ve sünnetini bıraktın. Artık işimize karışma'"* İşte bu noktada tehlikenin boyutu itikadi alana da kayıyor. 4- 2005 yılının sonlarında Abdullah Aymaz iki defa bana geldi ve Rotterdam İslam Üniversitesini kendilerine devretmem için teklif getirdi. Ben ikisinde de reddedip bu üniversitenin mütevelli heyetinde her cemaatten insanlar var ve Nur talebeleri de var deyince cevabı çok çirkefti: *"Bizim cemaat Nurcuları kendilerinden kabul etmiyor."* Bunu 2006 senesinde onlardan olan bir Haşhaşî'nin beni bıçakla öldürmeye gelmesi ve kapımı kapatmasaydım şu anda hayatta olmam ihtimali takip etti.

Maalesef PDY'lilerin iddialarından biri de, Bediüzzaman'ın Emirdağ Lahikasında belirttiği, âhir zamandaki Büyük Mehdi'nin vazifelerinden ikinci ve üçüncü vazifeyi kâinat imamı olarak yapacağı iddialarıdır... Risâle-i Nurda belirtilen en önemli hakikat, Nur Talebelerinin kıyamete kadar, sadece iman ve Kur'an hakikatlarının neşriyle meşgul olacaklardır. PDY ve ekibi bu iddialarıyla Nurlardan ayrılmaktadırlar.

PDY'li ihanet darbesinin ve tertipleyenlerin esas hedefi dünyada ehl-i sünneti temsil eden İslamiyet'tir; bunun mümessili olan Türkiye'dir ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdo-

ğan'dır ve onun hükümetidir. Bu sebeple bütün İslamofobiciler, bütün ateistler ve Avrupa ile Amerika'daki İslam düşmanları, ihanetçi darbeyi hem hazırlamışlar ve hem de başarılı olmayınca üzölmüşlerdir. Unutmayalım ki, Tayyib Erdoğan kanaatimize göre, 21. Asrın siyâsî müceddididir. Sadece Türkiye'nin değil, ümmet-i Muhammed'in reisidir. Bunu Müslömanların kahir ekseriyeti böyle kabul etmekte ve dua eylemektedir...

Evvela, bu ihanet darbesi Allah'ın izni, Cumhurbaşkanımızın şecaati ve milletin imanlı direnişii ile sonuçsuz kalmıştır... Bu ihanet darbesinin ortaya çıkması MİT'in Bylock ve benzeri programları çözmesiyle, kahraman ordumuzdaki sadece PDY'liler değil, bütün vatan, millet ve din düşmanları, ateistler ve hainler temizlenmiştir. Büyük bedel ödedik ve şehitler verdik. Diyebilirim ki, eğer işler yolunda gidip sadece PDY'liler temizlenseydi, Avrupa ve Amerika'daki İslam düşmanları bu kadar kudurmayacaklardı ve biz de onların uzantılarını devlet içinden temizleyemeyecektik.

Anadolu insanını bir arada yaşatacak ruh ve bir nevi manevi tutkal, bazı iddiaların ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki tatbikatın aksine, kuru bir Türkçölük değildir. Doğudaki din kardeşlerimiz bilmeli ki, bu ruh ve manevi tutkal Kürtçölük de değildir. Bir şahsın sevgi veya nefreti de değildir. Devlet, bir şahsa muhabbet ile devlete muhabbet kavramlarını birbirinden mutlaka ayırmalıdır. Bir şahsı sevmek veya sevmemek, devleti ve şanlı ordusunu sevmek veya sevmemek demek değildir.

İhanet darbesi ile Risale-i Nur Cemaatinin arasında ilişki kuranlar yüzde yüz haksızdırlar. Şunu belirtelim ki, 15 Temmuz İhanet Darbesini fırsat bilen bazı din düşmanları,... sapla samanı karıştırarak, Nur Cemaati mensupları ile hain PDY'lileri kasden karıştırmak istemektedirler. Halbuki, Risale-i Nur Cemaati,... bu ihanet hareketinin karşısında durmuşlar ve şehitler vermişlerdir. Maalesef Hükümetin yahut hükümet bürokrasisinin içinde de yangına körökle gidenlerin olduğunu ve hatta hizmete karşı operasyon yürütenlerin bulunduğunu biliyoruz.

146| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Bediüzzaman, ömrü boyunca müspet hareket etmeyi düstur edinmiş; *“Birkaç adamın hatasıyla yüzler adamların zarar görmesine sebep olunamaz”* demiştir. Bunun içindir ki, yapılan o kadar gaddarane zulümler esnasında bir tek hadise meydana gelmemiş ve Bediüzzaman Said Nursi, talebelerine daima sabır ve tahammül ve yalnız iman ve İslamiyet’e çalışmayı tavsiye etmiştir... Bediüzzaman’a göre, Müslüman’ın Müslüman bir ülkede müspet hareket etmesi dinimizin gereğidir... *Müsbet hareket, Bediüzzaman’ın ilim ve irfana, tebliğ ve iknaya, muhabbet ve şefkate dayanan irşad metotudur.* Bu meslek bütün mücedditlerin ortak yoludur. Hepsisi Allah Resulü’nden (a.s.m.) aynı dersi almış ve asırların şartlarına göre bu yolda yürümeye azami hassasiyet göstermişlerdir, Gazzaliler, Rabbaniler, Geylaniler, Mevlânalar hep bu mukaddes yolun yolcularıdır.

Bediüzzaman, sadece Osmanlı Devleti ve Türkiye’de değil, bütün âlem-i İslam’da, İslam’a hizmet için müsbet hareketi müdafaa eden nâdide şahsiyetlerdendir. Ona göre Türkiye dar-ı İslam’dır ve İslam diyarı olan bir belde, imana ve İslam’a hizmet, ancak müsbet hareket ve dâhilî emniyet ve âsâyîşi asla zedelemeyen, bilakis teyid etmekle mümkündür.

Bediüzzaman’a göre kendini tamamen Kur’an ve İslam hizmetine adayan ehli ilim ve irşadın devlete isyan tarzında menfi muhalefet yapmasını Kur’an kıyamete kadar yasaklamaktadır. Bu özellikle Risale-i Nur Cemâati için geçerlidir. Aksi takdirde şu ayetin yasağına gelmiş olacaktır: *“Ve âyetlerimi, (karşılığında ne alsanız) az (düşecek) bir fiyata satmayın (Kur’an, Bakara:41)”*. PDY ve arkadaşları Kur’an’ın bu âyetlerini ihlal ederek 17-25 Aralık hadiselerinden beri değil, on yıllardır bu ayete muhalefet etmektedirler. *Müslüman bir memlekette, Müslümanların kanına, canına, devletin mallarına ve devletin bütün kurumlarına başkaldırmak, bu âyete muhalefettir.* Zira karşılığında, dünyanın geçici iktidarını, mal ve makamlarını istedikleri açıkça ortadadır.

Kur'n-ı Kerim'de ehl-i kitap olan gayr-i Müslümler ile diyolağa müsâde edilmiştir. Ancak mülhidler, ateistler, gaylar, Şintoistler ve benzeri müşriklerle diyaloga asla müsaade edilmemiştir... *"İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet etmek mümkün değildir"* düsturu, Nur Cemaatinin ve bütün Müslümanların hayat düsturudur...(F.Gülen'in) şu sözleri nasıl İslâmî manada diyaloga sokabilirsiniz? *"Haçlıların ülkenizi işgal etmesi çok tehlikeli değildir; çünkü sizin ve onların arasında kırmızı çizgiler vardır. Bir kere onlar, sizin kadınlarınıza kızlarınıza ilişmezler, mabedinize ilişmezler; ilişmemiş Haçlılar"* Bu alçak adam herhalde Haçlıların İstanbul, Anadolu ve Kudüs yollarında ne tahribatlar yaptıklarını da bilmemekte yahut çarpıtmaktadır.

Diyalog ile alakalı Bediüzzaman ile fitne başı Gülen'i aynı kefeye koyan bazı hezeyanlar yayınlanmıştır... Bediüzzaman Hazretleri, Papa'ya mektup falan göndermemiştir. Tam tersine Hz. Muhammed'in peygamberliğini ispat eden *"Zülfikar Mecmuası"* adlı eseriyle tevhide ispat eyleyen *"Asa-yı Musa"* kitabını 1951 yılında Papa'ya göndermiştir. Kaldı ki, Bediüzzaman'ın *"İslam'dan taviz vererek İslam'a hizmet edilmez"* düsturu hayat prensibidir... Bu eserin Hristiyan Âleminin bir nevi dini ve ruhani resi olan Papa'ya gönderilmesiyle, vahdaniyet-i ilahiyye, Risale-i Muhammediye Aleyhisselâtü Vesselam ve Kur'an'ın kalamullah olduğunu ispat eden bu eser, mezkûr tebliği de yapmış oluyordu.

Bu yazının/makalenin sonunda devlet adamlarına kırmızı çizgileri olan bazı tavsiyelerde bulunmaktadır:

1- Böyle bir zamanda her zamankinden fazla şu ayeti hatırlayınız ve dikkat ediniz: *"... Bir kavme olan kîn(iniz), sizi aslâ adâletsiz olmaya sevk etmesin! Adil olun... (Kur'an, Maide:8)"*. Masumların canını yakmayınız. *"Bir cani yüzünden onun kardeşi, hanedanı, çoluk-çocuğu mes'ul olmaz"*.

2- Eğer birine kâfir diyorsanız ve muhatabınız da bu vasıf yoksa, hüküm size dönebilir... Bunun yerineehl-i dalalet ve ameli manada münafık tabirlerini kullanınız.

3- Nur Cemaati ile PDY taraftarlarını birbirine karıştırmayınız.

4- İslâmî ilimlerden haberdar olmayan bazı siyaset profları ve bazı yazarlar, Mehdi ve Deccal meselesini ele alarak bazı maneviyat erlerine ve tarikatlara hücum etmektedirler... Bunlara fırsat vermemelisiniz.

5- Maalesef son zamanlarda, denize düşen yılanlara sarılır nev'inden, Kemalistler, kaderi inkar edecek kadar sapık görüşlüler, yalakalar ve ehli-yetsiz kişiler çok önemli makamlara getirilmektedir. Bu konuda şu ayeti dinlemenizi istirham ediyorum: “Şüphe yok ki Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hüküm verdiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emreder!...(Kur'an, Nisâ: 58)”.

Prof. Ahmet Akgündüz'ün Darbe Komisyonundaki Konuşması:

Ben Risale-i Nur cemaati içinde büyümüş bir ilim adamıyım. Dolayısıyla PDY'nin neden bu hale geldiğini de az çok tespit edebilecek bir kabiliyete de sahip olduğum kanaatindeyim. *Birinci söyleyeceğim şu:* Bir defa, 15 Temmuz darbesine “birinci darbe” demek yanlış. Birinci darbe, Gezi olaylarıydı. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı çok açık bir şekilde “Mesele 8 ağaç meselesi değil, Türkiye'yi Mısır gibi yapma teşebbüsüydü”.

Şimdi gelelim 15 Temmuz darbe teşebbüsüne. Bana göre bu, önemli bir savaş geçilmiş gibi bir olaydır ve bu milletin –gerçekten de bütün millet olarak diyorum- gayretiyle bertaraf edilmiştir ve ikinci kurtuluş savaşı gibidir. Birinci bunu söyleyeyim. Gelelim *ikinci noktaya*, ondan sonra geçeceğim: Üzülerek ifade edeyim, bu

15 Temmuz darbe teşebbüsünü, ihanet darbe teşebbüsünü fırsat bilerek meseleyi bütün dinî cemaatler ve tarikatlara genelleme yapmak isteyenler var. *Üçüncü nokta* ise üzümlere ifade edeyim: *"Bu 15 Temmuz hareketi, PDY ihanet darbesi ile bütün kırmızı kitapları okuyanlar ayıdır."* diyerek Risale-i Nur cemaatini sanki bu FETÖ'yü desteklemiş gibi gösterenler var, buna da karşı olduğumu ifade etmek istiyorum...

Hollanda'da on altı senedir yaşayan biri olarak, küçük de olsa bir üniversitenin rektörü olarak müşahedem şudur: Bir defa, koordinatör, bir kısım Amerika ve Avrupa'daki devletlerin bilinmez organlarıdır. Bunda benim hiç şüphem yok... Ben bir şey söyleyeyim: İki hafta önce Obama'nın himayesinde düzenlenen bir diyalog konferansına bizde katıldık. Orada bir profesör -Beyaz Saray'ın danışmanı maalesef- söylediği cümle şudur: *"Biz bu darbeyle, başarısızlık olmakla partnerlerimizi kaybettik."* diyor. Wilders da -ki Hollanda'daki İslam düşmanı partinin Genel Başkanıdır- çok açık bir şekilde *"Dünyada en çok üzüldüğüm şey, bu darbenin başarılı olamasıdır."* diyor... Peki, ikinci grup kimdir koordinatörlerden sonra? Tamamen lokomotif ve dolgu maddesi olarak FETÖ grubu kullanılmıştır. Ben şunu bilmenizi isterim: Bakın, ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattım yani çok tehlikeli bir hareket beklediğimizi söyledim. Bana *"İki üç ay önceden Hollanda'daki hiçbir FETÖ mensubu yaz tatiline gelmemiştir."* dedi. *"Neden?"* diye sorduğumda, *"Temmuzun ortasına doğru bayram yapmaya..."*

Arkadaşlar, bu darbeyi organize edenlerin bir kısmı da sadece FETÖ değil, devlet düşmanı ve özellikle de Avrupa devletlerinin kanalizasyonu ile hareket eden ister paşa, ister albay, ister devlet memuru, bu çevredir ve Avrupa ve Amerika'yı asıl üzen de FETÖ'den ziyade, bunların bu darbe teşebbüsüyle ortaya çıkmasıdır; bunu da ifade edeyim.

Bir soru daha var. *"Acaba bu darbenin hedefi neydi ve kimlerdi?"* Benim şahsi kanaatim, hedefi tüm Türkiye'dir. Doğrudur, Cumhurbaşkanımızı hedef göstermişlerdir veya Hükümetin bir kısım

150| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

işlerini hedef göstermişlerdir. Ama en güzel cevabı “NRC” denilen Hollanda’nın en önemli gazetelerinden biri olan gazetede makale si çıkan Profesör Zürcher’in şu tespitidir... Değerli Başkan ve üye ler, şunu arz edeyim ki o profesör aynen şunu söylüyor, iki sayfa- lık bir makale yazdı darbeden sonra, diyor ki: “*Bu darbeyi yapmaya teşebbüs edenleri destekliyoruz.*” Sebebi de üçtür: Bir: Çünkü Tayyip Bey ve Hükûmeti Türkiye’de İslami değerleri ve normları hâkim kılmak istiyorlar. İkinci sebep, bu da çok önemli: Çünkü Türki- ye’de bu idare, şu andaki iktidar namaz ve ibadet yerlerini çoğaltı- yorlar, içki içilecek yerleri azaltıyorlar. Üçüncüsü de PKK’lileri yok etmeye çalışıyorlar.

Geliyorum bir diğer noktaya, *FETÖ’nün panoramasına*. Bunu dikkatle -ümit ederim faydalanacaksınız- dinlemenizi arzu ediyorum. Birincisi şu: Biliyorsunuz, ben 53 bin devletin arşivlerindeki belgeye dayanarak Bediüzzaman’ın hayatını 6 ciltte yazdım, 1962’ye kadar getirdim. Bu 1962’ye kadar olan yılda Fetullah Gü- len’in yeri ve ismi yoktur çünkü sebebini biliyorum. Cevabı şudur buna, kendi söylüyor: “*Çünkü Bediüzzaman Kürt’tür, ben de Kürtleri sevmem.*” diyor, gayet açık. Bunu söylüyor. Daha sonra, 1965’li yıllarda Muzaffer isimli Bediüzzaman’ın talebeleri tarafından Risa- le-i Nur tanıtılıyor buna... Bunun üzerine sıra geliyor 1971 darbe- sine, darbe teşebbüsüne. Risale-i Nur’un avukatı olan Avukat Be- kir Berk’le beraber çok sayıda, 150’nin üzerinde Nur talebesiyle birlikte 5-6 tane Fetullah’ın arkadaşı İzmir Sıkıyönetim Mahkeme- sinde tutuklanıyor. Avukat tutuyor Nur Cemaati.

Bunun üzerine söylediği cümle şu: “*Ben Nurcu değilim. Nurcula- rın avukatı beni asla savunamaz.*” O hadiseden sonra Risale-i Nur talebeleri, Bediüzzaman’ın önemli talebeleri başta olmak üzere artık Fetullah’ın lehinde bir olay yok, bütün Nur talebelerinin kurduğu hizmet vakfı var, hâlâ var ve bu vakfın üyesidir Fetullah Gülen. Artık bu olaydan sonra Fetullah Gülen bu hizmet vakfın- dan da ayrılmıştır... 1978’de Fetullah Efendi’nin en yakın ve âlim talebelerinden birisiyle yatsı namazını Gaziantep’teki bir evde kıldık. *Bana nasihat etmeye başladı, Fetullah Gülen’in Hazreti İsa oldu-*

ğunu... Ben de o beyefendinin kardeşiyle birlikte karşı çıktık, sabah namazına kadar mücadele ettik... Ama bu Hazreti İsa olayı Risale-i Nur Cemaati'ni ondan şiddetle uzaklaştırdı ta 1980'e kadar. 1980 ihtilali olunca Fetullah Gülen'in ne İsa'lığı kaldı ne Musa'lığı kaldı çünkü Hazreti İsa'ysa tutuklanmaması lazımdı. Böyle bir sıkıntı yaşadık. Ve nihayet Rahmetli Özal iktidara gelince onun kaçak vaziyeti ortadan çıktı yeniden, biliyorsunuz, yurt açmaya, okul açmaya başladı ve başarı hızla yükseldi. Artık her tarafta Bediüzzaman'ın talebelerinin ismini verdiği okullar Zübeyir Gündüzalp gibi, Mustafa Sungur gibi yurtlar açmaya başladı, bunu benden iyi biliyorsunuz. Ve ne acıdır ki yüzde 10'a ulaşmayan Nur Cemaati bu sefer "*Bediüzzaman'ın vazifesini artık Fetullah Gülen üstlenmiştir.*" diye... Yani hatta beni de tenkit ediyorlardı ben karşı çıktığım için çünkü aslını biliyorum. Ve iki şey vardı, bir: Fetullah Hoca artık Hazreti İsa değil Hazreti Mehdi'ydi, bu çok önemli bir nokta. Ve Bediüzzaman'ın bir mektubunda "*Benden sonra gelecek zat/zatlar...*" diyor. Bediüzzaman'ın bu sözünün Fetullah hakkında olduğunu açıkça ifade ediyordu. Şimdi, bunu takiben ikinci nokta: Nur Cemaati ve diğer İslami cemaatler bunun başarısını görünce - ben iyi biliyorum- ikaz etmeme rağmen herkes bunu alkışlıyordu, hatta siyasi iktidarlar da dâhil... Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler, "*Bizi aldattı.*" dedi çok açık bir şekilde. Ama ben şunu mutlaka iletmek istiyorum: Sene 2005 Aralık. Abdullah Aymaz bana geldi, dedi ki: "*Akgündüz, Rotterdam İslam Üniversitesini bizim cemaate devretmeni istiyoruz. Maddi sıkıntı yaşıyorsun, yürütemiyorsun, gel, bize devret.*" ...

Bu, Fetullah Hoca'nın bir numaralı adamlarından. Yani, hem âlim hem de takva sahibi bir insan ama maalesef böyle bir teklifle geldi. Ben de kendisine Nur Cemaati'nin yüzde 10'u Hoca Efendi'nin hizmetlerini takdir etse de benim "İslam'a hizmet" prensibimin asla size uymadığını, bu sebeple bu üniversiteyi devretmek yerine kapatmayı tercih edeceğimi... "Peki, neden?" dedi. İşte burası çok önemli bir nokta, dedim ki: "Birincisi şu: İslamiyet'ten taviz vererek İslam'a hizmet edilmez." Çünkü Hoca Efendi açıkça

152| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

bana haber gönderdi: “Akgündüz Kur'an'ı ve sünneti açıktan savunduğu sürece bu üniversite kıyamete kadar tanınmayacak.” dedi ve bu haber bütün Anadolu'ya yayıldı... Dedim ki: “Muhterem Hocam -‘Hocam’ diyorum ona, benden büyük- bir: Ben Nur talebesiyim. İki: Rektör yardımcım sizden, Profesör Suat Yıldırım mütevellide; Mustafa Ermeç mütevellide, sizden; mütevellide Nevzat Yalçıntaş Hoca var, o benden ziyade size yakın; 2 tane de Müslüman Hollandalı var; Maroccan var. Ne gereği var?” Cevap çok açık: “Çünkü biz sizi bizden kabul etmiyoruz.” dedi. Onun üzerine ben de “Devretmiyorum.” dedim. Ve iki ay sonra tekrar geldi, yine aynı cevabı alınca Mart 6-7 -emin değilim- onların Haşhaşı tipli bir adamı bıçak alarak beni öldürmeye gelmiş. Genel Sekreterim haber verdi, “Hocam, kapımı kapat çünkü filan seni öldürmeye geliyor.” Kapımı paramparça etti ve Hollanda yargısı tarafından dokuz ay hapse mahkûm edildi ve yattı ve çıktı. Artık ondan sonra Akgündüz sanki Müslüman değilmiş gibi her yerde aforoz edildik, önemsemedik...

Burada iki gelişme oldu, burası önemli bir nokta. Bu gelişmelerden biri *Risale-i Nur'u sadeleştirme yoluyla tahrifata* niyetlendiler, tahrif edildiğine dair bilimsel makalelerim var. Bu olay üzerine Bediüzzaman'ın bütün talebeleri karşı çıktı, istisnasız; şu anda rahmete giden ve Bediüzzaman'ın mirasçısı olan talebeler karşı çıktı. *Mustafa Sungur Abi bunu hain olarak ilan etti. Bunun üzerine nur cemaatinin yüzde 95'i tekrar bu adama karşı tavır koymaya başladı.*

İkinci kırılma noktası dershaneler meselesi oldu... Yani, kesinlikle bu ihtilafın devlet ve milletin aleyhine olduğunu belirttim, bunun üzerine bütün FETÖ grubu artık benim aleyhime her türlü iftirayı yapmaya başladılar, bunu kamuoyundan da takip etmişsinizdir... *Risale-i Nur cemaatinin farklı bölümleri vardır arkadaşlar, en büyüğü de meşveret grubudur ve yazıcılar grubu vardır, bilirsiniz. Yani, bunların hepsi umumi meşveretlerinde hükümetin bu derslane meselesinde asla haksız olmadığını, zaten bir iktidarın dershaneleri kapatıp gerçek eğitim yuvalarını hayata geçirmekle muvaffak olduğu, bu sebeple FETÖ'nün niyetinin bozuk olduğu...*

Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok ciddi tavsiyelerde bulundum Başbakanken, hatta 2010 yılındaki referandumda. Bu önemli bir konu, dedim ki: *“Sayın Cumhurbaşkanım, Akgündüz’den daha iyi bu cemaati bilen yok, belki siz de benim kadar bilmiyorsunuz. Ne olur, referandumda bunlar partiden 10 kat fazla çalıştılar, bunu biliyorum ama bunun bir sebebi var, devleti ele geçirmek.”* O zaman aldığım cevaptan biraz üzülmuştüm ama dedim *“Hiçbir devlet kurumunu yüzde 49 bu adamlara teslim etmeyin. Bu adamlar beni öldürmeye teşebbüs ettiler, bu çok açık bir ifade, hatta daha ileri gittiler.”*

Bu PDY’nin böyle dünya çapında ilerleyişinin ve kendisine kâinat imamı, emirül müminin denilişinin bir sebebi daha var çünkü bütün talebeleri –hatta benimle tartıştılar- bunu Hazreti Mehdi olarak kabul ediyorlar şu anda, böyle bir durum söz konusu.

Şimdi gelelim, neden Risale-i Nur cemaati bunlarla karşı karşıya geldi, bunların desteklemedi. İstisnalar kaideyi bozmaz, kusura bakmayın; eğer öyle 17 Aralık öncesi FETÖ’yü destekledi diye suçlarsanız insanları, o zaman ben Millet Meclisinden, bakanlardan bile eleman bulurum, onlara girmeyelim çünkü o dönem Sayın Cumhurbaşkanımız dedi, *“Bizi de aldattılar.”* dedi, gayet açık.

...Bediüzzaman diyor ki: *“Muhalefet iki kısımdır. Bunlardan birincisi fikren ve ilmen muhalefettir.”* Yani siz, iktidar olsun, âlim olsun, bir kurum olsun, buna ilmen ve fikren muhalif olabilirsiniz, hatta açıklarsınız yani nitekim Bediüzzaman’ın bu manada muhalefetleri dolu elimizde; haykırmış, kahramanca haykırmış...

İkinci muhalefet ise siyaseten veyahut da isyan yoluyla muhalefet (dir). Bir defa, *isyan yoluyla muhalefet bizim dinimize göre, Kur’an’a göre haramdır.* Nitekim Kur’an-ı Kerim’in Hucurat Suresi’nde bahsedilen ayeti ben hemen söyleyeyim size, 9’uncu ayet bunu açıkça ifade etmektedir, ben ayrıntıya girmiyorum... O hâlde siz bu FETÖ örgütüne teolojik olarak itikadi açıdan *“ehli dalaleet”* diyebilirsiniz ama bir kısım cahil gazeteciler gibi *“kâfir”* ve *“mürtet”* diyemezsiniz. Biraz önce dediğim gibi, âlim olur ama Hekimoğlu İsmail’in son açıklaması gibi *sapıtmış âlim* olur, ... İ-

154| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

lam âlimleri buna “*ehli dalalet*” demişler... Kur’an-ı Kerim gayet açık bir şekilde Hristiyan ve Yahudilerle diyalog hâlinde olunmasına İslam’dan taviz vermeden imkân tanıyor ama ötekine tanımıyor, demek ki isyan yolu kapalı.

Muhalefetin ikinci misali siyaset yolu. Bediüzzaman’ı özellikle Türkiye’deki bazı dindar siyasetçiler ve ilahiyatçılar anlamamıştır bu noktada. Bediüzzaman’ın dediği şudur: “Eğer bir insan ‘Ben Kur’an’ı anlatıyorum, İslam’ı anlatıyorum -bakın bura önemli- ve din alimiyim.’ diyorsa ve orada siyasi parti gibi davranıyorsa -tam PDY örneği- bu doğru değildir.” Ben burada bir cümle nakledeceğim: “Sebebi nedir?” diyorlar Bediüzzaman’a: “Çünkü siyasetin muhalifinde de muvafıkında da Kur’an’a âşik olanlar var.” Öyle mi, öyle değil mi? Hangi parti olursa olsun beş vakit namazını kılan insanlar var, inananlar var. Onun için PDY, bu iki noktada, *tamamen Risale-i Nur’dan kopmuş ve ayrılmıştır ama onu istismar etmiştir*, ona bir şey demiyorum.

Soru 1: Selçuk ÖZDAĞ (Manisa): *Sizce Fetullah Gülen’le ilgili genel kanaatiniz baştan beri proje midir, yoksa daha sonra proje olarak kullanılmış mıdır? Kendisi onları kullanayım derken onlar mı onları kullanmıştır? Bu noktadaki düşüncenizi almak isterim.*

Gayet güzel bir soru. Ben iki noktadan değerlendireceğim. Birincisi: Bir defa Akgündüz olarak ben 1978 yılında Gaziantep’teki tartışmadan sonra bir proje olduğu kanaatine vardım. İkinci, daha doğru olan, yani şüphesiz olan nokta ise: ... Hazreti Resulullah: “Bir insan ameli Salih, güzel amel işler, işler, işler, hikmeti ilahi işte, ömrünün sonuna doğru kötü amellere girer ve cehenneme gider. Bir insan da kötü amel işler, işler, işler ama ömrünün sonuna doğru Allah ona iyi ameller nasip eder, cennete gider.” ... Arkadaşlar, ben bunu YouTube’dan dinlediğim zaman şöyle dedim, ağladım: “Ya Rab, bu PDY’yi bir an önce huzuruna al da çok günah işlemeyen, hiç olmazsa imanla gelsin huzura.” Cümlesi şu, YouTube’da bulabilirsiniz, hizmet temsilcilerine kendi düsturlarının önemini anlatıyor ve bu dinleyenlerden birkaç kişi benim ar-

kadaşım zaten bıraktılar hemen: *“Siz Resulullah bile huzurunuzda gelse ona şöyle deyiniz: Ey Allah’ın Peygamberi sen bize Kur’an’ı tebliğ ettin, sünnetini de bıraktın artık bizim işimize karışma.”* Dehşet bir şey. Onun için bazı gazeteciler bunu küfürle yorumluyor ama ben ehlidalalet demeyi tercih ediyorum çünkü Kelam bilen bir insan ancak böyle değerlendirir.

Soru 2: Hüsyin KOCABIYIK (İzmir) : *Bu hareket dünyevi mi? Uhrevi mi?*

Önce evrimleşmeden bahsedeyim. Yani bu evrimleşme onlar için çok önemli. Bana 1986 yılının Eylülünde Başbakanlık Osmanlı arşivinde uzmanken şu anda bir devlette imam olarak çalışan, benimde İslami ilimlerden sınıf arkadaşım Ali Bey geldi, soy ismini söylemiyorum. Ali Bey geldi, beni Zaman gazetesi abonesi yapmak istedi ısrarla. Ben de dedim ki: Zaman gazetesinin yayın prensiplerini benimsemiyorum. Yani çünkü -dediğim gibi- çok eskiden tanıdığım için, evet, bazen yayınlandı makalelerim ama ben istemiyorum. Çok enteresan bir şey söyledi, şu anda Allah şahit, ben de biliyorum onu, dedi ki: *“Akgündüz Hoca, yanlış yapıyorsun. Hoca Efendi diyor ki: ‘Önce 50 bine çıkacağız, sonra 100 bine çıkacağız. 1 milyon tirajı yakaladığımız zaman Türkiye’ye hükmedeceğiz.’”* ve daha enteresanı, bir başkası da Hollanda’da bana çok açık bir şekilde dedi ki: *“Akgündüz Hoca -bunun söylediği de biraz önce Beyefendinin kızdığı Gezi olaylarından sonra- Türkiye merkez olacak, yanlış yapıyorsun. Sadece Türkiye’de değil, bizim hakimiyetimiz 7-8 tane de İslam ülkesinde de gerçekleşecek ve böylece birleşik İslam devletlerini kuracağız.”* Yani evrimleşmeye bir misal de bunlar her şarta uyum sağlıyorlar. Mesela Hollanda’da ta dersane değil de 17 Aralık tartışmasından önce bütün solcular, bütün ateistler, geyler ve Wilders’ın partisindekilerin tamamı bu ekibe düşmandı ama şu anda tamamı onunla beraber. PKK onunla beraber, YPG onunla beraber Hollanda’da yani hatta çok ilginç, benim rektörlükten alınmam için kanun çıkarmaya gayret eden Eğitim Bakanı Bussemaker *“FETÖ’cülerle alakalı hangi okul müraaati gelirse şartları tut-*

156| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

masa bütçe vereceğim ve tanıyacağım.” diyor. Misal vermek istemiyorum.

Geliyorum ikinciye. Dünyevileşme konusunda tam sizin gibi düşünmüyorum ama söylediğiniz gibi olanlar var. Mesela ben bir tanesini söyleyeyim. Bu FETÖ’cülere ait bir holdingin başında çok enteresan bir istihbarat örgütünden adam genel müdür oldu. Bu, ta dersane tartışmasından önce fakat bu genel müdürün istihbarattan olduğu –Türk istihbaratı değil- öğrenilince –bunu bir dostum anlattı, doğruluk derecesini bilemiyorum- 6 trilyon tazminat vererek ayırdılar onu. Şimdi, dolayısıyla, bu cümle, bu misal sizi destekliyor. Yani üst makamların tamamı öyle değil ama dinini muhafaza etse de artık apartmanlaşma, iş adamı olma, bunun misalleri çok.

Son noktaya gelince, muhterem Vekilim, bir defa şunu bilmenizi isterim: Eğer bir insan *“Ben Resulullah’ı her gün rüyada görüyorum.”* diyorsa, hele hele *“Açıktan bana talimat veriyor.”* diyorsa bunlar *“şer’î şerif”* dediğimiz İslam’a, Kur’an’a ve sünnete aykırıdır. Bırakın bir âlimin... Kabul ediyorum rüyada görebilir, kalbine bir ilham tarzı da gelebilir yani ama Hazreti Resulullah gibi büyük bir peygamber bile istediği zaman mucize gösteremez, Allah istediği zaman mucize gösterir. Dolayısıyla, bu onların en büyük teşvik kaynağı. *“Hocam Resulullah’a sormuş, böyleymiş.”* Yani, öyle inanmışlar ki eskiden ben *“Haşhaşi”* tabirine kızardım, *“Yahu bunu Hasan Sabbah’la mı kıyaslıyoruz?”* derdim hani o ilk dönemlerde. Şimdi, Haşhaşi az kaldı. Yani nasıl bir ilaç veriyorlar ki... Bu bir defa Kur’an’a aykırı, sünnete aykırı. Yani böyle bir şey olamaz ki, bir insan istediği zaman keramet gösteremez... Ha, bir şey söyleyeyim: Bu nasıl kâinat imamı, nasıl Hazreti Mehdi; merak edenler Latif Erdoğan’ın Küçük Dünyam kitabını okuyabilirler. Rezalet bir kitap. Yani orada *Hazreti Mehdilikten de çıkmış, artık ilahî bir şahsiyet, Hazreti İsa gibi bir şey* yani.

Soru 3 : Zekeriya BİRKAN (Bursa): *Bu hareket tarihteki benzerlerinin devamı mı?*

...Benim şahsi kanaatim İslam tarihinde Şia'dan sonra bütün dünya çapında yayılan ikinci tefrika hareketidir bu. Şia'dan sonra, bakın bu çok önemli bir hadise. Yani, onun için ben Sayın Başbakanımıza bir rapor sundum zamanında bu konuyla alakalı "Sayın Başbakanım, Hükûmete de iletin, siz Başbakansınız, bu PDY cemaatini 3 gruba ayırım. Birinci grup yüzde 50; bunlar ya maddi menfaat için ya ticaret için veya kalabalık görünce koşanlar gibi, bunlar bıraktı 17-25 Aralıktan sonra. İkinci grup yüzde 20; bunlar biraz önce bahsettiğim Abdullah Aymaz gibi, Mustafa Özcan gibi en tehlikeli şahsiyettir yani en tehlikeli, ikinci adamdır o yani en tehlikeli şahsiyettir, böyle insanlar. Bunlar kıyamete kadar devam edecekler, bunlar için tedbir almak lazım başka çaresi yok. Bir de yüzde 30'luk grup kaldı, onlar imanlı gençler, büyülenmişler, virüslenmişler, mümkünse şefkat elinizi uzatın bunları yani kazanmaya çalışın." dedim. Yani Şia'dan sonra dünya çapına yayılan ikinci tefrika hareketidir bu ve ehli-dalalet hareketidir. ...Yalnız şunu ben özellikle istirham ediyorum, bir elma sandığının içinde dört beş tanesi çürük diye elma yemekten vazgeçemezsiniz. Kim ne derse desin bu memlekette, ister tarikat, ister maneviyat ehli, ister dini cemaatler bunlara ihtiyaç var ama benim arzum Kur'an ve sünnetin düsturları içinde Diyanetle beraber çalışmaları yani yoksa, Kur'an ve sünnete aykırı insanlara fırsat vermemek...

Soru 4: Mihrimah Belma SATIR (İstanbul): *Neden bu görüşlerinizi medya da göremiyoruz?*

Soru 5: *Risale-i Nurun Diyanet eliyle basılması meselesi*

Evvela, Risale-i Nur baskısı meselesi... Yine, Bediüzzaman Hazretleri'nden nakledeceğim. Onun müjdesini yerine getirdiniz, tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü Bediüzzaman 1959 yılında Menderes'e mektup yazıyor. O mektubu götüren insanla konuştum, anlattı bana; ayrıntıyı veremem. Ve o zat gidince - biliyorsunuz müsteşarı vardı, dindarlar aleyhine olan müsteşardı,

158| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Ahmet diye isimli, soy ismini söylemiyorum- bu adam kabul etmek istemiyor, eski bir milletvekili; içeri giriyor, Bediüzzaman o mektupta -aman milliyetçi arkadaşlar alınmasın- diyor ki: "Muhterem Başbakan, halkçılar ırkçıları elde ederek seni devirmeye çalışıyorlar." Ben söylemiyorum Bediüzzaman'ın sözü bu... O da insan, tamam ama ben naklediyorum, nakile itap yoktur. "Sizin başınıza bakın, bela getirilmek isteniyor, millet ve İslamiyet namına endişe ediyorum." diyor. "Bu belaları defetmek için 2 şey yapmalısın. Birisi Diyanet eliyle Risale-i Nur'u bas." diyor. Bunu Allah bu Hükûmete nasip etti, buna teşekkür etmek bizim vazifemiz. İkincisi de "Ayasofya'yı beş yüz yıllık eski hâline iade et." diyor. Ümit ederim, siz milletvekilleri, buna da mazhar olursunuz.

Gelelim bir diğer noktaya. Kitap yazma noktasında ben, ta dersane tartışmalarından beri hem makale yazdım hem kitap yazdım. Hakkın Hatırı Âlidir kitabım bu tür makalelerimin derlenmesinden meydana gelmiştir. Ama, özellikle 15 Temmuzdan sonra -burası çok önemli bir nokta yani ümit ederim kaydediliyor bu- Akgündüz'e karşı zaten sol medyanın durumu belli, anladınız değil mi? Hakk'ı konuşacağımı biliyorlar. Ama, Hükûmeti destekler görünen sağ medya bana ambargo uygulamıştır. Ambargo dediniz, bunu özellikle söyleyeyim. Evet, 15 Temmuz sonrası da ambargoya devam etmişlerdir. Hatta, sizin çok iyi bildiğiniz, en eski dindar kanallardan birinin genel müdürü benim arkadaşım; aradım, dedim ki: "Yahu, bu nedir, ambargo?" Burası çok enteresan. "Bak, bir kısım insanlar Bediüzzaman'a ve Risale-i Nur'a, kırmızı kitaplara itiraz ediyorlar." dedim. Müsaade edin, her şeyi açıklayayım ve bu makaleyi -rapor sunduk, raporu hazırladım, isteyen alabilir Başkandan, dijitalini de gönderdim, onu bilmenizi isterim- yazdım, sadece Risale Haber yayınladı. Çünkü, ben doğruları konuşuyordum. Maalesef, böyle bir durum söz konusu yani bunu bilmenizi isterim. Yani, nasıl ki Diyanet bir baskı altında, bana yer verecek olan medya da baskı altındaydı. Diyanet şu anda baskı altında değil, yanlış anlama, burada Diyanet mensubu var.

15 Temmuz Fitnessi ve Haçlı Seferlerine Karşı Yeniden Dirilişimiz

Bu önemli hadise hakkında, hayati olan bazı noktaları dikkatlerinize arz etmek istiyorum:

Evvela, PDY'li ihanet darbesinin ve tertipleyenlerin esas hedefi dünyada ehl-i sünneti temsil eden İslamîyettir; bunun mümessili olan Türkiye'dir ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun hükümetidir. Bu sebeple bütün İslamafobiciler, bütün ateistler ve Avrupa ile Amerika'daki İslam düşmanları, ihanetçi darbeyi hem hazırlamışlar ve hem de başarılı olamayınca üzölmüşlerdir. *Bu paralel örgüt, İslam tarihinde, Şi'adan sonra ortaya çıkan ve takiyeyi esas alan en tehlikeli örgüttür...*

İkinci olarak, Müslüman bir insan Müslüman bir toplumda azınlık olamaz. Biz, yani doğusuyla Batısıyla Anadolu'nun bütün bölgelerinde asırlardır beraber yaşayan insanlar, % 99 nispetinde Müslümanlarız ve kardeşiz. Devletimiz laik olsa da, fert olarak bizler Müslümanlarız... İslâmî kardeşlik esasları, devlet eliyle de millete anlatılsın; eğitim sistemimiz bu manayı aktaracak şekilde yeniden düzenlensin.

Üçüncüsü; Bu kahraman millet ordusuyla birlikte milletine ve manevi değerlerine hizmete devam edecektir. Şunu belirtelim ki, kimsenin bin sene İslam'ın bayraktarlığını yapan bu orduyu, muvakkat arızalarla çürütmeye ve milletin gönlündeki itimadını yıkmaya hakkı yoktur. Yüce Allah, bu milletin ordusunun kılıcını, kendi ayağına vurdurmayacaktır...

Dördüncüsü; Birinin cinayetiyle başkaları sorumlu tutulmamalıdır. Kur'anın çok yerlerinde tekrarlanan bir düsturu daha vardır: "hiçbir kimse başkasının suçuyla itham edilemez." Günümüz hukuk sisteminde de aynı düstur kabul edilmiştir... Bu tehlikenin çaresi de, İslam kardeşliğini ve esas İslamîyet milliyetini temel düstur yapıp, masumları himaye için, canilerin cinayetlerini kendilerine münhasır bırakmak lâzım ve elzemdir.

160| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Beşincisi; İhanet darbesi ile Risale-i Nur cemaatinin arasında ilişki kuranlar yüzde yüz haksızdır... Halbuki Risale-i Nur Cemaati bu ihanet hareketinin karşısında durmuşlar ve şehitler vermişlerdir. Maalesef bürokrasinin içinde de yangına körükle gidenler olduğunu ve hatta hizmete karşı operasyon yürütenlerin olduğunu biliyoruz. Bizi bölmek isteyen PKK, PYD, PDY gibi bölücülere ve bunların üst akıllarına... Bediüzzaman gibi ... şöyle seslenmek istiyorum: “... Bizler asayışı muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Çünkü asıl mes’ele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir.”

Bir Nur Talebesinden Eli Kalem Tutanlara ve Devlet Adamlarına Açık Mektup

Şunu ifade etmekte zaruret vardır ki, 600 sene Osmanlı devletini bütün hücumlara ve haçlı seferlerine karşı ayakta tutan, üç sacayağı bulunmaktaydı: Cami, Tekye ve Medrese. Ne zaman bu üçü arasında ve özellikle de medrese ile tekye arasında ihtilaf olmuşsa, Osmanlı Devleti gerilemeye ve zayıf düşmeye başlamış; ne zaman el ele vermişler ise, Osmanlı Devleti yükselmiş ve güçlenmiştir...

Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkarılan Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Hakkındaki Kanun, medreselerin lağvedilmesi ve nihâyet camilerin önemli ölçüde kapatılması yahut yıkılmasıyla, Kur’an’ın çevresindeki kaleler yıkılmaya çalışıldı... Elmalılı Hamdi Yazır 20 küsür sene sarığını çıkarmamak için evinden çıkamadı. Süleyman Hilmi Tunahan büyük cihadıyla hem Nakşibendiliği ve hem de Medreseleri ihyaya zorluklar içinde devam edebildi. İşte Risale-i Nur böyle bir dönemde ortaya çıktı... 6000 sayfayı bulan Risale-i Nur Külliyyatı, Kur’an’ın hakikatlerini ve İslamiyet’i aklî delil ve burhanlarla ispatı gaye edindi.

Bediüzzaman hazretleri ve Nur Talebeleri asla tarikatın aleyhinde olmadı ve karşı da durmadı. Ancak “Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanıdır” diye haykırdı... Bu asırda yani

küfrün ilimden ve fenden geldiği bir dönemde, eğer Abdulkadir-i Geylaniler de olsa Nurların yolunu tercih edeceklerini haykırmişti.

... Küfre karşı mücadele veren Bediüzzaman'ı susturmak için öncelikle Kürt Te'âlî Cemiyeti reisi Seyyid Abdulkadir ve Kürt İstihlâs Cemiyeti Başkanı Şeyh Said ile beraber, devlete isyan ithamıyla muhakeme ederek onu idam etmek istediler. Ancak bir türlü nezarete almaya bile delil bulamadılar. Bunun üzerinde 1925 yılında, Van'da ikamet eden Bediüzzaman'ı Burdur ve nihayet Isparta'ya sürgün eylediler. Bütün baskılara rağmen Bediüzzaman durmadı ve dinlenmedi. Küfrün kalelerini teker teker yıkmaya başladı. Bunun neticesinde 1935 Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılayıp bitirmek istediler ve ancak muvaffak olamadılar.

1950'li yıllarda ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasında ciddi bir kopukluk yoktur... 1970'li yıllar Nur Talebeleri ile Ehl-i Tarikat arasındaki acı hatıraların yaşandığı yıllar olmuş ve bu iki ehl-i hakkın arasındaki köprüler kopmuştur. Başını Muhammed Zahid Kotku Hazretlerinin çektiği ve Necmettin Erbakan'ın fiilen icra ettiği siyasi hareket (Milli Nizam, Milli Selâmet vs.) siyaset sebebiyle Nur talebelerine muhalefet etmeye başlamışlardır... Merhum Özal, ehl-i tarikat ile Nur Talebeleri arasındaki köprüyü kuran ilk devlet adamımızdır. Onun siyaseti bütün ehl-i imanı hakikat çevresinde birleştirmiştir...

2002'den itibaren Recep Tayyip Erdoğan, 1990'lı yıllarda arızalanan ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasındaki köprüyü yeniden kurmaya muvaffak olmuştur. Biz Nur Cemaati olarak biliyoruz ki, siz, Bediüzzaman'ın arzusu olan iki vasiyetinden birini yani Nurların Diyanet eliyle basılmasını tahakkuk ettirdiniz ve diğerini yani Ayosofya müjdesini de gerçekleştirmek inşallah nasip olur... Ancak kurulan bu köprü son zamanlarda senselemektedir.

Nur talebelerinin devlet adamlarıyla her konuda hem fikir olmaları düşünülemez... Bediüzzaman, Kur'an ve iman halkiyatlarını anlatmakla görevli Nur talebelerinin siyasi muhalefet yapmaları ve siyasi bir parti kurmalarını yasaklamıştır. Şeyh Said Hadi-

162| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

sesi ve Menemen Hadisesi gibi devlete isyan manasındaki muhalefetten ise, “Kur’an bizi men ediyor” diyerek fikrini netleştirmiştir. F. Gülen, maalesef her iki muhalefeti ve hem de uluslararası düşmanlarımızla ittifak ederek yapmış ve ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasındaki köprüyü yıkmıştır. Allah ıslah eylesin.

Maalesef mevcut hükümet, 2014’ten itibaren sapla samanı bir birine karıştırarak bu yıkılışı hızlandıracak adımlar atmaya başlamıştır. 7 Haziran seçimleri ile alakalı oturup düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Başta PKK olarak maddi ve manevi musibetler arka arkaya gelmektedir. Bunu manevi açıdan sorgulamalıyız...

Ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasındakı bu manevi köprüyü hiçbir güç yıkamayacaktır. Elhamdülillah müsbet hareket eden ehl-i tasavvufun da sayıları gittikçe çoğalmaktadır. Başta Osman Topbaş Hocamızın müsbet ve yapıcı hizmetleri, Süleymanlı kardeşlerimizin kahir ekseriyetle hep müsbet hareket etmeleri, Adıyaman’dan maneviyat reisinin hep Bediüzzaman ve eserlerine olan teşvikleri ve daha sayamadığım ehl-i tasavvuf, köprüünün devam etmesi için gayret göstermektedirler...

Cemaatler ve Özellikle Risale-i Nur Hakkındaki Yanlış Yorumlara Cevaplar:

Bu yazıda birinci kısım; 3-4 Ağustos tarihli Diyanet İstişare Raporundaki FETÖ dolayısıyla tüm İslami hizmetlere yapılmaya çalışılan hatalı genellemeler üzerine yapılan ikazlardan oluşmaktadır. İkinci kısım ise, Bediüzzaman ve Risale-i Nur ile alakalı eskiden beri çarpıtılan 6 konu izah edilmektedir. Biz burada yapılan izahlardan sonra varılan hükümleri aktarmakla yetineceğiz:

- Risale-i Nur’larda Kur’an-ı Kerim’e aykırı tek bir kelime dahi yoktur; aksi iddialar cehalet ve iftiradan ibarettir.
- Bediüzzaman, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Ali gibi bir zatı süfli bir gaye için istismar etmemiş; tam tersi Kur’an’a ve imana yönelen hücumları Kur’an’ın elmas kılıçları ile bertaraf etmiştir.

- Bu yanlış yorumların aksine, Nurlarda “kutsal bir kişiliğin ve kutsal eserlerin oluşturulması” hedefine yönelik bit tek kelime bile yoktur. Tevâzu ve istihdâma vurgu vardır.
- Risale-i Nur aleyhindeki iddialar, bütünü ile ilme aykırıdır ve yoğun bir cehaleti simgelemektedir.
- Risale-i Nur’lar Kur’an’ın manevî bir tefsiridir.
- Diyanet İşleri Başkanlığımız, Risale-i Nurlara resmen sahip çıkıp, onları kendi yayını olarak bastırmakla, Bediüzzaman’ın yıllar önce verdiği müjdeyi gerçekleştirmiştir.

Devlet Adamlarımız Okumalıdır: Mazlumun Ahını Almayınız:

Bu yazı; kitap içerisinde “PDY’li İhanet Darbesi ve Risale-i Nur Cemâ’ati” başlığını taşıyan ikinci yazının son alt başlığında, “Devlet adamlarına kırmızı çizgilerimiz olan tavsiyeler” alt başlığı altında da yer aldığından ve orada değerlendirildiğinden burada tekrar ele almadık.

Mehdi Meslesinde Yanlış Beyanlar ve Cevapları:

Bu başlık altında; PDY bahanesiyle hadisleri inkar ederek mehdilik müessesesine saldıranlara cevaplar verilmiş. Mehdi ile ilgili sahih hadis var mı? hangi kaynaklarda bulabilirim? sorusu açıklanmış. Bediüzzama’a göre mehdi ve mehdinin vazifeleri izah edilmiş. PDY gibilerin Bediüzzaman’ın ikazlarına aykırı iddiaları açıklanmış. Mehdinin üç vazifesi ve PDY’nin ikinci vazifeyi ben yapıyorum diye sahiplenmeye çalışması ortaya konmuştur. Bu yazıyı değerlendirmenin hacmini daha fazla büyütmemek için, netice kısmından bir paragrafla sonlandıralım:

Bediüzzaman neyi söylüyorsa ve neyi yazıyorsa, Kur’an’ın işârâtından ve hadislerin ilhamlarından alıp söyler. Âhir zaman mehdisi hakkında vürûd eden çok çeşit ve şekillerdeki pek çok hadislerin mecmuunun gösterdiği manayı ve dünyada Allah’ın hikmet kanunlarının işleyiş ve hikmetli nizamından aldığı hakikat dersiyse beraber; kalp ve ruhuna o iki kaynağın mertebe-i arşiyele-

164| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

rinden külli şekilde ilham olunan manaların ışığı altında ve onu hiçbir zaman aldatmamış hakikatlı hatrât ve sünûhatın parıltıları ortasında kaleme almış olduğu gerçeklerin ta kendisidir diyebiliriz. Öyle ise, onun sadece mücerred aklî bir görüşü, mantikî bir yorumu değildir... Bediüzzaman, Mehdini “*üç vazife*” hakikatlarının taksiminde Nur talebeleri için sadece “*Birinci Vazife/İman Kurtarma*”nın hizmet ve mükellefiyetleriyle muvazzaf bulduklarını te’vil götürmez sarahat içinde beyân buyurmuştur.

İslam Âlemine Hücum Eden Haçlı Orduları ve Müslümanlara Düşen Görevler:

Yazıda 11 Eylül olayları sonrası Amerika ve Avrupa’daki Hristiyan şövalyelerinin İslam âlemine yeni haçlı seferleri düzenlemeye başladılar diyerek, diğer İslam ülkelerinden sonra, Türkiye’de gezi olayları, 15 Temmuz ve ekonomik haçlı seferlerine değinilmektedir.

Avrupa’ya bakışımız nasıl olmalı? Başlığı altında Bediüzzaman’ın Avrupa’yı; insanlık için iyi şeyler ortaya koyan ve tabiat felsefesi ile insanları inkâr karanlığına ve gayrı meşru eğlencelere saptıran olmak üzere ikili taksimi açıklanmaktadır. Daha sonra peygamberimizin bir hadisi ile Adrew Berwick isimli bir Avrupalının tespitleri değerlendiriliyor. Son paragraf:

Muhterem Kardeşlerim! Hem hadis ve hem de bu araştırma gösteriyorki, 2083 yılına kadar Avrupa ve Amerika’da İslamiyet yayılacak ve Müslümanlar hep galip gelecek inşallah. Ne Hollanda’nın Wilders’ı, ne Fransa’nın Finosu ve ne de Almanya’nın Merkel’i İslam’ın Avrupa’da yayılmasını engelleyemeyecektir. Yeter ki, İslamiyeti doğru anlatalım; birlik ve beraberlik içinde olalım.

Bir Kurumu Tenkit Etmekle Onu Temsil Eden Şahsın Bir Fikrine Muhalefet Etmek Ayrıdır; Nur Talebeleri, Şeriatı ve Onu Müdafaa Eden Risale-i Nur’u Esas Alırlar:

Bu yazıda Mehdilik konusunda Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görüşlerini tenkit etmesini, eleştirenlere karşı verilmiş bir cevaptır.

Bediüzzaman'ın Mücedditlik Hakkındaki Mektubu ve Modernistlerin İnkarcılığı:

Bir kısım ulema-i su'nun müceddidliği inkar etmesi üzerine verilen cevaptan oluşmaktadır.

Mutlak Vekil Konusunda Bilmemiz Gereken Hususlar:

Burada Risale-i Nur Külliyyatında geçen; "Mutlak vekil" ve "Bu zamanın mühim bir alimi" kavramları açıklanmaktadır.

5.2.3. Bulgular ve Öneriler

1- İslam âlemi ve Türkiye tam bir buçuk asırdır, şu anda Türkiye'nin yaşadığı İslami inkişafı ve maddi refahı yaşamamıştır. III. Selim'den beri arzulanan hedefler, bugün birebir gerçekleşmektedir... Abdülhamid'den beri yapılmamış dini eserler ve vakıf eserleri tamirleri yapılmıştır.

2- Bu ihânet şebekesini tertip edenlerin özellikleri farklı farklıdır: 1- Koordinatör ve finansör, ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'daki karanlık güçlerdir. Şu anda basınıyla ve hükümetleriyle, ihanet şebekesini finanse etmekte ve desteklemektedir. 2- Kullandıkları lokomotif FETÖ/PDY ve ona bağlı haramîlerdir. 3- Ancak ihanet şebekesinin özellikle ordu içindeki ateistlerin ve hatta PKK sempaticanlarının da bulunduğu unutulmamalıdır.

3- 1965'de CHP'ye 5000 TL bağış yapan ve Ermeni soykırımını savunacak kadar ileri giden bu adam (F. Gülen), 1971 darbesinde başta Av. Bekir Berk olmak üzere çok sayıda Nur Talebesi ile birlikte İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklanınca, Nur talebelerini savunmak için gelen başta Gültekin Sarıgül olmak üzere Nur'un avukatlarını "Ben Nurcu değilim, beni savunmayın" diyerek nur talebelerinden ayrılmıştır.

166| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

4- Maalesef FETÖ/PDY'lilerin iddialarından biri de, Bediüzzaman'ın Emirdağ Lahikasında belirttiği, âhir zamandaki Büyük Mehdi'nin vazifelerinden ikinci ve üçüncü vazifeyi kâinat imamı olarak yapacağı iddialarıdır... *Risâle-i Nurda belirtilen en önemli hakikat, Nur Talebelerinin kıyamete kadar, sadece iman ve Kur'an hakikatlarının neşriyle meşgul olacaklardır.* FETÖ ve ekibi bu iddialarıyla Nurlardan ayrılmaktadırlar.

5- PDY'li ihanet darbesinin ve tertipleyenlerin esas hedefi dünyada ehl-i sünneti temsil eden İslamiyet'tir; bunun mümessili olan Türkiye'dir ve özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır ve onun hükümetidir. Bu sebeple bütün İslamofobiciler, bütün ateistler ve Avrupa ile Amerika'daki İslam düşmanları, ihanetçi darbeyi hem hazırlamışlar ve hem de başarılı olmayınca üzülmüşlerdir. Unutmayalım ki, Tayyip Erdoğan kanaatimize göre, 21. Asrın siyâsî müceddididir. Sadece Türkiye'nin değil, ümmet-i Muhammed'in reisidir. Bunu Müslümanların kahir ekseriyeti böyle kabul etmekte ve dua eylemektedir.

6- Bediüzzaman, sadece Osmanlı Devleti ve Türkiye'de değil, bütün âlem-i İslam'da, İslam'a hizmet için müsbet hareketi müdafaa eden nâdide şahsiyetlerdendir. Ona göre Türkiye dar-ı İslam'dır ve İslam diyarı olan bir belde, imana ve İslam'a hizmet, ancak müsbet hareket ve dâhilî emniyet ve âsâyışı asla zedelemekten, bilakis teyid etmekle mümkündür.

7- (FETÖ/PDY) Risale-i Nur'u sadeleştirme yoluyla tahrifata niyetlendiler, tahrif edildiğine dair bilimsel makalelerim var. Bu olay üzerine Bediüzzaman'ın bütün talebeleri karşı çıktı, istisnasız; şu anda rahmete giden ve Bediüzzaman'ın mirasçısı olan talebeler karşı çıktı. Mustafa Sungur Abi bunu hain olarak ilan etti. Bunun üzerine nur cemaatinin yüzde 95'i tekrar bu adama (F. Gülen) karşı tavrı koymaya başladı.

8- Bu FETÖ/PDY'nin böyle dünya çapında ilerleyişinin ve kendisine kâinat imamı, emirül müminin denilişinin bir sebebi daha var çünkü bütün talebeleri –hatta benimle tartışılar- bunu Hazreti

Mehdi olarak kabul ediyorlar şu anda, böyle bir durum söz konusu.

9- (F. Gülen) hizmet temsilcilerine kendi düsturlarının önemini anlatıyor; *“Siz Resulullah bile huzurunuzda gelse ona şöyle deyiniz: Ey Allah’ın Peygamberi sen bize Kur’an’ı tebliğ ettin, sünnetini de bıraktın artık bizim işimize karışma.”* Dehşet bir şey. Onun için bazı gazeteciler bunu küfürle yorumluyor ama ben ehli dalalet demeyi tercih ediyorum çünkü Kalam bilen bir insan ancak böyle değerlendirir.

10- Bana 1986 yılının Eylülünde... Ali Bey geldi, beni Zaman gazetesi abonesi yapmak istedi ısrarla. Ben de dedim ki: Zaman gazetesinin yayın prensiplerini benimsemiyorum..., istemiyorum. Çok enteresan bir şey söyledi, ...dedi ki: *“Akgündüz Hoca, yanlış yapıyorsun. Hoca Efendi diyor ki: ‘Önce 50 bine çıkacağız, sonra 100 bine çıkacağız. 1 milyon tirajı yakaladığımız zaman Türkiye’ye hükmedeceğiz.’”* ve daha enteresanı, bir başkası da Hollanda’da bana çok açık bir şekilde dedi ki (Gezi olaylarından sonra): *“Akgündüz Hoca, Türkiye merkez olacak, yanlış yapıyorsun. Sadece Türkiye’de değil, bizim hâkimiyetimiz 7-8 tane de İslam ülkesinde de gerçekleşecek ve böylece birleşik İslam devletlerini kuracağız.”*

11- ...Benim şahsi kanaatim İslam tarihinde Şia’dan sonra bütün dünya çapında yayılan ikinci tefrika hareketidir bu... Sayın Başbakanımıza bir rapor sundum zamanında bu konuyla alakalı *“Sayın Başbakanım, Hükûmete de iletin, siz Başbakansınız, bu PDY cemaatini 3 gruba ayırın. Birinci grup yüzde 50; bunlar ya maddi menfaat için ya ticaret için veya kalabalık görünce koşanlar gibi, bunlar bıraktı 17-25 Aralıktan sonra. İkinci grup yüzde 20; bunlar biraz önce bahsettiğim Abdullah Aymaz gibi, Mustafa Özcan gibi en tehlikeli şahsiyettir yani en tehlikeli, ikinci adamdır o yani en tehlikeli şahsiyettir, böyle insanlar. Bunlar kıyamete kadar devam edecekler, bunlar için tedbir almak lazım başka çaresi yok. Bir de yüzde 30’luk grup kaldı, onlar imanlı gençler, büyülenmişler, virüslenmişler, mümkünse şefkat elinizi uzatın bunları yani kazanmaya çalışın.”* dedim.

168| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

12- Yalnız şunu ben özellikle istirham ediyorum, bir elma sandığının içinde dört beş tanesi çürük diye elma yemekten vazgeçemezsiniz. Kim ne derse desin bu memlekette, ister tarikat, ister maneviyat ehli, ister dini cemaatler bunlara ihtiyaç var ama benim arzum Kur'an ve sünnetin düsturları içinde Diyanetle beraber çalışmaları.

13- Müslüman bir insan Müslüman bir toplumda azınlık olmaz. Biz, yani doğusuyla batısıyla Anadolu'nun bütün bölgelerinde asırlardır beraber yaşayan insanlar, % 99 nispetinde Müslümanlarız ve kardeşiz. Devletimiz laik olsa da, fert olarak bizler Müslümanlarız... İslâmî kardeşlik esasları, devlet eliyle de millete anlatılsın; eğitim sistemimiz bu manayı aktaracak şekilde yeniden düzenlensin.

14- İhanet darbesi ile Risale-i Nur cemaatinin arasında ilişki kuranlar yüzde yüz haksızdır... Halbuki Risale-i Nur Cemaati bu ihanet hareketinin karşısında durmuşlar ve şehitler vermişlerdir. Maalesef bürokrasinin içinde de yangına körükle gidenler olduğunu ve hatta hizmete karşı operasyon yürütenlerin olduğunu biliyoruz. Bizi bölmek isteyen PKK, PYD, PDY gibi bölücülere ve bunların üst akıllarına... Bediüzzaman gibi ... şöyle seslenmek istiyorum: "... Bizler asayişî muhafazayı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz. Çünkü asıl mes'ele bu zamanın cihad-ı manevisidir. Manevi tahribata karşı sed çekmektir. Bununla dâhilî asayişe bütün kuvvetimizle yardım etmektir."

15- Bediüzzaman hazretleri ve Nur Talebeleri asla tarikatın aleyhinde olmadı ve karşı da durmadı. Ancak "Zaman tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanıdır" diye haykırdı... Bu asırda yani küfrün ilimden ve fenden geldiği bir dönemde, eğer Abdulkadir-i Geylaniler de olsa Nurların yolunu tercih edeceklerini haykırmişti.

16- Merhum Özal, ehl-i tarikat ile Nur Talebeleri arasındaki köprüyü kuran ilk devlet adamımızdır. Onun siyaseti bütün ehl-i imanı hakikat çevresinde birleştirmiştir... 2002'den itibaren Recep

Tayyip Erdoğan, 1990'lı yıllarda arızalanan ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasındaki köprüyü yeniden kurmaya muvaffak olmuştur...

17- Ehl-i tarikat ile Nur talebeleri arasındandaki bu manevi köprüyü hiçbir güç yıkamayacaktır. Elhamdülillah müsbet hareket eden ehl-i tasavvufun da sayıları gittikçe çoğalmaktadır. Başta Osman Topbaş Hocamızın müsbet ve yapıcı hizmetleri, Süleymanlı kardeşlerimizin kahir ekseriyetle hep müsbet hareket etmeleri, Adıyaman'dan maneviyat reisinin hep Bediüzzaman ve eserlerine olan teşvikleri ve daha sayamadığım ehl-i tasavvuf, köprü'nün devam etmesi için gayret göstermektedirler...

18- Diyanet İşleri Başkanlığımız, Risale-i Nurlara resmen sahip çıkıp, onları kendi yayını olarak bastırmakla, Bediüzzaman'ın yıllar önce verdiği müjdeyi gerçekleştirmiştir.

19- Muhterem Kardeşlerim!.., 2083 yılına kadar Avrupa ve Amerika'da İslamiyet yayılacak ve Müslümanlar hep galip gelecek inşallah. Ne Hollanda'nın Wilders'ı, ne Fransa'nın Finosu ve ne de Almanya'nın Merkel'i İslam'ın Avrupa'da yayılmasını engelleyemeyecektir. Yeter ki, İslamiyet'i doğru anlatalım; birlik ve beraberlik içinde olalım.

5.3.Yeni Nesil Terör FETÖ'nün Analizi

(Polis Akademisi Başkanlığı, (2017), Rapor No: 10, Ankara: Polis Akademisi Yayınları: 31 ss.1-47)

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), günümüzde Türkiye'nin yüz yüze kaldığı en önemli güvenlik, sosyo-ekonomik, sosyo-politik, sosyo-psikolojik sorunlarından bir tanesidir. FETÖ ile daha etkin mücadele edebilmek için onun yapısı ve eylem biçimlerini anlamak önem arz etmektedir. Bu amaç doğrultusunda Polis Akademisi tarafından bu konuda akademik düzeyde çalışan veya siyasi, idari ve hukukî mücadeleyi yürüten kişilerin katılımıyla bir çalıştay düzenlenmiş olup, bu çerçevede dile getirilen görüş ve öneriler rapor haline getirilmiştir.

170| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Çalıştayın moderatörlüğünü Yılmaz ÇOLAK (Polis Akademisi Başkanı), Ufuk AYHAN (Polis Akademisi Başkan Yrd.) ve Şafak Ertan ÇOMAKLI (Polis Akademisi Öğretim Üyesi) yapmışlardır.

Çalıştay katılımcıları ise aşağıda adı soyadı ve unvanı belirtilen kişilerden oluşmaktadır:

1. Abdullah ÇAVUŞOĞLU YÖK Üyesi, Havelsan Yönetim Kurulu Başkanı
2. Abdullah TOLU YMM, Maliyeci
3. Ali Alper SAYLAN Cumhuriyet Savcısı
4. Cafer IŞIK Hakim, Ceza Mahkemesi Başkanı
5. Deniz TURAN Polis Akademisi Öğretim Üyesi
6. Feridun YILMAZ Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi
7. Hüseyin ARSLAN Polis Akademisi Öğretim Üyesi
8. Mehmet Akif KİREÇÇİ Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
9. Mehmet Levent YILMAZ Polis Akademisi / Cumhurbaşkanlığı
10. Mustafa ÖZTÜRK Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi
11. Necip Cem İŞÇİMEN Cumhuriyet Başsavcı
12. Nusret YAZICI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı
13. Oğuz DİK Hakim, Ceza Mahkemesi Başkanı
14. Orçun İMGA Polis Akademisi Öğretim Üyesi
15. Orhan ATALAY Ardahan Milletvekili, Öğretim Üyesi
16. Salih Zeki HAKLI Polis Akademisi Öğretim Üyesi
17. Selfet GİRAY Hakim, Ceza Mahkemesi Başkanı
18. Yasemin ABAYHAN Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
19. Yılmaz AKÇIL Adalet Akademisi Başkanı

20.Yusuf TEKİN Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı

21.Yücel ERKMAN Cumhuriyet Savcısı

Polis Akademisi hakkında raporda geçen “güvenlik bürokrasisi” kısmından biraz bilgi vermekte fayda mülhaza ediyoruz. 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsleri sonrası Emniyet Teşkilatında olduğu gibi Polis Akademisi’nde de bir dizi demokratik reformların yapılması kararlaştırılmıştır. Emniyet Teşkilatındaki birçok FETÖ’cü polis tasfiye edilirken, 27 Mart 2015 tarihli ve 6638 sayılı yasayla Polis Yüksek Öğrenim Kanunu’nda büyük değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler sonucu yanlış bilinenin aksine Polis Akademisi kapatılmamış, tam aksine, demokratik bir dönüşüm çerçevesinde daha da güçlendirilmiştir. Akademinin öncelikli görevleri arasında yer alan komiser yardımcılığı eğitiminde önemli reformlar hayata geçirilmiştir. Gerçekleşen temel değişiklik sonrasında orta öğretim seviyesinde dört yıllık eğitim veren Polis Koleji ile Polis Akademisi çatısı altında yükseköğrenim seviyesinde dört yıllık eğitim veren Güvenlik Bilimleri Fakültesi dönüştürülmüştür. Böylelikle FETÖ’nün Emniyet Teşkilatı’ndaki gücü kırılırken, Polis Akademisi üzerinden yeni örgüt üyelerinin Teşkilata sızmasının önüne geçilmiştir. Bu değişimin en büyük etkisi 15 Temmuz gecesi polis gücünün seçilmiş siyasî iktidarın ve millî iradenin yanında saf tutmasıyla görülmüştür.

5.3.1. İçindekiler

Çalıştay Raporu, takdim niteliğindeki “Yönetici Özeti ve dokuz bölümden oluşmaktadır. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- Yönetici Özeti
- FETÖ’nün Sosyo-Psikolojik Analizi
- FETÖ’nün Dinî Anlayışı
- Güvenlik Bürokrasisi ve FETÖ Yapılanması
- FETÖ’nün Eğitim Alanındaki Yapılanması

172| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

- FETÖ'nün Ekonomik Yapılanması
- FETÖ'nün Devlete Sızma Mekanizması Olarak "Sınavlar"
- FETÖ'ye Karşı Yürütülen Hukukî Mücadele
- FETÖ'ye Karşı Yürütülen Siyasî ve İdarî Mücadele
- Genel Değerlendirme ve Öneriler
- Katılımcılar

5.3.2. Özeti

Çalıştay Raporunun özeti niteliğinde, raporun kendi içerisindeki "Genel Değerlendirme ve Öneriler" bölümünü bazen kısaltarak aktarmayı daha uygun gördüm. Gerçekten genel değerlendirme kısmında bize göre, önceki bölümlerde özet olarak üzerinde durulması gereken konulara büyük oranda değinilmiştir.

Raporda FETÖ'nün 40 yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği örgütlenme ve faaliyet yapıları örgütün sosyo-psikolojik ve dinî anlayışı üzerinden ele alınarak; eğitim, finans ve bürokrasiyle ilgili eylemleri hakkında detaylı görüşler sunulmuştur. FETÖ'nün yapısı ve eylemlerinden hareketle örgüte karşı yürütülen mücadele konusunda bugüne kadar yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar hakkında bilgi verilmiştir. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler neticesinde, FETÖ'nün tamamen etkisiz hale getirilebilmesi ve örgütle daha etkin bir mücadelenin yürütülebilmesi için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği ifade edilmiştir:

1. Örgütle yapılan mücadelede elde edilen bilgilerin tek bir havuzda toplanması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle mücadeleyi koordine edecek bir merkezin kurulması gerekmektedir. Onlarca kurumun yürütmeye çalıştığı mücadeleyi tek bir organizasyon çatısı altında toplamak mücadeleyi daha etkin hale getirecektir. Böylelikle elde edilen bilgilerin kurumlar arasında paylaşılması mümkün olabileceği gibi birbiriyle ilgili dosyaların da birleştirilmesi sağlanacaktır. Buna

ilaveten, FETÖ'yle mücadele konusunda bir devlet hafızasının da oluşması mümkün hale gelecektir.

2. FETÖ ile mücadelede üzerinde durulması gereken bir diğer önemli nokta, bir mücadele mimarisinin oluşmasıdır. Böylelikle örgüte yönelik mücadelenin daha planlı ve programlı şekilde sürdürülmesi sağlanabilecektir. Bununla birlikte FETÖ ile mücadele konusunda belirlenen stratejiyi uygulayacak inançlı insanlara ve güçlü mekanizmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

3. FETÖ'nün örtülü kazanç sermayesi aktarımında büyük usulsüzlükler yaptığı bilinmektedir. Bu usulsüzlükler için kullandıkları önemli bir yöntem ise vakıflar ve dernekler üzerinden yapılan para aktarımları olmaktadır. Bu yüzden vakıf ve derneklerin daha sıkı denetlenmesi gerekmektedir. Bu suçun cezası 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak tanımlanmaktadır. Bu cezalar yetersiz olduğu için bunların artırılması gerekmektedir.

4. FETÖ'yle mücadelede ihtisaslaşmış kolluk kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kolluk kuvvetinin terör konusunda bilgili olması, organize suçlar personeli gibi analiz yapabilmesi, mali suçlardan anlaması ve kendi istihbarat birimine sahip olması gerekmektedir.

5. Örgüte karşı yürütülen mücadele sürecinde MASAK'ın pozisyonu ve hazırladığı raporlar çok önemlidir. Ne var ki, birtakım sıkıntılar ve eksiklikler de yaşanmaktadır. Bu nedenle MASAK mevzuatının geliştirilmesi ve değiştirilmesi gerekmektedir. MASAK'ın, Maliye Bakanlığı bünyesinden çıkarılması bir seçenek olarak değerlendirilmelidir. Zira bu kompozisyon içerisinde kendisinden beklenen katkının uzağında kalmaktadır. MASAK'ta çalışan kişiler vergi müfettişleri oldukları için mali suçlar konusunda arzulanan başarıyı yakalayamamakta ve meslekî kapasiteleri yetersiz kalabilmektedir. MASAK'ın inceleme kriterleri, meselenin ruhunu tespit etme konusunda yeterli olamamaktadır.

6. El konulan şirketlerin mevcut durumu gözden geçirilmelidir. Ve ülke genelinde pazarın da canlanmasına katkı koyacak olan el konulan şirketlerle ilgili satışlar yoluyla hızlı bir tasfiye sürecine girilmesi gerekmektedir.

7. FETÖ davalarında sanık sayısının oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Şu an için 500 bin kişinin cezaevine konulması imkânı bulunmadığı gibi büyük kısmı Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlerde bulunan 500 bin kişinin yargılama imkânı da bulunmamaktadır. Bu konuyla ilgili bir strateji belirlenmeli ve bu stratejide örgütün üst düzey yetkililerinin belirlenerek, bu kişilerden başlayıp aşağı doğru inilmesi gerekmektedir. Neredeyse 40 yıldır devletin içine sızmış bir yapıya bu denli hızlı karşı konulması oldukça önemlidir. Böyle bir ortamda hata olması ihtimali vardır, ancak bu hata oranlarını aza indirme yolları tespit edilmelidir.

8. Yasa değişikliğiyle gözaltı sürelerinin kısaltılması yargısal işlemleri ileriye değil geriye götürmüştür. Şu an gözaltı sürelerinin uzun olması yargının işini kolaylaştırmaktadır. Bu tarz suçlarda tekrar eski düzene dönülmesi halinde gözaltı sürelerinin kısıtlanması olumsuz etkiler doğuracaktır.

9. Yargısal işlemlerle ilgili bir diğer önemli konuyu gizli tanıklık oluşturmaktadır. Gizli tanıklığın FETÖ'nün getirdiği bir müessesesi olduğu söylenebilir. Gizli tanıklık müessesesi ancak sıcak olayı ve fiili gören kişiye istinaden uygulanabilir, onun dışında tercih edilmemelidir.

10. Şüphelilerin sorguya toplu şekilde alınmaları yerine tek tek alınmaları savunmanın sağlıklı olması ve etkin pişmanlığın teşviki açısından önemlidir. Sorgularda şüphelilere etkin pişmanlığın yasal hüküm ve sonuçları hatırlatılarak etkin pişmanlıktan faydalanmaları teşvik edilmelidir. Suç vasfının değişme ihtimali, delil durumu, tutuklu kaldığı süre, etkin pişmanlıktan faydalanma durumu ve kişinin örgütsel konumu dikkate alınarak sağlık ve aile durumu gibi ölçütler göz önünde bulundurulmalıdır.

11. Etkin pişmanlığın özellikle Cumhuriyet Savcılığı aşamasında dikkate alınması, sorgu sırasında etkin pişmanlık talebi gelmesi durumunda hâkimin pişmanlığın samimiyetine inandığında durumu takdir etmesi, şüpheye düşmesi durumunda ise gerektiğinde tutuklama kararı vererek Savcılık işlemlerini beklemesi gerektiği düşünülmektedir. Etkin pişmanlıkta şüphelinin beyanlarının yeni, somut ve örgütün yapısını çözmeye dönük bilgiler içermesi aranmalıdır. Eski bilgileri tekrar mahiyetinde olan ve somut bilgi içermeyen beyanlar dikkate alınmamalıdır.

12. AİHM uygulamaları dikkate alınarak müdafî sayısı ile savunma süresi makul süre (bu süreyi dosyanın ve şüpheli ve sanığa isnat edilen eylemle orantılı olacak şekilde mahkemenin takdir etmesi) ile sınırlandırılmalıdır. Mevzuatta bu yönde düzenleme yapılması gerekmektedir. Bunun yanında istihbarî bilgilerin yasal delil sayılması için mevzuat düzenlemesinin yapılması gerektiği de düşünülmektedir.

13. Gizli tanıklık müessesine dikkat edilmelidir. FETÖ mensupları soruşturmaları manipüle etmek isteyebilmektedirler. Gizli tanık itirafları, başka delillerle desteklenmeli hatta gizli tanıklık mekanizması yerine etkin pişmanlık hükümleri uygulanmalıdır. Çünkü, hukukî olarak tanık suça bulaşmayan, olaya şahit olan kişidir.

14. FETÖ para ve zenginlik, para ve makam dağıtıp, devlete alternatif olan bir sistem inşa etmeye çalışmakla birlikte, üyelerine ölümden sonraki hayatlarında cennete gideceklerine dair vaatler de vermektedir. Burada örgütün psikolojik öğelerin yanı sıra inançları kullanması durumu da söz konusudur. Cenneti vaat etmesi sonucunda gerçekleştirdiği tüm ahlaksızlıkları ve hukuksuzlukları meşrulaştıran FETÖ'nün (ki bu noktada DAES'e benzemektedir) üyelerine her türlü eylemi yaptırabilme etkisi söz konusudur. Dolayısıyla bu konuda Diyanet İşleri Başkanlığına da önemli bir görev düşmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı teolojik açıdan FETÖ ve

DAEŞ gibi yapıların dinî sahaya nüfuzlarına müsaade etmemeli, dinî kural ve değerlerin çarpıtılmasına karşı sistematik mücadele verilmeli ve dinin örgütler tarafından araçsallaştırılmasının önüne geçmelidir. Ayrıca Diyanetin bu hususta alacağı rol ilerleyen dönemlerde din temelli radikalleşmenin de önüne geçecektir.

15. Katı laiklik uygulamaları, din temelli toplulukların örgütlenmelerinin kapalı nitelikte olmasına neden olmuştur. Bu toplulukların sivil toplum kuruluşları gibi faaliyet göstermeleri beklenmiş, ancak bu yapılar sivil toplum örgütlenmesi niteliğinde de kalamamıştır. Dolayısıyla ilgili alanlarda devletin denetimi büyük önem arz etmektedir... FETÖ ile mücadelenin dinsel değil siyasi bir mücadele olduğu, FETÖ gibi terör örgütlerinin siyasi alanda yayıldıkları hususu vurgulanarak, kamuoyu aydınlatılmalıdır.

16. FETÖ soruşturmaları sonucunda kamu hizmetinden ihraç edilen kişilerin yakınlarının radikalleşmemeleri için bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Kamudan ilgili bir kaç kurumu bu konuda çalışma yapmak üzere görevlendirmek gerekir.

17. FETÖ ile mücadelede dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir diğeri de FETÖ'yü doğuran iç ve dış etkenler olmaktadır. Katı laik politikalar ve devletin sosyal alanları boş bırakması, bu alanları doldurma konusunda FETÖ'ye ortam hazırlamıştır. Dış istihbarat örgütleri de bu alanları kullanarak FETÖ'yü Türkiye'ye karşı kullanmıştır. Bu konudaki iç ve dış etkenler çok iyi analiz edilmelidir.

18. FETÖ'nün dış bağlantılarının örgüt açısından ne kadar büyük bir öneme sahip olduğu bilinmekte ve görülmektedir. Bu bağlantıların ortaya çıkarılması da örgütün gücünü yitirmesi bakımından dikkate alınması gereken bir diğer mücadele alanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.3.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve kısmen özetini vermeye çalıştığımız raporda ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1-FETÖ ile mücadele sürecinde en önemli husus, örgüte yönelik taban desteğinin nasıl eritileceği ya da bu geniş taban desteği içerisinde zihinsel dönüşümün nasıl sağlanacağıdır.

2-Örgüt elebaşı Said Nursi'nin eserlerini okumuş ve okutmuş... Bu sayede Said Nursi'yi takip eden kişiler arasında belirli bir meşruiyet sağlayarak hem zaman hem de taban kazanmıştır... Hiçbir tasavvufi bağının bulunmasına rağmen, FETÖ tasavvufi kavram ve değerleri de kendi amaçları uğruna istismar etmiştir.

3-Devlet FETÖ'yle ... mücadele ederken, örgütün devletin içine yerleştirdiği kripto elemanlar bu süreçleri sürekli olarak kesintiye uğrattı ve yanlış yönlendirdi. Başka bir deyişle FETÖ ile yine örgütün elemanları mücadele etmiş oldu. (Mağduriyetlerin büyük bir kısmı buradan kaynaklandı)... Bu dönemde örgütle mücadele eden asıl kişilere örgüt üyesi oldukları yönünde sahte ihbar mektupları düzenlenmiş ve soruşturma geçirmeleri sağlanmıştır.

4-FETÖ güvenlik bürokrasisinde olduğu kadar toplumsal, dini, psikolojik, mali, hukuki, eğitim gibi alanları da etkileyen çok yönlü bir sorundur. Devletimiz ve ülkemizin bekası noktasında çok ciddi bir problemle karşı karşıyadır. Bu sorunu aşmak için devlet olarak bütüncül bir yaklaşım benimsemeli ve her alanda bu yapı ile sürekli olarak mücadele etmeliyiz.

5-FETÖ'nün etkisini yok etmek için örgütün parasal kaynaklara ulaşmasını engellemek büyük önem taşımak-

tadır. Örgütün parasal kaynakları kurutulmadığı sürece yapılanlar yeterli düzeyde etkili olmayacaktır.

6-FETÖ, devletin stratejik noktalarına adam devşirmek amacıyla soru hırsızlığı yapmıştır. Örgüt tarafından, 2000-2013 yılları arasında KPSS, ÖSS, ALES, Askeri Liseler, YDS sınavları gibi ÖSYM koordinatörlüğünde yapılan tüm sınav soruları çalınmıştır... İngiliz devletinin yaptığı IELTS sınav mekanizmasını da 2013-2014 yılları arasında ele geçirmiştir.

7-Kamuoyunda 17-25 Aralık olayları olarak bilinen ve yargılaması darbe girişimi olarak devam eden olaylar millet olarak kabul edilmektedir. Bu tarihten sonraki eylemler üzerinden örgüt bağı değerlendirilmektedir. (Ama idari olarak karşılaşılan sıkıntılı durumlardan birisi de bu kriter tam olarak bağı kalınmamasıdır. İdarecinin kripto olması, özel kin gütmesi vd. sebeplerle harcamak istediği bir personel oldu mu bu kriter işletilmemektedir. Fakat değişik nedenlerle korunmak istediği birisi olursa o zaman bu kriter işletilmektedir. Bu durum da halkın FETÖ ile mücadele konusunda idareye şüpheli bakmasına sebep olmakta ve hükümetin bürokrasi tarafından altının oyulduğu şekilde yorumlamalara neden olmaktadır.)

8-FETÖ'ye karşı mücadelenin hukuki çerçevede yürütülmesine dikkat edilmelidir. Soruşturmaları sulandırma ya çalışanlara, suiistimal edenlere ve mücadele edenleri hedef seçenlere de ayrıca dikkat edilmelidir.

9-FETÖ'yle mücadelede ihtisaslaşmış kolluk kuvvetine ihtiyaç duyulmaktadır. (Bu görevliler, FETÖ ile mücadelede yanlışlık yapmamaları ve mağdur sayısını arttırmamaları için gerekirse Diyanet İşleri Başkanlığı veya bu konuda uzman Öğretim Üyelerince hizmet içi kurslardan geçirilmelidir. Bu kursta FETÖ ile devletine bağlı ve hükümete

itaat eden kendi usul ve yöntemlerince İslam'a hizmet etmeye çalışan toplulukların farkı ortaya konmalıdır.)

10-FETÖ soruşturmaları sonucunda kamu hizmetinden ihraç edilen kişilerin yakınlarının radikalleşmemeleri için bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Neredeyse 40 yıldır devletin içine sızmış bir yapıya bu denli hızlı karşı konulması oldukça önemlidir. Böyle bir ortamda hata olması ihtimali vardır, ancak bu hata oranlarını aza indirme yolları tespit edilmelidir.

Not: Parantez içerisinde belirtilen ifadeler yazara aittir.

6. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU'NUN HAZIRLADIĞI KİTAP

6.1. Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY

(Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, (2016), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı, ss.1-79)

Dini istismar eden bir örgüt (FETÖ/PDY) tarafından 15 Temmuz 2016 gecesinde gerçekleştirilen kanlı darbe girişiminin ardından, ülke ve millet olarak içinden geçtiğimiz süreci değerlendirmek, bu ve benzeri yapıların ülkemize, milletimize ve dinimize verdiği zararları tespit etmek, dinî açıdan bu konularda istişarelerde bulunmak ve atılacak somut adımları belirlemek amacıyla Din Şûrası Tüzüğü'nün 5'inci maddesi gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı, tek gündem maddesiyle 3-4 Ağustos 2016 tarihlerinde Din Şûrasını Ankara'da olağanüstü toplamıştır.

Hain ve kanlı darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve âlice-nap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruşu ve bu direnişte milletimizin maneviyatını canlı tutan bütün din gönüllüsü kardeşlerimiz nesiller boyu şükran ve minnetle anılacaktır. İstiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, milletin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkma

180| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

davetine derhal icabet edip şehadet mertebesine kavuşan aziz şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyor, yaralanan gazilerimize acil şifalar diliyoruz.

Halk iradesine dayanan meşru bir yönetimi, din kisvesi altında örgütlenip silah zoruyla devirmeye teşebbüs etmek, milli iradeyi hiçe saymak ve bir hak gasbidir. Dinen meşru görülmez. Bu girişi şiddet ve nefretle tel'in ediyoruz.

İki gün süren Şûra'da gündem, üye, katılımcı ve davetliler tarafından müzakere edilmiş, alınan kararlar ittifakla kabul edilmiş ve kamuoyu ile paylaşılması uygun görülmüştür. Önce 4,5 sayfa olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Daha sonra *"Olağanüstü Din Şûrası Kararları –Açıklamalar"* adı ile 79 sayfalık *"Hizmete Özel"* bir kitap olarak basılmıştır. Daha sonra Ekim 2016 Ankara'da Türkiye Diyanet Vakfı tarafından *"Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY Olağanüstü Din Şûrası Kararları"* adı ile basılmıştır. Biz incelememizde bu baskıyı esas aldık.

6.1.1. İçindekiler

Kitap, *"Açılış Konuşmaları"* ile *"Şûra Kararları ve Açıklamalar"* şeklinde iki ana bölümden, oluşmaktadır.

"Açılış Konuşmaları" isimli bölümde dört konuşmacı bulunmaktadır. Bunlar:

- 1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
- 2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman,
- 3- Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş,
- 4- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez

"Şûra Kararları ve Açıklamalar" isimli bölümde kararlar 20 maddede olarak sayılmış ve açıklanmıştır. Bu maddeler:

- 1- FETÖ/PDY Dinî Bir Yapı Olarak Nitelendirilemez,

2- FETÖ/PDY'nin Liderine Atfedilen Sıfatlar İslam İle Bağdaştırılamaz,

3- FETÖ/PDY Açık Bir Din İstismarı Hareketidir,

4- FETÖ/PDY Din Kisvesi Altında Bir Güç ve Çıkar Hareketidir,

5- FETÖ/PDY Sahte Bir Mehdi Hareketidir,

6- FETÖ/PDY'nin Dinî Bilgi Kaynakları Şaibelidir,

7- FETÖ/PDY İslam Ümmetinin Vahdetini Parçalayan Bir Tefrika Hareketidir,

8- FETÖ/PDY İçinde Ahlak Barındırmayan Bir Sır Hareketidir,

9- FETÖ/PDY Gayr-İ Ahlakî Bir Hareketir,

10- FETÖ/PDY Amacı Uğruna Kul ve Kamu Hakkına Tecavüz Etmiştir,

11- FETÖ/PDY Fakirlerin Hakkı Olan Zekât ve Sadaka İle İnfakı Himmet Adı Altında Haraca Dönüştürerek İstismar Etmiştir,

12- FETÖ/PDY Dinlerarası Diyalog Adına Din Mühendisliği Yapan ve Kelime-İ Tevhidi Parçalayan Bir Hareketir,

13- FETÖ/PDY Avrasya Coğrafyasında İçi Boş Bir İslam Anlayışı İle Nesilleri Oyalamıştır,

14-FETÖ/PDY'nin Yayılma Alanı Bulduğu Ülkelerde Verdiği Zararların Tespit Edilmesi Elzemdir,

15-16 FETÖ/PDY'nin Dinî Hayatımıza Verdiği Zararları Tespit Etmek İçin Ortak Komisyonlar Kurulacaktır.

17- Her Seviyedeki Din Eğitim ve Öğretim Anlayışı Gözden Geçirilecektir,

18- Benzer Yapıların Oluşmaması ve Benzer Hataların Tekrarlanmaması İçin STK'larla Ortak Çalışmalar Yapılacaktır,

19- Ülkemizde Din-Devlet-Toplum İlişkileri Sağlıklı Bir Zemine Oturtulmalıdır,

182| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

20- Maruz Kaldıkları Manevî Zararları Önlemek İçin Vatandaşlarımıza ve Özellikle Gençlere Yönelik Çalışmalar Yapılacaktır.

Kaynaklarda 20 kaynak belirtilmiştir.

6.1.2. Özeti

6.1.2.1. *Sayın Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından (2016: 5-13):*

Milletin emrinde ve din-i mübin-i İslam'ın hizmetinde bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığımıza, bu önemli şûrayı düzenlediği için teşekkür ediyorum.

Değerli Kardeşlerim;

Bilindiği gibi ülkemiz, son üç yıldır çok önemli gelişmelere sahne oluyor. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız silahlı darbe girişimi, bu sürecin en kanlı, en cüretli boyutunu teşkil etmiştir. Devlet ve millet olarak, bekamızı yakından ilgilendiren bu gelişmelerin odağında yer alan Fetullahçı Terör Örgütü'nün özelliği, kendisini bir dinî yapı, bir cemaat, bir eğitim-öğretim hizmetinde bulunan kuruluş olarak gösteriyor olmasıydı. Esasen bu hain yapının 40 yıldır toplumumuz içinde kanserli bir hücre gibi, bulaşıcı bir virüs gibi yaşayabilmesi ve sürekli büyümesi, işte bu dinî değerleri öne çıkartan kimliği sayesinde mümkün olmuştur.

Saygıdeğer Hocalarım, Değerli Kardeşlerim;

Milletimiz, meşrebi ne olursa olsun, "Allah" diyen, "Peygamber" diyen, ibadetlerini yerine getiren, hayır-hasenat için çalışan, en azından böyle gözüken herkese, her gruba olduğu gibi, bu yapıya, da hüsnü niyetle yaklaşmış, mensuplarını da korumuş, kollamış, desteklemiştir. Tek parti döneminden itibaren uzun süre, fevkalâde yanlış bir şekilde, "irtica paranoyasıyla", devlet imkânlarıyla dinî cemaatlerin üzerine gidildiği dönemlerde, her grup gibi bu yapı da milletimizin kolları, kanatları altında varlığını sürdürmüştür. Rahmetli Özal, Demirel, Ecevit, hatta biz de farklı görüşlerden siyasetçiler ve devlet adamları olmamıza rağmen bu

yapıya iyi niyetle destek olduk. Açık konuşuyorum: Şahsen ben de, katılmadığım pek çok yönleri olmasına rağmen, asgari müştereklerde buluşabildiğimiz zannıyla, her kesim gibi bunlara yardımcı oldum... Hatta hatta Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Dedik ki, bir ortak yanımız var. Ama inanun bana, aynı menzile giden farklı yollardan biri olarak gördüğümüz bu yapının, aslında bambaşka niyetlerin, sinsî hesapların aleti, aracı, örtüsü olduğunu uzun süre görmedik, göremedik... Kamuda ve özel sektörde, yapıya mensup kişilerin giriştikleri güç temerküzünden, kendilerinden olmayanlara hayat hakkı tanımayan tavırlarından ciddi olarak rahatsızlık duyuyordum. Fakat o sıralarda meseleyi kendi arkadaşlarımıza dahi anlatmakta güçlük çekiyordum. 2013 yılında yaşadığımız 17-25 Aralık darbe girişimi, bu hain örgütün gerçek yüzünü ilk defa tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu bir hamle oldu. Bunu dahi birçok arkadaşlarımızla paylaşamadık... Bu noktadan sonra artık saygıdeğer hocalarım “şüphe” dönemi bitti, “mücadele” dönemi başladı. Şunu, burada altını çizerek ifade etmek durumundayım: Şayet 17-25 Aralık sonrasında aldığımız önlemler olmasaydı, özellikle yargıda aldığımız önlemler olmasaydı, bu darbe girişimi muhtemelen, sadece Silahlı Kuvvetler içindeki bir grup silahlı teröristin değil; polisiyle, yargısıyla, bürokrasinin diğer unsurlarının katılımıyla çok daha büyük bir tehdit olarak karşımıza çıkacaktı. Her şeye rağmen, bu hain örgütün gerçek yüzünü çok daha önceden ortaya dökememiş olmanın üzüntüsü içindeyim. Bundan dolayı hem Rabbimize, hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de, milletim de bizi affetsin.

Değerli Kardeşlerim;

Peygamberimizin ifadesiyle Müslüman, “Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreden, sıkıntı geldiğinde sabreden kişidir.” Çünkü onun için böylesi hayırlıdır. 15 Temmuz, milletçe maruz kaldığımız, yakın tarihimizin en büyük sıkıntılarında biriydi. 79 milyon hep birlikte, sabırla, cesaretle, metanetle, dirayetle yürüttüğümüz mücadele sayesinde, hamdolsun, bu sıkıntıyı def ettik.

184| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Hiç şüphesiz, 15 Temmuz gecesi ne kadar kara başlamışsa, sabahı da o derece aydınlık sonuçlanmıştır. Artık bir yandan ülkemize ve milletimize yönelen bu hain saldırının müsebbiplerinden hesap sorma, bir yandan da muhasebe yapma zamanıdır... Bu millet büyük millet, bu millet elhamdülillah imanı hakikaten güçlü bir millet. Örneğini görmüyorum ve darbeler tarihi bu milleti farklı yazacak, farklı anlatacak. Çünkü böyle silahlar; F-16'lar, F-4'ler, tanklar yürüyecek, elinde bayrağıyla ona karşı duracak bir millet; başka yerde yok böyle bir millet... Bu yapının mensuplarının, 17-25 Aralıkta yaşanan hukuk ve emniyet skandallarına, aradan geçen zaman içinde ortaya dökülen haksızlıklara, adaletsizliklere, şantajlara, binbir çeşit rezalete, 15 Temmuzda şahit oldukları vahşete rağmen orada kalmaya devam etmelerinin artık hiçbir izahı, hiçbir mazereti kalmamıştır.

Kardeşlerim;

Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de ne yaptıklarının farkında olmayan bozguncuların kendilerine "ıslah ediciler" dediklerini söylüyor. Bunların durumu da işte aynen böyledir. Bu salondan ilan ediyorum: Şu saatten sonra, Pensilvanya'daki şarlatanın, terörist başının hezeyanlarına kulak vermeye devam eden herkes, başına geleceklere peşinen kabul etmiş demektir. Tabii bu yapının en önemli özelliği "tedbir" ve "takiyye" adı altında ikiyüzlülüğü, yalanı, riyayı, sürekli maskeyle dolaşmayı, ruhsuzluğu mensuplarının karakteri hâline dönüştürmüş olmasıdır... Bir ihanet şebekesinin dinî motifleri kullanıyor olması, onu aklamaya, masum göstermeye yeterli olabilir mi? Dünyadaki tüm sapkınlar kendi inançlarında inanın samimidir. Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının, bu yapıya bağlılıklarında samimi olmaları, kendilerine söylenen her şeyi sorgulamaksızın kabul etmeleri, onların haklılığı değil, itikadî olarak yanlış yolda olduklarını gösterir. Kur'an-ı Kerim'de onlarca defa aklımızı kullanmamız emrediliyor. "Hiç akletmez misiniz, düşünmez misiniz?", hep bunlar bize emrediliyor. Aklını ve iradesini Allah'a değil, bir faniye, üstelik de Amerika'da yaşayan bir faniye ipotek eden kişi, dönüp kendini sorgulamıyorsa, artık onun

için yapacak bir şey kalmamıştır. Mademki sevdiğimizle haşrolunacağız, öyleyse, herkes kendi yolunda gitmekte serbesttir. Biz, ikaz görevimizi yıllardır yerine getirdik. Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet diye de bunu tanımladık, tarif ettik.

Değerli Kardeşlerim;

Hırsızlık kötüdür. Ama en büyük hırsızlık insanların dinini, inancını, ihlâsını, ümidini çalmaktır. Fetullahçı Terör Örgütü, tarihin en büyük hırsızlık şebekesi olarak, on binlerce insanın geçmişini ve geleceğini çalmıştır. Tarihte, bu tarz pek çok örgüt var olmuştur. İsmailiye mezhebinden çıkan ve Hasan Sabbah'ın kurucusu olduğu Haşhaşiler, -ki bunu uzun yıllar hep ifade ettim- bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Haşhaşiler, tıpkı Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının büyük bölümü gibi iyi eğitilmiş, kariyer sahibi, uzun yıllar kendilerini gizlemeyi bilen, liderlerine mutlak itaati esas alan kişilerden oluşuyordu. Haşhaşiler böyleydi. Bu durum, aynı kişilerin, zamanı geldiğinde, liderlerinden emir aldıklarında, birer suikastçıya, birer katile, birer canlı bombaya dönüşmesine engel değildi. Şimdi birileri, FETÖ mensupları için de benzer şeyler söylüyorlar... Bu yapının kan kokan, kin kokan, nefret kokan, vahşet kokan yüzünü görmezden gelip, hâlâ eğitim-öğretim diyenin, yardım diyenin, okul diyenin, hizmet diyenin ya idraki çalışmıyor, gözü görmüyordur ya da kalben bunların safındadır. İşte onun için bütün okullarına el koyduk, el koymak durumundaydık ve hepsini de onlara referans olan üniversitelere devrettik... Zalime merhamet etmek, mazluma zulümdür. Bunu böyle bilmek durumundayız. Türkiye'nin, yaşadığı bu tecrübeden yola çıkarak, her alanda olduğu gibi dinî hayat, dinî müesseseler konusunda da kendini sorgulamaya, kendine çeki düzen vermeye ihtiyacı vardır... Biz bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanyla, Boşnağıyla, Arnavutuyla velhasıl hepsiyle kardeşiz. Ama bunları en ideal işleyecek olan kim? Birinci derecede ben inanıyorum bölgedeki kanaat önderleri ve benim özellikle imam-müezzin kardeşlerim. İşte o akşam 15 Temmuz gecesi minarelerden ezanlar-salâlar okunmamış olsaydı, o manevî

186| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

hava eksik kalırdı. Onlar okununca işin manevî yönü de ne oldu? Güçlenmiş oldu. Birilerini de rahatsız etti biliyorsunuz, işte İzmir’de orada müezzine saldıranlar oldu. Çünkü onlar da var, ama bunlar yine olacak, fakat biz de yolumuza kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Çünkü biz, “Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli”, demişiz ve böyle inanmışız ve böyle de yola yürüyeceğiz. Öyleyse bu musibet bizim için bir fırsat olmuştur... Bu millet ne şanlı bir millet. Ülkemizin maddî ve manevî tüm birimlerine sahip çıkarak. Fitne ve fesat odağı hâline dönüşme emaresi gösteren dinî, etnik, ideolojik her türlü tehdide karşı tevhid ve vahdet sancağı altında birleşmek mecburiyetindeyiz, bunu başarmamız lâzım.

6.1.2.2. Sayın TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın konuşmalarından (2016:15-19):

Muhterem Cumhurbaşkanım, Değerli Davetliler, Şûra Üyeleri, Sizleri hürmetle selamlıyorum.

15 Temmuzda karanlık bir gün yaşadık. Bir daha böyle bir talihsizlikle asla karşılaşmamak temennisiyle hepimize geçmiş olsun dileklerimi öncelikle ifade etmek isterim... Diyanet camiamızın bütün mensuplarına hayırlı çalışmalarında başarılar diliyorum. Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ’nün kalkıştığı kanlı darbe teşebbüsünün hemen ardından düzenlenen bu şûranın çok isabetli bir tespitle din istismarına karşı birlik, dayanışma ve gelecek perspektifi konusu çerçevesinde yapacağı çalışmaların yarınlarımız adına yol gösterici ve umut verici olacağına inanıyorum.

Muhterem Cumhurbaşkanım;

En son ve en ekmel din olan güzel dinimiz İslâmiyet’i istismar ederek milletimizin ve devletimizin başına sinsice çuval geçirmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütüne mensup asker kıyafeti giymiş vatan hainlerinin yapmak istedikleri bir darbenin ardından olağanüstü günler geçiriyoruz... Millet darbeyi yendi. Demokrasiyi özümsemişini gösterdi, darbe engellendi. Bu engellemede milletimiz bir bütün oldu. Bütün sivil toplum kuruluşları bir araya geldi,

meydanlarda demokrasi nöbetine girildi. Basın demokrasinin yanında yer aldı ve darbeye karşı müştereken tarihî bir zafer kazandık ve Cumhurbaşkanımızın “*çıkın evlerinizden inin sokaklara, toplanın meydanlarda, karşı durun millet ve vatan düşmanlarına*”, şeklindeki çağrısı her şeyin başlangıcı oldu. Milletimizin temsilcisi, millî iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ikinci defa gazi unvanını kazandı. Darbe teşebbüsünün başladığı saatten itibaren toplandık; Meclisimizde sabahladık, bombalar ve silah sesleri altında parti farkı gözetmeksizin aynı ruh ve inanç çerçevesinde aziz milletimizin sesi olduk... Bu menhus, menfur, satılmış çete mensupları, vatan ve millet hainleri milletin uçağı, helikopteri ve silahlarını milletin bağrına yönelttiler. Milletin kalbini, Meclisimizi bombaladılar, kurşun yağdırdılar. Vatandaşları, öz kardeşlerimizi, öz kardeşlerini şehit ettiler, yaraladılar. Millet kurşunlara göğsünü siper etti... 15 Temmuz gecesinde teröristler hedeflerine ulaşmış olsalardı, hepimiz karanlık dehlizlerde, karanlıklar içinde güneşin ışıklarından mahrum, yokluk ve yıkıntı içinde bocalıyor, ülkemizin bölünmesini isteyenlerin hedeflerine yürümelerini seyretmenin hüznünü yaşıyor olabilirdik. Cenab-ı Hakk, o kâbus dolu geceyi uğurlu sabahlara çeviren milletimizin evlatlarından razı olsun.

Muhterem Cumhurbaşkanım;

Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu felakette milletimizin ortaya koyduğu güzel bir tablo var; bundan böyle Türkiye darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Biiznillah bir daha darbeye teşebbüs etme fikri olamayacaktır. Zira millet karşı koymuştur, boyun eğmemiştir ve özümsemiş olduğu bir sistemin yıkılmasını istemektedir... 15 Temmuz günü gövdemizi başımızdan ayırmak isteyen darbe teşebbüsçüleri tek galibin Allah olduğunu unuttular. Kendilerinin planına karşı Cenab-ı Hakk'ın da bir planı olduğunu bilmediler, bilemediler. Neticede milletimizin ayaklarına vurmak istedikleri pranga kendi ayaklarına bağlandı. Bu başarıda herkesin hissesi vardır. Bizler Büyük Millet Meclisinde, din görevlilerimiz camilerde, minarelerde, polisimiz sokakta, vatandaşlarımız her

188| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yerde direnerek bütün dünyaya bir demokrasi dersi verdik. Diyanet İşleri camiamızın minarelerden yükselen ezan ve salâ nidalarıyla bütün millet uyandırılıp canlandırıldı. Çok şükür mayası son derece sağlam bir milletimiz var. Her türlü fitne ve fesada rağmen milletimizin imanına, bayrağına, vatanına bağlılık duygusunu zedeleyemediler.

Muhterem Cumhurbaşkanım;

Hepimizin büyük sorumluluğu var; sahip çıkmamız gereken bir dinimiz, dinimizi en doğru şekilde anlatmak zorunda olduğumuz bir milletimiz ve bir dünya var. Bizler ne aldatan, ne de aldatılan olmadan dinimizi en iyi şekilde anlatmak zorundayız... Aksi takdirde bıraktığımız boşlukları birtakım şarlatanlar yine dolduracak ve başka kendilerine "kâinat imamları" diyenler istismarlarına devam etme durumunda olacaklardır... Bilgisiz Müslümanın karanlık bir tünelde fenersiz yol alan bir kişi olduğunu unutmamalıyız. Bilgiyle kendi önünü aydınlatmayan bir Müslüman, aldatılmaya mahkûmdur. Bugün ülkemizde ve dünyada bu şekilde aldatılan çok sayıda Müslüman bulunmaktadır. Elbette sadece dünü konuşmakla iktifa etmemeliyiz, aynı hadiselerin yarın tekerrür etmemesi için yaşadıklarımızdan çıkardığımız dersleri paylaşmalıyız. Sen, ben, o, bu, şu demeden demokrasiden, millî iradeden yana olan herkes büyük bir mesuliyet duygusuyla hareket etmek zorundadır. Münevver insanlarımız, din adamlarımız, yazarlarımız, sanatçılarımız üzerine düşen mesuliyetin şuurunda olmalıdır. Ve bugün FETÖ ile düştüğümüz tuzağa tekrar düşmemek için gereken dersleri almamız icap eder tabîi. Türkiye sadece İslam dünyasının değil, sadece Türk dünyasının değil, bütün dünyanın sıklet merkezidir. Bizsiz dünyanın dünü yazılamayacağı gibi yarını da olmayacağı kanaatindeyim...

Azerbaycan Meclis Başkanı, değerli insan Profesör Asaf Hacıyev geldi. Bir geçmiş olsun ziyaretiydi, bir destek ziyaretiydi. Bayrağımızı eğildi üç kere öptü, başına koydu ve şunu söyledi: "Biz kurtulduk, siz değil biz kurtulduk." Bu bütün çevremizde bize ümit

bağlayan dünyadaki görüştür bu: Bu istikamette çeşitli devlet adamlarının, devletlerin beyanları oluyor, onlardan da Allah razı olsun diyorum. Ve devlet kurtarılmış oldu ve milletimizle beraber bir destan yazıldı ve devletteki çift başlılığa son verildi ve inşallah bir daha böyle günleri görmeyiz...

Güvenliğin sosyal ve psikolojik boyutunu ihmal ettiğimizde göklerde uçarken övündüğümüz F-16'ların bombalarını üzerimizde görmüş oluruz. Nasıl ki geçmişimiz ortak ise geleceğimiz de ortaktır. Meşruiyet dışında birbirimizin üzerinde vesayet kurarak kendimize bir gelecek tesis edemeyiz. Müslümanlar, birbirleri üzerine nüfuz tesis ederek geleceklelerini inşa edemezler. DAİŞ'in Irak'ta, Suriye'de ve dünyanın başka ülkelerinde yaptığı vahşet nasıl İslam adına onaylanmıyorsa, 15 Temmuzda üzerimize bomba yağdıran teröristleri de Müslüman olarak kabul etmiyoruz. Çünkü terör ve şiddet Müslümanların dili olamaz. Millet in onayını almamış hiçbir işin başarılı olma şansı yoktur. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, Türkiye Büyük Millet Meclisine bomba atacak kadar gözü dönmüş canilerin de esasında başarılı olmak gibi bir hedefleri yoktu. Esas hedef; kaos ve kargaşa çıkarmaktı. Yani iç çatışma çıkartıp Türkiye'yi bölünmeye müsait hâle getirmektir ve çok şükür ki bunda muvaffak olamadılar. Onlar başaramadı, ama bizim de işimiz yeni başladı. Bu fesat yuvalarının yeniden canlanmaması için bundan sonra yapmamız gereken şey, maddî ve manevî kalkınmaya odaklanmaktır, manevî kalkınmayı asla ihmal etmemektir. Yarınlarımızın daha güvenli ve huzurlu olması için ruh köküne bağlı gençler ve nesiller yetiştirmeliyiz. Kendi altın çağımızı meydana getirerek *Anadolu'yu yeniden dünyanın merkezi hâline getirmek* hedefimiz olmalıdır. Bizden beklenen misyonu ifa etmemiz gerekir.

6.1.2.3. Sayın Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş'un konuşmalarından (2016:21-25):

15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra bir araya gelmiş olmamız ve burada özellikle FETÖ'cü terör örgütünün dinî yapısy-

190| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

la ilgili görüşlerin, fikirlerin, fetvaların Türkiye kamuoyu ve İslam dünyasıyla paylaşılmasına vesile olacak Olağanüstü Din Şûrası'nın hayırlı olmasını temenni ediyorum... Bu milletin nasıl bir kahraman millet olduğunu, 15 Temmuz akşamı kendi gözlerimizle de gördük. Tankların önüne çıkan, tankların önünü arabalarıyla kesmeye çalışan, kurşunlara karşı göğüslerini siper eden bir aziz millet olduğumuzu bir kere daha ispat ettik. Allah'a hamdolsun. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Her birisinin mekânı yüce olsun, makamları âli olsun...

Değerli Misafirler,

Bu şûrada ele alacağımız konu, tarihî bir önemi haizdir. Haricîlerden, Hasan Sabbah'ın fedailerine kadar İslam dünyası, tarihi boyunca nice ihanetler gördü, nice sapkın inançlı insanların kendisini içeriden hançerlemeye çalıştığı dönemlere şahit oldu. Ama hiç abartısız söylüyorum ki, İslam'ın ilk günlerinden, irtidat tarihinin ilk anlarından itibaren, İslam dünyasının görmüş olduğu en organize, en adi, en alçak irtidat hareketi, bu harekettir. İşte bu nedenle bu yapının bütün yüzleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor... Dinî camiamıza düşen, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Din Şûrası vasıtasıyla din âlimlerimize düşen, bu ihanet fikirlerini, İslam'ın tarihinden, İslam'ın fikriyatından kazıyıp atmak, bunları tarihin çöplüğüne gömmektir... Keşke bu yapının ihanetleri ortaya çıkmadan, ne kadar büyük bir sapkın görüşe sahip oldukları din otoriteleri olarak, din adamları olarak ortaya konulmuş olsaydı, binlerce, on binlerce masumun bu sapkın inançlı örgütün içerisine girmesini önleyebilirdik. Şimdi geçmişi bırakıp bundan sonra, bunların ve buna benzer düşünce sistematığına sahip olanların, İslam'ın fikriyatından kazınup çöplüğe atılması için çok titiz, çok gayretli çalışmamız gerekiyor.

Muhterem Cumhurbaşkanı,

Eğer müsaade ederseniz, ben de buradaki tartışmalara katkı olması bakımından bu örgütün dinî açıdan önemli gördüğümüz

birtakım temel hatalarını, özellikle ontolojik ve epistemolojik hatalarını, ana başlıklarıyla zikretmeyi bir vazife telakki ediyorum.

Bunlardan birincisi; ... Müslümanların ve insanların eşitliği fikrini ortadan kaldırarak sadece kendi cemaatleri içerisinde, kendi topluluklarına bağlı olanları mümin, onların dışındakilerini en iyimser ihtimalle 'müellefe-i kulûp' hatta önemli bir kısmını irtidat içerisinde tanımlamışlardır.

İkincisi, "alenîlik" meselesidir. İslam'ın bütün inançlarının ve öğretisinin, Hazreti Peygamberimizin özellikle Mekke devrinden sonra bütünüyle alenî olduğu gerçeğidir. Bu çerçevede bu topraklarda yaşadığımız İslam geleneğinin de iki temel kurumu olan 'medreselerin ve dergâhların' her ikisinin ortak özelliği de, halka açık olmasıdır. Bunlarsa ortaya koydukları ışık evleri vasıtasıyla gelene de gidene de sansürlü bir şekilde bu yerleri açmış, tabiri caizse İslam'ın en temel müesseselerinden birisi olan alenîlik müessesesini ortadan kaldırarak, buraları birer mescid-i dırrar hâline getirmişlerdir. Yıllarca da bu şekilde Müslümanları cami bütünlüğü içerisinde uzaklaştırmayı, ne yazık ki kendi açılarından da başarmışlardır. Bu özelliğiyle tam manasıyla içe kapalı, bâtını bir örgütlenme modeliyle, diyebiliriz ki bunlar, modern bir masonluk teşkilatı olarak karşımıza çıkmış sözde bir dinî örgütlenmeydi. Şimdi bunların bu yüzlerini çok daha açık görüyoruz.

Ontolojik olarak üçüncü büyük tahrifatları, "liderlerinin masumiyeti" fikridir. Bizim için peygamberlerden başka hiç kimsenin 'İsmet' sıfatı olmadığı aşikârdır. Ama bunlar yıllarca hem de en alenî vasıtalarıyla liderlerinin masumiyet fikrini, hatadan münezzehe olduğu fikrini ortaya koyarak gerçekten çok büyük hataların içerisinde oldular. Bu şekliyle diyebiliriz ki, firavunlaştılar. Firavun'un da malum, en önemli özelliklerinden birisi, kendisinin hatadan münezzehe, yaptıklarının da sorgulanmadan uzak olduğuna inanması ve inandırılmıydı.

Yine ontolojik olarak en önemli sapkınlıklarından birisi, İslam'a aykırı en önemli alanlardan birisi de dinler arası diyalog iddiasıyla

192| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

ortaya koydukları son derece sapkın bir inanıştır. Hepimizin malumu, yıllardır sadece tek Tanrı'ya inanmanın dinen yeterli olacağını savunan bu gruba karşı ne yazık ki, Türkiye'nin dinî otoriteleri gerekli cevabı vakti zamanında verememişlerdir. Dinler arası diyalogun esasını oluşturan, "*La ilahe illallah*" demenin yeterli olduğu fikri, hiçbir şekilde kabul edilemez...

Bu örgütün epistemolojik sapkınlıklarından ilki; diğer Müslümanları kendilerinden ayrı kabul etmeleri, ayrı telakki etmeleridir. Her birimiz ehli kiblenin tekfir edilemeyeceğine, herhangi birisinin yüzlerce ameli arasında bir tek ameli eğer imana işaret ediyorsa, mümin sayılacağına inanan bir gelenekten geliyoruz. Ama maalesef bunlar tam tersine bir insanda 99 tane mümin işareti olsa kendilerinden olmadıkça, bu insanları, bu müminleri kendi daireleri içerisinde İslam hukukunun fertleri olarak görmediler, İslam hukuku çerçevesinde mümin kardeşleri olarak görmediler.

Epistemolojik olarak en büyük ikinci sapkınlıkları ise, ehlisünnet ana gövdesinden ayrılan çok önemli bir özellik olarak "*Takiyye*"yi, imanın bir şartı hâline getirmiş olmalarıdır. Bunların; bugün değil, dün değil, kırk yıldır aynı üslûbu takip eden bir yapı olduğunu her hâlde hepimiz biliyoruz. Hâlbuki ehlisünnetin en temel özelliklerinden birisi ikrah şartı dışında müminliğini gizlememek, Allah'ı inkâr etmemektir. Yani takiyyenin can korkusu dışından mutlak manada reddedilmiş, yasaklanmış olmasıdır. Bunların ise, hem inançlarının merkezinde hem örgütlenmelerinin merkezinde takiyye en önemli yöntemlerinden biriydi...

Örgüt, maalesef en büyük yanlışını, sonunda bütün bu yanlışlıkların hepsini aşacak bir şekilde, bir cinayet şebekesine dönüşerek ortaya koymuştur. "*Bir insanı öldüren, bütün insanlığı öldürmüş gibidir.*" Bu, İslam'ın en açık, en bilinen ilkelerinden, kıstaslarından biridir. Bu alçaklar, 241 masum insanın kanına girdiler. Fetö ve onun emrinde, Hasan Sabbah'ın fedailerini gibi gözü kararmış alçak, 241 masum insanımızı katlettiler, çok sayıda insanımızı da katletmek için hesaplar kurdular. Allah, hesaplarını, tuzaklarını bozdu.

Ve yine “Müslümanın kanı, canı, malı, namusu diğer Müslümanlara haramdır.” hükmünü hatırlatmak isterim. Bunlar bu hükmün, bu hükmü oluşturan ayet ve hadislerin aleyhine davrandıkları için de, apaçık bir sapkınlık içindedirler...

Siz din camiamızın, Diyanet İşleri Teşkilatımızın ve Türkiye'deki din âlimlerimizin vazifesi de her hâlde bu adamları, İslam tarihinin, İslam fikriyatının tarihinde mahkum etmek ve bunları, İslam'la ilgisi olmayan karanlık bir örgüt olarak, milletin gönlünden, zihninden tamamıyla kazıyıp atmaktır. Ben bu şûramızın böyle bir fonksiyonu icra edeceğine inanıyorum.

6.1.2.4. Sayın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in konuşmalarından (2016:27-34):

Sayın Cumhurbaşkanı,

Olağanüstü Din Şûramıza teşekkürünüzden dolayı zat-ı âlilerine, şûra üyeleri ve katılımcıları adına en kalbî şükranlarımı sunuyorum. “15 Temmuz Darbe Girişimi ve Din İstismarına Karşı Birlik, Dayanışma ve Gelecek Perspektifi” başlığını taşıyan Olağanüstü Din Şûrası'nın şimdiden hayırlı sonuçlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum, tüm katılımcılara Başkanlığımız adına teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Şûra Üyeleri,

... Hain ve kanlı darbe girişimi karşısındaki vakur, cesur ve âli-cenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan asil bir milletin fertleri olmaktan dolayı bahtiyarlığımızı ifade ediyorum. 15 Temmuz gecesinde dehşet saatlerinin ilk anlarından itibaren cuntacılara ve ihanet şebekelerine karşı aziz milletimizin maneviyatını canlı tutmak üzere camilerimizi, minarelerimizi, salâ ve ezanlarımızı milletimizle buluşturan müftüsünden imamına, müezzininden Kur'an kursu öğreticisine kadar bütün din gönüllüsü kardeşlerimizi yürekten kutluyorum. *Ezanların susturulduğu darbelerden, darbeleri susturan salâları bize lütfettiği için Allah'a hamdediyorum.*

194| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Şûra Üyeleri,

Başkanlık olarak tarihimizde ilk defa tek bir gündem madde-
siyle Olağanüstü Din Şûrası düzenliyoruz. Zira, 40 yıldır bu top-
raklarda din görüntüsü altında fitne-fesat tohumu ekenler, kanlı
darbe girişimiyle, sadece ülkemize ve milletimize değil, en büyük
zararı Din-i Mübin-i İslam'a vermiştir. Bu ihanet şebekesi, sadece
milletin bütün varlığına suikast düzenlemekle kalmayıp inancımı-
zı, güvenimizi, şefkat, merhamet, himmet ve izzetimizi, din ve
medeniyetimizin bütün şêair ve kıymetlerini, ümmetin ilim, irfan,
marifet ve hikmet mirasını, feragat, yardım ve dayanışmanın ul-
viyyetini, dinimizi ve dindarlığımızı millet evladı nezdinde oldu-
ğu kadar insanlık nezdinde de bir düşman akçesine harcayacak bir
öfkeye tahvil etmiştir. Daha kahredici olanı ise bu örgütün küresel
siyaset borsalarının muktedir müşterilerine kendi meşrebini yıllar-
ca "ılımlı İslam, protestan Müslümanlık, dinler arası diyalog, hoş-
görü, uzlaşmacı Müslüman" vb. ambalajlarla sunarken 15 Tem-
muz gecesi giriştiği ihanet ile meclisimizi, şehirlerimizi, caddele-
rimizi bombalayıp aziz vatanımıza, mübarek Türkiye'mize ve
milletimize karşı bir suikaste kalkışarak görünür meşrebini Irak ve
Suriye'yi kana bulayan DAİŞ vahşetine tercüme etmekten çekin-
memiş, ar etmemiş ve utanmamıştır. Bu menfur cinnet ve vahşet
milletin silah ve teknolojisini milletin şehirlerine bomba kusarak
sadece maddi varlığımızı tahrip etmekle kalmayıp dinimizin en
temel değer ve şiarlarına, milletimizin dayanışma ve güven duy-
gusuna da darbe indirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Şûra Üyeleri,

Yüce Kitabımızda Allah bizi "*Dikkat edin! O aldatanlar sizi
Allah ile aldatmasın!*" diye ikaz etmesinin hikmetini ağır bir imti-
hanla hem ülke ve millet olarak hem de Diyanet ve İlahiyat camia-
sı olarak oldukça geç idrak etmenin derin teessürü içindeyiz... Bu
yumuşak huylu görünen emre amade robotlar şebekesi milletimizi
Allah ile peygamberi ve onun sahabesi ile aldatmıştır. Allah'ın
ayetlerini, Resul-i Ekrem'in hadislerini, ulemanın hikmet ve irfan

erlerinin bilgi mirasını, bu toprakların Mevlana, Yunus Emre başta olmak üzere bütün değerlerini kendi gizli emel ve gayeleri için araç olarak kullanmıştır. Gözlerimizin önünde dinî cemaat taklidi yapan bir Truva atı, dini, cemaatleşmeyi, hayır faaliyetlerini istismar ederek sadece kendi menhus akıbetini hazırlamakla kalmamış; milletimizi aldattığı kadar ümmet-i Muhammed'in mazlum coğrafyalarını ve bütün insanlığı da hayra hizmet ve insanlara yardım görüntüsü ile aldatıp şer güçlere hizmet için büyük imkânlar ve servetler yığmıştır. Bu aldatma tahrifat ve tahribat sadece ülkemiz ile sınırlı kalmamış, Asya'da zalim hegemonyadan kurtulan Maverâünnehir medeniyetinin, merkezlerinde yeniden yeşerecek İslam aklını da yanlış yerlere kanalize etmiştir. Mazlum Afrika kıtasında sömürge sonrası dönemlerde ortaya çıkacak Müslüman zihinleri de teslim almıştır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Şûra Üyeleri,

Bu terör örgütü mensupları, 15 Temmuz gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki, akletmeyenlerin dindarlığı, aklını başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini değil koca bir milleti felakete sürükleyebilir. Ve yine göstermiş oldular ki, din şemsiyesi altında toplandıkları hâlde siyaset hileleriyle ilerlemeye kalkanlar din ve ahlaklarını da bir hile hâline getirmekten kaçınmazlar. ... İslam dini, Hz. Peygamber'den başka masum ve tartışılmaz bir otorite, yapı ve rehber kabul etmez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı kendisini dinin temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine mutlak itaat ve bağlılığa çağıramaz. Dinî rehberlik, sadece bilgi ve ahlak açısından eğitim sürecinin bir parçasıdır, başkaca herhangi bir imtiyazı içinde barındırmaz.

İslam dininde mutlak bağlılık, çerçevesi Kur'an ve Sünnet tarafından belirlenen ilkelere dir. Ahlak, dinimizin en temel değeri iken, Sevgili Peygamberimiz "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." buyurmuş iken bu örgüt, kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, taktik gereği haram işleme, kod adı kullanma, bulunduğu ortam-

196| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

da inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, teccüss faaliyetinde bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, ayak kaydırma gibi gayr-i ahlaki yöntemlere başvurmuştur... Bu örgüt, kendi mecrasına dâhil ettiği milletin evlatlarını en başta aile bağlarını yok ederek devşirmeye tevessül etmiş, ardından da onların dinî (ümmet) ve millî (millet) kimliklerine müdahale etmiştir. İslam, hiçbir zemin ve şartta ikiyüzlü, iki dilli, çift karakterli, kendine yabancılaşan, şahsiyetsiz, kimliksiz bir insan tipinin yetiştirilmesine cevaz vermez.

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz Davetliler,

Bu yapının en az bunlar kadar vahim başka bir günahı da Batı'da İslamofobia dalgası yükselirken buna karşı çıkıp Müslümanların haysiyetini yükselterek, İslam'ın izzeti davası güdeceklerine İslamofobia ile karikatürize edilen ve şeytanlaştırılan Müslüman imajını kullanarak hoşgörü, dinler arası diyalog gibi kılıklar altında "bizde sizin seveceğiniz İslam var" diyerek şirin görünmeye çalışmaları ve kendi izzetlerini onların nezdinde aramalarıdır. ... Diyalog adına ortak bir dinî teoloji veya dinî kültür birliği oluşturma çabası kabul edilemez. Hele bunun için kelime-i tevhid parçalanarak Hz. Muhammed'in risaleti görmezden gelinerek bir ilişki geliştirilemez. Böyle bir tutuma dinî açıdan onay vermek mümkün değildir. *İslam'ın mümini olmak ancak Kelime-i Tevhid'in bütününe iman ve ikrar ile gerçekleşir.*

Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli Şûra Üyeleri,

... İslam'da tebliğ ve irşat faaliyetinde davet Allah'a ve Hz. Peygamber'in yolunadır. Allah adına kişilere davet edilmez. Allah ile insanları aldatarak kullara kulluğa çağırarak en büyük zulümdür. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Hâlîka isyan konusunda mahlûka itaat olmaz. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapılar İslam'a taban tabana zıttır. Bu tür yapılar, tarih boyunca İslam toplumlarında makes bulmamıştır.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Şûra Üyeleri,

Uzun yıllardır varlığı bilinen ve her türlü yolu kendi emelleri için mubah gören, dini ve dinî duyguları istismar eden; bu duygularla milletimizin zekâtını, sadakasını, infakını ve evlatlarını çalan, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını gaspeden, her türlü gayr-i İslami ve gayr-i ahlaki tutum ve davranışlarla fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkân devşiren, devletin tüm yapılarına sirayet ederek milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan FETÖ terör örgütünü dinî bir yapı olarak görmek mümkün değildir. Bu örgütün elebaşısını da din âlimi ve dinî rehber olarak kabul etmek mümkün değildir. Örgüt elebaşlarını imam, kendisini de kâinat imamı olarak isimlendiren bu kişi 'Bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüştür.' hükmünce muamele görmelidir. Bir gecede topyekûn millete bomba yağdıran, masum insanları katleden bir örgütün ne İslam'la ne de insanlıkla bir ilişkisi olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanım, Değerli Şura Üyeleri,

... Açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye'yi bütün boyutlarıyla kavrama ve ele geçirme iddiasındaki bu örgüt karşısında dinî ve akademik suskunluğun bir açıklaması yoktur. Bu konuda gerek Diyanet camiasının gerekse İlahiyat fakültelerindeki akademik faaliyetlerin gözden geçirilmesi aciliyet kesbetmektedir. Öte yandan Başkanlık olarak varlığını din istismarına ve bu milletin bekasını sonlandırmaya adanmış bu terör örgütü hakkında her türlü derinlikli araştırma ve düzenlemeyi bir an önce yapmamız bir zarurettir.

Sayın Cumhurbaşkanım, Aziz Davetliler,

... Milletimizin bu soylu direnişi yüksek bir adalet ile taçlandırıldığı takdirde tarihteki yerini alacaktır. Zat-ı alilerinizin sık sık vurguladığı gibi intikamla değil ancak adaletle bu sürecin üstesinden gelinebilir. İnanıyorum ki barındırdığı istişare ve tefekkür

198| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

gücüyü Din Şûrası hepimize umut, itidal, feraset ve hakkaniyet aşılacaktır. Yarınlarımızın, bugünlerimizden çok daha güzel olacağına dair inancımızı ifade etmek istiyorum. Allah'a sonsuz hamdolsun ki, bu topraklar asırlardır Müslüman yurdudur. Bu millet şüheda evladıdır. Bu ezanlar, bu salâlar İslam'ın şiarıdır. Bu dinin, tek bir harfi bile değişmeyen bir kitabı vardır. Bu dinin, en güzel örnek olma vasfına sahip bir Peygamberi vardır. Allah'ın bize verdiği bir akıl, bir kalp vardır. Bizim değişmez değerlerimiz, 14 asırlık engin tecrübemiz vardır.

Muhterem Cumhurbaşkanı,

...Olağanüstü toplanan bu şûrada birbirinden değerli âlim ve hocalarımız adına diyebilirim ki, millet olarak yaşadığımız felaketten istikbalimiz adına büyük hayırlar doğacaktır. Karanlığa açılan bir ihanet kapısı açılmamak üzere kapanmıştır. Allah, sizden ve milletimizden razı olsun. Emin olunuz ki, Allah'ın dini adına bütün insanlığa karşı kendini sorumlu gören bu milletin göğsü iman dolu evlatları bu ihanet yarasını da hızla saracaktır.

Dinimiz, diyanetimiz, mukaddesatımız, milletimiz yara almadan kula kulluğu reddeden ve yalnız Allah'a kulluk eden nesillerin elinden tutmaya, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Toplum olarak birbirimizin hukukunu daha çok koruyacak ve birbirimize daha çok sahip çıkacağız. Dinî duygu ve dinî düşünceyi istismar eden FETÖ ve başka örgütlerin çaldığı bütün ıstılahlarımızı, değerlerimizi, evlatlarımızı geri alacağız. Terör örgütlerine verilecek tek bir Müslüman evladı yoktur, olmaz. İslam'ın değişmez yolundan istikamet üzere yürüyeceğiz. Her türlü aşırılıktan, ifrattan, tefritten ve bâtını yorumlardan uzak, Kur'an ve Sünnet-i Seniye ile orta yolu esas alan İslamî hayatımız zayıflamadan, solmadan yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Allah, bizi ve bütün insanlığı orta yoldan, istikametten ayırmasın.

6.1.2.5. Şûra Kararları ve Açıklamalarından (2016: 35-78):

Diyanet İşleri Başkanlığının çağrısıyla Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığının, Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Ankara'da olağanüstü topladığı Din Şûrası, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından okunan sonuç bildirgesiyle 04 Ağustos 2016 Perşembe günü sona erdi (<http://www.diyanet.gov.tr>). Alınan kararların özeti niteliği taşıyan bu bildiri metninin özet yerine konulmasının daha faydalı olacağı değerlendirildi.

FETÖ/PDY dini bir yapı olarak nitelendirilemez.

1. Gizli ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören, dini ve dinî duyguları istismar eden; milletimizin zekâtını, sadakasını, kurbanını çalan, evladını elinden alan, dinimizin temel değerlerini ve kavramlarını tahrif ve tahrip eden, gayr-i İslamî ve gayr-i ahlakî tutum ve davranışlarla fitne, fesat, yalan ve desiselerle kendine insan ve imkân devşiren, devletin tüm organlarına sızarak, milletin geleceğini ipotek altına almaya çalışan ve son darbe girişimiyle millet tarafından suçüstü yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY) dinî bir oluşum olarak nitelenemez. Bu örgütün elebaşı “*din âlimi*” ya da “*hocaefendi*” olarak kabul edilemez.

FETÖ/PDY'nin liderine atfedilen sıfatlar İslam ile bağdaştırılamaz.

2. İslâm'a göre Hz. Peygamber'den başka, “masum ve tartışılmaz” bir otorite ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı, kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa çağıramaz. İslâm'da mutlak itaat ve bağlılık, çerçevesi Kur'an ve Sünnet tarafından belirlenen ilkeler için söz konusu olduğundan İslâm'a göre hiçbir kişinin kendisini yanılmaz bir otorite ve rehber olarak kabul etmesinin veya bağlıları tarafından böyle görülmesinin bir geçerliliği yoktur. Bu Allah'ın kitabına ve Hz. Peygamberin sünnetine açıkça aykırıdır. Bu çerçevede bir kişinin, özel, seçilmiş ve yanılmaz ol-

200| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

duđu, beyan ve öğretilerinin kutsiyet arz ettiđi iddiası dinen kabul edilemez.

FETÖ/PDY açık bir din istismarı hareketidir.

3. İslam'da davet, Allah'a ve Hz. Peygamber'in yoluna yapılır. Allah adı kullanılarak çeşitli kişilere, yapılara ve hiziplere yönelik davet, insanları din ve Allah diyerek aldatmaktır ve dine yapılmış en büyük haksızlıktır. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliđini başka birine teslim edemez. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapıların İslam'dan onay alması mümkün deđildir.

FETÖ/PDY din kisvesi altında bir güç ve çıkar hareketidir.

4. Dini görünümlü eğitim faaliyetlerini bir güç ve çıkar ađına dönüştürerek dünyevî, siyasî ve ekonomik bir yapı oluşturmak, böylece her türlü gizli ve kirli ilişkilerini perdelemek, İslâm'ın temel ilkeleri ile hiçbir şekilde bağdaşmaz. Öte yandan din üzerinden menfaat elde etmenin ve nüfuz oluşturma'nın da herhangi bir dinî temeli yoktur.

FETÖ/PDY hareketi sahte bir mehdi hareketidir.

5. Tarih boyunca toplumun güvenliđini tehdit eden mehdici-mesihçi ve hurufi-bâtınî karakter arz eden pek çok fitne ve fesat hareketi ortaya çıkmıştır. Sır, gizem, adanmışlık, karizmatik kişilik gösterisi ve takiyyecilik/çift şahsiyetlilik bu hareketlerin en bariz özelliđi olmuştur. Modern zamanlarda ise bu tür hareketler, uluslararası siyasal mühendisliklerin güdümünde İslam toplumlarının parçalanması ve sömürülmesinin birer aracı olarak kullanılmışlardır.

FETÖ/PDY'nin dini bilgi kaynakları şaibelidir.

6. Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılıđıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya kullanılarak

sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamberin katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışılmıştır. Bu şekilde insanları kandırarak kendi otoritesini tahkim etmeyi bir yöntem olarak kabul eden bir yapının dinden cevaz alması mümkün değildir.

FETÖ/PDY İslam Ümmetinin vahdetini parçalayan bir tefrika hareketidir.

7. İslam toplumunda, farklı mezhep, meşrep ve düşünce ekolleri ahenkli bir şekilde bir araya gelmiş ve bu büyük bir zenginlik oluşmuştur. Ancak İslâm'da Müslümanların birliği esas olduğundan vahdeti parçalayacak her türlü tefrika ve gruplaşma yasaklanmıştır. (FETÖ/PDY) Hakikati kendi tekeline alarak kendisinin dışında herkesi dışlayan bir yapı İslam geleneği ile bağdaşmaz. Dolayısıyla İslam ümmetini parçalamayı esas alan hiçbir yapı, düşünce ve hareket masum kabul edilemez.

FETÖ/PDY içinde ahlak barındırmayan bir sır hareketidir.

8. Din alanında gizli faaliyet gösteren, denetime kapalı olan ve özellikle mali kaynakları şeffaf olmayan yapı ve organizasyonların, her türlü şaibe ve karanlık ilişkiyi içinde barındıracağı muhakkaktır. Bu noktada kendince dini argümanlar üreterek meşruiyet sağlamaya çalışan bir hareketin takip ettiği siyaset ve stratejinin hiçbir sağlam ve sahih temeli yoktur. Dolayısıyla bu yapı insanların dinî duygularını istismar ederek kendi amaçları doğrultusunda kullanmıştır.

FETÖ/PDY hareketi gayr-i ahlaki bir harekettir.

9. Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, takiiye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, teccüstüde bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi yöntemler gayr-i İslâmî ve gayr-i ahlakidir.

202| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

10. Kendi mensuplarını kadrolara yerleştirip devleti ele geçirmek amacıyla başta soru hırsızlığı olmak üzere her türlü yolsuzluğu ve hukuksuzluğu yapmak, kul ve kamu hakkına tecavüz etmektir. Böyle bir yöntemi, örgütlenmesinin temel aracı yapmış olan bir yapı İslamî kabul edilemez. Buna önderlik eden, yol veren ya da göz yuman insanların vicdandan, ahlaktan ve dinden nasip-leri yoktur.

11. Allah için yapılması gereken ibadetler, farklı amaçlar için istismar edilemez. Zekât ve kurban parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak, asla meşru görülemez.

FETÖ/PDY dinlerarası diyalog adına din mühendisliği yapan ve kelime-i tevhidi parçalayan bir harekettir.

12. FETÖ/PDY batılı kamuoyunun ilgi ve desteğini sağlamak, medeniyetler çatışması tezine karşı duyarlılık üretme adına 'Dinler arası diyalog' ve 'ılımlı İslam' diyerek şaibeli girişimler başlatmış, pek çok sırlı ve gizemli ilişkiyle uluslararası dünyada Müslümanların aleyhine oluşturulan karanlık projelerin bir parçası olmaktan çekinmemiştir. Hiç şüphe yok ki Allah katında hak din İslam'dır. Başka din mensuplarıyla dinî özgürlükleri zedelemekten barış içinde yaşamak esas olup insanlığın faydasına olacak her işte onlarla ortak zeminde yardımlaşma ve dayanışma mümkündür. Dolayısıyla dinler arası diyalog adı altında belli bir siyaset mühendisliği olduğu anlaşılan ortak bir dinî teoloji veya dinî kültür birliği oluşturma çabası hiçbir şekilde tasvip edilemez. İslam'ın temel esaslarından ödün vermek, söz gelimi kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Hz. Muhammed'in risaletini göz ardı etmek asla kabul edilemez. Gönül coğrafyamızı doğru bilgilendirmek için Avrasya İslam Şurası düzenlenecektir.

13. FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle Asya ve Afrika'da açtıkları okullar marifetiyle içi

boş bir İslam söyleminin öncüsü olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir.

14. FETÖ/PDY terör örgütünün eğitim gönüllüleri adı altında gönül coğrafyamızda, Orta Asya, Balkanlar, Afrika ve Uzak Doğu'da gerçekleştirdiği tahrifat ve tahribat ile bu ülkelerde dini ve dini değerleri kullanarak kurdukları hegemonya tespit edilecektir. Söz konusu tespitler Kasım ayında toplanacak Avrasya İslam Şûrasına katılacak ülkelerin Din İşleri Bakanları ve Diyanet İşleri Başkanları ile paylaşılacaktır.

FETÖ/PDY'nin dini hayatımıza verdiği zararları tespit etmek için komisyonlar kurulacaktır.

15. Diyanet ve İlahiyat camiasının FETO ve benzer yapıların dini istismar faaliyetlerini irdeleyen ilmi çalışmalar yapmaları aciliyet kesp etmektedir. Bu bağlamda Örgütü ve liderini yüceltici sözde bilimsel çalışmalar ve yayınlar da ilgili kurumlarca incelenerek bilimsel açıdan değerlendirilmeli ve gereği yapılmalıdır.

16. Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde, ilahiyat fakültelerindeki farklı branşlardan akademisyenlerin de iştirakiyle özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, öncelikle FETÖ/PDY terör örgütünün İslam'a ve Müslümanlara verdiği zararları, İslam'ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahribatı, İslam'ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit etmeli ve bu tespitler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

Her seviyede din eğitim ve öğretim anlayışı gözden geçirilmelidir.

17. Bu tür dini yapıların toplumu bir kez daha aldatmasına fırsat vermemek için, din eğitim ve öğretim politikaları yeniden değerlendirilmeli ve bu çerçevede her seviyede din eğitimi ve öğretimi gözden geçirilmelidir.

Benzer yapıların oluşmaması ve benzer hataların tekrarlanmaması için STK'larla ortak çalışmalar yapılacaktır.

204| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

18. Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle -özgürlüklerine müdahale edilmeksizin- Türkiye’de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil dini-sosyal teşekküllerle, İslam’ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmamaları, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde ortak çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır.

19. Cumhuriyet tarihi boyunca din-devlet-toplum arasında yaşanan sosyo-politik gerilim süreçlerinde ülkemize özgü bir kurumsallaşmanın yeterli düzeyde ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilememesi nedeniyle ortaya çıkan boşlukta türeyen din eksenli yapılar, zaman zaman toplumun dini hayatını zaafa uğratacak boyutlara ulaşmıştır. Bu durum, ülkemizde din-devlet-toplum ilişkilerinin gerekli yasal zeminin inşası da dâhil olmak üzere yeniden ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Maruz kaldıkları manevi zararları önlemek için vatandaşlarımıza ve özellikle gençlere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

20. Dini ve maneviyatı kirletmekten kaçınmayan bu hain saldırı neticesinde pek çok vatandaşımızın bilhassa genç nesillerin maneviyatını derin bir bunalım ve çıkmaza sürüklenme potansiyelini bertaraf etmek için özel çalışmalar yapılacak ve yayınlar gerçekleştirilecektir.

6.1.3. Bulgular ve Öneriler

Yukarıda, içindekilerden ve geniş bir özetini verdiğimiz kitap-tan ulaştığımız bulgular ve öneriler maddeler halinde aşağıda belirtilmiştir:

1- Halk iradesine dayanan meşru bir yönetimi, din kisvesi altında örgütlenip silah zoruyla devirmeye teşebbüs etmek, milli iradeyi hiçe saymak ve bir hak gasbidir. Dinen meşru görülmez.

2- Fetullahçı Terör Örgütü'nün özelliği, kendisini bir dinî yapı, bir cemaat, bir eğitim-öğretim hizmetinde bulunan kuruluş olarak gösteriyor olmasıydı. Esasen bu hain yapının 40 yıldır toplumu-muz içinde kanserli bir hücre gibi, bulaşıcı bir virüs gibi yaşaya-bilmesi ve sürekli büyümesi, işte bu dinî değerleri öne çıkartan kimliği sayesinde mümkün olmuştur (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından).

3- 2013 yılında yaşadığımız 17-25 Aralık darbe girişimi, bu hain örgütün gerçek yüzünü ilk defa tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu bir hamle oldu. Bunu dahi birçok arkadaşlarımızla pay-laşamadık... Bu noktadan sonra artık saygıdeğer hocalarım “şüp-he” dönemi bitti, “mücadele” dönemi başladı (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından).

4- Bu yapının kan kokan, kin kokan, nefret kokan, vahşet ko-kan yüzünü görmezden gelip, hâlâ eğitim-öğretim diyenin, yar-dım diyenin, okul diyenin, hizmet diyenin ya idraki çalışmıyor, gözü görmüyordur ya da kalben bunların safındadır (Cumhur-başkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasından).

5- Bundan böyle Türkiye darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Bi-iznillah bir daha darbeye teşebbüs etme fikri olamayacaktır. Zira millet karşı koymuştur, boyun eğmemiştir ve özümsemiş olduğu bir sistemin yıkılmasını istememektedir (TBMM Başkanı Kahra-man'ın açılış konuşmasından).

6- Bu fesat yuvalarının yeniden canlanmaması için bundan sonra yapmamız gereken şey, maddî ve manevî kalkınmaya odak-lanmaktır, manevî kalkınmayı asla ihmal etmemektir. Yarınları-mızın daha güvenli ve huzurlu olması için ruh köküne bağlı genç-ler ve nesiller yetiştirmeliyiz (TBMM Başkanı Kahraman'ın açılış konuşmasından).

7- İslam'ın ilk günlerinden, irtidat tarihinin ilk anlarından itiba-ren, İslam dünyasının görmüş olduğu en organize, en adi, en alçak irtidat hareketi, bu harekettir. İşte bu nedenle bu yapının bütün

206| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yüzleriyle ortaya çıkarılması gerekiyor (Başbakan Yrd. Kurtulmuş'un açılış konuşmasından).

8- Ezanların susturulduğu darbelerden, darbeleri susturan salâları bize lütfettiği için Allah'a hamdediyorum (Diyanet İşleri Başbakanı Görmez'in açılış konuşmasından).

9- Bu terör örgütü mensupları, 15 Temmuz gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki, akletmeyenlerin dindarlığı, aklını başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini değil koca bir milleti felakete sürükleyebilir (Diyanet İşleri Başbakanı Görmez'in açılış konuşmasından).

10- Dinî duygu ve dinî düşünceyi istismar eden FETÖ ve başka örgütlerin çaldığı bütün ıstılahlarımızı, değerlerimizi, evlatlarımızı geri alacağız. Terör örgütlerine verilecek tek bir Müslüman evladı yoktur, olamaz. İslam'ın değişmez yolundan istikamet üzere yürüyeceğiz. Her türlü aşırılıktan, ifrattan, tefritten ve bâtni yorumlardan uzak, Kur'an ve Sünnet-i Seniye ile orta yolu esas alan İslamî hayatımız zayıflamadan, solmadan yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Allah, bizi ve bütün insanlığı orta yoldan, istikametten ayırmasın (Diyanet İşleri Başbakanı Görmez'in açılış konuşmasından).

11- İslâm'a göre Hz. Peygamber'den başka, "masum ve tartışılmaz" bir otorite ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı, kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak göremez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa çağıramaz.

12- Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapıların İslam'dan onay alması mümkün değildir.

13- Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zihniyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya kullanılarak

sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamberin katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışılmıştır.

14- Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlü davranma, çift dilli konuşma, takiyye gereği helal-haram gözetmeme, kod adı kullanma, bulunduğu ortamda inandığından farklı yaşama, yalan söyleme, teccüste bulunma, mahremiyeti ihlal etme, şantaj yapma, kayırmacılık, kötü emeller için örgütlü dayanışma gibi yöntemler gayr-i İslâmî ve gayr-i ahlakidir.

15- Allah için yapılması gereken ibadetler, farklı amaçlar için istismar edilemez. Zekât ve kurban parasıyla televizyon kurmak, medya çalışmaları yapmak, lobi faaliyeti yürütmek, bu paraları değişik ülkelerde seçim kampanyalarına aktarmak, asla meşru görülemez.

16- FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle Asya ve Afrika'da açtıkları okullar marifetiyle içi boş bir İslam söyleminin öncüsü olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir.

17- Din İşleri Yüksek Kurulu bünyesinde, ilahiyat fakültelerindeki farklı branşlardan akademisyenlerin de iştirakiyle özel bir komisyon oluşturulmalıdır. Bu komisyon, öncelikle FETÖ/PDY terör örgütünün İslam'a ve Müslümanlara verdiği zararları, İslam'ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahrifatı, İslam'ın temel kavramlarına dair çarpıtmaları tespit etmeli ve bu tespitler kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

18- DİB, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle - özgürlüklerine müdahale edilmeksizin- Türkiye'de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil dini-sosyal teşekküllerle, İslam'ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmaları, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde ortak çalışmalar

yapılmalıdır. Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır.

7. RİSALE-İ NURUN KAMU DÜZENİ VE ASAYİŞE KATKISI OLARAK MÜSBET HAREKET ANLAYIŞI

7.1. Giriş

İnsan ruh ve bedenden ibaret, sözle anlaşılan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş bir canlı olarak yaratılmıştır. İnsaniyete layık bir maişet ve şerefle yaşamak ister. Yiyecek, içecek ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için çok sanatlara ihtiyacı vardır. Bu sanatların hepsini tek başına bilemediği için diğer insanlarla ortak yaşamaya mecburdur. Bu sayede her bir insan çalışarak ürettiği ürünleri, diğerlerinininki ile mübadele ederek ihtiyaçlarını gidermiş olur. Bu alış verişlerde zulüm ve tecavüzleri önlemek için adalete ihtiyaç varır. Adaletinde her birey tarafından doğru anlaşılıp uygulanabilmesi ise kanun ile olur. Kanunların uygulanması ise ancak devlet tarafından sağlanan kamu düzeni ve asayiş ortamı sayesinde olur.

Türkiye'nin son zamanlarda başta ekonomi olmak üzere birçok alanda olumlu gelişmeler göstermiştir. Bu durum Türkiye'yi üzerinde "*oyun oynanan*" ülke olmaktan çıkarıp "*oyun kurucu*" bir ülke olma konumuna doğru götürmektedir. Bu durumdan rahatsız olan ülkelerin iç ve dış uzantıları olan terör örgütleri birleşerek ortak hareket etme kararı almışlardır. Devletimiz de bunlara karşı artık sadece güvenlik boyutlu değil, bataklığı kurutacak nitelikte çok boyutlu mücadele etmektedir.

Bu çok boyutlu mücadelenin bir kısmı da Paralel Devlet Yapılanması / Fetullahçı Terör Örgütü (PDY/FETÖ) ile olmaktadır. Kamuoyunda bu örgüt mensupları daha önce Risale-i Nur okuyor olarak bilinmektedirler. Bu mücadele sırasında bilerek veya bilmeyerek Risale-i Nur Külliyyatını okuyan değişik kimseler de paralel yapıya mensupmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Oysa günümüzde Paralel Yapının Risale-i Nurları kendilerine taraftar

toplamak üzere bir araç olarak kullandıkları ortaya çıkmıştır. Araç olarak kullanılan bu kitaplar daha sonra da sadeleştirme adı altında tahrip edilme yönüne gidilmiştir. Bu durumdan Said Nursi'nin hayatta kalan talebeleri rahatsızlığını dile getirmişlerdir. Bunun üzerine 26.11.2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile devlet bu eserleri koruma altına almıştır. Bakanlar Kurulu'nun 2014/7007 sayılı kararı ile de eserlerin yayımlanma hakkı ve eserleri neşrecek yayınevlerine eserlerin aslına uygun metnini verme görev ve yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığına verilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Temmuz 2017 tarihi itibariyle; *İşârâtü'l-İ'câz, Sözler, Mektubât, Mesnevi-i Nuriye* gibi dört büyük eserin birden fazla baskısını gerçekleştirmiştir. Basılan beş küçük kitap ise şunlardır: *İhlâs Risalesi, Uhuvet Risalesi, Küçük Sözler, Hastalar Risalesi ve Ramazan, İktisat, Şükür Risaleleri*. Ayrıca devletin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından doğu ve güneydoğudaki bazı okullara Bediüzzaman Said Nursi isimleri de verilmiştir. Van'da ise Bediüzzaman'ın yüz yıl önce kurmak istediği Medresetüz-Zehra yerine "Van Zehra Üniversitesi" açma tasarımı çalışmaları yapılmaktadır. Kısacası Said Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı'nın dediği gibi; "*Başta Cumhurbaşkanımız ve hükümet üyeleri olmak üzere, ülkemizin yöneticileri, FETÖ ile Risale-i Nur'un hiçbir ilgisi bulunmadığını yakînen bilmektedir*"(www.risalehaber.com). Ancak daha alt düzeylerde bilgisizce yapılan bazı işlemlerden sıkıntılar yaşanmaktadır.

Tüm terör örgütlerinin amacı gibi PDY/FETÖ'nün de amacı eylemler sonrasında devletten ve hükümetten küskün, memnuniyetsiz kitleler oluşturarak, devlete karşı halkı yanına çekmeyi amaçlamaktadırlar. Elde başka bir delil olmadan insanları sırf Risale-i Nur okuyor diye paralelci, cemaatçi gibi etiketleyerek veya sahte ihbarlarla PDY/FETÖ mensubu gibi göstermek, kripto FETÖ'cüler yada laikliği dinsizlik şeklinde anlayanlar tarafından bilerek veya konunun cahili olanlar tarafından da bilmeyerek terör örgütünün amacına hizmet etmektedir. Ayrıca böyle bir durum hukuk devletinde "*suçların şahsiliği ilkesi*" ile de bağdaşmaz.

210| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Said Nursi, “*Baki bir hakikat, fani şahsiyetler üzerine bina edilmez. Edilse Hakikate zulümdür*” (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası I: 73; 2011, Tarihçe-i Hayat: 474) diyerek, fani hatalı gördüğü kendi şahsiyetinden ziyade nazarları yazdığı eserlere tevcih etmiştir. Ziyaretçilere dair bir mektubunda “*Risale-i Nur’u okumak, on defa benimle görüşmekten daha kârlıdır*” (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 687) diyerek, dikkatleri yine kitaplar üzerine çekmektedir. Bu nedenle Risale-i Nur hizmeti ile yapılan değerlendirmeler, bizzat kitaplar üzerinden ve Said Nursi’nin hayatı üzerinden yapılırsa sağlıklı bir sonuca ulaşılabilir. Yoksa etrafındaki taraftar sayısını artırmak için Risale-i Nuru kendi istek ve arzularına göre kısmen okuyup, külliyatın genel ruhuna hâkim olamayan insanların değerlendirmele-ri bizleri yanlış sonuçlara götürecektir. Bu nedenle biz de bu araştırmamızda kişi ve ya gruplardan bağımsız olarak, Bediüzzaman Said Nursi’nin hayatı ve Risale-i Nur Külliyyatı üzerinden konuya açıklık getirilmeye çalıştık.

7.2. Bazı Temel Kavramlar

7.2.1. Kamu Düzeni

Devletin en başta gelen görevlerinden birisi de güvenliği sağlamaktır. Güvenliği iç ve dış güvenlik olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 1) Dış güvenlik: Devletin bağımsızlığının ve egemenliğinin korunmasına dış güvenlik denir. 2) İç güvenlik: Ülke içinde bireylerin can ve mal emniyetinin sağlanması, huzur içinde yaşamalarını sağlamaya yönelik faaliyete iç güvenlik denir ki bu da idare hukukunda “kamu düzeni” kavramı ile ifade edilir.

Kamu Düzeni; Bir devlette güvenliğin ve diğer kamu hizmetlerinin düzgün bir biçimde sürdürülmesini, devletin, emniyet ve asayiş ile fertler arasındaki ilişkilerde huzur ve ahlak kurallarına uygunluğu sağlamaya yarayan kuruluş ve kaidelerin tümünü ifade eder (Yaşar, 2006: 132). Buna göre kamu düzeni kavramı “güvenlik”, “esenlik”, “sağlık” ve “genel ahlak” unsurlardan oluşmaktadır (Fındıklı, 2009: 259).

- *Güvenlik (Asayiş)*: Kamu güvenliği ya da asayiş denilen bu unsur, kişilerin can ve mal emniyetinin sağlanması demektir. Kişilerin mallarının ve canlarının hiçbir tecavüz, saldırı, itme, durdurma ve tahrip gibi davranışlara maruz kalmadan yaşamalarıdır. Aşağıda asayiş kavramı üzerinde ayrıca durulacaktır.

7.2.2. Asayiş

Hukuka uygun gerekli önlemlerin alınması sonucunda; devlete topluma kişilere, mal ve eşyalara yönelik tehlike, kaza ve sabotajların olmadığı bir ortamı, düzensizlik ve karışıklığın önlendiği, hayatın normal akışının sağlandığı, huzur ve güven ortamının varlığı konusunda kamuda oluşturulan yerleşik ve yaygın ortamı ifade eder (yaşar, 2006: 132).

7.2.3. Müsbet Hareket

Said Nursi'nin talebesi Abdullah Yeğin tarafından hazırlanan Yeni Lügat'te *Müsbet*; "İsbât olunan. Delilli. Açık ve sabit olan. Menfinin zıddı. Pozitif, olumlu. Yazılıp kaydedilmiş. Tespit edilmiş olan" (Yeğin, 1992: 496) şeklinde açıklanmaktadır. Aynı sözlükte *Hareket*; "Kımuldanma. Davranış. Yola çıkmak, Bir cismin sabit bir noktaya göre yerinin veya durumunun değişmesi. Sarsıntı" (Yeğin, 1992: 196) şeklinde açıklanmaktadır. Aynı sözlükte bu iki kelimenin birleşimi olan *Müsbet Hareket*; "*Doğruluğu âşikâr olan ve belli ve isbat edilebilen; doğru düşünenlerin kabul edebileceği kanun ve nizama uygun hareket. Allah'ın (C.C.) emrine uygun, tahripkâr ve tecavüzkâr olmayan, yapıcı ve tamir edici tarzda olan, mizan adalet ve İnsafa uyan hareket*" (Yeğin, 1992: 496) şeklinde açıklanmıştır.

Said Nursi'nin hizmet metodu müsbet harekettir. O bütün ömürü boyunca tatbik ettiği bu prensibi vefatından önceki son dersinde de tekrar etmiştir:

"Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfî hareket değildir. Rıza-yı İlahîye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmak, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. Bizler asayışı muhafaza-

212| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yı netice veren müsbet iman hizmeti içinde herbir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz...” (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası II: 249).

Bu ifadelerle müsbet ve menfi hareketin özü ortaya konmuş sayılır. Bediüzzaman’ın başka yerlerdeki açıklamalarını da dikkate alarak aşağıdaki gibi bir Müsbet-Menfi değerlendirmesi yapmamız mümkündür (Başar, 2016: 21-26):

- Allah rızası için çalışmak müsbet; riya, gösteriş ve menfaat için çabalamak menfi bir durumdur.
- İman hizmeti müsbet; küfür ve dalâlete, isyan ve sefahate çalışmak menfidir.
- Asayışı muhafaza müsbet; kavga ve ihtilal çıkarmak, huzur ve emniyeti ihlal etmek menfidir.*
- Sabır ve şükür müsbet; sabırsızlık ve isyan menfidir.
- Gönül yapmak müsbet; kalp kırmak menfi.
- Şefkat müsbet; öfke menfi.
- Sabır müsbet; isyan menfi.
- Affetmek müsbet; öfke menfi.
- İltifat müsbet; hakaret menfi.
- Hüsn-ü zan müsbet; su-i zan menfi...

Memleketin her tarafında bulunan bu yüz binlerce Risale-i Nur talebesinden hiç birinin, hiçbir yerde âsâyişi muhil hiçbir hareketi, hiçbir vakası yoktur. Her Nur talebesi, hükûmetin nizam ve intizamın tabiî birer muhafızdır; asayişin manevi bekçisidir (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 613).

7.3. Türkiye’de Kamu Düzeni ve Asayişin Korunması

Devlet güvenliğini bir bütün olarak düşünmek gerekir. İç güvenlikte ortaya çıkabilecek bir güvenlik zafiyeti, dış güvenliğe

yönelik çalışmaları ve politikaları da doğrudan etkileyecek ve devlet varlığını devam ettirme konusunda zorlanacaktır. Güvenliği sağlamak, devletin asli ve birinci derece görevleri arasında gelir. Dolayısıyla güvenliği sağlamadan diğer işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi mümkün değildir (Acar ve Urhal, 2007: 134-136).

Türkiye'de iç güvenlik yani kamu düzeninin korunması ve kamu güvenliğinin sağlanması görevleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları tarafından yürütülmektedir.

15 Temmuz 2016 öncesi Jandarma ve Sahil Güvenlik kolluk açısından İçişleri Bakanlığına, askeri ve idari (özlük, atama, terfi vb.) açılardan Genel Kurmay Başkanlığı'na bağlıydılar. Bu durum demokrasi karşıtı ve darbe yanlısı güçler için devamlı olarak sivil iradeye bağlı olan polise karşı alternatif bir güç olarak değerlendirilmiştir. Nitekim Darbe gecesi Jandarma Genel Komutanlığı'na giden Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan'ın, korumasıyla rehin alınarak bodrum katta başlarından vurulmuşlar koruması şehit olmuş, kendisi de ağır yaralı olarak kurtarılmıştır. Cumhurbaşkanımız, kendisini tedavi olduğu hastanede ziyaret etmiştir (www.memurlar.net/haber).

27 Temmuz 2016 Çarşamba günü, 29783 Sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete'de 668 Karar Sayılı "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayımlanmıştır. Bu KHK'nin 5-22'inci maddelerinde "Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler"; 23-36'ıncı maddelerinde "Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler" düzenlenmiştir. Kararname ile [Jandarma](#) Genel Komutanlığı ve [Sahil Güvenlik Komutanlığı](#), İçişleri Bakanlığına bağlandı.

Diğer güvenlikle ilgili birimler arasında; iç ve dış istihbarat faaliyetlerinden birinci derecede sorumlu bir kuruluş olarak ülke genelinde faaliyetlerini yürütmekle görevli Milli İstihbarat Teşki-

214| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

tı (MİT) bulunmaktadır. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu da devletin en üst seviyesinde güvenlik politikalarının ve hedeflerinin belirlendiği istişarî bir kurum olarak devlet sistemi içerisinde yerini almaktadır (Acar ve Urhal, 2007: 136).

Özel kolluk; genel kolluk kuvvetleri dışında kalan ve kendi özel kanunlarının koyduğu esaslar dâhilinde kurulup, bu kanunlarda belirlenen görevleri yapan kuruluşlardır. Özel kolluk güçlerine kendi hizmet sahalarında güvenliği sağlamak amacıyla yasalarla silah taşıma ve kullanma yetkisi de verilmiştir.

7.4. Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyyatı

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Külliyyatı hakkında onlarca kitap yazılmıştır. En başta kendisi hayatta iken hazırlanan "*Risale-i Nur Müellifi Bediüzzaman Said Nursi Tarihçe-i Hayatı*" isimli kitap gelir. Ayrıca Necmeddin Şahiner'in "*Bilinmeyen Taraflarıyla Bediüzzaman Said Nursi*" araştırması ve Prof. Dr. Şerif Mardin tarafından hazırlanan "*Bediüzzaman Said Nursi Olayı*" en çok bilinen tek ciltlik örneklerdendir. Bu konudaki çalışmaların bazıları ciltlerle ifade edilmektedir. Mesela, talebelerinden Abdulkadir Badıllı'nın "*Müfassal Tarihçe-i Hayat*" üç cilttir. Hollanda Rotterdam İslam Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Akgündüzü'ün hazırlanmış olduğu "*Arşiv Belgeleri Işığında Bediüzzaman ve İlmi Şahsiyeti*" isimli çalışma altı ciltten oluşmaktadır. Bu araştırma içerisinde bir alt başlıkta bu konuda kısa bir bilgi vermeyi faydalı gördük.

Bu nedenle fazla ayrıntıya girmeden Bediüzzaman Afyon hapisinde mevkuf (tutuklu) iken kendi izni ile avukatları tarafından kaleme alınarak başlıkta belirtilen makamlara gönderilen yazıyı alıntı yapıyoruz (Nursi, 2010, Şualar: 497-499):

BAŞBAKANLIĞA, ADLİYE BAKANLIĞINA,

DÂHİLİYE BAKANLIĞINA

Hürriyet ilânını, Birinci Harb-i Umumîyi, mütareke zamanlarını, Millî Hükûmetin ilk teşekkülünü ve Cumhuriyet

zamanını birden derkeden bütün hükûmet ricali, beni pekiyi tanurlar. Bununla beraber, müsaadenizle hayatıma bir sinema şeridi gibi sizinle beraber göz gezdirelim.

Bu esnada (Sürgün sırasında); Kur'an-ı Kerim'in feyzinden kalbime doğan füyuzatı yanımdaki kimselere yazdırarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyet-i mecmuasına "**Risâle-i Nur**" ismini verdim. *Hakikaten Kur'anın nuruna istinad edildiği için, bu isim vicdanımdan doğmuş.* Bunun ilham-ı İlahî olduğuna bütün îmanımınla kaniim ve bunları istinsah edenlere "Bârekâllah" dedim... Bana böyle bir kanaat verdi ki, müslümanların zedelenen îmanlarını takviye için bir sevk-i İlahîdir. Bu sevk-i İlahîye hiç bir sahib-i îman mani olamayacağı gibi, teşvike de dinen mecbur bulunduğumu hissettim. *Zâten bugüne kadar yüzotuzu bulan bu risaleler tamamen âhîret ve îman bahislerine ait olup, siyasetten ve dünyadan kasdî olarak bahsetmez.*

Bir tek Gayem Vardır: O da, mezara yaklaştığım bu zamanda, İslâm memleketi olan bu vatanda bolşevik baykuşlarının seslerini işitiyoruz. Bu ses, âlem-i İslâm'ın îman esaslarını zedeliyor. Halkı, bilhassa gençleri îmansız yaparak kendisine bağlıyor. Ben bütün mevcudiyetimle bunlarla mücadele ederek gençleri ve müslümanları îmana davet ediyorum. Bu îmansız kitleye karşı mücadele ediyorum. Bu mücahedem ile inşaallah Allah huzuruna girmek istiyorum, bütün faaliyetim budur. Beni bu gayemden alıkoyanlar da, korkarım ki bolşevikler olsun! *Bu îman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir. Beni serbest bırakınız. El birliğiyle, komünistlikle zehirlenen gençlerin ıslahına ve memleketin îmanına, Allah'ın birliğine hizmet edeyim.*

Mevkuf

Said Nursî

7.5. Bediüzzaman Said Nursi'nin Hayatında Müsbet Hareket

Said Nursi bir ömür boyu müsbet hareket etmeyi kendine düstur edinmiş ve nur talebelerini *"emniyet ve âsaiyişin fahrî manevi muhafızları"* (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 639) olarak görmüştür. Bu düsturun sonucu olarak da her türlü menfinin karşısında bulunmuştur. Bu başlık altında kendi hayatından örnekler verilerek bu düşünceler desteklenmeye çalışılmıştır.

7.5.1. 31 Mart 1908 Olaylarına Katılmayıp Yatıştırıcı Rol Oynaması

31 Mart 1908 olayları yıllarca üzerinde tartışmalar yapılan bir tarihi araştırma konusudur. Yıllarca bu hareket irticaî gerici bir hareket olarak sunuldu. Belirli çevreler Said Nursi'yi de bu hareketin içinde göstermek istediler. Ama gerçekler ortaya çıktıkça bu çevrelerin gayretleri boşa gitmiştir. Said Nursi daha o denemin sıkıyönetim mahkemesi olan Divan-ı Harbi Örfi'de yargılanmıştır. Bu mahkemede yapmış olduğu müdafaalar neticesinde suçsuz bulunarak beraat etmiştir.

Said Nursi, hak ve doğru bildiğini söylemekten çekinmemiştir. Şeriatın yani İslam'ın bir hakikatine bin ruhu olsa feda etmeye hazır olduğunu belirtmiştir. Ancak İslam'ı istemenin yolunun ihtilal olmadığını belirtmiştir. Sıradan insanların siyasete karışarak asayiş ihlal etmelerinin korkulacak bir durum olduğunu da ifade etmektedir.

7.5.2. Şeyh Said İsyanına Katılmayıp İsyandan Vazgeçirmeye Çalışması ve Van'dan Sürgün Sırasında Halkı Teskin Etmesi

Şeyh Said İsyanı da yakın tarihimiz açısından tartışmalı konulardan birisidir. Yıllarca belirli çevreler Şeyh Said ve Said Nursi'yi bir biri ile karıştırdılar. Said Nursi'yi de isyanla bağlantılı gösterdiler. Oysa bu isyana karışmadığı gibi, katılanları da vazgeçirmek istemiştir. Yine durum tespiti açısından kısa alıntı yapıp ayrıntıya girmeyeceğiz:

Van'da mezkûr mağarada yaşamakta iken, şarkta ihtilal ve isyan hareketleri oluyor. "Sizin nüfuzunuz kuvvetlidir" diyerek yardım isteyen bir zâtın mektubuna: "*Türk Milleti asırlardan beri İslâmiyet'e hizmet etmiş ve çok veliler yetiştirmiştir. Bunların torunlarına kılınc çekilmez, siz de çekmeyiniz; teşebbüsünüzden vazgeçiniz. Millet, irşad ve tenvir edilmelidir!*" diye cevap gönderiyor. Fakat yine hükûmet, Bediüzzaman'ı Garbî Anadolu'ya nefy ediyor.

Van'da mağaradan çıkarılıp Anadolu'ya hareket etmek üzere jandarmalarla sevk edilirken, yollara dökülüp "*Aman efendi hazretleri bizi bırakıp gitme. Müsaade buyur sizi göndermeyelim. Arzu ederseniz Arabistan'a götürelim?*" diye yalvaran silâhlı gruplara, ahaliye ve ileri gelen zâtlara: "Ben Anadolu'ya gideceğim, onları istiyorum." diyerek, hepsini teskin ediyor (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 150-151).

7.5.3. Afyon Hapsinde Yönetimin Bayrak Provokasyonuna Gelmemesi Olayı

Müdürün Üstad'ın koğuşuna bayrak astırması
(www.bediuzzamansaidnursi.org/icerik)

Araştırmalarımız da Afyon Hapishanesi Müdürü Mehmet Kayihan'ın bir Cumhuriyet Bayramında, Said Nursî'nin koğuşuna astırdığı bayrak hâdisesi enteresandır. Güya Bediüzzaman koğuşuna asılan bu bayrağı istemeyecek, reddedecek, yırtacak ve yırttıracak. Bizim Müdür Bey'in arzuladığı olay da böylece meydana gelecek.

O Bediüzzaman ki, o şanlı hilâl uğruna, Kafkas dağlarında, karlı Bitlis derelerinde, nice fedâi talebelerini fedâ etmişti. Rus kurşunlarına imanlı sinisini siper etmiş, o nazlı hilâl uğruna mübarek kanını seve seve akıtmıştı.

Müdür Mehmet Kayihan'ın koğuşuna bayrak astırması karşısında Bediüzzaman'ın tavrını kendinden dinleyelim (Nursi, 2010, Şualar: 541):

Müdür Bey! Size teşekkür ederim ki, kurtuluş bayramının bayrağını koğuşuma taktırdınız. Harekât-ı milliyede İstanbul'da, İngiliz ve Yunan aleyhindeki Hutuvat-ı Sitte eserimi tab' ve neşrele belki bir fırka asker kadar hizmet ettiğimi Ankara bildi ki, Mustafa Kemal şifre ile iki defa beni Ankara'ya taltif için istedi. Hattâ demişti: "Bu kahraman hoca bize lâzımdır." DEMEK, BENİM BU BAYRAMDA BU BAYRAĞI TAKMAK HAKKIMDIR.

7.5.4. Afyon Hapsinde Çıkan İsyana Nur Talebelerinin Karışmaması

Said Nursi, "*müsbet hareket*" anlayışını hapishaneye de yansıtmıştır. Çoğu kimseye ürkütücü ve soğuk gelen "*hapishane*" kelimesini, zihinde olumlu mana çağrıştıran, eğitim kurumu olan "*medrese*" kelimesi ile değiştirmiştir. Ona göre; Yusuf Aleyhis-selâm mahpusların pîridir. Ve hapishane bir nevi Medrese-i Yusufiye olur.

Said Nursi Afyon hapsinde iken hapiste isyan çıkmış ve hiçbir nur talebesi bu isyana karışmamıştır. Osman Yüksel Serden geçti Said Nursi ve hapishane ilişkisini akıcı bir üslupla aşağıdaki gibi anlatmaktadır (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 617-618):

O hapishanelerden hapishanelere atıldı. Hapishaneler, zindanlar onun sayesinde Medrese-i Yûsufiye oldu. Said Nur zindanları nur, gönülleri nur eyledi. Nice azılı katiller, nice nizam ve ırz düşmanları, bu îman âbidesinin karşısında eridiler; sanki yeniden yaratıldılar. Hepsi halim selim mü'minler haline, hayırlı vatandaşlar haline geldiler... Sizin hangi mektebleriniz, hangi terbiye sistemleriniz bunu yapabildi, yapabilir?

7.5.5. Ramazan Oruç Tutarken ve Bayram Namazı Kılarken Türkiye Diyanet Takvimine Göre Amel Etmesi

İslam dünyasının büyük bir hasretle beklediği "takvim birliği" inşallah daim olur. Buna rağmen farklı uygulamalar da olmuyor değil.

Geçmiş dönemlerde daha çok gündeme gelen **farklı takvim uygulaması Bediüzzaman Said Nursi'nin döneminde de yaşanmıştır**. Bu konuda "*fitneye*" dikkat çeken Bediüzzaman Hazretleri, Türkiye'deki takvime göre amel ettiğini belirtiyordu.

Talebesi **Bayram Yüksel'in** anlattığına göre Bediüzzaman Hazretleri "*Oruçta ve bayramda takvime göre amel ederdi.*" Bayram Yüksel'in sözleri şöyle (Şahiner, 1978: 394):

*Üstadımız, Türkiye takvimine göre amel ederdi. Yeni yazı takviminden hatt-ı Kur'âniyeye çevirttirir, onu başucuna astırır-
dı. Şimdi olduğu gibi o zaman da Ramazan'da bazen bir gün evvel oruç tutanlar, bayram edenler olurdu. Üstadımıza söyledik. O hiç ehemmiyet vermezdi. Hattâ birgün Tahirî Ağabey, 'Bugün Arabistan'da bayram' dediğinde Üstad, takvimi göstererek; "Kardeşim ben Türkiye'ye göre amel ediyorum" diye cevap verdi. Bilâhare bir dersinde, "Ben de öyle yaparsam, fitneye vesile olur" demişti.*

7.5.6. Zorla Şapka Giyilmesine Getirdiği Yorum İle Ülke Asayişine Katkısı

Şapka Kanunu 25 Kasım 1925'te TBMM tarafından kabul edilmiştir. Uygulamada halktan karşılan tepki sonucunda İstiklal Mahkemeleri devreye konularak tepkiler fazla büyümeden bastırılmıştır. Onun yorum şekli şapka yüzünden çıkabilecek iç karışıklıkları önleyici niteliktedir diyebiliriz. Kendisine Afyon hapsi iddianamesinde bu konu da sorulmuştur. Yapmış olduğu müdafaa-lardan ilgili kısmı kısaca aktarıyoruz (Nursi, 2010, Şualar: 389):

* Üç mahkemede ondan beraet kazandığımız ve kırk sene evvel bir hadisin hârika te'vilini beyan ederken, cin ve insanın Şeyhül-İslâm'ı Zembilli Ali Efendi'nin "*Şapkayı şaka ile dahi başa koymağa hiç bir cevaz yok.*" demesiyle beraber bütün şeyhülislâmlar ve bütün ulema-i İslâm cevazına müsaade etmedikleri halde, avâm-ı ehl-i iman onu giymeğe mecbur olduğu zaman, o büyük allâmelerin adem-i müsaadeleri ile, onlar tehlikede... (Yani: *Ya dinini bırakmak, ya isyan etmek va-*

ziyetinde iken) kırk sene evvel Beşinci Şuâ'nın bir fıkrası: "*Şapka başa gelecek, secdeye gitme diyecek! Fakat baştaki iman o şapkayı da secdeye getirecek, inşaallah müslüman edecek.*" demesiyle avâm-ı ehl-i imanı hem isyan ve ihtilâlden, hem ihtiyarıyla imanını ve dinini bırakmaktan kurtardıği...

Bu yorum neticesinde Anadolu insanı hem devlete isyan etmemiş oldu. Hem de imanından da vazgeçmeyerek, namaz kılaçağı zaman şapkanın ön kısmını geri çevirerek namaz takkesi gibi kullanıp secdeye götürmüştür.

7.6. Risale-i Nur Külliyyatı'nda Müsbet Hareket

Said Nursi, Risale-i Nuru bir eserinde "*netice-i hayatım ve sebeb-i saadetim ve vazife-i fitratım*" (Nursi, 2010, Şualar: 389) şeklinde tavsiye etmektedir. Bu açıdan Said Nursi'nin hayatı ve Risale-i Nur bir birlerini destekler niteliktedir. Aralarında çelişki ve zıtlık bulunmamaktadır. Bu nedenle bu başlık altında verilen bilgiler bir önceki başlıkta verilen bilgilerin devamı veya tamamlayıcısı olarak değerlendirilebilir. Bu başlık altında asayişin ehemmiyeti, nur talebelerinin manevi asayiş memurları olması, Said Nursi'nin Ölümünden sonrası için tavsiyeleri ve talebelerinin tutumlarına değinilmiştir.

7.6.1. Asayişin Ehemmiyeti

Bu alt başlıkta Risale-i Nur Külliyyatında belki onlarca farklı yerlerde geçen asayiş ve asayiş çağrıştıran kavramların bir kısmını kısaca sunacağız. Bundan maksadımız, gerçek anlamda bu külliyyatı okuyup, kabul edip benimseyen kimselerin asayiş bozucu kimseler olamayacağı, aksine asayişin sağlanması için katkıda bulunan insanlar olacağıdır. Dolayısı ile bu kitapları bulunduran, okuyor görünen kimselerin asayişe muhalif tutum ve davranışları o kişilerin şahsi kusurlarıdır. Risale-i Nur Külliyyatını okuyan diğer insanları bağlamaz. Bir hukuk devletinde "*suçların şahsiliği ilkesi*" de bunu gerektirir. Seçmiş olduğumuz örnek metinleri kısaca arz ediyoruz:

* Evet, biz bir cemaatz. Hedefimiz ve programımız; evvelâ kendimizi, sonra milletimizi idam-ı ebedîden ve daimî, berzahî haps-i münferitten kurtarmak ve *vatandaşlarımızı anarşilikten ve serserilikten muhafaza etmek* ve iki hayatımızı imhaya vesile olan zındıkaya karşı Risale-i Nur'un çelik gibi hakikatleriyle kendimizi muhafazadır... (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 546; Nursi, 2010, Şualar:368-369).

* *Bu milletin âsâyişine*, hususan mâsum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve biçare hastaların ve fakirlerin dünyevî istirahatlarına ve uhrevî saadetlerine *binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım...* (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası I: 32).

* Biz dünyaya bakmıyoruz. Baktığımız vakitte onlara yardımcı olarak çalışıyoruz. *Âsâyişi muhafazaya müsbet bir şekilde yardım ediyoruz.* İşte bu gibi hakikatlar itibariyle bize zulüm de etseler hoş görmeliyiz (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası II: 251).

* İşte bunu, size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki; yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan mâsuma zarar gelmemek için, *bütün kuvvetiyle dahildeki emniyet ve âsâyişi muhafaza etmek için, Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için Kur'ân-ı Hakîm ona o dersi vermiş.* Yoksa bir günde, yirmisekiz senelik zâlim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki; *âsâyişi mâsumların hâtırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki: Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim* (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası II: 170).

7.6.2. Nur Talebelerinin Manevi Asayiş Memurları Olması

Said Nursi kendisini daima talebeleri ile birlikte zikretmiş, kendisine yüksek makamlar vererek talebelerinden ayrı tutmamıştır. Talebelerine hep, kardeş ve ders arkadaşı olarak bakmıştır. Dolayısı ile Said Nursinin kendisi de bir Nur Talebesidir. Bu ne-

denle alacağım alıntılarda Said Nursi ve talebeleri ayrı düşünülmemiştir:

* Emniyet müdürü hesâbına beni konuşturan bir polise, *'Eğer bin müdde-i umumî ve bin emniyet müdürü kadar bu memlekette emniyet-i umumiyeye hizmet etmemiş isem –üç defa– Allah beni kahretsin'* dedim (Nursi, 2010, Lem'alar: 296).

* *Risale-i Nur eczaları ve şâkirdleri*, emniyet müdürünün ve zâbitanın vazifeleri olan *âsâyîş ve idare ve inzibat ve ahlâksızlığa karşı, komiserlerden ziyade, serkeşleri itâata getirmek ve âsâyîşi te'min etmekte, mânevî ve tam tesirli mânevî inzibat memurlarıdır* (Nursi, 2010, Emirdağ Lahikası I: 226).

* Üç vilâyetin insaflı bir kısım zabıtaları demişler: "*Nur talebeleri mânevî bir zabıtaadır. Âsâyîşi muhâfazada bize yardımcı ediyorlar. İmân-ı tahkîkî ile, Nur'u okuyan her adamın kafasında bir yasakçıyı bırakıyorlar. Emniyeti temine çalışıyorlar.*" Bunun bir nümûnesi Denizli Hapishanesidir. Oraya Nurlar ve o mahpuslar için yazılan Meyve Risalesi girmesiyle, üç dört ay zarfında iki yüzden ziyade o mahpuslar öyle fevkalâde itaatli, dindârâne bir salâh-ı hal aldılar ki, *üç dört adamı öldüren bir adam, tahta bitlerini öldürmekten çekiniyordu.* Tam merhametli, zararsız, vatana nâfi bir uzuv olmaya başladı. Hattâ resmî memurlar, bu hâle hayretle ve takdirle bakıyorlardı (Nursi, 2010, Lem'alar: 298).

7.6.3. Said Nursi'nin Ölümünden Sonrası İçin Tavsiyeleri ve Nur Talebelerinin Tutumları

Said Nursi, hayatına ve hizmetine zorluk çıkarana karşı kin beslememiş, hep affedici olmuştur. Böylece olumsuz davranışlara karşı bir tepki olarak yeni olumsuzlukların ortaya çıkmasının önünü kesmiştir:

Hapishanede –zehirlenerek– ölüm döşeğinde iken, fırsat bulup ziyaretine varabilen bir talebesine şöyle demiştir: "*Belki ha-*

yatta kalamayacağım, bütün mevcudiyetim vatan, millet, gençlik ve Âlem-i İslâm ve beşerin ebedî refah ve saadeti uğrunda feda olsun. Ölürssem, dostlarım intikamımı almasınlar! (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 532).

Said Nursi'nin gerçek talebeleri Risale-i Nur Külliyyatını kendi malı gibi bilir, hepsine sahip çıkar ve hepsini okuyarak müstefit olur. Bu nedenle günümüzde İslam'a hizmette maddi ve manevi rehber olarak Said Nursi'nin hayatındaki uygulamaları ve kitapları esas alırlar. Bu hususla ilgili Tarihçe-i Hayat'ta, üniversite nur talebelerinin yaptıkları açıklamalardan bir alıntı yapacağız:

Üstadımız sık sık der ki: Mesleğimiz müsbettir; menfî hareketten Kur'ân bizi menediyor. Ey Seyyid-i Senedimiz! Ey ruhumuzun ruhu, kalbimizin kalbi, canımızın canı, cânânımız, sertâcımız, sevgili Üstadımız Efendimiz!.. Madem bize menfî harekete izin vermiyorsun. Öyle ise biz de rahmet-i İlâhiyeden niyaz ederek ahdediyoruz ki, din düşmanlığı ile Üstadımıza zulmeden o gaddar, insafsız zalimlerden *intikamımızı şöylece alacağız: Risale-i Nuru ölüncüye kadar mütemadiyen okuyacağız ve neşrinde sebat ve sadakatle hizmet edeceğiz. O'nu altın mürekkeplerle yazacağız, inşaallah...* (Nursi, 2011, Tarihçe-i Hayat: 686).

7.7. Değerlendirme ve Sonuç

Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tespit ettiğim bulgular aşağıda sunulmuştur:

1-Her devletin varlığını devam ettirebilmek için terör ile mücadele etmesi o devletin hakkıdır. PDY/FETÖ ile mücadele de buna dâhildir.

2-Said Nursi'nin hayatı ve Risale-i Nur Külliyyatı birbiri ile uyum içerisindedir. Bir konu araştırırken bu iki kaynak bir bütün olarak geniş bir şekilde taranmalıdır.

3-Said Nursi şahıs eksenli bir hizmet anlayışı değil, kitap eksenli bir hizmet bırakmıştır. Böylelikle şahsın haya-

tında ilerde olabilecek, fikir değişikliği veya Ku'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye gibi asli kaynaklara ters düşme söz konusu olmamaktadır.

4-Risale-i Nurları, genel hizmet anlayışından kopararak, kendine şahsi taraftar toplamanın aracı olarak kullanan F. Gülen gibi insanlar her zaman çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bu kişilerin yapmış olduğu kusur ve hatalar neticesinde devlete ve İslam'a vermiş oldukları zararlar sadece bu şahısları bağlamalıdır. Risale-i Nur okuyan diğer insanlar "suçların şahsiliği ilkesi" gereğince sorumlu tutulmamalıdır. Paralelci veya cemaatçi gibi yaftalanmamalıdır. 15 Temmuz 2016 darbesi esnasında ve her zaman devletin ve seçilmiş hükümetin yanında olan ve hükümetlerin müsbet icraatlarının destekleyen ve başarıları için dua eden bu kit- le küstürülmemelidir.

5-Said Nursi gerek Osmanlı, gerek Cumhuriyet döneminde ülke, devlet ve milletimizin faydasına olacak şekilde hep müsbet hareket etmiş ve menfinin karşısında durmuştur.

6- Büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî tarafından telif edilen Risale-i Nur Külliyyatının ne F. Gülen ile ne de onun örgütüyle hiçbir alâkası yoktur. Bu örgüt nasıl yüce dinimizi, Kur'an'ımızı, Peygamberimizi ve sair İslâm büyüklerini kendi meş'um gayeleri uğrunda kullanarak nüfuz sağlamaya çalışıyorsa, aynı şekilde Risale-i Nur'ları da kendisiyle ilişkili göstermek suretiyle hem kendisini kurtarmak, hem de bu eserleri ve Nur talebelerini zan altında bırakmak için son çırpınışlarını sergilemektedir. Ancak bu çırpınışlar, onları dünyada ve âhirette kurtarmaya çağrı gibi, lekelemek istedikleri değerlere de Allah'ın izniyle hiçbir zarar vermeyecektir.

7- Son noktayı da yine Said Nursi'nin kendi ifadesi ile belirtelim: *Âsâyişi temin ve idare memurları, inzibat polisleri ve*

komiserleri bize ve mesleğimize karşı değil tevehhüm-kârâne taaruz ve eohama düşmek, belki himayetskârâne teşvik ve teşci etmek vazifelerinin muktezasıdır. Çünkü: Onların vazifelerinin temel taşı, hürmet, merhamet, helâl-haramı bilmekle, itâat düsturuyla hayat-ı içtimaiye emniyet dairesinde cereyan edebilir. Risale-i Nur hayat-ı içtimaiyeye baktığı vakit, bu esasları te'min ediyor (Nursi, 2010, Kastomonu Lahikası:146).

8. RİSALE-İ NUR TALABELERİNİN FETÖ'DEN FARKLARI

8.1. Giriş

Türkiye 15 Temmuz 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu bazı generallerin ve askeri personelin içinde olduğu darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. İhanet girişimi halkın sokağa çıkması ve TSK içindeki çoğunluğun destek vermemesi üzerine akamete uğradı. Bu cunta girişiminin bilançosu ise çok ağır oldu. Türkiye'nin hainlere karşı verdiği 15 Temmuz mücadelesinde 248 kişi şehit oldu, 2196 vatanşah ise yaralandı. Türkiye, darbe girişimi karşısındaki kararlı direnişiyile dış aktörlerin oyununu bozarken İslam dünyası için de bir umut ışığı olduğunu gösterdi (www.sabah.com.tr/gundem). Milletimiz, günümüz hukuki tabiri ile "Kamu Yararı" nı gerçekleştirmek için gece sokağa çıkmıştır. Mecelle'nin 26'ncı maddesinde, "Zarar-ı âmmü def için, zarar-ı hâs ihtiyar olunur" denilmektedir. Yani, umuma zarar veren şeyi def için, hususi zarar tercih edilir. Milletimiz her hangi bir zorlama olmadan, kendi tercihleri ile ülkemizi FETÖ ve arkasındaki dış güçlerin işgalinden kurtarmışlardır. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar ve sabırlar versin.

15 Temmuz gecesi 3 nur talebesi şehit edilmişti. O gece şehitler arasında Nur talebeleri de vardı. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Mustafa Avcu, Genelkurmay önünde, tank ateşi sonucu kalbinden vurularak şehit edilmişti. İkinci şehit TOBB Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi Ömer Can Açıkğöz, cumhurbaşkanlığı külliyesi yanında uçak bombardımanında şehit

226| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

düşmüştü. Eczacı Hakan Ünver de Ankara'da uçaktan açılan ateş sonucu şehid edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların ailelerini ziyaret etti (www.risalehaber.com/erdogan). Ziyaretlerden biri de o akşam darbecilere karşı mücadele eden Nur talebelerinden Mustafa Avcu'nu ailesine yapıldı. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Mustafa Avcu'nun taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu. Aile bireyleri ile tek tek ilgilenen Erdoğan, şehit Mustafa ile ilgili bilgi aldı. Şehadet sırasında yanında arkadaşı Mehmet Şerif Sağlar vardı. Sağlar, Erdoğan'a o akşam neler yaşandığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sonrası Risale Haber'e bilgi veren Mehmet Şerif Sağlar, "Sayın Cumhurbaşkanı yakından ilgilendi. Mustafa'nın Nur talebesi olduğunu söyledik. O gece nur medresesinde Kur'an ve cevşen okuyarak darbeyi engellemek için birçok nur talebesi gibi meydanlara çıktığımızı, Genelkurmay'ın önüne gittiğimizi anlattım. Bu ifadelerden sonra Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan '*Gerçek Nur talebeleri böyle olur*' şeklinde konuştular. Sayın Cumhurbaşkanımız da onları tasdik etti. Mustafa'nın adının staj yaptığı yerde inşa edilen camiye verilmesini talep ettik. Özel kalemine not aldırıldı. Taziye ziyareti çok samimi bir ortamda gerçekleşti. Cenab-ı Hak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin inşaallah, ona ve ülkemize karşı planlar yapanların planlarını bozsun, zalimlere ve hainlere fırsat vermesin inşaallah" şeklinde konuştu.

Bizi böyle bir konuyu araştırmaya yaşanan bazı sıkıntılar sevk etmiştir. Burada yaşanan bireysel sıkıntılar üzerinde durulmayacaktır. Yaşanan bireysel sıkıntılar, geç, uzun ve zor da olsa, sonucunda hakikat ortaya çıkmaktadır. Ama hakikat ortaya çıkana kadar yaşanan mağduriyetler insanların hayatında, olumsuz izler bırakmaktadır. Üstelik bu durum sadece sıkıntıyı çeken insanları

değil, onun etrafındaki başta akrabaları olarak sosyal kitleyi de olumsuz olarak etkilemektedir. Böyle bir ortamın oluşmasına ve çoğalmasına üç grup bürokratlar sebep olmaktadır. Bunlar: 1) Kripto Fetöcüler, 2) Laikliği dinsizlik şeklinde anlayanlar, 3) Dini konular, cemaatler ve FETÖ hakkında bilgisi olmayanlardır.

Kripto FETÖ'cüler, kendi psikolojik savaşlarının bir gereği olarak daima bu mağdur kitlenin artmasına uğraşmaktadırlar. Üstelik bu durumu yukarıya FETÖ ile mücadele eder gözükersen, makamlarını daha sağlamlaştırmakta veya daha üst görevlere gelebilmektedirler. Çünkü siyasi olarak nihai karar verenlerin önüne sadece istatistiki bilgiler gitmekte, ayrıntılarla ilgilenenler vakitleri de bulunmamaktadır. Kriptolar mağdurları artırırken, daha alt düzeydeki FETÖ'cüler de "Biz size demiştik bu hükümet sadece hizmet hareketine değil, bütün Müslümanlara karşıdır, işte görüyorsunuz!" diyerek propaganda yapmaktadırlar.

Laikliği dinsizlik şeklinde anlayanlar ise, ellerine geçen yetkileri, düzenli bir dini yaşantısı olan kimseleri de FETÖ ile mücadele bahanesiyle, öncelikle etkin kurum ve görevlerden uzaklaştırarak etkisiz görevlere vermekteler, fırsatını bulduklarında da ihraç etmekteler. Geri dönme süreci uzun zaman aldığı için de amaçlarına ulaşmış olmaktadır.

Dini konular, cemaatler ve FETÖ hakkında bilgisi olmayanlar ise, önceki iki grubun kendilerine konuları ve kişileri takdim etme şekline göre karar almakta ve hareket etmektedirler. Doğal olarak sonuç yine mağdur vatandaşların aleyhine olmaktadır.

Dürüst, vicdani olarak vatandaşın mağdur olduğu kanaatinde olan bürokratlar da her an kendilerine "FETÖ'yü veya FETÖ'cülerini koruyor" damgası vurulacak diye çekinerek doğru kararlar vermemektedirler. Netice olarak bu insanların da bir sosyal itibarları ve bakmakla yükümlü olduğu aileleri bulunmaktadır.

Belirttiğimiz nedenlerden dolayı biz "Risale-i Nur Talebelerinin FETÖ'den farkları" konusunda, kendi araştırma imkânlarımız

ölçüsünde sorunun çözümüne katkı yapmaya çalışacağız. Öncelikle ülke yönetiminden siyasal yönden sorumlu devlet yetkililerinin ifade ve konuşmalarına bakacağız. Sonra Üsküdar Üniversitesi Rektörü' Prof. Dr. Nevzat Tarhan hocanın görüşlerini aktaracağız. Son olarak da Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 5 kişilik bir heyete hazırlattırılan "Gülen Yapılanması" isimli eserden ilgili yerlere değinilecektir.

8.2. Üst Düzey Devlet Yetkililerinden Bazılarının Görüşleri

8.2.1. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

-Başbakan: Said Nursi'nin bu cümlelerini duydunuz mu? Başbakan Erdoğan Isparta'da Bediüzzaman'ı anlattı (www.risalehaber.com/basbakan).

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'nın Bediüzzaman Said Nursi'nin uzun yıllar sürgünde yaşadığı şehir olması nedeniyle de çok anlamlı bir şehir olduğuna işaret ederek, Said Nursi'nin eserlerinin çok önemli bir kısmını Isparta'da, Barla'da yazdığını, Barla'nın da önemli bir merkez konumunda olduğunu söyledi. Erdoğan, partisinin Isparta Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Bediüzzaman Said Nursi'nin, tek partinin, CHP'nin zulmünü burada çektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Burada Isparta'da tarihten çok önemli bir hadiseyi sizlere anlatacağım; Merhum Bediüzzaman Said Nursi'ye neden Demokrat Parti'yi, merhum Adnan Menderes'i desteklediğini talebeleri soruyor. Verdiği cevap manidar: 'Eğer Demokrat Parti düşerse ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Dolayısıyla sosyal hayatımıza ve vatanımıza deşetli bir tehlike oluşturur. Dolayısıyla bu partinin yani CHP'nin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti'yi Kur'an, vatan ve İslamiyet namına muhafazaya çalışıyorum.' Isparta bu cümleleri duydunuz değil mi?

"Said Nursi, CHP zulmünü en ağır şekilde yaşadı. Sürgünden sürgüne gitti, hapishaneden hapishaneye gönderildi, zehirlenmek istendi, öldürülmek istendi, ama asla boyun eğmedi, CHP karşısında asla diz çökmedi, CHP ile asla işbirliği yapmadı. Ülkesinden kaçıp başka ülkelere sığınmayı, başka ülkelerden burayı karıştırmayı aklının ucundan geçirmedi. İstese Barla'dan kaçabilirdi, ama o kaçmadı. Tam tersine Rusya'ya esir düşmüşken, Sibiry'a'dan kaçtı, kendi ülkesine, topraklarına geldi. İşin ucunda hapishane de olsa 'vatanım' dedi. Ve şu ifadeyi kullandı; 'Zalimler için yaşasın cehennem'.

- *Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Risale-i Nur Külliyyatı'nın önemli eserlerinden İşârâtü'l-İ'câz adlı eserini tamamladığına dair Risale Haber'de yer alan haber büyük yankı uyandırdı. Eserin önümüzdeki günlerde tanıtımı yapılacak. Ancak ondan önce de önemli gelişmeler yaşandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, benzer basımların devam etme niyetinde olduklarını el yazısı ile açıkladı (www.risalehaber.com/said).*

Barla Platformu Başkanı Said Yüce ile eserin basımı ve sonrasında yaşananları konuştuk... Eserin baskıya hazırlanma safhalarını heyecanla takip ediyorduk. İlk çıkan nüshalardan birisini Mehmet Fırınacı ağabey ile katıldığımız bir toplantıda Sayın Başbakanımıza arz ettim. İşaratu'l İcazın Diyanet vasıtasıyla yayınlanmasındaki katkılarından dolayı teşekkür ederek Barla Platformu olarak hazırladığımız Bediüzzaman Müzesinde bu ilk nüshayı sergileyeceğimizi bunun için imzalamalarını istirham ettim. Sağolsunlar kendisinin Diyanet İşleri Başkanı tarafından bilgilendirildiğini, Üstadın arzusunun yerine gelmiş olmasından eserin basılmasından menuniyetlerini ifade ettiler.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber alimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir. Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen "Hakk'a, Halka, Kur'an'a hizmet davası"ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan önemli bir örnektir.

230| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Üstadın dediği gibi “Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur”
(www.risalehaber.com/cumhurbaskani) dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İlim Kültür Vakfı'nın düzenlediği 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna gönderdiği mesajda bu yılki Sempozyumun konusunun “Kur’ân ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket” olarak belirlenmesini son derece önemli bulduğunu belirtti.

Müslümanlar olarak bu dönemde maruz kaldığımız birçok sıkıntı, musibet ve acıların temel sebebinin Kur’an-ı Kerim’i ve Sünneti Seniyyeyi doğru anlamamaktan kaynaklandığına inandığına dikkat çeken Erdoğan’ın mesajı şöyle: *Sapkın Yapıların Ana Hedefi, Bizatihi Müslümanların Kendisidir.* DEAŞ’tan FETÖ’ye kadar masum insanları katleden, bölgemizi kan ve gözyaşına boğan terör örgütlerinin en büyük istismar aracı, cihat, dava, hizmet, hayır gibi dinimizin mukaddes kavramlarıdır. Dine hizmet için ortaya çıktığını iddia eden ve birçok ülkede zemin bulan bu sapkın yapıların ana hedefi, bizatihi Müslümanların kendisidir.

Son yıllarda yaşadığımız acılar, bize dinimizin sahih kaynaklardan ve muteber âlimlerden öğrenilmesi gerektiğini göstermiştir. Yaşadığı onca sürgüne ve baskıya rağmen “Hakk’a, Halka, Kur’an’a hizmet davası”ndan asla taviz vermeyen Bediüzzaman Hazretlerinin hayatı, bu bakımdan önemli bir örnektir. Üstadın dediği gibi “Sevdası büyük olanın imtihanı da büyük olur.” İnşallah elbirliği içinde çalıştığımız, Mevla’ya güvenip, hakikate ram olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir imtihan yoktur.

8.2.2. Sayın TBMM Başkanı İsmail Kahraman

- TBMM Başkanı Kahraman: *Said Nursi, İslam’ın sözcüsü bir münevverdir* (www.risalehaber.com/tbmm).

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Said Nursi gibi İslam’ın sözcüsü münevverinin Kur’an ve Sünnette iki cihanda saadete

ermenin formülünü anlatmada insanlığa doğru rehberlik etmek için gayret sarfettiğini" söyledi.

Kahraman, İstanbul'da başlayan 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumuna gönderdiği mesajda, Said Nursi'nin ömrünü küfre karşı imanı savunmak ve fikirlerini anlatmakla geçiren 20'nci yüzyılın büyük İslam âlimlerinden biri olduğunu belirtti.

İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması her Müslümanın en başta gelen görevidir. İyiliği yaymak ve kötülöklere mani olmak her Müslümanın temel şıarı olmalıdır. Savaş, şiddet, terör ve cehaletin gölgesinde bırakılmak istenen İslam'ın doğru anlaşılması ve anlatılması her Müslümanın en başta gelen görevidir. Son yıllarda El-Kaide, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerinin ideolojik dayanağı olarak lanse edilmeye çalışılan İslam'ın, Kur'an ve Sünnetin ışığı altında doğru ifade edilmesi son derece elzemdir. Yine insanlığın İslam dinine bakışını sorunlu kılmak maksadıyla yukarıda bahsedilen terör örgütleri eliyle yürütölen şiddet eylemlerinin yaptığı tahribatı tespit etmeye de ihtiyacımız vardır. Dünyanın değışik ölkelerinden akademisyenlerin katılacağı sempozyum, İslam'ın manasını müdrük şekilde anlatmak için uygun bir ortam olacaktır.

Hayatı manevi ve maddi boyutuyla anlayıp, istikamet üzere kalmamız için başvurmamız gereken ana kaynaklarımız olan Kur'an ve Sünnetin manasından uzaklaşmak, İslam dünyasının, bugünkü sorunlarının temelini teşkil etmektir. Ana kaynaklarımızda, iki cihanda saadete ermenin formülü en sarıh şekilde ifade edilmiştir. *Said Nursi gibi İslam'ın sözcüsü münevverler de insanlığa bu konuda doğru rehberlik etmek için gayret sarfetmişlerdir.*

1992 yılından itibaren bu yana İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından uluslararası katılımlı olarak yapılan sempozyumdan, insanlığın günümüzdeki sorunlarına ışık tutacak çözüm önerileri çıkacağını ümit ediyorum. Ahlak ve adaletin hakim olduğı bir dünya niyaz ediyorum. Kur'an ve Sünnet Rehberliğinde Bir İman Hizmeti; Müsbet Hareket Sempozyumunu tertip edenleri tebrik ediyor, programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyor; bu

232| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

vesileyle sempozyuma katılan tüm katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum.

8.2.3. Sayın Başbakan Binali YILDIRIM

- *Başbakan Binali Yıldırım, "Said Nursi ülkesine asla isyan etmedi. Yapılan zulümlere, sürgünlere sabretti. Bayrağına, milletine daima sadakat gösterdi. Allah onun mekanını cennet eylesin, talebelerini var eylesin" dedi (www.risalehaber.com/basbakan-yildirim).*

Yıldırım, Isparta'da kamu özel ortaklığı modeliyle inşa edilen 755 yataklı Şehir Hastanesi'nin açılışını yaptı. Yıldırım, açılış töreninde Said Nursi'yi andı. Isparta'nın Said Nursi'ye ev sahipliği yaptığını anımsatan Başbakan Yıldırım, "Burası aynı zamanda büyük İslam alimi Said Nursi'nin 8 yıl Barla'da ikamet ettiği yer. O büyük insan ülkesine asla isyan etmedi. Yapılan zulümlere, sürgünlere sabretti. Bayrağına, milletine daima sadakat gösterdi. Allah onun mekanını cennet eylesin, talebelerini var eylesin" dedi.

Başbakan'ın konuşmasının ardından Isparta Şehir Hastanesi, toplu şekilde kurdelenin kesilmesiyle açıldı.

- *Dün Isparta'da Said Nursi'nin asla isyan etmediğini, bayrağına ve milletine sadık kaldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, bugün de Bitlis'te Said Nursi mesajları verdi (www.risalehaber.com/basbakan).*

Bitlis Gökmeşan'da düzenlenen mitingde halka hitap eden Yıldırım, Bitlis'in büyük alimler ve tarihi şahsiyetler yetiştirdiğini, bunların başında da Said Nursi'nin geldiğini söyledi.

Onlarca eser bırakan Said Nursi'nin, *alim olmasının yanında iyi bir vatansever ve kahraman olduğunu* vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"1915'te Erzurum Hasankale'de Rus işgaline karşı savaştı, esir düştü. Sibiryaya götürdüler, esir kamplarına koydular. Kamptan çıktı, bütün Avrupa'yı dolaşarak yeniden memleketine döndü, İs-

tanbul'a döndü. Birileri çıktı 'hocayım' dedi. 'Said Nursi'nin izindeyim' dedi. Said Nursi'yi istismar etti. Said Nursi esir kampından ülkesine geri geldi ama 'Said Nursi'nin izindeyim' diyen Feto ülkesinden kaçtı. Pensilvanya'ya sığındı. Said Nursi'nin hayatı CHP'nin tek parti döneminin zulmü altında, hapislerde geçti, sürgünlerde geçti ama bu Feto hesap vermek yerine uzaklara kaçtı, ülkesini terk etti. *Bitlisli alim Said Nursi ülkesi için, vatani için savaştı ama bu sahtekar (feto) vatani ve milletine, bayrağına savaş açtı.*"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in asker kılığındaki ajanlarını kullanarak 15 Temmuz'da milletin silahlarını millete doğrulttuğunu anımsatan Yıldırım, şunları kaydetti:

*"Bu hain Feto, Bitlisli Said Nursi'nin turnağı olamaz. Said Nursi yaşasaydı bunu yanına bile sokmazdı. Nitekim bu hain 'Said Nursi Kürt olduğu için yanına gitmedim.' dedi, bu kadar saygısız, bu kadar hadsiz bir alçak. Kürt olduğu için Said Nursi'nin yanına gitmiyorsun ama on yılladır Said Nursi'yi, eserlerini istismar etmeyi biliyorsun. Yazıklar olsun. Hiç merak etmeyin, bu hainden yaptıklarının hesabı mutlaka sorulacak. Şehitlerimizin, gazilerimizin hesabını mutlaka soracağız. Şimdi bu hainin teröristleri Almanya'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde Türkiye aleyhinde propaganda yapıyor. 16 Nisan'da 'hayır' çıksın diye canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Bu FETÖ denilen örgüt, bölücü PKK örgütüyle kardeştir. Bunlar ikizdir. *Biri Said Nursi'ye ihanet etti, diğeri de Kürt kardeşlerimize ihanet etti.*"*

Yıldırım, 15 Temmuz akşamı PKK ile FETÖ'nün beraber çalıştığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"O akşam PKK Kandil'den diyor ki 'Askerlere aman saldırmayın, onlar darbe yapacak.' 16 Temmuz sabahı darbe püskürtülünce, hainler tek tek yakalanınca Kandil'den yeni bir mesaj, 'Askerlere saldırı serbest.' İşte bu alçaklar, PKK da FETÖ de 16 Nisan'da 'hayır' çıksın diye kol kola girmişler, omuz omuza çalışıyorlar. Kandil her gün açıklama yapıyor. 'Evet çıkarsa PKK biter.' diyorlar. Bitlis ise 'Evet çıkacak, PKK da FETÖ de bitecek.' diyor."

Alandakilere "Bitlis Saidi Nursi'ye ihanet eden FETÖ'ye, Kürtlere, kardeşlerimize ihanet eden, Türk-Kürt demeden katleden PKK'ya cevap vermeye hazır mı?" diye soran Yıldırım, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı.

Saidi Nursi'ye "Neden Demokrat Parti'yi, Adnan Menderes'i destekliyorsunuz?" diye sorulduğunu, onun da "Eğer Demokrat Parti düşerse vesayet, darbe gelir, Kur'an, vatan, İslamiyet namına ben Demokrat Parti'yi muhafaza etmeye çalışıyorum" şeklinde yanıt verdiğini aktaran Yıldırım, "Adnan Menderes'i idam sehpa-sına götüren, merhum Saidi Nursi'yi hapislerde çürüten tek parti CHP zihniyeti budur." diye konuştu.

Alandakilere "Bitlis, FETÖ'ye gereken cevabı, PKK'ya hak ettiği cevabı verecek mi? Bitlis, bu şer odaklarına katılan CHP'nin yöneticilerine cevap verecek mi?" sorularını yönelten Yıldırım, vatandaşlardan "evet" yanıtını aldı. Bitlis'in "evet" diyerek bir dönemin kapılarını kapatıp, yeni bir dönemin aydınlık kapılarını aralayacağını belirten Yıldırım, anayasa değişikliğiyle Türkiye'de her zaman güçlü hükümetler döneminin başlayacağını, "seçim oldu, hükümet kurulmadı, güven oyu almadı" gibi durumların ortadan kalkacağını söyledi.

8.2.4. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU

- *Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden merhum Ali İhsan Tola'nın vefat yıldönümünde Senirkent'te mevlid okundu* (www.risalehaber.com).

Mevlide katılan *Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soy-lu*, Said Nursi'nin mezarını kaybetmeye çalışanların, hakikatleri kaybetmenin zor olduğunu anladığına işaret ederek, 10 yıllar sonra insanların burada olduğunu, yüzyıllar sonra da hakikatlerin burada olacağını, çünkü hakikatlerin peşinde gidildiği sürece insanın eşrefi mahlukat olacağını vurguladı.

Bediüzzaman'ın talebelerinden Hüsnü Bayram ağabey mevlidde hazır bulunurken Isparta Valisi Vahdettin Özkan ve Isparta Milletvekili Said Yüce de katıldı.

- *Hüsnü Ağabey İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Ziyaret Etti* (www.risaleajans.com/nur).

Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin talebesi ve hizmetkârı, Hizmet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Bayramođlu, Hizmet Vakfı İcra Kurulu Üyesi ve Türk-Filipin Dostluk Vakfı Başkanı Dr. Mehmet Rıza Derindađ, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soyluya nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni vazifesinde muvafakiyetler dilediler.

Hüsnü Bayramođlu Ağabey Süleyman Beye Hattat Hamid Aytaç'ın Hizmet Vakfı bünyesinde neşredilen Tevafuklu Kuran-i Kerim'i hediye ederek, üstad Bediüzzaman'ın manevi cihadını, memleket sathında asayiş muhafazayı netice veren iman hizmetini ve 15 Temmuz'daki milletin darbeyi iman kuvvetiyle bertaraf ettiklerini ifade ettiler...

Hüsnü Ağabey konuşmasına vatan sathundaki mühim hizmetleri aktararak devam etti. Bu meyanda Hükümetimizin Deđerler Eğitimi gibi projelerinin güncellenerek devam etmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Kendisini dikkatle dinleyen Süleyman Soylu Bey de *Risale-i Nur hizmetlerinin başka menfi gruplarla karıştırılmasının memleketin manevi mayasına ve kültürel kodlarına vurulacak darbe olarak gördüğünü* ifade ederek takdir ve tebriklerini iletiler. FETÖ vesaire menfi grup ve oluşumlara karşı da yine en mühim mücadelenin hükümetin yanında müsbet nur hizmetleri ile verilebileceğini de sözlerine ekledi.

Hüsnü Ağabey de "biz Üstadımızdan bizatihi gördüğümüz ve Nurlardan ders aldığımız veçhiyle hizmetlerimizi dünyevi deđil *uhrevi*, siyasi deđil *dini*, maddi deđil *manevi* esaslar üzerine bina ettik, ve seksen senedir Nurcular bu esasat üzerine hizmetlerini

ikame ettiler" dedi. Son vukua gelen hadisat muvacehesinde ve bilhassa memleketimizin selametine kökü dışarda dal ve budakları içeride olan ve dışarıda küffara dayanan ve içerideki münafıkları istimal eden zındıka kuvvetinin bertaraf edilmesi ve alem-i İslam ile uhuvvet ve ittihadın inkişaf ve tealisi için Nur talebelerinin gayretleri olduğu ifade edilerek, şu mühim hakikat nazar-ı dikkate sunuldu;

"Biz Risale-i Nur'la bu memleketin ve istikbalinin en büyük iki tehlikesini defetmeye çalışıyoruz ve bilfiil çok emarelerle, hatta mahkemede de kısmen isbat etmişiz. Birinci Tehlike: Bu memlekette, harıçten kuvvetli bir surette girmeğe çalışan anarşiliğe karşı sed çekmek. İkincisi: Üçyüz elli milyon müslümanların nefretlerini kardeşliğe çevirmekle, bu memleketin en büyük nokta-i istinadını temin etmektir."

8.2.5. Sayın Emekli Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez

- Görmez: FETÖ üzerinden Said Nursi ve Risale-i Nur'a bakmak fitnedir Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, son zamanlarda FETÖ üzerinden Risale-i Nur ve Said Nursi'ye saldırmaya çalışanlara canlı yayında cevap verdi (www.risalehaber.com/gormez).

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, son zamanlarda FETÖ üzerinden Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'ye saldırmaya çalışanlara cevap verdi. *Nurculuğun 1980'li yıllardan itibaren FETÖ'yu dışına attığına dikkat çeken Görmez, FETÖ üzerinden Said Nursi ve Risale-i Nur'u değerlendirmenin son derece yanlış olduğunu* söyledi. NTV'de Oğuz Haksever'in sorularını cevaplayan Görmez, "fitne"ye dikkat çekti. Cemaat ve tarikatların realite olduğunu vurgulayan Görmez, FETÖ bahanesiyle bu yapılan eleştirilerin doğru olmadığını söyledi.

Fetö Üzerinden Nurculuğu, Risale-i Nur'u ve Said Nursi'yi Okumak Fitnedir. FETÖ denilen bu yapı bir cemaatin içinden çıktığı iddia ediliyor. O da Nurculuk yahut Risale-i Nur Külliyyatı denilen bir

yapı içerisinde, grup içerisinde. Ve aynı şekilde bu dönemde ortaya çıkan fitnelere bir tanesi de yine bu yapı üzerinden topyekün Nurculuğu okumak, hatta buradan Said Nursi ve onun bütün eserlerini aynı kategoriye sokarak değerlendirmenin de ben açıkça yanlış olduğunu ifade etmek isterim.

Risale-i nur Allah'ı anlatmak konusunda son derece başarılıdır. Çünkü (Risale-i Nur) materyalizmin bilhassa ateizmin, "Allah yok" düşüncesinin egemen olduğu zamanlarda, bu topraklarda, kâinatın ayetleri üzerinden, kevnî ayetler üzerinden bu toprakların çocuklarına ve bu dünyanın insanlarına Allah'ın varlığını ve birliğini anlatmak konusunda son derece başarılı bir projedir.

Nurculuk cemaati 1980'de fetö'yü dışına attı. Burada hatalı olan şahıslara ve eserlere kutsiyet atfetmektir. Bu doğru değildir. Kaldı ki zaten hiç kimse de bunu yapmaz. Kutsiyeti sadece Allah verir. Kendisi bizatihi, "baki hakikatler fani şahsiyetler üzerine bina edilmez" sözü Bediüzzaman Said Nursi'ye aittir. FETÖ üzerinden bütün cemaatleri aynı kategoriye sokmak ve değerlendirmek yanlıştır. Ama orada yapılması gerekenler vardır. FETÖ üzerinden bu topraklardan çıkan özgün eserleri, Risale-i Nur'u kaldı ki Nurculuk cemaati de 80'li yıllardan itibaren FETÖ'yü dışına atmış bir yapıdır. Eserlere, eserin naşrını bir kutsiyet atfetmek yanlış olur. Ama FETÖ üzerinden okumak ve ötekileştirmek de doğru değildir. Bunu da açıkça ifade etmek isterim.

8.2.6. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Hüsnü Bayramoğlu Diyalogu

- *Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle bir resepsiyon verdi (www.risalehaber.com/genelkurmay).*

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen resepsiyona; siyaset, sanat ve iş dünyasından kamuoyu tarafından bilinen pek çok kişinin yanı sıra şehit yakınları ile gazi ve gazi yakınlarından oluşan kalabalık bir davetli grubu katıldı. Bediüzzaman Said Nursi

238| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

hazretlerinin talebesi Hüsnü Bayramoğlu Ağabey de resepsiyona davetli isimlerdendi.

Bir çok isimle görüşen Hüsnü Bayramoğlu ağabey Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile de kısa bir görüşme yaptı. *Hulusi Akar, Hüsnü Ağabeyden dua istedi. Hüsnü Ağabey de Akar'a, "Ben Bediüzzaman'ın talebesiyim. Ordu ile alakadınız. Sizin bu nazik zamanda vazifeniz gayet ehemmiyetli, biz de hariçte ve dahilde 'Cenab-ı Hak sizi muzaffer etsin, küffarı perişan etsin ve sizleri de muhafaza etsin' diye hep Peygamber Ocağına ve Mehmetçiklerimize dua ediyoruz"* şeklinde konuştu.

Hüsnü Ağabey, resepsiyonda çok sayıda isimle görüştü. Risa-leajansın haberine göre Hüsnü ağabey, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmed Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile sohbet etti.

8.2.7. İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz

- *İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, "Nurculuk 1980'lerde kendi içinden dışarı attığı FETÖ üzerinden üzerinden Said Nursi ve Risale-i Nur'a bakmak fitnedir" dedi www.risalehaber.com/feto.*

Yılmaz, İstanbul'da başlayan 11. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda yaptığı konuşmada, Said Nursi'nin milletimizin yetiştirdiği büyük alim, mütefekkir ve iman kahranmanı olduğunu söyledi. Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

Onun mücadelesi çok anlamlıdır. Bulunduğu zaman batıdan esen materyalist, kuzeyden esen marksist ve komünist rüzgarları, Allahsız kainat düşüncesi egemen olmuştu. İnanç problemlerine karşı eserler kaleme aldı. *Bediüzzaman, talebelerine iman ile ahlakın ayrılmaz bir bütün olduğunu anlattı. İman sahibinin aynı zamanda ahlak sahibi olması gerektiğini anlattı.*

Bediüzzaman'ın talebelerinden anarşiye katılan, bozgun çıkaran hiç kimse çıkmamıştır. Hep müsbet hareket etmeyi, sürekli ih-

tilaf ve kavgadan uzak tutmuştur. Devletin, milletin aleyhinde olmamıştır. *Bir terör örgütünü Nur cemaatinin içinde çıkmakla algı oluşturmaya çalışanlara şunu hatırlatalım. 1980'li yıllarda Nurculuk kendi içinden atmıştır. FETÖ üzerinden Said Nursi ve Risale-i Nur'a bakmak fitnedir. Bu yapı üstünden nurculuğu okumak, cemaat ve tarikatları aynı kefeye koymak büyük bir yanlıştır.* Yılmaz, "kültür mirasımızın güzide bir örneği" dediği Risale-i Nur'un Diyanet tarafından neşredildiğini de hatırlattı.

8.3. Üsküdar Üniversitesi Rektörü' Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın Görüşleri

Öncelikle Prof. Dr. Nevzat Tarhan hoca hakkında kısa bir bilginin faydalı olacağını düşünmekteyiz

(<https://nevzattarhan.com/hakkinda>):

1952 yılında Amasya Merzifon'da doğdu. 1969 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1975 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesini bitirdi. GATA stajı, Kıbrıs ve Bursa kıta hizmetinden sonra 1982 yılında GATA' da Psikiyatri uzmanı oldu. Erzincan ve Çorlu' da hastane hekimliği sonunda GATA Haydarpaşa' da Yardımcı Doçent (1988) ve Doçent (1990) oldu. Klinik Direktörlüğü yaptı. Albaylığa (1993) ve Profesörlüğe (1996) yükseldi. 1996-1999 yılları arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Adli Tıp Kurumunda bilirkişilik yaptı. Kendi isteğiyle emekli oldu.1998 yılında Memory Centers of Amerika' nın Türkiye Temsilciliğini aldı.

Halen Türkiye'nin ilk Nöropsikiyatri hastanesi olan NPİS-TANBUL Nöropsikiyatri Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevlerini yürütmektedir. 31'i uluslararası olmak üzere 100'ün üzerinde yayını vardır. İngilizce ve Almanca bilmektedir. İki çocuk babasıdır.

8.3.1. Fetö'nün Sinsi Planına Dikkat!

(nevzattarhan.com/tarhan-kripto-fetoculer)

FETÖ'nün milliyetçi-muhafazakar kitleleri birbirine düşürmek için samimi Müslümanların hedef aldığını vurgulayan Tarhan, "Şu anda bazı kripto FETÖ'cüler ... geziyorlar. Hedef şaşırtmak isteyen kripto FETÖ'cüler, kendinden olmayan samimi Müslümanları görevlerinden uzaklaştırmak istiyorlar. Kendilerine alan açmak için devletin içerisindeki dini duyarlılığı olan herkesi FETÖ'cü diye etiketlemeye başladılar. Somut veriler bulunmadan samimi Müslümanları görevden uzaklaştırmak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürer. Yeni kurbanlar ortaya çıkarır, ikinci travmaların ortaya çık-maması için somut verilerle hareket etmek gerekir. Somut veri olmadan adam harcamaya çalışanlar kötü niyetli veya ahmaktır. FETÖ'nün yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Milliyetçi-muhafazakar kitleleri birbirine düşürmek istiyorlar. FETÖ'cüler 28 Şubat'ı sivillerde yaşatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

8.3.2. Nurcularla FETÖ Arasında Ne Fark Var?

Bu başlık altında aktardığımız bilgiler Nevzat Tarhan hocanın, "*Anne 'Darbe' Ne Demektir? Darbe Psikolojisi*" (2017: 187-192) isimli kitabından kısmen kısaltılarak alınmıştır.

Gülen grubu, Nurculardan çıkan bir grup olarak bilindiği için Nurculuğu hedefe koyanlar oluyor. Bediüzzaman'la F. Gülen mu-kayesesi de yapılıyor, bazen ikisini aynı kefeye koyanlar çıkıyor. Nurculukla bu yapının farkları nelerdir? F. Gülen, Said Nursi'nin eserlerini okuyarak mı F. Gülen olmuştur? Bu sorular son zaman-larda gündeme getirildi.

Gülen grubu 1970'lerde, Bediüzzaman'ın oluşturduğu Risale-i Nur ekolünün içinden çıkan bir hareket gibi. Başlangıçta Bediüz-zaman'ın yöntemini kullandıklarını rahatlıkla söyleye biliriz. Kamp hayatları gibi, Nur dershaneleri gibi, kitap okuma gibi Nur-culuğa has uygulamaları kopyalayıp, kendisini Said Nursi'nin yerine geçirdiği bir harekete dönüştürdü gibi gözüküyor. F. Gülen

hareketi ile Bediüzzaman Said Nursi'nin orjinal hareketi arasında sosyal davranış açısından şu 17 farkı tespit ettim:

1-Merkezi figür: Risale-i Nur (RN) Hareketi kitap merkezli, Gülen Hareketi ise şahıs merkezlidir.

2-Kutsallaştırma: Bediüzzaman kendisine 'Ulu kişi, kutsal kişi' dedirtecek söylemlere şiddetle karşı çıkmış, şahsi keramet olarak anlaşılabilir davranışlardan kaçınmış, kitaplarındaki tevafukla yetinmiştir. Mezarının bile gizli olmasını vasiyet etmiştir. F. Gülen ise kendisinin yüksek manevi makamlardan ilahi mesajlar aldığını söyleyen takipçilerine sessiz kalarak bunu desteklemiş ve onaylamıştır. Takipçileri arasında yaygın olarak söylenen 'Her Perşembe Hz. Peygamber'le görüştüğü' iddiasını resmen yalanlamıştır.

3-Müsbet hareket: Bediüzzaman kendisini idamla yargılayan savcının çocuğunu gördüğünde ona beddua etmekten vazgeçmiş, Gülen ise kamera önünde bedduaya başvurmuş ve bunun yayınlanmasına izin vermiştir.

4-Para ve hediye kabul etme: Bediüzzaman hiç hediye almamış, yaptığı hizmeti mali karşılığa tahvil etmemiştir. Ticaret yapmak isteyen talebelerine de şahısları adına ticaret yapmayı tavsiye etmiştir. Gülen Hareketi ise bankasından okullar ve dersanelerine kadar büyük bir sermaye grubu oluşturmuştur.

5-Metodolojisi: Başlangıcı Osmanlı dönemine dayanan Risale-i Nur Hareketi'nin üç ana ayağı mevcuttur. İman hakikatlarıyla ilgili kitapları ile temel eğitim, Lahika kitapları ile hizmette metodoloji eğitimi ve sosyal konularda rehberlik örnekleri, Müdafaalarla ilgili kitapları ile saldırılara savunma stratejilerini anlatır. Gülen Hareketi Risale-i Nur Hareketi içinde başlayarak Risale-i Nur eserlerinden faydalanmış ancak 1970'li yıllarla birlikte hizmette farklı metodoloji uygulamıştır. Metodoloji ayaklarını ölçü olarak göz önüne almamıştır.

6-Kendini tanımlama: Bediüzzaman; Nur Talebesi, Nurcu sözünü açıklıkla kullanırken Gülen Hareketi yüksek sesle Bediüz-

zaman ve Risale-i Nur tanımlamalarından kaçınmış ve sürekli F. Gülen'i ön planda tutmuştur.

7-Kitapların korunması: Bediüzzaman eserlerini hayatında Türkçe harf karakteri ile bastırılmış ancak açıklayıcı ve sadeleştirici metin (text) değişikliğini istememiştir. Gülen Hareketi sadeleştirmeyi orijinali yerine geçecek biçimde yaparak basımını gerçekleştirmiş, varislerinin muhalefetine ve fikri te'lif haklarının müsadde etmemesine rağmen Risale-i Nur eserlerinin temel yapısı ile oynamıştır.

8-Kişisel bağlanma: Gülen Hareketi Bediüzzaman'ı vazifesini tamamlamış bir din büyüğü olarak görmüştür. Diğer Nur Hareketleri ise Bediüzzaman'ın eserlerine bağlılığı yeterli göyerek sadakatlerini devam ettirmişlerdir.

9-Devletle ilişki: Risale-i Nur Hareketinin orijininine sadık gruplar aktif siyasete mesafeli olmuşlar, cemaat adına devlet talebi ve siyasi talepte bulunmama ilkesine hassasiyet göstermişler. Bediüzzaman ve yakın talebeleri siyasete girmek isteyen kişilere sadece kendileri adına girmeleri yönünde telkinde bulunmuşlardır. Siyasette ilişkilerini görüş verme sınırları içinde tutmuşlardır. Dini değerlerin canlanmasına ortam hazırlama kapasitesindeki her siyasi hareketi desteklemişlerdir. Gülen Hareketi ise hiyerarşik bir yapılanma içinde aşırı büyüme arzusu ile kendinden olanı liyakata bakmaksızın tercih eden bir kadrolaşmaya girmiş devleti yönetmeye talip olmuştur.

10-Açıklık ve şeffaflık: Bediüzzaman'ın metodu üzere giden gruplar açıklık ve şeffaflıktan çekinmemiş gizli servislerin elemanı olduğunu bildikleri kişilere bile kapılarını açmışlardır. Açık grup olmaya özen gösteren Bediüzzaman'ın tersine Gülen Hareketi ise özel güvenlik alanları oluşturup 'kapalı bir grup' olmuştur.

11-Doğruluk anlayışı: Bediüzzaman eserlerinde ve yaşayışında doğruluk, yalan söylememek gibi ilkelerden hiç vazgeçmemiş, yargılanırken dahi yalana başvurmamıştır. "En büyük hile hilesizliktir" sözü meşhurdur. Gülen Hareketi ise 'faydacı ve fırsatçı'

denilebilecek güven vermeyen yöntemleri doğallaştırmıştır. Zengin, şöhret ve başarı tutkunluğu ile ayrımcılık yapmıştır.

12-Güç odakları ile ilişki: Bediüzzaman hayatının hiç bir döneminde güç odakları ile pazarlık iması dahi olabilecek davranışlara girmemiş, 28 yıl sürgün yaşadığı ve 18 defa zehirlendiği halde Türkiye'yi terk etmemiştir. F. Gülen ise 15 yıldır yurt dışında kalmaya devam etmekte, İsrail lobisinin siyasetine paralel söylem ve duruş göstermektedir. 15 Temmuz'dan sonra Cemaate ait Kimse Yok mu Derneği BM tarafından ihraç edildi. Üç devlet bu karara muhalif kaldı: ABD, İsrail ve Uruguay. Bu tablo bile ilişkilerin boyutunu ve milli bir yapı olmadığını göstermeye yeter.

13-Din ve siyasi güç ilişkisi: Bediüzzaman "Dini siyasete alet ediyor" iddiası ile ilgili sayısı 700'ü geçen davalarında en son 1973 olmak üzere beraat etmiş kitapları iade edilmiştir. 17 Aralık 2013'ten sonra yaşanan siyaset-cemaat tartışmalarında Bediüzzaman'ın resmi vesayet verdiği talebeleri ve diğer Nur Hareketi gruplarının siyasi duruşu farklı olmuştur. "Şeytandan ve siyasetten Allah'a sığınırım" diyen Bediüzzaman'a uygun olarak siyasi ilgileri ikinci planda kalmış ilgilendiklerinde de meşru hükümeti savunma şeklinde olmuştur. Mevcut hükümeti mümkün olanlar içerisinde en iyisi olarak ele alarak değiştirme gerekecekse bunun seçimden seçime olağan işleyişle olmasını savunmuşlardır. Gülen cemaati ise siyasi bir hareket gibi davranarak bütün varlığı ile devleti yönetmek için topyekûn mücadele sergilemiştir.

14-Stratejik hedef: Bediüzzaman'ın stratejik hedef olarak "*süreç ve vazife odaklı*" olduğu, sonucu ilahi iradeye bıraktığını İhlas Risalesi'nde yazdığını ve uygulamada da bunu hayata geçirdiğini görüyoruz. Maksat olarak Allah rızasını gaye edinmiştir Ancak Gülen Hareketinin ise söylemde böyle olduğu ancak tatbikatta stratejik olarak "*sonuç odaklı*" olduğu, uyguladığı gizli gündemli metodolojiden ve büyüme arzusundan anlaşılmaktadır. Gülen cemaatinde Allah rızası anlayışının Allah adına liderlik anlayışı ile karıştırıldığı görülmektedir.

15-Dünyevîlik-uhrevîlik farkı: Kemiyet, keyfiyet bakışını da belirleyen bir farktır. Bediüzzaman en yüksek değer olarak ihlası almış, ihlası aykırı olan maddi zenginliği, çok sayıda müntesibe sahip olma arzusunu reddetmiştir. Uhrevî bir cemaat olmaya itina göstermiştir. Gülen Hareketi ise ihlası ikinci plana almış, adanmışlık adı ile itaati ve daha çok çoğalmayı yüceltmıştır. Dünyevi bir cemaat olmayı öncelemiştir. Bu, esas açısından temel bir fark olmuştur.

16-Diğer dini cemaatlerle ilişki: Risale-i Nur Hareketi İhlas Risalesi'nde yer alan "Hak sadece benim mesleğimdir dememeli-siniz" düsturuna uymayı tavsiye ederken Gülen Hareketi diğer dini cemaatlere uzak, yukarıdan bakışlı, mesafeli durmuş ve işbirliğinden kaçınmıştır.

17-Zulme karşılık verme biçimi: Bediüzzaman vefatı öncesi Urfa'ya vuslat yolculuğuna çıkarken söylediği son sözler "Beni anlayamadılar" olmuştu. Her iktidar tarafından zulüm, eziyet, hapis ve en azından mecburi ikamete mecbur edildiği halde, o büyük imamların yaptığı gibi *itiraz etti ama isyan etmedi*. Gülen grubu ise maalesef zulme uğradığını düşünerek 15 Temmuz'dan önce de, 28 Şubat 1997 "medya, asker, yargı" darbesini hatırlatır şekilde "medya, polis, yargı" darbesi diyebileceğimiz girişimlerde bulunmuştur. 15 Temmuz'da şüphe bırakmayacak şekilde kendisini ortaya koydu. Ülkede güçlü bir liderlik bulunmasaydı şu anda Türkiye kaos yaşayacaktı. Kaldı ki karşısında isyan edilecek bir kadro da yoktu. Kısacası, Bediüzzaman Gülen'den çok farklı olarak, gelenekle geleceği birleştirmiş İslam'la demokrasiyi mezcetmişti.

- *Büyük İmamlar Ne Yapmıştı?*

İmam Hanbelî, zalim hükümdarlarla ilgili hadisleri neşrettiği için; İmam Hanefî, katl fetvası vermediği için; İmam Malikî, baskı ile boşanmanın geçersiz olduğunu söylediği için; İmam Rabbanî, ordu içinde müridleri var, Şia'yı tenkid ediyor denilerek işkence, hapis ve sürgüne maruz kaldılar. İmam Şafî; ilmi tenkitleri nedeniyle ölümden dönmüştü. İmamların hiçbirisi, zamanüstü bir zeminde anlaşmışlar gibi itirazlarından vazgeçemediler ama isyan da

etmediler. Bediüzzaman kendi döneminde farklı fikirlerini, itirazlarını yazılı olarak neşretti, hapse razı oldu ama vatanını terk etmedi, itirazını isyana çevirmedi. “Dahilde cihat maddi olmaz manevi olur,” diyerek fikir mücadelesi verdi. Bu sosyal duruş, İslâm dininin şiddete izin vermediğinin canlı bir örneği idi ve bence demokrasi dersi idi.

- *Nurcular, Gülen'e Karşı Tavrı Aldılar...*

Bediüzzaman'ın yanında yetişenler ve takipçileri, yani Nurcular Gülen'i onaylamadıklarını açıkça deklare ettiler. Bediüzzaman'ın bütün talebeleri, birkaç sene içerisinde vefat eden ileri yaştaki “ağabeyler” milli iradeyi temsil eden hükümetin yanında bulundular. F. Gülen'e ve cemaatine karşı tavrı aldılar.

Zaten Gülen yıllar önceden yollarını ayırmıştı Nurculardan. Cemaatle bağlantısı ilişkisi kalmamıştı. Kendisi de “Risale-i Nur cemaatine mensubum,” demiyordu. Said Nursi'nin adını bile anmıyordu. 1970'li yıllarda İzmir'de bir davada Nurcu olmadığını söylemişti. Hatta, “İzmir'de Yargılanan Nurcular” haberinde adını yazan o dönemdeki *Yeni Asya* gazetesinin sahibi Mehmet Kutlular'la “Benim adımla gazetenizde niçin Nurcu diye yazdınız?” diye tartıştığı biliniyor.

8.4. TDV. İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) / Gülen Yapılanması 15 Temmuz'a Giden Süreçte FETÖ'nün Analizi ve Tavsiyeler, (2017, Üçüncü Basım, Ankara: İSAM Yayınları)

8.4.1. Takdim'den

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) bünyesinde çalışmalarını sürdüren İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), İslâm araştırmaları alanında öncü rol oynamakta, İslâm dini, medeniyeti ve toplumlarına dair sağlıklı ve özgün bilgi üretimini hedeflemektedir... Bu çizgi de TDV İslâm Ansiklopedisi başta olmak üzere çok önemli projeleri gerçekleştirmiş olan İSAM, yayınlanmış bütün eserleri ve devam etmekte olan projeleri ile dinî bilgiye sıhhatli biçimde ulaşılması yolunda çabalarını sürdürmektedir.

246| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

İslâmî mirasın bütün birikiminin bugüne ve gelecek nesillere aktarılması yolunda uzun soluklu çalışmalara imza atan merkezimiz bünyesinde, Müslümanlar olarak yüz yüze olduğumuz güncel meseleleri ele alan çalışmalar da yapıldı ve yayınlandı. Elinizdeki çalışma da bunun bir örneğidir.

Gülen yapılanması, ağırlıklı olarak siyasî ve idarî düzlemde bir mesele olarak ele alınmakta ise de, gerçekte sadece siyasetle, idarî tedbirlerle çözülemeyecek bir derinlik içermektedir. Hem İslâm'ı anlama ve yorumlama noktasında yol açtığı problemler, hem de genel olarak toplumda dine dair algı noktasında oluşturduğu olumsuz etki devâsâ boyutlardadır. Öte yandan geçmişinde bir şekilde bu yapıyla teması bulunan veya onun sadece "cemaat" dışıyüzüne muhatap olan kişilerin topluma kazandırılması gibi bir problem de önümüzde durmaktadır.

... Hem "dine hizmet" söylemiyle yola çıkmış bir oluşumun nasıl bu noktaya evrildiğini anlamak hem de benzer bir süreci bir daha yaşamamak için tedbir almak ve gerekli adımları atmak adına bu çalışma kısa, öz, ama derin bir çerçevede sunmaktadır.

Bu çalışmanın hedeflerinden biri de, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması'nun (FETÖ / PDY) İslâm'a ve müslümanlara verdiği zararların, İslâm'ın inanç ilkeleri, ibadet telakkisi ve ahlak düsturlarında yaptığı tahrifat ve tahribatın, İslâm'ın temel kavramlarına dair çarpıtmaların kamuoyu ile paylaşılması, halkımız nezdinde bir farkındalık oluşturulmasıdır...

TDV İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM)

Çalışma beş kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Bunlar: 1- Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara (İstanbul Şehir Üniversitesi). 2- Doç. Dr. Nurullah Ardıç (İstanbul Şehir Üniversitesi). 3- Doç. Dr. Tuncaybaşoğlu (TDV İslam Araştırmaları Merkezi, İSAM). 4- Prof. Dr. Kemal Sayar (Marmara Üniversitesi). 5- Metin Karabaşoğlu (Araştırmacı-Yazar).

8.4.2. Önsöz'den

Türkiye, bir darbe teşebbüsüyle tarihinde ilk defa 15 Temmuz 2016 gecesi yüz yüze gelmiş değil. Bununla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye tarihinde bir ilke tekabül ediyor. Zira ilk defa bu tarihte, toplum ve devlet nezdinde kendisini bir “dinî hareket” olarak sunagelmiş bir yapının kendi halkına silah doğrultup gayri meşru şekilde devlete el koyma teşebbüsüne şahit olduk. Eğitim odaklı bir dinî hizmet görüntüsü altında “devlete sızma” gibi bir amacı gizlice gerçekleştirdiği anlaşılan bir yapı, bu kez devleti doğrudan ele geçirmek üzere millete silah doğrulttu, milletin meclisini bombaladı ve milletin seçtiği yöneticileri öldürmeye teşebbüs etti.

Türkiye, milleti ve devletiyle, bu büyük ve feci hadisenin etkilerini yaşamaya devam ediyor... Sosyo-psikolojik zemindeki büyük hasarların yanında, toplumda din algısı, dindarlığa ve dinî hizmetlere bakış açısından da çok büyük riskler oluşmuş bulunuyor.

Dolayısıyla, hem bu tehlikeli dönüşümün oluşturduğu hasarı onarmak hem de bir daha böyle bir tabloyla karşı karşıya kalmamak için önümüzde cevap aranması gereken bir dizi soru bulunuyor. 15 Temmuz sonrasında hem devleti yöneten kadroların hem de toplumdaki fertlerin zihninde oluşan bu soruların 03-04 Ağustos 2016 tarihli Olağanüstü Din Şurası'nda da ele alındığı kamuoyunca biliniyor. Şuranın ardından, konuya dair daha geniş bir analize imkân sağlamak, sorulara cevap bulmak ve bu büyük soruna çözüm arayışına bir katkıda bulunmak üzere, elinizdeki çalışmayı hazırlayan ekipten de bir çalışma talep edildi. Kamuoyunun gündemindeki soruların izini takip ederek, münferiden çalışmalar yaptığımız gibi, bir araya gelerek ulaştığımız bilgi, bulgu ve analizleri müşterek bir rapor halinde arz ettik. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Ağustos'taki olağanüstü şûra kararlarına dair açıklamalar içeren bir sonraki çalışmasında da yararlanılan bu müşterek raporun genişletilmesiyle elinizdeki metin ortaya çıktı.

Çalışma, okuyucuya kolaylık olması açısından, soru-cevap formatında hazırlandı. Toplam 20 adet soru ve bunların cevaplarından müteşekkil analizlerde bir yandan FETÖ'nün temelini oluşturan "Gülen örgütü"nü toplumsal bağlamı, organizasyonel özellikleri, siyasî (uluslararası siyaset de dahil) boyutları, benzer tarihi ve güncel örnekler, dinî ve psikolojik boyutları ortaya konulmuş, diğer taraftan da söz konusu hareketin mensuplarını tekrar topluma kazandırmak ve yaşanan menfur olayların tekrarlanmasını önlemek için neler yapılması gerektiğine dair tavsiyelere yer verilmiştir... Elbette bu hareketin en temel ilkelerinden biri gizlilik olduğundan örgütün özellikle iç işleyişine dair henüz gün yüzüne çıkarılmamış gerçeklerin de bulunması muhtemeldir. Ancak bu çalışma yazarlar tarafından farklı kaynaklardan teyid edilmiş bilgiler ile bu bilgilere ve ilmî bir bakış açısına dayalı yorumlardan müteşekkidir.

Dileğimiz, çalışmanın, bu büyük musibetten hayırlı neticeler hâsıl edecek dersler, önlemler ve ödevler çıkarmaya vesile olmasıdır. Bir daha böyle bir hadisenin yaşanmaması için dua ediyor ve ülkemizde dinî hizmetlerin bu hasarı en kısa sürede aşıp kendi çeşitliliği içinde salimen devamı yönündeki temennimizi de ifade etmek istiyoruz.

Hazırlayanlar

8.4.3. İçindekiler 'den

Kısaca "Gülen Yapılanması" olarak isimlendirilen bu çalışma hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler olabilir. Bu nedenle genel olarak bir fikir vermesi açısından 20 soruyu aktaracağız. Ancak bizim kendi araştırma konumuz açısından doğrudan alakalı olan 14 ve 16'ncı soruların cevaplarını ayrı alt başlıklar şeklinde sunacağız:

Sorularla Analiz

- 1.Gülen Hareketi nasıl tanımlanabilir? Hareket mensupları kendilerini nasıl algulamaktadır? İlkeleri ve hedefleri nedir?

2.Bir ahlâk ve eğitim hareketi olduğunu söyleyen dinî bir oluşum, önce dinî bir kült, ardından terör uygulayan bir örgüt haline nasıl geldi?

Benzeri Örnekler

3.Günümüzde sözkonusu harekete benzeyen örnekler var mıdır?

4.İslâm tarihinde sözkonusu harekete benzeyen örnekler var mıdır?

Lider Analizi

5.FETÖ türü yapılanmaların liderliklerinde psiko-patolojik semptomlar nelerdir?

6.Hareket bu hale gelirken dinin hangi esaslarında sapmalar yaşandı? Yeni bir dinî anlayış inşa edilirken hangi dinî esaslar ve hükümler nasıl çiğnendi?

Toplumsal Çerçeve

7.Bu hareketin gelişiminin toplumsal ve siyasî zemini nedir?

FETÖ Örgütünün Yapısı

8.FETÖ örgüt yapılanması nasıl işlemektedir?

9.Darbe girişimi hareketin mensupları gözünde nasıl meşrulaştırıldı? Başarılı olsaydı, nasıl bir siyasî ve sosyal nizam kurulacaktı, topluma nasıl bir din sunulacaktı?

10.Yüksek eğitilmiş insanlar hangi mekanizmalar ve nasıl bir psikolojiyle şartlandırılıp Gülen örgütünün emirlerine körü körüne uyacak hale gelebildiler?

11.Bu hareket dış istihbarat örgütleri için nasıl kullanışlı hale geldi ve istismar edildi?

12.Grup bağlılığının bir çeşit bağımlılığa dönüşmesinin bilimsel-psikolojik açıklaması var mıdır?

250| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

13.Hareket mensuplarının grup kimliği ile diğer kimlikleri (aile, din, millet vd.) arasında bir ahenk sorunu var mıdır? Farklı kimlikler arasında doğru ilişki nasıl olmalıdır?

14.Gülen hareketi, Risâle-i Nurları nasıl yorumladı?

Hareketin Müslüman Topluluklara ve Dinî Cemaatlere Etkisi

15.Gülen hareketi/örgütünün faaliyetlerinden müslüman topluluklar ve dinî cemaatler nasıl zarar gördü? Dünyadaki İslâm algısına ve tebliğine yönelik ne tür etkileri oldu?

16.Gülen hareketi/örgütünün diğer Nurcu cemaatlere etkisi ne oldu?

Darbe Girişimi Sonrası Durumun Analizi vâle Alınacak Tedbirler

17.Diğer seküler veya dinî hareketler de böyle bir sapma-ya açık mıdır? Bundan sonra ne tür tedbirler almak gerekir?

18.Söz konusu hareketin mensuplarını tekrar topluma kazandırmak ve daha tehlikeli bir hale dönüşmelerini önlemek için neler yapmak gerekir?

19.Yaşanan olayların tekrarlanmaması için neler yapılmalıdır? Yabancıların maşalarına dönüşmemek için nasıl bir dinî, ahlâkî ve siyasî bilinç oluşturulmalı ve nasıl bir eğitim verilmelidir?

20.Yaşananlardan sonra dinî algının sağlıklı bir yola girmesi, toplumsal travmanın atılması için ne yapılmalı?

8.4.4. Gülen Hareketi, Risâle-i Nurları Nasıl Yorumladı?

F. Gülen ve başında olduğu oluşumun, İslâmî mirasın taşıyıcısı olan diğer eserleri nasıl yorumladıysa, Risale-i Nur’u da bu şekilde yorumladığı görülmektedir. Bu oluşumun genel karakteri olan *faydacı ve eklektik* tutum, burada da söz konusudur. Gülen hareketi Risale-i Nur ve müellifi Bedüzzaman Said Nursî’nin itibar gördüğü çevrelerde bu itibardan yararlanmış; buna karşılık “kamusal” veya “seküler” zeminlerde Gülen bizzat, sözcüleri veya avukatları

aracılığıyla yayınlattığı tekzipler yoluyla “Nurcu olmadığı” yolunda açıklamalar yapı gelmiştir. Dolayısıyla Gülen Hareketi, genel olarak dini motifleri ve dini kaynakları istismar ettiği gibi, Risale-i Nur Külliyyatını ve bu külliyyat etrafında oluşan hareketi de istismar etti. Gülen hareketinin Risale-i Nur istismarının iki noktada yoğunlaştığı görülür:

İlk olarak yapının yeni muhataplarına Gülen’in kitapları yanında Risale-i Nur’un iman hakikatlerine dair kısımlar okunurken, bu metinlerde belirtilen ölçülerden hareketle ailevi, sosyal, siyasî düzlemde nelere nasıl dikkat edileceğine dair ölçüler içeren mektuplar (lahikalar) ile Eski Said’in özellikle “hürriyet”in önemine dair eserleri muhataplardan gizlendi. Bu şekilde ortaya çıkan tablo, Bediüzzaman’ın temel risalelerinde verilen iman ve Kur’an dersleri ile sağlanan itibar ve itimadın, muhatabı Gülen’in sosyal-siyasî projesine kazanmak için istimal edilmesidir. Halbuki, Risale-i Nur Külliyyatı bir bütün halinde okunduğunda, Gülen’in ortaya koyduğu yaklaşımın, Bediüzzaman’ın ortaya koyduğu ölçülerle uyummadığı görülür.

İkincisi, Risale-i Nur’daki bazı bahisler, Gülen ve ekibinin yaptıklarını “meşrulaştırmaya” veya onlara bir “misyon yüklemeye” uygun şekilde yorumlandı. Dinler arası diyalog söylemiyle ilgili suiistimal bunun örneklerinden biridir. Gülençiler, “barış içinde bir arada yaşama”, “medeniyetler diyalogu”, “çok kültürlülük” gibi söylemlerin akademya ve siyaset dünyasında revaç bulduğu 90’lı yıllarda “dinler arası diyalog” söylemi üzerinden kendilerini Batılılara kabul ettirme ve küreselleşme çabası içine girmişlerdir. Bu çabanın içerdiği sorunlara özellikle Risale-i Nur talebeleri içinden gelen itiraza ise, Bediüzzaman’ın mevcut şartlarda ahlâksızlık, ve dinsizliğe karşı “*dindarlar arası diyalog*”a dikkat çeken sözleri ve “nüzul-i İsa” hadislerine dair yorumlar üzerinden cevap üretmişlerdir. Meselâ Gülen’in Papa’ya yazdığı, Müslüman izzetine ve istikametine yakışmayan mektubu, Bediüzzaman’ın bir talebesinin Papa’ya göndermiş olduğu esere atıfla izah etmek istemişlerdir. Oysa Bediüzzaman’ın tensibiyle göndertilen “*Zülfikâr*” adlı eser,

252| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

şu üç konuya dairdir: 1. Ahirete iman ve cismanî haşrin ispatı, 2. Kur'ân'ın Allah'ın kelamı ve mucize olduğunun isbatı, 3. Mucizelerinin de şahitliğiyle, Hz. Muhammed'in (sav) risaletinin isbatı. Aradaki bu içerik farkı özellikle göz ardı edilerek, Gülen'in üslubu ve içeriği sorunlu olan mektubu ve Papa'yla yaptığı görüşme, bu hadise üzerinden savunulmak ve meşrulaştırılmak istenmiştir.

Bunun bir diğer örneği, Bediüzzaman'ın "*nüzul-i İsa*"yı haber veren hadisleri tefsir ve tevil sadedinde söylediği, Hıristiyanların Müslümanlar safına iltihakı sürecine dair izahların, Gülen hareketi/örgütü mensuplarınca bağlamından kopartılarak başka anlamlara çekilmesi; bu şekilde, hareketin özellikle ABD'deki kendi mensuplarından bir kısmının neredeyse iki-dinli bir görünümle Hıristiyanlık ile İslâm arasındaki mesafeyi olabildiğine esnetmeye kalkışmalarıdır. Hareketin, bu şekilde kendi amacı ve hedefi doğrultusunda bağlamından kopartarak istismara kalkıştığı hususlar da bulunmaktadır.

Gülen hareketi, kendi söylem ve eylemlerine Risale-i Nur'dan meşruiyet üretmeye çalışırken, aynı eserde ortaya konulan ölçüler ile çeliştikleri bütün durumları ise daima "değişen zaman"la açıklama yoluna gitmişlerdir. Söz konusu eserin kendileri için kullanışlı gördükleri bahislerine neredeyse zamanlar üstü bir değer atfederken, kullanışsız gördükleri bütün metinleri ve ölçüleri zamanı geçmiş görmüşlerdir.

8.4.5. Gülen Hareketi/Örgütünün Diğer Nurcu Cemaatlere Etkisi Ne Oldu?

F. Gülen'in henüz 1950'li yıllarda Erzurum'da Risale-i Nur çevreleriyle irtibat kurduğu bilinmektedir. "*Küçük Dünyam*" isimli otobiyografisinde, o tarihlerde Said Nursi hayatta olduğu halde onu ziyaretten "Kürd olduğu için" uzakdurduğunu anlatır; ki, gelen tepkiler üzerine, kitabın sonraki baskılarında bu ifadeler çıkarılmıştır. 1960'lı yıllarda imamlık ve vaizlik yaptığı edirne ve Kırklareli'nde bu çevrelerle irtibatını sürdüren F. Gülen, 1960'ların ikinci yarısında Ege bölgesine geçici vaiz olarak atandıktan sonra

daha geniş bir mecrada Risale-i Nur çevreleriyle ilişkilerini sürdürmüştü. Ancak, kullandığı dil, takip ettiği strateji ve özellikle sorunlu liderlik hüviyeti 1970'lerin başından itibaren Nurcu grupları rahatsız etmiş. Yapılan uyarıların sonuç vermemesi üzerine de 1974 gibi çok erken bir tarihte başında olduğu oluşumu Risale-i Nur ekolü içinde bir hareket olarak görmedikleri Risale-i Nur talebeleri tarafından kendisine deklare edilmiştir. Nitekim *Gülen'in kimliği ve eserleri zaman içinde Said Nursi'nin önüne geçtiği* ve asıl belirleyici hale geldiği için, bu yapılanma üzerinde yapılan akademik çalışmalarda FETÖ'yü, Nurcu bir hareket olmaktan ziyade, Gülen kimliğinin baskın olduğu fakat Nurcu temaların da yoğun olarak kullanıldığı "neo-Nurcu" bir hareket olarak tanımlama ve açıklama eğilimi baskın hale gelmiştir.

Bu noktada, F. Gülen'in ilk öğrencileri arasında yer alıp uzun yıllar sonra hareketten ayrılan bir isim olarak Latif Erdoğan'ın şu tanıklığı dikkat çekicidir: *"Gülen Cemaati denilen oluşum, 1972'de Okuyucu adı verilen grubun bünyesinden koparak başladı. Gülen, 1968-70 yıllarında İzmir'in Buca ilçesinde, Kaynaklar Köyü yakınında kurduğu kamplarla evvela bu kopuş sonrasının şartlarını hazırladı; kendi öğrencileri denebilecek kişileri yine Nurlar yoluyla eğitti. Fakat bu jenerasyon diğer Risale-i Nur talebelerinden farklı olarak Bediüzzaman'ı ve eserlerini Gülen vasıtasıyla ve dolaylı olarak tanıdı. Gülen neyi ve ne ölçüde öğretmek istediye bizler o kadarını öğrendik, o kadarıyla yetinmiş olduk."*

Gazeteci Emre Aköz, 2004 yılı sonunda (06.Ocak.2005, Sabah Gazetesi, Gündem) Risale-i Nur hareketi mensubu kişilerle görüşerek hazırladığı bir yazı dizisinin sonunda şu sonuçlara ulaştı:

"Gülen'e 'Nurcu' demek sorunlu bir ifadedir. O kendine Nurcu demez, klasik Nur cemaatinde yer alan birçok kişi ve grup da onu Nurcu saymaz. Gülen, klasik Nur cemaatinin içinden yetişti. Ancak, hem çok karalanmış olan 'Nurcu' sıfatından kurtulmak, hem de kendi cemaatini oluşturmak için 'Nurcuyum' demiyor, denmesini de istemiyor. Onun cemaati Bediüzzaman'ın eserleri kadar, Hocae-fendi'nin kitaplarını ve diğer bazı kaynakları da okuyor. Çalışma biçimi, cemaat yapısı, hedefleri açısından 'klasik Nurcular'dan farklı:

Bir kere dindar olduğu kadar milliyetçi de... Kitaplar kadar ses ve video kasetleri de cemaat içi eğitimin bir parçası... Klasik Nurculukta hiyerarşi yoktur, Gülen cemaatinde ise var... Klasik Nurcular 'örgüt' değildir, Gülen ise gayet örgütlü... Klasik Nurculuk siyasetten uzak duran, muhalif bir harekettir. Gülen ise iktidarla, devletle içli dışlıdır... Klasik Nurculukta vurgu demokrasiyedir, Gülen ise devlete vurgu yapar... Eğer tek kelimeye indirgeyeceksek: Said Nursi bir filozoftu. Gülen ise bir siyasetçidir. Said Nursi, Kuran'ı yorumluyor, hakikati arıyordu. Gülen ise bir düşünür değil; din alanında siyaset yapıyor. Yanlış anlamayın: "Dini siyasete alet ediyor" demiyorum. Kendine bağlı dindarları sevk ve idare ediyor. 'Akıllı, tecrübeli, kurt' bir siyaset adamı gibi havayı kokluyor, fırsatları değerlendiriyor ve buna uygun kararlar alıyor."

Buna rağmen F. Gülen'in halk arasında 'Nurcular' olarak anılar Risale-i Nur hareketinin bazı kesimleri ile açık veya gizli surette temasını sürdürdüğü, bu şekilde insan devşirme ve kendi zemini ni genişletme çabası içerisinde olduğu bilinmektedir. Gülen'in kendisi Nurcu olmadığı yolunda açıklamalar yaptığı halde bu oluşumun Nurculukla irtibatlandırılmasının ise dört ana sebebi olduğu söylenebilir:

1.Gülen'in gençlik yıllarında Risale-i Nur Talebeleri denilen topluluk içinde bulunması ve daha sonra kendi hareketini oluştururken öncelikle Risale-i Nur dersleri üzerinden kendini tanıtmaya ve ilgili çevrelerle bu şekilde bağlantıya geçmesi.

2.Gülen hareketinin "iki dilli" karakteri. Hareket, seküler kesimlere ve Batıya yönelik konuşurken "Risale-i Nur hareketi ile ilgili değiliz" mesajını vermesine karşılık, dindar kesim içerisinde meşruiyet sorunu yaşamamak için -Nurcu tanımından ısrarla kaçınmakla birlikte- Bediüzzaman'ın ve Risale-i Nur talabelerinin itibarından yararlanma cihetine gitmiştir.

3. Risale-i Nur talebelerinin bir kısmı, hem bu yapının "kült" boyutunu görmeden onun "cemaat" dış yüzünde yaptığı hizmetlere ve hem de kendilerine yönelik söyleme aldanarak daha yumuşak bir bakış sergilemiş ve onları da "Nur

Talebesi" olarak görmüştür. Bu sebeple, artan başarı grafiğiyle, hareketin Risale-i Nur talebeleri arasından kendi safına devşirdiği yetmiş isimler dahi bulunmaktadır. Risale-i Nur talebelerinin bu yapının "kült" boyutunu ve Risale-i Nur istismarını gören kesimi ise ya "fitne" endişesiyle sesini yükseltememiş veya eleştirisini açıkça ifade ettiğinde bile sesini daha geniş çevrelere duyuramamıştır.

4.Nurculuk'taki ana eğilimle uyumlu şekilde siyasî İslâmcı hareketlere karşı olması, FETÖ'nün gizli siyasi gündemini uzun yıllar boyunca başarıyla perdelemiştir. Risale-i Nur talebelerine "Demokrat Parti çizgisi" odaklı siyasi tercihlerden ve ya başka bazı sebeplerden dolayı tepki duyan bazı dindar kişi ve gruplar, Gülen hareketini "Nurcu" kabul etmeye eğilimli olmuş, aradaki farkı ve bu hareketin öncelikle Risale-i Nur talebelerine karşı oluşturmaya çalıştığı "*paralel cemaat*"i görememiş; bunun yerine Gülen'in ve hareketinin yanlışlarını üzerinden Risale-i Nur talebelerine yönelik toptancı bir eleştiri üretilmiştir. Risale-i Nur ile diğer cemaat ve gruplar arasında sağlıklı bir iletişim ve karşılıklı etkileşim sağlanmış olsaydı, hem aradaki fark herkes için belirginleşir, hem de çok daha önce ortak bir tepki ve mücadele geliştirilebilirdi.

F. Gülen'in bazı söz ve icraatları Risale-i Nur'a aykırı görüldüğü için, Bediüzzaman'ın en yakın talebelerinden Zübeyr Gündüzalp başta olmak üzere Risale-i Nur talebeleri tarafından defaatle uyarıldığı bilinmektedir...

... Hem "yetmiş insan devşirmek" yoluyla hem de birçok İslâmî hizmet mecrasında vazife görebilecek genç istidatları okulları ve dershaneleri üzerinden kendi çizgisine devşirmek suretiyle, 80'lerden itibaren Gülen hareketi başka bazı dinî hizmet grupları gibi Risale-i Nur gruplarının da zayıflamasına sebebiyet vermiştir. Bütün bu süreç içinde, Risale-i Nur talebelerinin çoğunluğunun kendi içlerinde keskin bir Gülen eleştirisi yapmakla birlikte, Kemalist/seküler kesimin dindarlar üzerindeki tazyikinin güçlü olduğu bir süreçte başka maksatlar için kullanılır endişesi ve "fitne"

256| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

korkusuyla bu eleştiriyi aleniyete dökmekten çekindiği görülmektedir. Bu da hem Gülen hareketinin büyümesinde rol oynamış, hem de dindarlar içinde kendilerini Risale-i Nur'la irtibatlı şekilde takdim ettikleri için sair İslâmî kesimlerin (en azından bir kısmının) Gülen hareketini Risale-i Nur talebeleri ile özdeşleştirip onlara yönelik tepkilerini Risale-i Nur talebelerine de yönlendirmelerine de yol açmıştır.

Risale-i Nur çevreleri ile Gülen arasındaki en keskin ayırım, 2011 yılı sonlarında başlatılan Risale-i Nur'ların sadeleştirme teşebbüsü, ardından 17-25 Aralık 2013 yargı darbesiyle gerçekleşti. Risale-i Nur'daki "*talim ve cihad*" kelimesinin "*eğitim ve hizmet*" olarak "*sadeleştirilmesi*" örneğinde görüldüğü üzere, Nurcu çevrelerce Risale-i Nur'un orijinal metnini Gülen oluşumunun ideolojisine ve hedeflerine uygun şekilde "*tahrip etme*" boyutu içerdiği düşünülen bu teşebbüs, bu oluşuma daha yumuşak bir yaklaşım sergileyen Nurcu kesimlerin dahi araya mesafe koyması sonucunu getirdi. Gülen oluşumunun siyasete bu denli müdahil olması ise Risale-i Nur hareketinin ana ilkeleriyle telif edilmesi imkânsız olarak görüldü:

"Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasileridir. Çünkü halisane hizmet-i Kur'âniye, onlara her şeye bedel, kâfi geliyor. Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetlerini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak" (Said Nursi, Şualar, 14. Şua).

Gülen hareketi, Risale-i Nur çevrelerinin büyük kısmı tarafından Said Nursi'nin belirlediği bu gibi bir dizi ölçüyü çiğnemekle itham edilmekte ve bu sebeple Risale-i Nur çizgisini gölgeleyen, bozan bir oluşum olarak görülmektedir. Zaten 15 Temmuz 2016 darbe girişimi, 40 yıllık örgütsel bir çalışmanın nihai hedefinin, hem de darbe gibi sistem dışı ve gayrı meşru bir ele geçirme yön-

temi ile devlet iktidarına el koymak olduğunu; dinî hizmet, sivil toplum, eğitim-öğretim gibi diğer tüm görünüşte “cemaat” faaliyetlerinin söz konusu nihai hedefin vasıtası olmaktan öte bir anlam taşımadıklarını herkese göstermiştir.

Sonuç olarak;

- Nurcu gruplar Risale-i Nur hareketini “*kişi*” değil, “*eser*” merkezli görürken, Gülen hareketi “*kişi* kültürü” üzerine inşa edilmiştir.

- Geleneksel cemaat yapılarında olduğu üzere Nurcu gruplar da “*Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak*” düsturuyla hareket etmeyi benimserler. “Bu hizmeti ben yapayım, bu sevabı ben kazanayım” arzusunu dahi ihlusa aykırı görürler. Gülen hareketi ise merkezine hep kendisini yerleştiği hegemonik ve tekçi bir “*hizmet*” anlayışına sahiptir, nitekim zamanla “*Hizmet*” kelimesini dahi tekellerine alan bir isimlendirmeyi tercih etmişlerdir.

- Risale-i Nur hareketinin “*süreç*” odaklı olmasına karşın, Gülen hareketi “*sonuç*” odaklıdır. Bu nedenle ilkinin “*ilkesel*” baktığı yerde, ikincisi “*ilişkisel*” bakarak “*pozisyonel*” bir tutum alabilmektedir.

- Ehl-i Sünnet’in ana çizgisi uyarınca Risale-i Nur’da “*rüyayla amel edilmez*” ilkesi, takip edilen bir temel ölçüdür. Gülen hareketinde ise iradeler “*rüyalarla*” biçimlendirilir ve yönlendirilir.

- Risale-i Nur’un “*Dahilde kılıç çekilmez*” ölçüsüne karşılık, Gülen hareketi nüfus ettikleri ordu unsurları üzerinden silahsız sivillere kurşun ve bomba dahi atabilmişlerdir.

- “Mekke-i Mükerrreme’de de olsam buraya (Türkiye’ye) gelirdim diyen Bediüzzaman’a karşılık, Gülen Amerika’ya sözde “hicret” etmiştir.

- Geleneksel cemaat yapılarında olduğu üzere Risale-i Nur hareketi de aileyi merkeze almaktadır. Kişileri aileden koparmak değil, aile hukukunu muhafaza ederek bir iman hizmetinde bulunmak asıldır. Gülen hareketi ise hiyerarşiktir. “Kült” sadakatini temin etmek için devşirdiği kişileri ya ailelerin diğer fertlerini nesneleştirdiği ilişki biçimine sevk etmekte, yahut ailesinden dahi koparmaktadır. Ayrıca gerektiğinde “çıkar” evlilikleri yapılmakta, “evlilik” ve “eş”i dahi örgütsel amaçlar için araçsallaştırmaktadır.

8.5. Bulgular ve Öneriler

Türkiye, bir darbe teşebbüsüyle tarihinde ilk defa 15 Temmuz 2016 gecesi yüz yüze gelmiş değil. Bununla birlikte, 15 Temmuz darbe girişimi Türkiye tarihinde bir ilke tekabül ediyor. Zira ilk defa bu tarihte, toplum ve devlet nezdinde kendisini bir “*dinî hareket*” olarak suna gelmiş bir yapının kendi halkına silah doğrultup gayri meşru şekilde devlete el koyma teşebbüsüne şahit olduk. Eğitim odaklı bir dinî hizmet görüntüsü altında “*devlete sızma*” gibi bir amacı gizlice gerçekleştirdiği anlaşılan bir yapı, bu kez devleti doğrudan ele geçirmek üzere millete silah doğrulttu, milletin meclisini bombaladı ve milletin seçtiği yöneticileri öldürmeye teşebbüs etti.

Milletimiz her hangi bir zorlama olmadan, kendi tercihleri ile ülkemizi FETÖ ve arkasındaki dış güçlerin işgalinden kurtarmışlardır. Allah şehitlerimize rahmet, gazilerimize de şifalar ve sabırlar versin. Hükümetimiz de “*Def’i mefâsîd, celb-i menâfi’dan evlâdır*” kuralı gereğince, yani; fesadı ortadan kaldırmak, yararı gözetmekten daha önceliklidir kuralı gereği OHAL ilan ederek, kanun hükmünde kararnamelerle FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadelede öncelik vermiştir.

FETÖ ile mücadele sürüyor. Bu mücadelede yanlışlar elbette var. Bunların olmaması ve olduysa telâfi edilmesi için hassas davranmalı ve yardımcı olmalıyız. Ancak, gerçek veya muhayyel hatalar FETÖ'nün korkunç yüzünü; bu örgütle mücadelenin bir beka, adalet, ahlâk, insanlık ve demokrasi görevi olduğunu görmemizi engellememeli.

Bu noktada devletin ve mağdur olanların göstereceği tavırlar önemli. Bir de toplumun geri kalan kısmının tavırları. Devletin yapması gereken öncelikle adalet sistemini muhakkak sağlıklı bir şekilde işletmektir. İnsanlar somut maddi delillerle mahkûm edilmeli. Varsayımlarla, tahminlerle ya da *"onun kardeşiyse o da suçludur, onun eşiyse o da suçludur,"* gibi zanlarla hüküm verilmemeli. Adalet sistemi maddi delillerle, somut bilgi ve verilerle hareket etmeli. Adalet işleyişinin güven oluşturması, mağdur olan insanların şeytanlaşmasını engeller. Özellikle devletimiz ve hükümetimiz, FETÖ ile mücadeleyi fırsat bilerek veya FETÖ ile mücadele görüntüsü altında başka maksatlarla mağdur kesimin sayısını artırmaya çalışan bürokratlara dikkat etmelidir. Oyları ile iktidara geldikleri Muhafazakar-Milliyetçi, devletine ve hükümetinin başarısı için dua eden, masum halk kitleleri küstürülmemelidir. Evrensel değerlere uygun, siyasallaşmamış dini grupları tehdit olarak gören devlet aklı ya da hükümeti yönlendiren bürokratlar, geçmişte yaşadığımız gibi kendi ayağına kurşun sıkması olur.

Hedef şaşırtmak isteyen kripto FETÖ'cüler, kendinden olmayan samimi Müslümanları görevlerinden uzaklaştırmak istiyorlar. Kendilerine alan açmak için devletin içerisindeki dini duyarlılığı olan herkesi FETÖ'cü diye etiketlemeye başladılar. Somut veriler bulunmadan samimi Müslümanları görevden uzaklaştırmak FETÖ'nün ekmeğine yağ sürer. Yeni kurbanlar ortaya çıkarır, ikinci travmaların ortaya çıkmaması için somut verilerle hareket etmek gerekir. Somut veri olmadan adam harcamaya çalışanlar kötü niyetli veya ahmaktır. FETÖ'nün yeni bir oyunuyla karşı karşıyayız. Milliyetçi-muhafazakar kitleleri birbirine düşürmek istiyorlar. FETÖ'cüler 28 Şubat'ı sivillerde yaşatmak istiyorlar.

260| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Bu karıştırma ve hata işlemlerinin mağdurları içerisine Risale-i Nur okuyan kimseler de girmektedir. Bu karıştırmanın sebeplerinin neler olabileceğine önceki başlıklarda değinildi. Ama esas olan; *Risale-i Nur talebeleri ile FETÖ arasındaki farkın bilinmesidir. Özellikle bu farkın devlet bürokrasisinde görev alan birim amirlerinin, Cumhuriyet Savcılarının, Emniyet ve Jandarma birimlerindeki üst yöneticiler ile FETÖ operasyonlarında görev alan terör, kaçakçılık, istihbarat, asayiş ve özel harekât birimlerinin personeline seminerler verilmeli. Hizmet içi kurslarda dini akımlar, bunların yapıları, fikirleri ve devletle ilişkileri konularında uzman kişilerce bilgilendirilmelidir.*

FETÖ yapısı ile doğrudan bağlantısı olmayıp, şu ana kadar hatalı işlem, aile bağı veya kripto ihbarlar gibi nedenlerden açığa alınmış veya mağdur olanlar varsa onlara ilk *tavsiyemiz renklerini ve tavırlarını açıkça ifade edip beklemeleridir. Haklarını meşru hukuk sistemi içerisinde aramalarıdır. Türkiye’de adalet maalesef geç tecelli ediyor. Bu durumun verdiği psikolojik çöküntü ile etrafınızdakilere mağduriyetinizi anlatırken, bunu devletimizi ve ülkeyi yönetenlere yönelik kötülleme şekline dönüştürmeyin. Böyle yapmanız, sizin lehinize bir durum oluşturmadığı gibi, FETÖ’cülerin devlet ve hükümet aleyhine oluşturmak istedikleri propagandanın malzemesi konumuna düşersiniz. FETÖ’cüler yüzünden mağdur olmuşken, onların amaçlarına hizmet eden bir konuma düşersiniz.*

Son olarak devleti idare eden hükümet yetkililerimiz de insanları bu duruma düşüren bürokratlar üzerinde daha ciddi durmalıdır. Bu duruma sebebiyet veren kripto FETÖ’cünün daha sonra tespit edilmesi halinde onun adli cezasının yanında görevinden alınması ile yetinmemelidir. *İdari görev esnasında bu personelin, şu kimseler FETÖ’cüdür diye yapmış olduğu idari işlemler de gözden geçirilmelidir. Bu durumdaki personelin veya vatandaşın mağduriyeti, işlemler geri alınarak bir açıdan iadei itibar yapılmalıdır. Birisi size “vatan hainisiniz” dese; eğer vatan haini değilseniz ne hissedersiniz? İşte FETÖ’cü olmadığı halde FETÖ’cü diye etiketlenen ve işlem gören kimseler o acı, sıkıcı, onur kırıcı duyguyu yaşamaktadırlar.*

Dileğimiz, çalışmanın, bu büyük musibetten hayırlı neticeler hâsıl edecek dersler, önlemler ve ödevler çıkarmaya vesile olmasıdır.

9. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Farklı bakış açılarını gösteren altı yazarın ve Din İşleri Yüksek Kurulunun hazırlamış olduğu toplam 9 kitap incelenerek değerlendirilmiştir. Bundan kastımız Mevlana'nın fil hikâyesinde olduğu gibi, bir yazarın FETÖ/PYD yapılanması hakkında göremediği bir hususu bir diğerinin görebileceğini düşünmüş olmamızdır.

Mağdurlar arasında Risale-i Nur okuyanların da bulunması nedeniyle iki bölüm daha ilave etmeyi faydalı gördük: 1) "Risale-i Nur'un Kamu Düzeni ve Asayişe Katkısı olarak Müsbet Hareket Anlayışı". Burada devlete karşı silahlı darbe yapmanın Risale-i Nur hizmet tarzına uymadığı, ters olduğu ortaya konulmuştur. 2) "Risale-i Nur Talebelerinin FETÖ'den Farkları". Bu bölüm de konu daha ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.

Değerlendirmeler esnasında, araştırmacı yazarların belli konularda neredeyse fikir birliği içerisinde olduğunu gördük. FETÖ/PDY yapılanması hakkında yapılan tespitler ve çözüm önerilerini analiz ederek, bulgular ve öneriler şeklinde sistematikleştirmeye çalıştık. Ayrıca bulgular ve öneriler de kendi içerisinde F. Gülen açısından ve örgüt mensupları açısından değerlendirilmiştir.

9.1. Bulgular

9.1.1. F. Gülen Açısından Tespitler

1) F. Gülen Kendini Yanılmaz, Hata Yapmaz, Bir Kutsal Kişi (Mehdi/Mesih/ Kainat İmamı) Olarak Görmüş ve Öyle Görenleri de Devam Etmesini Sağlamıştır. Böylece Bireysel Olarak Aklını ve Vicdanını Kullanamayan Biyotik Robotlara Dönüştürdüğü bir Orduya Sahip Olmuştur.

Cemaat ve mensuplarının yaptıklarını anlamak için Cemaat'in lideri Fetullah Hoca'nın Cemaat tarafından nasıl görüldüğünü

262| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

bilmek lazım. Cemaat'e göre Hoca kutsal bir kişidir. O ne söyliyorsa doğrudur, hiç tartışılmaz. Çünkü onda akıl üstü, ilahi irade tarafından verilmiş bilgiler mevcuttur ve ona kutsallık atfedilir. Bundan dolayı Hoca'nın söylediği hiçbir konunun mahiyeti tartışılmaz, tartışılmaz (Avcı, 2015).

Doğumuyla Mesih'i, örgütlenmesiyle de Mehdi'yi temsil eden Gülen bu özelliği nedeniyle hiçbir evliya, âlim ve nebiyle kıyaslanamamaktadır. O tek ve eşsizdir. Bu itibarla da sorgulanamaz... Bütün bu anlattıklarım örgütün kurşun askeri yani adanmış ruhlar için bir *iman bildirisi gibi geçerlidir ve kabulü zorunludur*. Ona tabi olanların neye inandıkları ve neden bu kadar sapkınlıkları fark edemedikleri işte bu inançlarından kaynaklanmaktadır (Keleş, 2016).

Evlerde kalan öğrencilere; bir gün bu hizmetin tüm dünyaya yayılacağı, dünyayı yöneteceklerin bu hizmetin evlerinden ve kurumlarından çıkacağı, Allah'ın Gülen'i bunun için görevlendirdiği ve bunun dışında başka bir gerçeğin olmadığı öğretilir. Düzenli ve ısrarlı telkinlerle bu inanç öğrencilerin belleğine yerleştirilir. Bir beyin yıkamadan söz edilecekse işte *beyinler bu şekilde yıkanmaktadır*... Gülen'le ilgili her türlü keramet ve olağanüstü hikâyeler uydurabilirler ve bunu da hizmet diye yaparlar. Çünkü onların gönlünde Gülen; uydurdukları kerametlerin daha büyüklerini bile yapabilecek kadar büyük bir zattu. Bu mantıkla ağabeyler, Gülen için ne söylemiş olursa olsunlar aslında az bile söylemiş oluyorlar (Keleş, 2016).

Gülen itaat konusunda sık sık şu benzetmeyi yapardı: "Tıpkı ölü yıkayıcısının elindeki cenaze gibi olacaksınız. Nasıl ki cenaze yıkayıcıya itiraz etmez, siz de ağabeylerinize itiraz etmeyeceksiniz." Bu yaklaşım ve felsefe örgüt elemanlarının zaman zaman karşılaştıkları düşünme, eleştiri ve itirazları engeller. Çünkü itiraz etmek akıllı olmak değil tam tersine inancı eksik ve hizmette/örgütte geride kalmak demektir. Bir örgüt elemanının kafasına herhangi bir şey takılırsa şöyle düşünmesi gerekir: "Bizim bilmediğimiz kim bilir neler

vardır ki Gülen biliyor. Biz onun kadar mı düşünüp bileceğiz? Hem o boş yere bir şey söylemez ki! Söylediklerini ya Allah'tan ilham alarak alıp söyler veya doğrudan doğruya Resulullah'la görüşerek söyler." İşte bu temel yaklaşım ve bu kabul örgüt şemasında aşağıdan yukarıya doğru çıkıldıkça kesinleşir ve kayıtsız şartsız itaat noktasına gelir. Bu noktaya gelince de doğal olarak "Vur!" denilince "Neden, kimi?" diye sorulmaksızın ateş edilir. Tıpkı 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminde olduğu gibi...(Keleş, 2016).

Orta Asya'ya gitmek ve orada yapılan hizmetler o kadar kut-sallaşmıştı ki oralardan bir hikâye dinlemek tıpkı asr-ı saadetten bir kıssa dinlemek gibi olmuştu. Gülen de konuşmalarında bu durumu ifade etmek için şu tespiti yapıyordu: "Artık bu cemaat kendi örneğini, kıssasını kendi içinden çıkarmaktadır." Böylece Gülen için Hz. Muhammed'in asr-ı saadeti bitmiş kendi sözde asr-ı saadeti başlamıştı (Keleş, 2016).

Gazetelerde manşetten verilen "Başörtüsü teferruattır" sözü Gülen'e aitti... Verdiği mesajlar ve yaptığı konuşmalarıyla adeta "Bizim başörtü sorununuz yok ve örtülü hanımlar da ülkenin birlik ve düzenini bozuyorlar" demeye getiriyordu. Beşinci katta karar alındı: "Örgütteki her hanım başını açacak...Ev hanımları hariç..." Bu cümleyi okuyunca insan ister istemez bu şekilde düşünüyor: Dinin bu kadar açık bir emri olan örtünme konusunda Gülen nasıl böyle bir emri verebiliyor ve örgüt mensupları da bu emri uyguluyor? Çok yerinde olan bu sorunun kısa cevabı şudur: *Gülen'in emri tıpkı dini bir buyruk gibi algılayan adanmış ruhlar için bu emir başlı başına yeterlidir...*(Keleş, 2016).

2) F. Gülen İç ve Dış Dünyası Devamlı Çelişkilerle Dolu, İstikamet Deddiğimiz Doğru Yoldan Uzak Bir Kişilik Sahibidir.

Örgüt zıtların bir araya getirilmesinden oluşmaktadır. Gülen sistemi böyle kurdu ve işletti. Tüm piramit yapı bu şekilde çalışıyor. Her işte parmağı var ama aynı zamanda da yok... Tek ceketi var ama her ceketi sadece bir kere giyiyor... Garip bir vaiz emeklisi ama Amerika'da büyük bir çiftlikte yaşıyor. Münzevi bir derviş

ama dünyanın 160 ülkesinde örgütlenmiş. Koskoca Türkiye’de başka kimse değil de bir o Papa’yla görüşüyor... Ülkenin en zenginlerinden daha müreffeh yaşıyor ama çulsuz bir fakir olduğunu söylüyor... Ne âla bir fakirlik... Tüm bu verdiğim zıtlıklardan şu sonucu çıkara biliriz: “Darbe girişimini benim yaptığım ispat edilsin” demesi “Tamamından ben sorumluyum” demesi gibidir (Keleş, 2016).

Merhum Özal’ın Başbakan olduğu ve Gülen’in de arandığı yıllarda birçok kez buluştuklarına ben şahidim... Bu temaslardan sonra var olan yurtlar okullara dönüştü ve ayrıca yeni okullar açıldı. İmam Gazali’ler ve Ebu Hanife’ler söylemlerinin yerini çağı bilen fen bilimciler, bilgisayarçılar ve bilim adamlarını yetiştirme söylemi aldı. Olimpiyat oyunlarına talebe hazırlandı ve başarılar elde edildi. Örgüt yürüyüş ve tarz olarak değişiyordu... Prof. Dr. Şerif Ali’nin sıklıkla söylediği gibi, “cemaat olmaktan cemiyet olmaya” geçiyorduk. Daha sonra da “devlet olmaya” (Keleş, 2016).

Yola dini bir cemaat hatta “asr-ı saadet” günümüze taşıma iddiasıyla çıkmış bir hareket, liderinin sınırsız hırsı, kaprisleri ve kullanılmaya çok açık karakteri nedeniyle başta ülkemiz olmak üzere tüm Müslüman dünyaya telafisi çok zor zararlar vermiştir. Arkasında hangi güç yada güçler olursa olsun 15 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla Gülen, tarihimiz ve aziz milletimizin hafızasına en büyük “hain” olarak geçmiştir ve öyle de kalacaktır.

3) F. Gülen Ülkemizde İslam’ın Değil, Başka Dinlerin; Ülkemizin Değil Başka Ülkelerin Gayelerine Hizmet Etmıştır.

Papa’ya yazdığı mektupta; “... Papa 6. Paul tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinler Arası Diyalog İçin Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En âciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik...” demektedir.

ABD’ye gitmeden önce son birkaç yıldır yabancı istihbarat elemanları, devlet görevlileri, örgütü ölçüp biçmiş ve artık bu öl-

çekte bir örgütün yönetim yerinin Amerika olması gerektiğine karar verdikten sonra da Gülen'i kaçırmışlardı. Çünkü Türkiye'de ve özellikle de Orta Asya'da bu kadar teşkilatlanmış bir hareket Türkiye'den yönetilmemeliydi. Amerika'ya sağlık bahanesiyle gitti ve tarihimizin en büyük haini olarak şanlı tarihimize kara bir leke olarak geçti.

4) F. Gülen'in ilk Çıkardığı Derginin Adı "Sızıntı"dır. Yol Haritası Olarak Başladığı Bu Derginin Adından, Devleti Ele Geçirme Hedefine Ulaşmıncaya Kadar Her Türü İki Yüzlülüğün, Her Yöntemin ve Her Yolun Mübah Olduğu Mesajını Örgüt Mensuplarına Yıllardır Vermiş Olduğu Anlaşılmıştır. Bu Yönteme Uygun Olarak, Başta Devlet Kurumları Olmak Üzere, Siyasi Partilere ve Sivil Toplum Örgütlerine Sızmıştır.

Gülen devlete sahip olmanın ancak devleti yöneten kadroları ele geçirmekle mümkün olacağını iddia ediyordu... Böylece devleti gizli bir faaliyetle yani örgütlenmeyle ele geçirecekti. Örgütün bu özelliğini Gülen'in şu sözleri çok açık bir şekilde ifade etmektedir: "Devlete öyle bir sızın ki her yerde olun ama hiçbir yerde görünmeyin. Her şeyi ele geçirin ama hiçbir şeyiniz yok gibi görünün. Her şeyi siz yapın ama hiç kimse sizi suçlayamasın".

F.Gülen bir konuşmasında; "Nihai hedefe ulaşana kadar, yani SONUCA ULAŞINCAYA KADAR, HER YÖNTEM, HER YOL MÜBAHTIR. Bunun içerisine yalan söylemek de, insanları aldatmak da girer" demektedir.

F.Gülen TV kanallarında teşhir edilen bir kasetinde adliye'de yapılabilecek operasyonla ilgili olarak; "... bir milyar vereceksiniz, 10 milyon tazminat davası alacaksınız. Önemli olan mahkûm ettirmektir. Yani Avukat da kiralayacaksınız, HÂKİM DE KİRALAYACAKSINIZ..." demektedir.

F.Gülen bir konuşmasında; "Adliye'de Mülkiye'de veya başka bir HAYATİ MÜESSESEDE bizim arkadaşlarımızın mevcudiyeti, öyle ferdi mevcudiyetler şeklinde ele alınıp öyle değerlendirilmemelidir. Yani bunlar

266| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

gelecek adına bizim O ÜNİTELERDE GARANTİMİZDİR. Bir ölçüde onlar bizim varlığımızın teminatıdır” demektedir.

Gülen bir parti kurmaktansa her partinin içinde yapılanmayı kendi tarzına ve örgütün yöntemine daha uygun buldu ve her partiyi içeriden kontrol etmek üzere harekete geçti... Partilerin içine yerleştirilen özel eğitilmiş örgüt mensuplarını sadece Gülen'in kendisi ve altıncı kat kurmayları bilirler.

Gülen asli genetik yapısı gereği AK Parti'ye taraf olamaz. Hele Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı olmasını asla istemez. Fakat baktılar ki AK Parti başarılı o halde neden hükümetin gölgesinden ve nimetlerinden yararlanmasınlar? İşte bu maksatla ittifak yapıyor göründüler. Bu süreci de son limitine kadar değerlendirdiler. Hem AK Parti'yi içeriden ele geçirdiler hem de tüm gizli tuzaklarını kurdular. Tek kelimeyle devlet kendi ipini onu çekmek için hırsıyla bekleyenlerin eline vermiş oldu.

9.1.2. Örgüt ve Mensupları Açısından Tespitler

1) F.Gülen Örgütü Kuruluş Amacı ve Örgüt Yapılanması Bakımından Dış Güçlerin Etki, Kontrol ve yönlendirmesine Açık bir Örgüt Olmuştur.

Gülen hareketi daha ilk kuruluşundan itibaren kendisine çok derin bir misyon biçilmiş bir hareketti. Bu misyon da ilerde Türkiye'yi yönetmeye talip olacak herhangi bir İslâmcı siyasi hareketi bloke etmek ve başarısız kılmaktı.

Fetullahçılar, salt dinsel inançlarını yaşamaya çalışan bir cemaat değildir. Örgütlenme modeli olarak tamamı C.I.A. denetimindeki Moon, Falun-Gong, Scientology gibi tarikatlarla benzeşmektedir.

Fetullahçılar, artık ulusal bir cemaat değildirler. Olsa olsa uluslararası bir ajan borsası: Okul-şirket açma izni ver, istediğin kadar ajanı tepe tepe kullan.

Anlamakta zorlandığımız Gülen Terör örgütünün arkasında üç akıl rol oynamıştır: Birincisi Gülen'i seçen ve görevlendiren büyüküst akıl, ikincisi Gülen'in şeytani akıl, üçüncüsü de örgütlenme sürecinde Gülen'in etrafında toplanan örgüt elemanlarının akıldır: Örgüt akıl. İşte bu üç akıl birlikte dikkate alınmadan örgütün faaliyetleri ve devlet içindeki derin yapılanmaları tam olarak anlaşılabilir.

Alternatif silahlı kuvvetleri (emniyetçi müritler), kamu görevlileri ile fetullahçılar, uluslar arası yönü de olan organize bir suç örgütü halinde çalışmaktadır.

Örgütün dış desteği ve bağlantıları henüz aynen devam ediyor. Bu konuda yürütülecek sağlıklı bir dış politika devleti güçlendirecek ve örgütü de zayıflatacaktır. Türkiye dış dünyada yeni bir diasporayla (FETÖ Diasporası) karşı karşıyadır. Sözde Ermeni soykırımı iddiasında olduğu gibi fırsatlar kaçırılmadan Türkiye dünyaya kendisini iyi anlatmalıdır.

2) F.Gülen Örgütü Büyümesine Göre Yedi Katlı, İkili Yapıya Sahip Bir Piramit Şeklinde Yapılandırmıştır.

Böylelikle, hem örgütün oluşumunu ve yükselişini hem de kendi içindeki örgütlenme ve çalışma bir mantığa oturtulmuştur. Üç beş ev bir *mahalle imamına* (abi), birkaç mahalle bir *semt/bölge imamına*, bölge imamları da *kaza veya vilayet imamlarına* bağlıdır. Vilayet imamları da *bölge imamlarına/ağabeylerine* bağlıdır. Türkiye yaklaşık yirmi civarında bölgeye ayrılmıştır. Vilayetlerin nüfusları itibarıyla bazen birkaç küçük vilayet bir bölge oluşturur. Bu bölgeler bir imama bağlıdır. İmamlar da doğrudan Gülen'e... Talebe evlerindeki hiyerarşi diğer tüm alanlar için de geçerlidir. Böylece bir şehir imamı tıpkı devletin vali veya kaymakamı gibidir. Devlette hangi kurumlar varsa "paralel devlette" de vardır. Hiyerarşi de tıpkı devletteki gibidir. Ayrıca örgütte görev yapanlar belirli periyotlarla rotasyona tabi olurlar ve görev yerleri değiştirilir. İmamlar düzeyinde atamaları bizzat Gülen kendisi yapardı. Alt düzey atamaları da imamlar yapardı.

268| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Birinci kattakilerin hepsi kendi resmi adlarını kullanırlar. İkinci katta görev yapanlar nadiren "kod adı" kullanırlar. Üçüncü katta bu sayı artar. Dördüncü katta yarıdan fazlası kod adı kullanır. Beşinci kata gelenlerin büyük bir kısmı adlarını kullanır. Altıncı katın çok azı kendi resmi adını kullanır. Çoğunluk kod adı kullanır. Yedinci kat malum... kod adı ve resmi ad... ikili sistem...

Cemaat hiyerarşisine göre, bir polis memuru, bir bekçi ya da ast-subay üst bir konumda ise, cemaat hiyerarşisinde daha altta bulunan bir Emniyet Müdürü'nün ya da General'in, devlet ya da kurum hiyerarşisini dikkate almaksızın, o kişiye "biat" etmesi, bir başka ifadeyle onun emirlerine harfiyen uyması gerekiyor.

Osman Ak Ankara DGM'ndeki ifadesinde; Gülen örgütünün silaha gerek duymadığını, çünkü silahlı yanını polis içindeki örgütlenmenin oluşturduğunu savunmuştur.

3) Örgütün İçte ve Dışta Temel Stratejisi Takiyye Yaparak En Hassas, En Hayati Yerlere Adamlarını Yerleştirerek Gizli Hedefi Olan; Devletin / Devletlerin Yönetimini Ele Geçirmektir.

Bugüne kadar, bir tek fetullahçı, dürüstlük gösterip, gerçek kimliğini kabullenmemiştir. Bu olgu *takiyye* denilen dinsel kılıflı sahtekârlık ve ikiyüzlülüğün, Fetullahçıların adeta iliklerine işlediği sonucunu ortaya koymaktadır.

28 Şubat döneminde tedbir olarak yapılan bir takiyye örneği: Cuma namazına 3 hafta üst üste gidilmeye bilir. Bu nederle birimlerde bulunan elemanlar 3 gruba ayrılacak. Her hafta bir grup gizlice Cuma namazına gidecek. Diğer kalan iki grup birimlerinde kalacak. Birim amirlerinin gözleri önünde bulunularak dikkat çekilmeyecek.

Bu yapı tüm kamu kurumlarında sızma tekniğini uygulamış, kurum başındakilerin ilk başta güvenini sağlayarak, başka adamlarını yerleştirmeyi gerçekleştirmişlerdir. Daha sonra yenileri ile kurumu daha da doldurmak için eskiler aleyhinde değişik, şikâyet, iftira ve sahte delillerle o birimden, o kurumdan uzaklaştırarak,

tekrar kendi yeni elemanlarına yer açmışlardır. Alt birimler dolduktan sonra, bir zamanlar onun sayesinde geldikleri en üst birim amirine de aynı yöntemi uygulamaktan geri durmamışlardır.

Örgüt yapısı gereği ülkedeki her oluşumu gerektiğinde içeriden yönetmek ve yönlendirmek üzere yapılandı. Burada iki amaç gözetildi. Birincisi, oralardan gelebilecek tehlikeleri önceden haber almak ve tedbirli olmak. İkincisi ise gerektiğinde o yapıları kendi lehinde harekete geçirip kullanmak.

Sivil Toplum Örgütlerinde Yapılanma. Örgüt yapısı gereği ülkedeki her oluşumu gerektiğinde içeriden yönetmek ve yönlendirmek üzere yapılandı. Burada iki amaç gözetildi. Birincisi, oralardan gelebilecek tehlikeleri önceden haber almak ve tedbirli olmak. İkincisi ise gerektiğinde o yapıları kendi lehinde harekete geçirip kullanmak.

Bir siyasi partiye sızan örgüt elemanı o parti tarafından asla bilinmez. Onun görevi kendisini sızdığı yerde kabul ettirmek ve güven kazanmaktır. Böylece bulunduğu partideki uygun isimleri ilgili abisine bildirir, o da söz konusu kişilerle ilgilenir. Kazara bir gün ilgilenilen parti mensubu kişi o partide deşifre olsa kendisini örgüte yönlendirenin kim olduğunu bilmediği için örgütün elemanı o partide gizli olarak kalmaya devam eder. Partiden ihraç edilen ise asıl örgütçü değil, kazanılmaya çalışılan kişidir.

Hem resmi hem de gayri resmi her alanda örgütlenmiş bu yapıdan tamamen temizlenmek oldukça zor görünmektedir. Bu zorluk örgüt mensuplarının hem sayısal bakımdan çokluğundan hem de kendilerini tamamen tespit edilmemek üzere programlamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü örgüt en başından beri kendisini hep bu tür bir tasfiyeyle karşılaştığında ne yapacağına hazırladı ve özellikle de *en hayati alanlarda kendisini yedekledi*. Devlet asıl bu yedekleri bulmakta kararlı ve hassas olmalıdır.

4) F. Gülen Örgütü 1979 Yılında Sızmaya Başladığı Emniyet Teşkilatı İçerisinde Kritik Yerlere Adam Yerleştirmek İçin Her Türü Teamül ve Hukuk Dışı Yolları Kullanmışlardır.

Bugün FETÖ diye adlandırılan bu yapı 1979'lu yıllarda Polis Koleji'ne el atmıştır. Polis Koleji öğrencileri anne babalarından, evlerinden ve doğup büyüdüğü Anadolu'nun değişik yerlerinden gelmişlerdir. Bu yapı öğrencilerin bu psikolojik durumundan faydalanılarak, hemşerinle tanıştıracamız, evde yemek yiyeceğiz, Ankara'ya gezdireceğiz vb. tekliflerle öğrencileri kendilerine bağlamışlardır. Daha o dönemde bile sınavda başarı duası ezberletme bahanesiyle, kendilerine çektikleri öğrencilerin derslerinde hak etmedikleri notları vermişlerdir. İşledikleri disiplin suçları görmemezlikten gelinerek işlem yapılmamıştır. Hatta mezuniyet kurasında, kolej, akademi, genel müdürlük, istihbarat gibi birimlere atamalarının yapılmasını sağlamışlardır. Kendi yanlarına çekemedikleri veya kendilerinden ayrılan öğrencileri özel olarak takip edip, her fırsatta ceza almalarını sağlayarak disiplin puanını doldurtup attırmaya veya yıldızsız mezun ettirmeye yani Komiser Yardımcısı olarak değil, sade Polis Memuru olarak mezun ettirmeye çalıştıkları görülmüştür. Polis Koleji'ni Atatürk'ün açtığı (1937), Cemaat işgal etti (1980-2013), Devlet kapattı (2013). Polis Koleji, F. Gülen'in Taliban Mektebi gibi kullanılmış durumdadır.

Göreve başladıktan sonra önemli birimlerde kendilerinden olmayanları değişik ihbar ve kumpaslarla o birimlerden uzaklaştırdıkları, kendilerinden olmayanlara nerdeyse mesleki yaşam hakkı ve gelecek ümidi bırakmadıkları tespit edilmiştir. Polis Teşkilatı'nın 2007 yılından sonra tamamen Gülen Cemaati şakirdi polislerin eline geçmesi üzerine, olaylar kontrol edilemez bir noktaya geldi. Bu dönemde Cemaat karşıtı kişilere ve kurumlara yönelik adli operasyon görünümünde "düzmece/kumpas" operasyonlar yapılmaya başlanmıştır.

5) F. Gülen Örgütü Devletin Kılcal Damarlarına Girdikçe, Devlet İmkânlarını Kullanmaya Başladıkça Kendilerini Kimsenin Karşı Koyamayacağı Bir Güç İçerisinde Hissetmişlerdir. Önce Hükümete Kendi Politikalarını Uygulamak İstemişlerdir. Bu Durumda İstedikleri Gibi Netice Elde Edemeyince, Hatta Hükümetle Araları Açılınca Darbe Yapmak İstemişlerdir.

Cemaat, Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirmek için Adliye ve Mülkiye teşkilatını kullanacak. Bir hâkim, savcı, vali, kaymakam veya mülkiye müfettişi kendisini neden gizler? Bu durum ancak gizli bir örgüte bağlıysa ve gizli bir amacı varsa mantıklı olacaktır.

Devlete karşı silahlı mücadele vererek hedefe varmanın mümkün olmadığını en iyi kavrayan dinsel organize suç örgütü Fetullahçılar'dır. Mevcut sistemi yıkmak yerine, takiiyyeyi ön plana çıkararak, "ılımlı" görünerek zaman içinde devletin stratejik kurum ve kuruluşlarının içine sızarak ele geçirmeyi amaçlamaktadırlar.

FETÖ, Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm illerde kendisine engel olacakları bertaraf etmek ve hedefine koyduğu makamları boşaltmak için Emniyet'teki elemanları ile Yargı'daki ve diğer kurumlardaki elemanlarını koordineli çalışmasıyla karalama, ihbar, komplo yöntemlerini kullanarak herkesi görevden aldırıp, bu makamları işgal etti. Bu müdürlerin ortak özellikleri, "Gülen Cemaati Şakirdi" olmamalarıdır. Hedef seçilmelerinin sebebi de, "Cemaat şakirdi" müdürlere makam boşaltmak ve Cemaatçilerin kurduğu tuzakların ortaya çıkarılmaması için tedbir almaktır. Fetullahçılar, istihbarat birimlerine sızmakla, kendilerine gelebilecek her türlü operasyonu önceden haber alma, önleme ve de karşı operasyonu başlatma imkânına sahip olmaktadır. Bu durum, onlara sadece savunma değil, saldırı olanağı da sağlamaktadır.

F. Gülen Örgütü, tüm siyaseti ve Türkiye'nin idaresini kendine göre dizayn etmek ve onun içinde rol alan insanları gerektiği zaman, gerektiği şekilde tehdit edebilmek, belki yönlendirebilmek için her zaman bilgi toplamış ve bu bilgileri ileri de kullanmak için elinde tutmuştur. Bu örgüt her yerde her türlü bilgiyi toplayan, her

272| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

yaptığı işin arkasına kendini gizleyen, bir işi planlarken diğerlerini de ona göre yönetip planlayabilen, bir plandaki değişikliği diğer planlara da anında yansıtabilen, tüm ihtimalleri düşünüp yapacağı işin iki adım sonrasını hesaplayabilen bir yapıcıdır.

Muhtemel bir Ak Parti Asker çatışması durumunda Cemaat bürokrat kadrolarının harcanmasını istemiyordu. Bu nedenle Cemaat, 2002-2005 yılları arasında hiçbir “imamının” bürokraside görev almasını istemedi. Ak Partinin “başarılı” olduğunu görünce yeni bir taktik belirledi; ihbar mektubu ve ihbar elektronik postalarıyla o bürokratlar görevden alınıp, yerlerine Cemaat İmamları getirilmeye başlandı. Böylece Ak Parti’yi hem o bürokratlardan uzaklaştırdı, hem de kendi kuşatması ve himayesi altına aldı.

Arınç’a suikast iddiası ile Kozmik Oda’yı aramak için bahane üretiliyordu. Bu odada savaş zamanında gerekli olacak şekilde ordu belli sivil kişilere görevler veriyordu. Onların belli bağlantıları, belli örgütlenmeleri vardı, belli yerlere gömülmüş silahlar da vardı. Ama Cemaat Kozmik Oda’ya girerek bütün sır özelliğini, bütün gizliliğini kaldırarak, orayı artık kullanılamaz hale getirdi. 7 Şubat darbesinin amacı suç işleyen MİT mensuplarını cezalandırmak değildir. Bir kurumu ele geçirmenin uzun süreli hazırlığı MİT ve diğer kurumların içindeki Cemaat elemanlarından alınan destekle yapılmış büyük bir planın varlığıdır.

F.Gülen’ci polisler, Cevzet Soysal’ı öldürmüşler; fail olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subaylarını göstermek için de “yalancı tanık” temin etmek istemişlerdir. Böylelikle Ergenekon Davası’ndan tutuklu subayları karalamak amaçlanmıştır. Ergenekon Operasyonuyla hükümeti, yargıyı ve Türk milletini uyandıracak istihbaratçıları bertaraf ettiler. İkinci olarak, korktukları özel harekâtçı subayları ve polisleri bertaraf ettiler. Son olarak da, mesleklerinde gelecekleri parlak görülen subayları, polis amirlerini, hâkim ve savcılarını bitirdiler.

İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya, başlattığı KCK soruşturması kapsamında, 7 Şubat 2012’de başlatılan

MİT soruşturması Başbakan Erdoğan'ın "irade koymasıyla" durdurulmuştu. Olayın esası, Gülen Cemaati şakirtlerinin, "Savcı-Polis" maskesiyle, iktidarı paylaşma yarışına girmesidir. Bu durumu gören Başbakan Erdoğan, iktidarı paylaşmamıştır.

FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına kadar elemanlarını yerleştirince, artık hükümetin politikasını değil, kendi politikalarını uygulamaya kalkmaları sonucu AK Parti ile araları açılarak 17/25 Aralık olayları meydana gelmiştir. Hükümetle çatışmaları sonucunda, Emniyette ve Hâkim Savcılar arasında eski operasyonel güçlerini yitirmişlerdir. Kırk yıllık birikimlerinin göz göre göre yok olmasını seyretmektense, uyuyanları uyandırıp, en büyük hamlesini yani 15 Temmuz kalkışmasını yaptı. Bu bir kamikaze saldırısıydı. Ya başa-racak ya yok olacaklardı, sonuç ortada...

15 Temmuz 2016 tarihinde öyle bir ihanetle iç düşmanlıkla ve alçaklıkla karşılaşmıştır ki bunun şerefli tarihimizde bir başka örneği yoktur. Bir daha olmaması da en büyük temennimizdir. Milletlin askerini ve polisini yine kendi milletine karşı silah doğrultan bu şeytani terör örgütü (FETÖ) giriştiği hain darbe teşebbüsüyle milletin de tarihimizin de hafızasında hep lanetle hatırlanacak ve lanetlenmiş olarak kalacaktır"

6) F. Gülen Örgütü Kendi Gizli Hedeflerine Ulaşmak İçin Başta Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim, Sahabelerin Hayatları, Said Nursi ve Eserlerini Araç Olarak Kullanmıştır.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün özelliği, kendisini bir dinî yapı, bir cemaat, bir eğitim-öğretim hizmetinde bulunan kuruluş olarak gösteriyor olmasıydı. Esasen bu hain yapının 40 yıldır toplumumuz içinde kanserli bir hücre gibi, bulaşıcı bir virüs gibi yaşayabilmesi ve sürekli büyümesi, işte bu dinî değerleri öne çıkartan kimliği sayesinde mümkün olmuştur.

Bu yapının sözde dini söylemlerinde, İslâm'ın temel bilgi kaynaklarından çok, rüyalar, gizemli hikâyeler revaç bulmuş, bunlar aracılığıyla masum kitleler aldatılıp efsunlanmış, hastalıklı bir zih-

274| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

niyet oluşturulmuştur. Bu amaçla özellikle medya kullanılarak sohbet, vaaz ve konferanslar yoluyla dinin tahrifine tevessül edilmiştir. Bu vaaz ve sohbetlere Hz. Peygamberin katıldığı iddia edilmiş, mensuplarına verilen emir ve talimatlar rüya yoluyla Peygambere dayandırılmaya çalışılmıştır.

FETÖ/PDY, başta ülkemiz olmak üzere dünyanın pek çok yerinde özellikle Asya ve Afrika'da açtıkları okullar marifetiyle içi boş bir İslam söyleminin öncüsü olmuş, bu bölgelerde yaşayan Müslümanların umut ve enerjilerini heder etmiştir.

İslam'ın ilk günlerinden, irtidat tarihinin ilk anlarından itibaren, İslam dünyasının görmüş olduğu en organize, en adi, en alçak irtidat hareketi, bu harekettir. Bu terör örgütü mensupları, 15 Temmuz gecesinde giriştikleri cinnet ve vahşet ile göstermiş oldular ki, akletmeyenlerin dindarlığı, aklını başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini değil koca bir milleti felakete sürükleyebilir.

Halk iradesine dayanan meşru bir yönetimi, din kisvesi altında örgütlenip silah zoruyla devirmeye teşebbüs etmek, milli iradeyi hiçe saymak ve bir hak gasbidir. Dinen meşru görülmez.

Bugün baktığımızda Cemaat'in, kendine engel gördüğü insanlara yaptığı haksızlıklar, hukuksuzluklar o kadar çok ki... Ne kadar insana haksızlık yaptılar, ne kadar insana iftira attılar, ne kadar insanın hakkını gasp ettiler bunun hesabını yapmak ve bunu tespit etmek mümkün değil... Bu gün kendilerini İslam'ı herkesten daha üstün yaşadıklarını söyleyenlerin, hesap günü *iflas etmiş* olarak hesap verecekleri ihtimallerini düşünmeleri gerekir.

9.2. F. Gülen ve Örgüt Mensupları İle Mücadele İçin Öneriler

9.2.1. F. Gülen İle Mücadele İçin Öneriler

9.2.1.1. F.Gülen yanılmaz, hata yapmaz bir kutsal kişi değildir. O da diğer insanlar gibi Allah karşısında kulluktan sorumlu bir kul, peygamberimiz karşısında da sorumlu sıradan bir ümmettir. O da hata yapma ve günah işleme istidadında yaratılmış, hata ve

günah işlemesi durumunda da tövbe etmekle mükellef bir insandır. Çünkü "ismet" sıfatı sadece peygamberlere has bir durumdur. Hatta peygamberlerin bile Allah katında kulluk açısından çok küçük hafif hatalar yapabileceği kabul edilmiştir. Bu duruma "zelle" denmektedir.

- F. Gülen'in kendisini kutsal göstermeye çalıştığı hususlar araştırılıp, gerçekte örtüşmediğine yönelik araştırmalar yapıp yayınlanmalıdır. Örneğin, doğum tarihinin (11 Kasım 1938) ve nesebinin Hz. Peygamberimizin soyundan olmadığı, tarihçiler tarafından belgelerle ortaya konmalıdır.

- F. Gülen'de akıl üstü, ilahi irade tarafından verilmiş bilgiler olmadığı, özellikle ilahiyatçı akademisyenler tarafından konuşmaları ve kitapları ve bu bilgilerin kaynakları tespit edilmelidir. Bu kaynakların sahabe hayatları, hadisler, İslam alimlerinin ve özellikle Bediüzzaman Said Nursi'nin Risale-i Nur Külliyyatından kaynak belirtmeden yapmış olduğu alıntılar olduğu ortaya konulmalıdır.

- F. Gülen söylediklerinden ve yazdıklarından bir kısmının doğru olmadığını kendisi de farkına vararak değiştirdiği, bazen tam tersini savunduğu, konuşmaları ve kitapları üzerinden örneklerle ortaya konarak ispatlanabilir. Bu durum önceden hipnoza girmişler açısından etkili olmayabilir. Ama sonradan hipnoza girecek olanları önleme açısından önemlidir. Çünkü hala bireysel olarak aklını ve vicdanını kullanabilme imkânı vardır. Nitekim böyle bir çalışma "*Çelişkiler İnsanı*" adı altında kitap olarak hazırlanmıştır (Alpsoy, 2015: 1-300).

- F. Gülen'in "*Mesih /Hz. İsa*" olamayacağı, bu konuda yetkili, ilahiyatçı akademisyenlerden oluşan bir heyet tarafından araştırılarak ortaya konmalı ve bu kitaplar herkese ulaşabilecek şekilde dağıtılmalıdır. Çünkü Hıristiyanlara benzemeye çalışması ve kendi ülkesine ihanet edecek derecede onlara yaklaşmasına rağmen, kendi içlerinden bir tepki bir eleştiri gelmemesinin arkasında bu düşünce ve inanç yatmaktadır.

- F. Gülen'in "Mehdi" olmadığı, "*Kainat İmamı*" olamayacağı da aynı şekilde ilahiyatçı akademisyenler tarafından ortaya konmalıdır. "*Kainat imamı*" deme aşamasına gelen ve kalben kabul eden kişi artık hipnozun son aşamasındadır. Artık bu kişi bireysel olarak aklını ve vicdanını kullanamayacak seviyeye gelmiştir. İmam önde durur cemaat arkada durur. Tüm insanlık tarihi içerisinde "*Kainat imamı*" olma vasfı sadece peygamberimize verilmiştir. Miraçta bütün kainatı, melekleri, hatta Cebrail (asm)'ı bile geride bırakarak Cenab-ı Allah ile muhatap olmuştur. Bir kimseyi "*kainat imamı*" olarak kabul etmek, mantiken peygamberimize eş tutmak demektir. Hatta, "*sonra gelen hüküm, öncekinin hükmünü kaldırır*" kuralınca, önceki ile çelişse bile sonrakinin hükmü kabul edilir. Bundan dolayıdır ki aşağıda vereceğimiz örneklerde akıllarında ve vicdanlarında bir değerlendirme yapmadan sorgusuz sualsiz yerine getiriyorlar:

- Ayetle hadisle sabit olan "*içki yasağını*" özellikle askeriye, emniyet, mülkiye ve adliyede çalışanlara tedbir/kendilerini gizleme amacıyla serbest bırakmıştır.

- Aynı şekilde ayetle hadisle sabit olan "*zina yasağını*" Gürcistan imamının ifadesiyle "*zevk almamak şartıyla*" tedbir/kendilerini gizleme amacıyla serbest bırakmıştır.

- Askeriyedeki "*kep çıkarılacakkk...*" bildirim komutunun arkasından gelen, "*kep çıkar*" emir komutu gibi, ayetle hadisle sabit olan "*başörtüsü emri*" ne aykırı olarak, özellikle askeriye, emniyet, mülkiye ve adliyede çalışanların eşlerine yönelik olarak "*Baş örtüsü çıkarılacakkk*"; bilgi komutundan sonra "*başörtüsü çıkar*" emri gelmiş ve bu emir sorgulamadan yerine getirilmiştir.

- F. Gülenle ilgili anlatılan ve uydurulan keramet ve olağanüstü hikayeler araştırılarak gerçek olaylar ortaya çıkarılmalıdır. Örneğin 1980 askeri ihtilalinden sonra, yaklaşık 6 yıl aranmasına rağmen yakalanmaması bir keramet olarak kullanılmıştır. Oysa bunun bir keramet olmadığı, a zamanki askeriye, MİT ve yönetim içerisindeki

ABD tarafından kontrol edilen derin devletle işbirliği içinde olduğu, o zaman onlarla beraber olan Prof. Dr. Ahmet Keleş tarafından ortaya konmuştur. F. Gülen'in Üsküdar'da FEM dershanesi üzerinde kaldığı dönemlerde sohbet edenlerin bulunduğu odaya sonradan geldiği halde, sanki sohbetin öncesinden haberi varmış gibi tartışılan konularla ilgili konuşmasını, o ortamlarda bulunanlar bir keramet kabul etmişlerdir. Fakat daha sonra, o dönemlerde o sohbet ortamlarında bulunan Latif Erdoğan TV programlarında, o tartışılan konuların F. Gülen tarafından dinlendiğini anladığını ifade etmiştir. Daha sonra binaya devlet el koyunca, o kattaki odalara dinleme ve gizli kameraların yerleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bunlara benzer örnekler araştırılarak ortaya konmalıdır. Ancak bu şekilde yeni hipnozların önüne geçilmek için bir şey yapılmış olur. Yoksa ceza evlerindeki biyonik robotlar bu tür çalışmalardan da etkilenmezler.

9.2.1.2. F. Gülen'in İslamiyet, ülke ve devletimiz hakkında iç ve dış dünyasında devamlı çelişkiler yaşadığı, tutarsızlıklarla dolu bir kişilik sahibi olduğu, hayatından örneklerle ve yakınında bulunan kişilerin anlatımıyla ortaya konulmalıdır. Gerçi bu da hipnoz altındaki biyonik robotlara tesir etmez. Ama yeni biyonik robotlar oluşmaması için bir önleyici tedbir faydası olur. Çoğaltılarak ortaya konabilecek bu çelişkilerden bazı örnekler:

- Kendisini bir fakir göstermesine rağmen 160 ülkedeki okulların ve şirketlerin gayri resmi sahibidir.
- Bir yandan kendisini Ashâb-ı Kehf'in köpeği (Kıtmir) olarak nitelerken diğer taraftan peygamberimize denk tutulacak derecede "Kainat İmami" olduğunu, etrafındakilerin onayı ve davranışlarıyla kabul etmiş olmasıdır.
- İlk yola çıktığı sıralarda kadınların çarşaf giymesini isterken, sonradan başörtüsünü açtıracak bir duruma gelmiştir.
- Osmanlıyı yeniden canlandıracağız derken, sonradan Türkiye'yi parçalayacak hale gelmiştir.

- İlk başta haram olma ihtimali var diye, margarin yağı ile yapılan pastaları yemezlerken, sonradan, sınav sorularını, devlet imkânlarını çalarak milyonların hakkını yemişlerdir... Örnekler daha çok artırılarak detaylandırılıp kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

9.2.1.3. F. Gülen Yola Çıkarken İslâmi ve Milli Bir Kimlikle Çıkmuş, Fakat İslâm'a ve Milletimize İhanet Eden Bir Duruma Gelmiştir.

- Başka dinlere yaklaşacağız diyerek İslâm' bozma ve yozlaştırma hareketine dönüşen "*Dinler Arası Diyalog*" kavramı ve hareketi DİB Akademisyenleri tarafından incelenerek, İslâm'da yapmaya çalıştığı tahribat ortaya konmalıdır.

- Amerika, Almanya ve İsrail gizli teşkilatları ile olan ilişkileri ve bu ilişkiler sırasında verdikleri zararlar özel olarak araştırılıp, kitaplar haline getirilerek kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

9.2.1.4. F. Gülen'in "Sızma Planı"nı tüm devlet kurumları ve sivil toplum örgütlerine uyguladığı ortaya çıktığına göre; resmi ve sivil kurumlar kendilerini oto kontrole tabi tutmalıdırlar. İçlerinden tespit ettikleri FETÖ yandaşlarını ayıklamalıdırlar. Her şey devlete havale edilmemelidir. Her kurum kendi içerisini denetleyerek FETÖ ile yaptığı mücadeleyi kamuoyu ile paylaşmalıdır. Ama kripto FETÖ'cülerin oyununa gelerek masum insanlarda FETÖ'cü diye damgalanarak mağdur edilmemelidir. Ne yazık ki üst makamlarda kripto FETÖ'cü olup, bir çok insanı FETÖ'cü diye damgalayıp, mağdur eden kişilerin ByLock kullanıcı FETÖ'cü olduğu açığa çıkmasına rağmen diğerlerinin mağduriyeti devam etmekte ve yapılan işlemlerin çoğu geri alınmamaktadır. Bu mağduriyetler en kısa sürede giderilmelidir.

9.2.2. Örgüt ve Mensupları Açısından Öneriler:

9.2.2.1. F. Gülen Örgütünün Kuruluş Amacı ve Örgüt Yapılanması Bakımından Dış Güçlerin Etki Kontrol ve Yönlendirmesine Açık Bir Örgüt Olduğu Örgütün Yapılanması, Tarihi ve Örnek Olaylarla Ortaya Konularak Kamuoyu ile Paylaşılmalıdır.

- F. Gülen'in bu örgütü oluşturmaya başladığı başlangıç yılları iyice araştırılarak, kimlerle beraber olduğu, kimlerden destek aldığı, örneğin mason teşkilatlarından veya ülkemizde dış güçlerin uzantısı durumunda STK vb. yapılarla olan beraberliği ve ilişkileri ortaya konulmalıdır. Çünkü emekli bir vaiz olarak İslam'a hizmet ettiğini söyleyen bir kişi ve etrafındakilerin arkasında bu kadar İslâm ve Türkiye karşıtı dış medya ve kamuoyu desteğinin bulunması bu şüpheyi haklı kılmaktadır.

- Özellikle örgüt yapılanması ve faaliyet alanları açısından C.I.A. destekli dünyadaki diğer örgütlerle benzerlikleri ve C.I.A. Türkiye sorumluları ile ilişkiler ortaya konulmalıdır.

- Dünyanın diğer ülkelerinde okul ve eğitim şirketleri adı altında yapmış olduğu faaliyetlerde, hangi ülkelere karşı hangi ülke çıkarına değişik istihbarat birimleri ile faaliyette buldukları araştırılıp, tespit edilerek kamuoyu ve aleyhinde çalıştıkları ülkelerle paylaşılmalıdır. Böylece uluslararası etkinlikleri azaltılarak, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı çalışan bir lobi olmaları önenebilir.

- Örgütü yönlendiren üç akıldan birincisi olan F. Gülen'i seçen ve görevlendiren "*büyük/üst akıl*" ile mücadele edilerek, bu maşayı, piyonu kullanmanın iki devlet arasındaki ilişkileri olumsuz etkileyeceği, bu örgütü kullanarak elde edecekleri menfaat ile Türkiye'nin dostluğunu kaybetmede karşılaşacakları zararlar açık bir şekilde ortaya konulmalıdır.

- Örgütü yönlendiren üç akıldan ikincisi olan "*F. Gülen'in aklı*", yakınından ayrılanlar ve itirafçıların da yardımıyla çözümlenmelidir. Yani hangi sözleri, hangi mimikleri ve giyim tarzı ile mensuplarına ne gibi mesajlar verdiği tespit edilerek karşı tedbir alınmalıdır.

- Örgütü yönlendiren üç akıldan üçüncüsü olan "*örgüt aklı*" ile mücadele de ihmal edilemeyecek derecede önemlidir. Çünkü bu örgüt akı insan vücudundaki sinir sistemi gibi dışardan F. Gülen'e bilgileri getirerek ona sunmaktalar, ondan çıkan emir ve kararları da aşağıya aktarıırken, insanları, kırıp, küstürüp, örgütten uzaklaşma-

yacak şekilde gerekçeler oluşturarak aktarmaktadırlar. F. Gülen'e bağlılığı ve devamını sağlayacak şekilde rüyalar da dâhil her türlü hikâye ve senaryolar uydurulmaktadır. Bu nedenle örgüt aklında önemli bir yer işgal eden, piramidin altıncı katında bulunanlar, kaçmış oldukları dış ülkelerde de takip edilerek, yakalanıp, adalete teslim edilmesi için gerekli bütün uluslararası, hukuki, diplomatik ve teamül yolları kullanılmalıdır.

- FETÖ'nün Türkiye'de olduğu gibi, diğer ülkelerde de ilk başta iyi niyetli, dini yönü bulunan eğitim amaçlı bir örgüt görüntüsü sergilemektedir. Bu örgüt aslında uluslararası bir organize suç örgütüdür. Hatta o devletin asker ve emniyet güçlerine sızıp, oraları ele geçirebilecek, alternatif bir silahlı kuvvetlere de sahiptir. Daha ileride kendi istek ve arzularını yerine getirmeyen yönetimleri, darbe ile devirebilecekleri, FETÖ'nün faaliyette bulunduğu devletlere karşı araştırmalarla ortaya konulmalıdır.

9.2.2.2 F. Gülen'in Örgüt Yapılanması, Örgütün Gelişim Sürecine Göre Şeması Çizilmeli ve Örgüt Şeması İçerisinde Kimlerin Hangi Tarihlerde Hangi Sorumlulukları Aldıkları Tespit Edilmelidir.

- Örgütün içerisinde ayrılmadan önceki örgüt şemasını Ahmet Keleş bir piramide benzeterek çizmiştir. İtirafçıların veya ayrılanların bilgilerine başvurarak farklı dönemler için bu şemalar oluşturulmalıdır. Çünkü örgüt içerisindeki bu hiyerarşik yapılanma zaman içerisinde aynı şahısların örgüt içerisinde nasıl yükseldiklerini de gösterecektir. Böylece Emniyet ve Adli birimler, tüm enerjilerini asıl tehlikeli olan şahıslara yöneltecek, alt seviyede sempatizan veya taraftarlarla uğraşarak vakit kaybetmeyecektir. En önemlisi de mağdur kitlelerin sayısını artırarak devlete ve hükümete olan güvenin sarsılmasına sebep olunmayacaktır. Çünkü kripto FETÖ'cüler; yukarıya karşı iş yaptı gözükmek ve yukardaki yerlerini korumak, hatta daha yukarı çıkmak için, eskiden beri bildikleri iftira ve sahte ihbarlarla mağdur kitesini çoğaltmayı devlete ve hükümete karşı bir psikolojik harp aracı olarak kullanmaktadırlar.

- FETÖ'yu deşifre edici, devletin, milletin, demokrasinin, milli iradenin yanında olan kitaplar MEB ve EGM tarafından tavsiye edilmelidir. Okullarda, üniversitelerde bu konular araştırma konusu olarak verilmelidir. Kurumların hizmet içi eğitimlerde yardımcı kaynak olarak kullanılmalıdır.

9.2.2.3. Örgütün İçte ve Dıştaki Temel Stratejileri Belirlenmeli, Hatta Bu Temel Stratejilerdeki Değişiklikler de Yakından Takip Edilerek, Bu Yeni Durumlara Göre Önlemler Alınmalıdır.

- Örgüt takiiye yapmayı adeta dini bir prensip olarak benimsemiştir. Bu sayede devletin bütün hayati birimlerine sızmışlardır. Örgütten kopmayan hiçbir FETÖ'cü örgüt mensubu olduğunu kabul etmemektedir. Yakalananların çoğu kamera kayıtları, şahitler ve belgelere rağmen örgüt mensubu olmayı reddetmektedir.

- Takiyye ile devlet kurumlarına sızma ve devleti ele geçirme örgütün hala ümidini kesmediği bir hedefidir. Örgüt yıllardır. Aynı zamanda yedekli çalıştığı için, kripto yedeklerden ümitlidirler. Bu nedenle, devlet yetkilileri, hem bunlara hem de kamu kurumlarına yeni sızmak isteyenlere karşı çok dikkatli olmalıdır. 28 Şubat sürecinde diğer dindar insanları kamu kurumlarından attırarak, kendileri o kurumlara yerleşerek, ülkemizi 15 Temmuz 2016 darbe sürecine getirmişlerdir. Aynı şekilde benzer bir süreç içerisinde bulunmaktayız. Samimi dindar insanlar, takiiye yapmadan açıkça inancını ve dini kimliğini ortaya koymakta ve kamu görevini aksatmayacak ve olumsuz etkilemeyecek şekilde ibadetlerini yapmaya çalışmaktadırlar. Bazı kamu kurumlarında FETÖ ile mücadele görüntüsü altında, samimi dindar insanlar, etkin görevlerden uzaklaştırılmakta, mobing yapılarak emekli olmaları sağlanmakta veya emekliye sevk edilmektedirler. Yeni Göreve alınacak olanların bir kısım sınavlarında, yine FETÖ ile mücadele görüntüsü altında, mülakat sınavlarında dini yaşantıdan uzak insanlar tercih edilmektedir. Bu durum yine tam FETÖ'cülerin istediği bir sızma ortamını oluşturmaktadır. Çünkü samimi dindar bir insan, dürüst olur, mert olur, dünya için ahiretini satmaz. Dini inancını ve kulluğunu yerine

getirmekten çekinmez. Takiyyeyi bir dini prensip olarak benimsemiş FETÖ'cüler için, dine aykırı davranmak, gerekirse dine karşı görünmek zaten genlerinde olan bir şey. Eğer bu şekilde uygulamalar tedbir alınmadan devam ederse, bir 15-20 sene sonra devlet kurumları II. Nesil FETÖ'cülerin eline geçecektir. Bu sefer hükümet, geniş bir halk kitlesini de küstürdüğü için arkasında halk desteği de bulamayacaktır. Zaten bütün yeni senaryolar bu minval üzere gitmekte, her alanda mağdurları çoğaltarak, önce hükümete sonra da devlete diz çöktürtmeye yönelik olarak devam etmektedir.

9.2.2.4. F. Gülen Örgütüünün Başta Emniyet, Askeriye ve Adli Birimlere Kendi Adamlarını Yerleştirmek İçin Teamül ve Hukuk Dışı Yolları Kullandıkları Ortaya Çıkan Bir Gerçektir. Üniversiteler, Milli Eğitim, Maliye, vb. Kamu Kurumları, Basın Kuruluşları, Ticaret Odaları, Sivil Toplum Örgütleri de Aynı Şekilde Araştırılarak Oralardaki Sızmalar ve Mağdurlar Ortaya Çıkarılmalıdır.

- FETÖ'nün insanları yerinden kaydırma en çok kullandıkları bir yöntem isimsiz imzasız veya sahte isimlerle yaptıkları ihbar mektuplarıdır. Bunun yanında basında sahte haber oluşturarak o kişilerin hakkında soruşturma başlatılmasına sebep olmaktadır. Özellikle emniyet askeriye gibi disiplinli bir hiyerarşinin olduğu yerlerde, kişinin terfi alınmaması veya görev yerinin değiştirilmesi için hakkında bir soruşturmanın açılmış olması yeterli olmaktadır. Ne yazık ki isimsiz imzasız, adressiz ihbarların dikkate alınmaması hususunda *Başbakanlık Genelgesi* olmasına rağmen yine de dikkate alınmaya devam edilmektedir. Yine aynı şekilde mağdur sayısının artmasına neden olmaktadır.

- 28 Şubat sürecinde dindar insanları ihbar edip attırdıkları gibi, bu sefer de FETÖ ile ilgili konuşup, etrafındakilerin uyanmasına vesile olanları, FETÖ'nün bu ülkeye, devlete ve İslam dinine verdiği zararları anlatan kamu görevlilerini, FETÖ'cü diye ihbar ediyorlar.

- Başka bir mağdur oluşumunu da kişisel menfaati ve husumeti olanların bu atmosferden faydalanmaları oluşturmaktadır. Alttaki insanlardan ne kadar çok insanı FETÖ'cü diye açığa aldırırsa veya

ihraç ettirirse yukarıya istatistikleri göndererek kendisinin makamını korumuş veya bir yüksek makama çıkmış olmaktadır. Ya da gelecekte makamına geçebileceğini düşündüğü muhtemel rakiplerinin önünü kesme vasıtası olarak da kullanılmaktadır.

- Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Olağanüstü Din Şurası açılış konuşmasında; *"2013 yılında yaşadığımız 17-25 Aralık darbe girişimi, bu hain örgütün gerçek yüzünü ilk defa tüm çıplaklığıyla ortaya koyduğu bir hamle oldu... Bu noktadan sonra artık saygıdeğer hocalarım 'süphe' dönemi bitti, 'mücadele' dönemi başladı"* demektedir. Cumhurbaşkanı burada mücadelede esas alınacak tarihi belirtmiştir. Ancak bazı idareciler, koruyup kollamak istediği kişileri değerlendirirken bu tarihi esas almaktadır. O personelin FETÖ ile ilgisi ve bağlantısı konusunda bir ihbar, bir şikâyet geldiğinde bu tarihi göz önüne alarak, bu tarihten sonrası için bir delil olup olmadığına bakarak, değerlendirmesini doğru bir şekilde bu tarihe göre yaparak, bu tarihten sonra kişinin aleyhine bir durum yoksa o kişiyi mağdur etmemektedir. Ancak siyasi neden, şahsi husumet, aynı makam için gelecekte muhtemel rakip olma vb sebepler ile önyargılı olduğu kişilere karşı bu kuralı uygulamamaktadır. Bu tarihten önce (zaman zaman bahsedilen 10-15 kriterden) kişinin aleyhine olabilecek bir şey tespit eder, etmez işlem başlatarak, açığa aldırılmadan KHK ile ihraça kadar uygulayabildiği işlemi gerçekleştirmektedirler. Bu durumlar da mağdur kitlesinin büyümesine yol açmaktadır.

- Tüm bu mağduriyetler giderilmeye çalışılmalıdır. Basına da yansıyan bazı olaylar var ki bu tür mağduriyetler bir an önce giderilmeli yapılan yanlış işlemler geri alınmalıdır. Bazı kurumların bazı birimlerinde FETÖ'cülerini belirlemekle görevli kurum görevlileri, onlarca, yüzlerce insanı açığa alınmalarına, emekli ya da ihraç edilmelerine yönelik kararların alınmasında etkin bir görev alıyor. Daha sonra bu kişi veya kişilerin Bylock veya başka bağlantıları ile FETÖ'cü oldukları ortaya çıkıyor. Sadece bu kişiler görevden uzaklaştırılıyor, mağdur ettikleri insanlarla ilgili sistemli bir şey yapılmıyor. Kişi kendini aklamaya çalışıyor. Kalmış olduğu sosyal baskılar karşısında başta hükümete ve devlete olan güveni azalıyor veya

kayboluyor. Bu hususlar özellikle ve ciddiyetle takip edilmeli ve gözetilmelidir. Hatta açığa alınanlar geriye göreve başlatıldıkları halde bu baskı kurumunda mobinge dönüşmekte, insanlar artık devlette millete şevk ile hizmet etmek yerine, “birileri tarafından FETÖ’cü yaftası yapıştırılmadan kazasız belasız bir emekli olabilssek” diye ümitsiz bir tutum içerisinde görevlerine gitmektedirler.

9.2.2.5. F. Gülen Örgütün, Devletin Bütün Kılcal Damarlarında ki Yapılanması Tespit Edilmelidir. Girmiş Oldukları Devlet Kurumlarının İmkânlarını Kullanmalarının Önüne Geçilmelidir. Böylelikle Örgütün Gücü Azalacaktır. Böylece artık devlet imkânlarını kullanarak, kimseye şantaj, tehdit yapamayacak ve kumpas kuramayacaklardır.

- FETÖ’cüler uzun süredir yedekli çalışmışlardır. Yani kamuoyunda deşifre olan, yıpranan bir adamlarını, kamuoyunu yatıştırmak için görevden almışlar veya görev yerini değiştirerek, o göreve, o makama yine kendilerinden birisini getirmişlerdir. Bu nedenle Bylock vd delillerle görevden alınan, uzaklaştırılan kimselerin yerine atanması planlananlar, çok iyi araştırılarak atanmalıdır.

- FETÖ’cülerle mücadele eden, onların gerçek yüzünü açığa çıkarmaya çalışan, etrafını bilgilendiren veya onların istediği bir şeyi yerine getirmeyen kamu görevlileri de FETÖ’cüler tarafından “FETÖ’cü” diye ihbar edilmektedir. Bu ihbarlar ciddi bir şekilde araştırılarak işlem yapılmalıdır. Bu kimselerin açığa alınmış olmaları bile onlar açısından bir başarı olarak görülmektedir.

- Tutuklanan veya yargılanan FETÖ’cülerin bir kısmı da itirafçı konumuna geçerek kendini kurtarmaya çalışmakta ama, kendini kurtarayım derken, herkes tarafından bilinen FETÖ’cüler yanında onlardan olmayan fazladan isimler vererek, mağdur sayısını çoğaltarak, hükümete ve devlete olan desteği azaltarak, hükümetin altını oymağa, gelecek seçimlerde ülkemizi kaos ortamına götürme planlarını adım adım uygulamaktadırlar. Kamuda karar verici durumundaki yönetici insanlar, kısa dönem kendi koltuklarının geleceğini

değil, uzun dönem ülkemizin ve devletimizin menfaatini düşünmelidirler.

- FETÖ ile mücadele süreci içinde, Türkiye Avrupa Birliği ölçülerinde bir *"hukuk devleti"* olarak kararlar vermezse; üst aklın da karıştırmaması ile derin siyasi, sosyal ve ekonomik bunalımlar yaşama ihtimali bulunmaktadır. Kimse, *"Cemaat krizini"* geçti, bitti sanmasın. Bu kriz, onlarca yıl sürecek... Yara çok daha derin! Mücadeleye ara vermeden devam etmekle birlikte, hukuk ve usul kurallarına da harfiyyen uyulmalıdır. Özellikle İslam'da *"Beraati zimmet asıldır"* diye ifade edilen, günümüz hukukunda da *"şüpheden sanık yararlanır"* kuralına hassasiyetle uyulmalıdır. Bazı idareciler, bu kuralı *"şüpheden devlet faydalanır"* şeklinde uygulamaya çalışmaktadırlar. Böylece kendisinin ne kadar amansız bir FETÖ düşmanı olduklarını ortaya koymaya çalışmakta ve koltuklarını sağlamlaştırmaya çalışmaktadırlar. Bu kimseler de takip edilerek uyarılmalıdır. Çünkü adalet mülkün/devletin temelidir. Kendi kısa vadeli menfaati için farkında olmayarak veya (kripto FETÖ'cü ise) farkında olarak, hükümetin ve devletin geleceğinin altını oymaktadır.

- *Ne kadar çok kişiyi cezalandırırsak FETÖ ile o kadar iyi mücadele ederiz mantığı isabetli değildir.* Hukuk içerisinde kalarak hareket etmek lazım gelmektedir. Demokrasiyi taçlandıran iyi işleyen bir hukuk nizamıdır. Bu konudaki özensizlik ve dikkatsizlik ilerde hükümeti, ülkeyi ve devleti büyük sıkıntılara sokabilir.

9.2.2.6. F. Gülen Örgütü Başta Peygamberimiz, Kur'an-ı Kerim, Sahabelerin Hayatları, Said Nursi ve Eserlerini Kendi Gizli Hedeflerine Ulaşmak İçin Nasıl Araç Olarak Kullandıkları İlgili Alan Akademisyenleri Tarafından Araştırılarak, Kitaplar Şeklinde Ortaya Konularak Kütüphanelere Konulmalı ve Piyasaya İnsanların Alabileceği Düşük Ücretlerle Sunulmalıdır.

- Bilindiği üzere, FETÖ halkımızı yıllarca bir dini hizmet grubu görüntüsü ile aldattılar. Bu açıdan da bu tahribat yine aynı şekilde düzeltilebilir. Yani Diyanet İşleri Başkanlığından uzmanlara, FETÖ'nün dini kaynakları nasıl yanlış yorumlayarak çarpıttığı,

muhkem dini kurallara hangi konularda nasıl aykırı davrandıkları incelenilerek eserler şeklinde herkesin ulaşabileceği şekilde dağıtılmalıdır.

- *Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Risale-i Nur Külliyyatının bastırılmaya başlanmış olması, FETÖ'cülerini son derece rahatsız ettiği gibi, Bediüzzaman'ın talebelerini ve samimi okuyucularını da son derece memnun etmiş, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez olmak üzere sebep olanları teşekkür ve dualarla anmaktadırlar. DİB tarafından, içlerinde Said Nursi'nin talebelerinin de olduğu bir heyet görevlendirilmelidir. FETÖ'nün Risale-i Nurları nasıl taraftar toplamak için, kullandıkları, hakikatları nasıl çarpıttıkları, ve nasıl tahrif etmeye kalktıkları ilmi bir eser olarak ortaya konmalı ve DİB yayını olarak kamuoyu ile paylaşılmalıdır. "Haram yollarla iman hizmeti yapıyorum" demek ve haram yollara tevessül etmek, tam manası ile bir çelişki ve safstadır. Hiçbir hizmet için haramlara ruhsat yoktur ve olamaz. İman hizmetinin en büyük amaç ve gayesi takvadır. Yani insanları kumar, zina, içki, yalan gibi menhiyatlardan muhafaza etmektir. Hâl böyle iken, haramları hizmet vasıtası olarak görmek ya da savunmak bir çelişki ve tutarsızlık olur ki, bu gibi şeyleri savunmak insanın imanını bile zedeler. İman hizmeti ve bu hizmetlerin metotları meşru ve helal olmalıdır. Meşru ve helal olmayan hizmet metotları, ne İslam dairesinde kalabilir ne de Risale-i Nur dairesinde kalabilir.*

- 15 Temmuz 2016, F. Gülen Kalkışmasından sonra toplanan "*Olağanüstü Din Şurası Kararları Kitabı*" sırf diyanetin hizmete özel kitabı olarak kalmamalı, bu yapılacak benzer çalışmalar tüm kütüphanelere gönderilmeli, almak isteyenler de kitapçılarda bulabilmelidirler.

- FETÖ, akademik camiada etkili olabilmek için yurt içi ve yurtdışındaki üniversitelerde tezler yaptırmış ve bunlar, kamuoyunu etkilemek için kitaplar halinde basılarak piyasaya çıkartılmıştır. FETÖ ile mücadele için, aynı şekilde üniversitelerimizi özellikle Sosyal Bilimler ve İlahiyatla ilgili Enstitülerimiz bu konularda teşvikte buluna-

rak tezler hazırlanmalıdır. Bu tezler bu konulara merak duyan veya araştıranlar için bilimsel kaynaklar olarak kitaplaştırılmalıdır.

- Bugünler de en çok mağduriyet yaşayanlardan bir kesimi de Said Nursi'nin "*Risale-i Nur Külliyyatı*" isimli kitaplarını okuyan kimseler oluşturmaktadır. Yıllarca *FETÖ bu İslam âliminin eserlerini taraftar toplamak için kullandığı anlaşılmıştır.* Oysa hassas birimler (Emniyet, Askeriye, Adliye ve Mülkiye) dediği kurumlarda çalışanlar 28 Şubat sürecinden sonra bu kitapları evlerinden kaldırmışlardır. Ama alt düzeydeki halk tabakası için araç olarak kullanmaya devam etmiştir. Hatta konuşmalarını yaptığı yerin arkasındaki kitaplıkta bunları devamlı göstermektedir. Dolayısıyla bu konularda yeteri kadar bilgisi olmayan Emniyet mensupları, Cumhuriyet Savcıları ve Hâkimler; mağduriyetin oluşmasına ve devamına sebep olmaktadır. Bu nedenle bu gibi birimlere hizmet içi eğitimler verilerek; tüm İslami hizmet grupları hakkında bunların özellikleri ve İslam'a hizmet tarzları konusunda bilgilendirilmelidirler. Devletin ve hükümetin arkasında olan bu dindar saf halk kitlelerini devlet ve hükümetten uzaklaştırma oyununa gelinmemelidir. Sait Nursi'nin hayatta kalan talebelerinin hükümetin ve Cumhurbaşkanımızın yanında ve destekçisi oldukları hizmet içi eğitimlerde vurgulanmalıdır. Kısaca ana fikir olarak gelecek cümleler vurgulanabilir: "*Sait Nursi'nin önderliğinde ortaya çıkan "Nurculuk" hareketi, hem siyasete hem de silahlı kalkışmaya/isyana karşıdır. Sait Nursi eserlerinde doğrudan bir devlet talebinden söz etmez. Ancak onun inancına göre, Risale-i Nurular vasıtasıyla bu aziz milletin gençleri daha inançlı ve dindar olduklarında İslâm dünyası yeni bir döneme girecek ve kurtulacaktır. Onun genel söyleminin ve davetinin daha ümmetçi ve İttihat-ı İslâm merkezli olduğunu söylene bilir*".

- İslam'ın ehli-sünnet inancı, özellikle eğitimlerde vurgulanmalıdır. Ehli-sünnetin akla verdiği önem üzerinde özellikle durulmalıdır. Ehli-sünnet inancında, *takiyyenin, peygamberlerin dışında kimsenin masum sayılamayacağı üzerinde durulmalıdır.* Kuran'ı Kerimde akletmeyi, düşünmeyi emreden onca ayetlere rağmen akletmeyenlerin dindarlığı, aklını başkasına kiralayanların dindarlığı sadece kendilerini

değil koca bir milleti felakete sürükleyebileceğini vurgulayan eserler üretilmelidir.

- DİB, özellikle Din İşleri Yüksek Kurulu marifetiyle - özgürlüklerine müdahale edilmeksizin- Türkiye’de din hizmetine ve din eğitimine destek veren sivil dini/sosyal teşekküllerle, İslam’ın tarih boyunca medeniyetler kuran ana yolundan ayrılmamaları, her türlü ifrat ve tefritten uzak kalmaları, daha şeffaf ve denetlenebilir yapılar olması yönünde ortak çalışmalar yapılmalıdır. Ayrıca dini ve ilmi denetim ve rehberlik için Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst kurullar oluşturulmalıdır.

9.3. Sonuç

Allah’ın yardımıyla 15 Temmuz 2016 gecesi, yüz binlerce insanların sokaklara çıkması, bombalara kurşunlara aldırmadan darbeyi önlemesi dünyada görülmuş değildir. Bu zamana kadar darbelere karşı çaresiz kalan, bir şey yapamamanın acısını yıllarca yaşayan milletimiz adeta bir istiklal savaşı vermiştir. Bir Müslüman hiçbir zaman vatanına küsemez, vatan sevgisini yok edemez, vatanına düşman olamaz. Hele bugünkü Türkiye’de vatanına düşman olan dindar, dindar değil gafildir, haindir.

Çok şükür, bugün Cumhurbaşkanı’ndan vatandaşına kadar İslâm’ı yaşayan insanlar büyük çoğunluktadır. Kızlarımız okullarında başörtüsü sıkıntısı yaşamıyor. Kimsenin de başının açık mı kapalı mı olduğuna bakılmıyor. Baş örtülü de okuyabiliyorlar, baş örtülü hâkim, kaymakam, polis, milletvekili, bakan olabiliyorlar. Artık Milli Eğitim okullarında öğrencilerimiz sıkıntısız bir şekilde namazlarını da tahsis edilen mescitlerde kılabilecekler.

İslam’ın ilk günlerinden, irtidat tarihinin ilk anlarından itibaren, İslam dünyasının görmüş olduğu en organize, en adi, en alçak irtidat hareketi, bu harektir. İslâm’a göre Hz. Peygamber’den başka, “*masum ve tartışılmaz*” bir otorite ve rehber kabul edilemez. Hiçbir kimse ve hiçbir yapı, kendisini dinin mutlak temsilcisi olarak görmez ve insanları kendisine kayıtsız şartsız itaat ve bağlılığa çağırır.

maz. Hiç kimse aklını, iradesini ve kişiliğini başka birine teslim edemez. Din adına, Allah adına insanların manevi duygularını istismar ederek kurulan yapıların İslam'dan onay alması mümkün değildir. Meclis'i bombalayanlar, dindar Cumhurbaşkanımızı öldürmeye çalışanlar, yüzlerce vatandaşı şehit edenler, binlerce insanı yaralayan FETÖ'cüler; din, vatan, millet, devlet ve demokrasi sevgisi ile dolu olan milletimize mağlup olmuştur. Düşmana saldırma cesareti veren, içimizdeki kötülerdir. Millet bir kale gibiyse; kötüler, gizli yolları düşmana gösterip düşmanın içimize sızmasını sağlayan hainlerdir.

Bundan böyle Türkiye darbeler ülkesi olmaktan çıkmıştır. Allah'ın izni ile bir daha darbeye teşebbüs etme fikrini uygulamaya koyamayacaklardır. Zira millet karşı koymuştur, boyun eğmemiştir ve özümsemiş olduğu bir sistemin yıkılmasını istememektedir. *Allah bu necip milletimize ezanların susturulduğu darbe günlerinden, darbeleri susturan salâların okunduğu günleri görmeyi nasip etmiştir.*

FETÖ, artık kişisel bir sorun değil, kamuya mal olmuş, Türkiye'nin bir sorunudur. Her silahın en büyük düşmanı kendi cinsinden olandır. Meselâ tankın en büyük düşmanı, tank olduğu gibi, uçağın da en büyük düşmanı yine uçaktır. FETÖ darbeden önceki tüm kötülükleri yargıyı kullanarak, yargı eliyle yapmıştır. En çok da yargı ve hukuk sistemini bozmuştur. Şimdi de ancak yargı eliyle, hukuk yöntemiyle durdurulacak ve bozulan sistem yine yargı kanalı ile düzeltilebilecektir. Bu nedenle *FETÖ ile mücadelede, Ceza Adalet Sistemimiz hukuk devleti anlayışı ve gereklerinden asla ayrılmamalıdır.* Yaşananlar unutulmamalı gelecekteki hata ve emsal olaylara karşı şimdiden tedbir alınmalıdır.

FETÖ yapısı ile doğrudan bağlantısı olmayıp, şu ana kadar hatalı işlem, aile bağı veya kripto ihbarlar gibi nedenlerden açığa alınmış veya mağdur olanlar varsa onlara ilk tavsiyemiz renklerini ve tavırlarını açıkça ifade edip beklemeleridir. Haklarını meşru hukuk sistemi içerisinde aramalarıdır. Türkiye'de adalet maalesef geç tecelli ediyor. Bu durumun verdiği psikolojik çöküntü ile etrafınızdakilere

290| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

mağduriyetinizi anlatırken, bunu devletimizi ve ülkeyi yönetenlere yönelik kötüleme şekline dönüştürmeyin. Böyle yapmanız, sizin lehinize bir durum oluşturmadığı gibi, FETÖ'cülerin devlet ve hükümet aleyhine oluşturmak istedikleri propagandanın malzemesi konumuna düşersiniz. *FETÖ'cüler yüzünden mağdur olmuşken, onların amaçlarına hizmet eden bir konuma düşersiniz.*

Son olarak devleti idare eden hükümet yetkililerimiz de insanları bu duruma düşüren bürokratlar üzerinde daha ciddi durmalıdır. Bu duruma sebebiyet veren kripto FETÖ'cünün daha sonra tespit edilmesi halinde onun adli cezasının yanında görevinden alınması ile yetinmemelidir. *İdari görev esnasında bu personelin, şu kimseler FETÖ'cüdür diye yapmış olduğu idari işlemler de gözden geçirilmelidir. Bu durumdaki personelin veya vatandaşın mağduriyeti, işlemler geri alınarak bir açıdan iade-i itibar yapılmalıdır.* Birisi size *“vatan hainisiniz”* dese; eğer vatan haini değilseniz ne hissedersiniz? İşte FETÖ'cü olmadığı halde FETÖ'cü diye etiketlenen ve işlem gören kimseler o acı, sıkıcı, onur kırıcı duyguyu yaşamaktadırlar. Dileğimiz, çalışmaların, bu büyük musibetten hayırlı neticeler hâsıl edecek dersler, önlemler ve ödevler çıkarmaya vesile olmasıdır.

Hem resmi hem de gayri resmi her alanda örgütlenmiş bu yapıdan tamamen temizlenmek oldukça zor görünmektedir. Bu zorluk örgüt mensuplarının hem sayısal bakımdan çokluğundan hem de kendilerini tamamen tespit edilmemek üzere programlamış olmalarından kaynaklanmaktadır. Çünkü örgüt en başından beri kendisini hep bu tür bir tasfiyeyle karşılaştığında ne yapacağına hazırladı ve özellikle de *en hayati alanlarda kendisini yedekledi.* Devlet asıl bu yedekleri bulmakta kararlı ve hassas olmalıdır.

FETÖ ile ülke içerisinde mücadele ederken, örgütün dış desteği ve bağlantıları henüz aynen devam ettiği unutulmamalıdır. Bu konuda yürütülecek sağlıklı bir dış politika devleti güçlendirecek ve örgütü de zayıflatacaktır. *Türkiye dış dünyada yeni bir diasporayla (FETÖ Diasporası) karşı karşıyadır.* Sözde Ermeni soykırımını iddiasında olduğu gibi fırsatlar kaçırılmadan Türkî'ye dünyaya kendisini iyi

anlatmalıdır. Dış misyonlara gönderilecek kişiler bu konuda eğitilmelidir. *O ülkelerde kamu diplomasisini kullanarak, Türkiye'nin FETÖ ile mücadelesinde haklılığını, eğer tedbir almazlarsa benzer şeyleri FETÖ'nün bu ülkelerde de yapabilecekleri konusunda uyarmalıdır.*

Örgüt mensupları dış dünyanın yardımıyla umutlarını korudukları sürece, hem örgütsel yapı varlığını devam ettirir hem de buldukları her fırsatta ülkemize operasyon yaparlar. Fakat ümitleri kırılırsa çözülür ve dağılırlar. Bu nedenle tüm devlet kurumları var gücüyle örgüt mensuplarının her türlü umutlarını bitirmelidir. Sonuza dek kaybettiklerini anlamalıdır. *Ayrıca inandıkları şeyin/davanın aslında koca bir yalan ve kandırmaca olduğuna ikna olmalıdırlar.* İşte burada devreye Diyanet İşleri ve ilahiyat fakülteleri girmektedir. Bu kurumlar sahip oldukları tüm imkânlarla Gülen'in kırk yıllık yalanını deşifre etmelidirler. Bu konuda başarılı olunmaz ve örgüt de bir şekilde organize olur ve umudunu devam ettirirse *devletin/milletin aleyhine intihar bombacısı olmak da dâhil her türlü terör faaliyetlerinin içinde yer alabilirler.*

Bu fesat yuvalarının yeniden canlanmaması için bundan sonra yapmamız gereken şey, maddî ve manevî kalkınmaya odaklanmaktır, manevî kalkınmayı asla ihmal etmemektir. Yarınlarımızın daha güvenli ve huzurlu olması için ruh köküne bağlı gençler ve nesiller yetiştirmeliyiz. Müslüman her şeyden önce kendi iç dünyasını *Dar'ül İslâm (İslam Beldesi)* yapmak zorundadır. İslâm yurdu olmayan bir vücudun giriş kapısına asacağın tevhid bayrağı, insana ne kazandırır. Yabancı gemilerin, Türk sularında seyrederken, Türk bayrağı asması, onların Türk Gemisi olduğunu göstermez! Denizde olmasına rağmen, yanarak batan çok gemi vardır.

Dinî duygu ve dinî düşüncüyü istismar eden FETÖ ve başka örgütlerin çaldığı bütün ıstılahlarımızı, değerlerimizi, evlatlarımızı geri alacağız. Terör örgütlerine verilecek tek bir Müslüman evladı yoktur, olamaz. İslâm'ın değişmez yolundan istikamet üzere yürüyeceğiz. Her türlü aşırıktan, ifrattan, tefritten ve bâtni yorumlardan uzak, *Kur'an ve Sünnet-i Seniye ile orta yolu esas alan* İslamî haya-

292| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

tımız zayıflamadan, solmadan yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Allah, milletimiz, yöneticilerimizi, İslam dünyasını ve bütün insanlığı orta yoldan, istikametten ayırmasın.

FETÖ soruşturmaları sonucunda kamu hizmetinden ihraç edilen kişilerin yakınlarının radikalleşmemeleri için bir kontrol mekanizmasının kurulması gerekmektedir. Neredeyse 40 yıldır devletin içine sızmış bir yapıya bu denli hızlı karşı konulması oldukça önemlidir. Böyle bir ortamda hata olması ihtimali vardır, ancak bu hata oranlarını aza indirme yolları tespit edilmelidir. FETÖ kumpası sonucu “Mor Beyin yazılımıyla ByLock’a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık 1000 kişinin tahliye edileceğinin” basında yer alması, mağdur insanları, yakınlarını ve adalet taraftarı vicdanlı halkımızı oldukça memnun etmiştir.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin üzerinden bir buçuk yıldan fazla bir süre geçmiştir. Olayın sıcaklığı ile ve bir an önce basturmak ve tekrarına fırsat vermemek için OHAL ilan edilmiştir. Bu mücadele süreci içerisinde kasti olmadan, bilmeyerek hatalar yapılarak insanlar mağdur edilmiş olabilir. Bunun yanında; *kripto FETÖ’cüler, laikliği dinsizlik şeklinde anlayan bu ortamı muhafazakar halkımızın aleyhine kullanmak isteyenler ile şahsi kin ve husumet sahibi bazı bürokratlar tarafından mağdurların sayısı çoğaltılmıştır.* Bu durum bazı adli yargı sonuçlarından ve göreve iade KHK’lerinden anlıyoruz. Ülkemizin etrafının dört bir yandan ateşle çevrildiği bir ortamda, haklarında her hangi bir adli işlem olmayan kişilerin, idari hatalardan kaynaklanan mağduriyetleri bir an önce giderilmeli, imkânlar ölçüsünde telafi edilmelidir. Böylece ülkemizi tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışı çerçevesinde *“Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”* sorunsuz bir şekilde götürebiliriz. Bundan sonra ise Allah’ın yardımı, milletimizin gayreti ile *“muasır medeniyet seviyesinin fevki”* çıkarak, tüm insanlığa örnek bir millet ve devlet oluruz.

KAYNAKLAR

- Acar, Ünal ve Urhal, Ömer (2007): **Devle Güvenliği İstihbarat ve Terörizm**, Ankara: Adalet Yayınevi.
- Afyoncu, Erhan (2016): **15 Temmuz 2016 Türkiye’yi Darbeyle İşgal Teşebbüsü**, Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Öğrencilere Verilen Broşür.
- Alpsoy, Said (2015): **Çelişkiler İnsanı**, İstanbul: Umran Yayınları.
- Avcı Hanefi (2010): **Haliç’te Yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat**, 20. Baskı, Ankara: Angora Yayıncılık, ss. I-VIII + 1-597.
- Avcı, Hanefi (2015), **Cemaat’in İflası**, 1. Baskı, İstanbul: Tekin Yayın Dağıtım San, ss.1-343.
- Başar, Alaaddin (2016): “Bir Ömrün Değişmez Prensibi: Müsbet Hareket”, **Katre Müsbet Hareket Sayısı**, Yıl:2016, Sayı:1.
- Benek, Kemal (07.12.2016), “Fırıncı ağabeyle Hekimoğlu İsmail’in 15 Temmuz sohbeti”, (<http://www.risalehaber.com/firinci-agabeyle-hekimoglu-ismailin-15-temmuz-sohbeti-290645h.htm>; Erişim Tarihi: 02.03.2017)
- Erdoğan, Recep Tayyip (2016a): “Sevgili Gençler”, **15 Temmuz 2016 Türkiye’yi Darbeyle İşgal Teşebbüsü**, (Hazırlayan: Erhan Afyoncu), Milli Eğitim Bakanlığı, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılında Öğrencilere Verilen Broşür, ss.1-22.
- Erdoğan, Recep Tayyip (2016b), “Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası Açılış Konuşması”, ss. 5-13, **Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY**, (Editör: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Fındıklı, Remzi (2009): **İdare Hukuku**, Ankara: Selim Kitabevi.
- Görmez, Mehmet (2016), “Diyanet İşleri Başkanlığı Olağanüstü Din Şurası Açılış Konuşması”, ss. 27-34, **Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY**, (Editör: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.
- Güldoğan, Asiye (14.10.2016) : “Hekimoğlu İsmail’den Cemaat’e ağır darbe” (<http://odatv.com/hekimoglu-ismailden-cemaate-agir-darbe-1410161200.html>; (Erişim Tarihi: 02.03.2017).

294| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

Hablemitođlu, Necip (2003): **Köstebek** 1. Baskı, İstanbul: Toplumsal Dönüşüm Yayınları.

<http://www.yeniakit.com.tr/haber/ahmet-keles-gulen-orgutu-piramitini-desifre-etti13351.html>; (Erişim Tarihi: 13.03.2017)

<http://www.diyaret.gov.tr/tr/icerik/olaganustu-din-s%C3%BBBrasi-sonuc-bildirgesiyle-sona-rdi%E2%80%A6/37994>; (Erişim Tarihi: 13.03.2017)

<http://www.bediuzzamansaidnursi.org/icerik/mehmet-kayihan>; (Erişim Tarihi: 22.06.2016).

<http://www.memurlar.net/haber/678958/erdogan-dan-darbeciler-tarafindan-vurulan-aslan-a-ziyaret.html>; (Erişim Tarihi: 21.07.2017).

<http://www.risalehaber.com/cumhurbaskanimiz-feto-ile-risale-i-nurun-farkini-biliyor-278253h.htm>; (Erişim Tarihi: 21.07.2017).

<http://www.yeniakit.com.tr/haber/ahmet-keles-gulen-orgutu-piramitini-desifre-etti-13351.html>; (Erişim Tarihi: 13.03.2017).

<https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/07/10/15-temmuz-darbe-girisiminin-aci-bilancosu-kac-kisi-sehit-oldu>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/erdogan-taziye-ziyaretinde-gercek-nur-talebeleri-boyle-olur-285638h.htm>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/said-nursinin-mezarini-kaybetmeye-calisanlar-simdi-anladi-270798h.htm>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risaleajans.com/nur-alemi/husnu-agabey-icisleri-baka-ni-suleyman-soyluyu-ziyaret-etti>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/gormez-feto-uzerinden-said-nursi-ve-risale-i-nura-bakmak-fitnedir-282373h.htm>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/basbakan-said-nursinin-bu-cumlelerini-duydunuz-mu-204566h.htm>; (Erişim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/tbmm-baskani-kahraman-said-nursi-islamin-sozcusu-bir-munevverdir-311138h.htm>; Erişim Tarihi: 01.12.2017).

<http://www.risalehaber.com/basbakan-yildirim-said-nursi-bayragina-milletine-daima-sadakat-gosterdi-297604h.htm>; (Erişim Tarihi: 01.12.2017).

<http://www.risalehaber.com/basbakan-yildirim-said-nursi-feto-elebasini-yanina-yaklastirmazdi-297631h.htm>; (Eriřim Tarihi: 01.12.2017).

(<http://www.risalehaber.com/said-nursinin-arzusunu-yerine-getirmenin-huzuru-icindegiz-201933h.htm>; (Eriřim Tarihi: 30.11.2017).

<http://www.risalehaber.com/cumhurbaskani-erdogan-ustad-said-nursi-islami-ogrenmek-icin-onemli-bir-ornektir-311136h.htm>; (Eriřim Tarihi: 01.12.2017).

<http://www.risalehaber.com/genelkurmay-baskani-hulusi-akar-ile-husnu-bayramoglu-diyalogu-287951h.htm>; (Eriřim Tarihi: 02.12.2017).

<http://www.risalehaber.com/feto-uzerinden-said-nursi-ve-risale-i-nura-bakmak-fitnedir-311139h.htm>; (Eriřim Tarihi: 02.12.2017).

<https://nevzattarhan.com/hakkinda>; (Eriřim Tarihi: 02.12.2017).

<https://nevzattarhan.com/tarhan-kripto-fetoculer-hedef-sasirtiyor.html>; (Eriřim Tarihi: 02.12.2017).

İsmail, Hekimođlu (2016): **Müslüman Darbeci Olamaz Musibet Mektebi**, (Yayına Hazırlayan: İsmail Fatih Ceylan) 1. Baskı, İstanbul: Timař Yayınları.

Kahraman, İsmail (2016b), “Diyanet İşleri Başkanlığı Olađanüstü Din Şurası Açılıř Konuşması”, ss. 15-19, **Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY**, (Editör: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Keleş, Ahmet (2016): **FETO'nun Günah Piramidi**, İstanbul: Destek Yayınları.

Kındıra, Zübeyir (2016): **Iřık Evlerinden Darbeye Fetullah'ın Coplari**, 4. Baskı, Ankara: Altaylı Yayınları.

Kurtulmuş, Numan (2016), “Diyanet İşleri Başkanlığı Olađanüstü Din Şurası Açılıř Konuşması”, ss. 21-25, **Dini İstismar Hareketi: FETÖ/PDY**, (Editör: Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı), Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı.

Nursi, Said (2010): **Emirdađ Lahikası I**, Beřinci Baskı, İstanbul: RNK Neřriyat.

Nursi, Said (2010): **Emirdađ Lahikası II**, Beřinci Baskı, 2010 İstanbul: RNK Neřriyat.

Nursi, Said (2010): **Kastomonu Lahikası**, Beřinci Baskı, 2010, İstanbul: RNK Neřriyat.

Nursi, Said (2010): **Şualar**, Beřinci Baskı, İstanbul: RNK Neřriyat.

296| Fetullahçı Terör Örgütü Gerçeği

- Nursi, Said (2011): **Tarihçe-i Hayat**, Yedinci Baskı, İstanbul: RNK Neşriyat.
- Polis Akademisi Başkanlığı, (2017): **Yeni Nesil Terör FETÖ'nün Analizi** Ankara: Polis Akademisi Yayınları: 31, Rapor No: 10.
- Resmî Gazete (27 Temmuz 2016 ÇARŞAMBA): Sayı: 29783 (2. Mükerrer), Karar Sayısı:
- KHK/668, "Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler İle Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname".
- Rûmi, Mevlana Celeleddin (2010): **Mesnevi I**, Türkçesi: Derya Örs ve Hicabi Kırlangıç,
- Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Birekul ve A. Yasin Candan, Konya: Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları No:158.
- Şahiner, Necmeddin (1978): **Son Şahitler Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatıyor**, İstanbul: Yeni Asya Yayınları.
- Tarhan, Nevzat (2017): **Anne "Darbe" Ne Demek? Darbe Psikolojisi**, İstanbul: Timaş Yayınları.
- TDV, İslâm Araştırmaları Merkezi (2017): **Gülen Yapılanması 15 Temmuz'a Giden Süreçte FETÖ'nün Analizi ve Tavsiyeler**, Üçüncü Basım, Ankara: İSAM Yayınları.
- Uzun, Sabri (2015): **İN Baykal Kaseti, Dink Cinayeti ve Diğer Kompolar**, 3. Baskı, İstanbul: Kırmızı Kedi Yayınevi.
- Yaşar, Yılmaz (2006): **Polis Meslek Hukuku**, 25. Baskı, Ankara: Mustafa Kitabevi.
- Yeğın, Abdullah (1992): **Yeni Lugat**, İstanbul: Hizmet Vakfı Yayınları.
- Yıldırım, Binali (2016): **65. Hükümet Programı**, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık.